



**SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT**

*

Ngày 12-1-2014

**Lễ Chúa Giêsu
chịu Phép Rửa**

Năm A

Con yêu dấu

LỜI CHÚA: Mt 3, 13-17

Khi ấy, Đức Giêsu từ miền Galilê đến sông Giođan, gặp ông Gioan để xin ông làm phép rửa cho mình. Nhưng ông một mực can Người và nói: “Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi!” Nhưng Đức Giêsu trả lời: “Bây giờ cứ thế đã. Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính.” Bấy giờ ông Gioan mới chiều theo ý Người.

Khi Đức Giêsu chịu phép rửa xong, vừa ở dưới nước lên, thì kìa các tầng trời mở ra. Người thấy Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người. Và kìa có tiếng từ trời phán rằng: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người.”

SUY NIỆM

Xếp hàng chung với những người thu thuế, tội lỗi, Đức Giêsu chờ đến phiên mình được Gioan làm phép rửa. Gioan bối rối, khước từ. Đấng ông không đáng xách dép, Đấng là thẩm phán quyền uy, Đấng sẽ ban phép rửa trong Thánh Thần, Đấng ấy lại cúi mình xin ông làm phép rửa sám hối. Đức Giêsu mời gọi ông cứ làm, dù ông không hiểu, vì đó là điều hợp với ý muốn của Thiên Chúa. Câu nói đầu tiên của Đức Giêsu trong Tin Mừng Mátthêu (3,15) tóm gọn cả cuộc đời tương lai của Ngài. Ngài chỉ

(xem tiếp trang 2)

**Dòng Tên Việt Nam kỷ niệm 400 năm
loan báo Tin Mừng trên Đất Việt**

Cách nay gần 400 năm, vào ngày 18-01-1615 một số tu sĩ Dòng Tên đã ghé Hội An khi cùng với các Kitô hữu Nhật Bản di tản tránh cuộc bách hại tôn giáo tại Nhật. Khởi đi từ biển cố này, Tin Mừng Chúa Kitô đã dần dần được loan báo rộng rãi tại cả Đàng Trong lẫn Đàng Ngoài và đã đâm hoa kết trái phong phú tại quê hương Việt Nam.

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và tri ân các bậc tiền nhân, Tỉnh Dòng Tên Việt Nam sẽ cử hành Năm Thánh mừng 400 năm loan báo Tin Mừng tại quê hương Việt Nam từ ngày 18-01-2014 đến ngày 18-01-2015. Thánh Lễ khai mạc Năm Thánh sẽ do Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam chủ tế tại nhà thờ Chính toà Đức Bà Sài Gòn vào lúc 8g30 ngày 18 tháng 01 năm 2014.



400 NĂM LOAN BÁO TIN MỪNG
TRÊN ĐẤT VIỆT

Năm Thánh nhằm mục tiêu:

– Canh tân thiêng liêng cho anh em Dòng Tên Việt Nam và những ai yêu mến linh đạo thánh I-nhã;

– Chung tay góp sức với Giáo hội khơi động tinh thần truyền giáo tại

Việt Nam;

– Giúp người Công giáo Việt Nam tìm hiểu lịch sử truyền giáo tại quê hương mình cũng như những đóng góp của Giáo hội Công giáo Việt Nam cho văn hóa dân tộc nhà (chữ quốc ngữ, việc hội nhập văn hóa...)

Nhân dịp này Truyền thông Dòng Tên đã khai trương một trang web tại địa chỉ www.loanbaotinmung.net gồm các thông tin, bài viết về Giáo hội Việt Nam khi mới đón nhận Tin Mừng và những đóng góp của các vị thừa sai, cũng như thông tin về Năm Thánh. ■

(Theo dongten.net)

**Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ gặp Đức Thượng phụ
Chính thống giáo Bartholomaios I tại Thánh Địa**



Đức giáo hoàng Phaolô VI và Đức Thượng phụ Athenagoras gặp nhau tại Giêrusalem, ngày 05-01-1964

WHD (06.01.2014) – Trưa Chúa nhật lễ Hiển linh 05-01, tại quảng trường Thánh Phêrô (Rôma), trong bài huấn từ ngắn sau Kinh Truyền tin, Đức Thánh Cha Phanxicô thông báo về chuyến tông du của ngài hành hương Thánh địa vào tháng Năm tới:

“Trong bầu khí hân hoan của mùa Giáng sinh, tôi muốn báo cho anh chị em biết, từ 24 đến 26 tháng Năm sắp tới, nếu Chúa muốn, tôi sẽ hành hương Thánh Địa. Mục đích chính của cuộc hành hương này là để kỷ niệm 50 năm cuộc gặp gỡ của Đức giáo hoàng Phaolô VI và Đức Thượng phụ Athenagoras vào đúng ngày 5-01 như hôm nay. Cuộc hành hương sẽ gồm ba chặng: Amman, Bêlem và

(xem tiếp trang 4)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

muốn giữ trọn, làm trọn điều Thiên Chúa muốn. Đức Giêsu hạ mình trước mặt Gioan, và Ngài còn chìm mình thật sâu trong dòng nước. Ngài chia sẻ cùng một dòng nước với những hối nhân. Ngài liên đới với sự hoán cải của cả dân tộc.

Chính lúc Ngài tự hạ vì vâng phục, Thiên Chúa lại muốn long trọng tôn vinh Ngài. “Vừa ở dưới nước lên, thì kia các tầng trời mở ra.” Tầng trời mở ra là dấu hiệu Thiên Chúa muốn ngỏ lời. “Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống và ngự trên Người.” Đức Giêsu đã được thụ thai nhờ Thánh Thần, nay Ngài lại nhận được Thánh Thần để bắt đầu sứ vụ. “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người.” Chúa Cha triu mến giới thiệu cho ta Con của Ngài. Cha tấn phong Ngài làm Mêsia, nhưng theo kiểu một Tôi tớ. Đức Giêsu hiểu những gì Cha mới vén mở cho mình. Qua bao năm cầu nguyện, Ngài đã được Cha tỏ lộ về căn tính và sứ mạng thiên sai của Ngài. Nhưng hôm nay, nơi sông Giodan, Cha đã chuẩn nhận một cách long trọng và dứt khoát. Cả con người Ngài bừng lên ánh sáng và sức mạnh. Đức Giêsu biết giai đoạn ẩn dật ở Nadarét đã kết thúc. Đã đến lúc Cha muốn Ngài lên đường.

Kinh nghiệm bên sông Giodan, Đức Giêsu chẳng thể quên. Kinh nghiệm ấy được sống và lớn lên trong suốt đời Ngài. Ngài không chỉ đứng chung với tội nhân, Ngài còn gánh tội của họ, nâng dậy và gánh tội của họ. Ngài chết với những tội nhân và chết như một tội nhân. Các tầng trời đã mở ra và không bao giờ khép lại. Sự hiện diện, lời nói, hành động của Ngài đã luôn là một vén mở về khuôn mặt của Thiên Chúa. Thần Khí Thiên Chúa đã ngự trên và ngự trong Ngài. Thần Khí là bạn đường, hướng dẫn Ngài vào hoang địa, đưa Ngài đi giảng Tin Mừng, chữa lành bệnh tật. Thần Khí làm Ngài hớn hở mừng vui cất lời ca ngợi. Nhờ Thánh Thần, Ngài đã luôn sống như Con của Cha, luôn làm điều đẹp lòng Cha và sống đơn sơ phó thác. Phép rửa ở Giodan chuẩn bị cho phép rửa nơi thập giá.

Chúng ta được mời gọi sống phép Rửa mình đã lãnh nhận. Mai táng cái tôi ích kỷ và rạng rỡ trong cái tôi tự do.

(xem tiếp trang 3)

Đón Năm Mới 2014: Phó thác nơi Mẹ Thiên Chúa niềm khát khao công lý và hòa bình

WHĐ (02.01.2014) – Sáng thứ Tư 01-01-2014, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cử hành Thánh lễ đồng tế tại Đền thờ Thánh Phêrô, kính trọng thể Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và mừng Năm Mới 2014.

Trong bài giảng Thánh lễ, Đức Thánh Cha đã gọi lại lịch sử tước hiệu “Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa”. Đây là tước hiệu tôn vinh Đức Maria được các nghị phụ Công đồng Êphêsô đồng thanh khẳng định. Sự khẳng định này của các nghị phụ đã đáp ứng lòng mong mỏi của các tín hữu tập trung trước nơi các nghị phụ nhóm họp và hô vang: “Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa”.

Nhắc lại sự kiện lịch sử này, Đức Thánh Cha muốn nhấn mạnh lòng tôn sùng Đức Mẹ của các tín hữu đã có từ lâu và hơn nữa “đó chính là *sensus fidei* – cảm thức đức Tin – của dân Chúa; trước sau cảm thức này chẳng hề lệch lạc bao giờ”.

Đức Thánh Cha khích lệ các tín hữu hãy nuôi dưỡng cảm thức đức Tin và vững bước theo Chúa vì đã có Đức Mẹ: “Mẹ Đáng Cứu Thế đi trước



chúng ta và không ngừng củng cố chúng ta trong đức tin, trong ơn gọi và sứ mệnh. Mẹ nêu gương khiêm nhường, vâng phục ý Chúa và giúp chúng ta biết diễn tả đức tin thành lời loan báo Tin Mừng tươi vui, vượt qua mọi ranh giới. Như vậy sứ mệnh của chúng ta sẽ sinh hoa kết quả dồi dào, bởi đã nên giống thiên chức làm mẹ của Đức Maria. Chúng ta hãy phó thác nơi Mẹ hành trình đức Tin, coi lòng khao khát và những thiếu thốn của chúng ta cùng những nhu cầu của toàn thế giới, nhất là niềm khát khao công lý và hòa bình. Tất cả chúng ta hãy cùng nhau khẩn nài Đức Mẹ, như các tín hữu Êphêsô xưa: Lạy Mẹ là Mẹ Thiên Chúa!” ■

Giáo hội Chính thống Ai Cập mừng lễ Giáng sinh theo lịch Giulianô



WHĐ (05.01.2014) – Các tín hữu Chính thống Copt Ai Cập, cũng như nhiều tín hữu của các Giáo hội Đông phương khác, đang chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh theo lịch Giulianô vào ngày thứ Ba, 07-01-2014. Tuy nhiên cộng đồng Copt Ai Cập hiện đang lo lắng, vì những tháng gần đây có nhiều cuộc tấn công nhắm vào họ.

Trong khi có vẻ như Ai Cập vẫn là nạn nhân của bạo lực từ khi chế độ của Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi sụp đổ, các Kitô hữu mong muốn đất nước được ổn định.

Đức giám mục Yohanna Golta, giám mục phụ tá Alexandria (Công giáo Copt), hy vọng các tín hữu Chính thống Copt có thể mừng lễ Giáng sinh trong an bình và hy vọng. Ngài phản đối việc phương Tây coi Ai Cập như một đất nước bạo loạn và tin tưởng vào tương lai của Ai Cập, dù vẫn còn những căng thẳng.

Đức giám mục Golta nói: “Chúng tôi không phủ nhận rằng mọi người Ai Cập đều có một nỗi lo sợ nào đó. Chúng tôi sợ tương lai, sợ hành động của các phần tử cực đoan, Phong trào Huynh đệ Hồi giáo. Nhưng chúng tôi hy vọng sẽ vượt qua được những khó khăn. Tuy nhiên sẽ vẫn có những nạn nhân, sẽ vẫn phải hy sinh: cũng như trong mọi cuộc cách mạng, mọi thay đổi trên thế giới, chúng tôi phải trả giá.”

Chính phủ đã làm những gì có thể làm. Đêm 01-01 đã trôi qua bình an. Tôi tin rằng chính phủ kiểm soát

(xem tiếp trang 4)

Đức Thánh Cha Phanxicô: “Sức mạnh của Giáo hội không ở nơi chính mình, nhưng ở nơi sâu thẳm của Thiên Chúa”

WHĐ (04.01.2014) – Sáng thứ Sáu 03-01, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cử hành Lễ kính Thánh Danh Chúa Giêsu tại Nhà thờ Chúa Giêsu, để tạ ơn nhân dịp chân phước Pierre Favre, dòng Tên, được tuyên thánh. Đồng tế với Đức Thánh Cha có Đức hồng y Angelo Amato, Bộ trưởng Bộ Phong Thánh; Đức hồng y Agostino Vallini, Giám quản giáo phận Roma, Đức giám mục Luis Francisco Ladaria Ferrer, S.J., thư ký Bộ Giáo lý Đức tin; Đức giám mục Yves Boivineau, giám mục giáo phận Annecy, Pháp - sinh quán của Thánh Favre, và Tổng đại diện, cha Alain Fournier-Bidoz; Bề trên tổng quyền dòng Tên, cha Adolfo Nicolas, S.J., và bảy linh mục trẻ của dòng Tên.

Thánh Pierre Favre, được Đức Thánh Cha Phanxicô tuyên thánh ngày 17-12 năm ngoái, là người bạn đồng hành đầu tiên của Thánh Inhaxiô Loyola – vì thế, ngài được gọi là “tu sĩ dòng Tên thứ hai” – và là một trong những người sáng lập Dòng Chúa Giêsu, đồng thời ngài còn là linh mục đầu tiên của Dòng. Mộ của Thánh Inhaxiô và của Thánh Pierre Favre được đặt trong Nhà thờ Thánh Danh Chúa Giêsu.

Trong bài giảng dành riêng tôn vinh vị thánh mới, Đức Thánh Cha nói rằng Thánh Pierre Favre là người của những khát vọng cao cả: “Cần phải tìm kiếm Chúa để gặp Chúa, và gặp được Chúa để lại tìm Chúa nữa và cứ như thế. Chỉ có sự thao thức ấy mới mang lại bình an cho con tim của một tu sĩ dòng Tên, thao thức ấy cũng là thao thức tông đồ, vì thế chúng ta không bao giờ mệt mỏi trong việc loan báo kerygma và rao giảng Tin Mừng với lòng can đảm. Chính sự thao thức ấy chuẩn bị cho chúng ta đón nhận hồng ân hoa trái tông đồ. Nếu không có sự thao thức ấy, chúng ta sẽ trở thành những người cần cỏi.”

Đức Thánh Cha nói tiếp: “Và đó là sự thao thức của Thánh Pierre Favre, con người có những khát vọng cao cả, một Daniel khác. Favre là một người khiêm tốn, nhạy cảm với một đời sống nội tâm sâu xa. Ngài được phú cho khả năng làm bạn với mọi người. Tuy nhiên, thánh nhân có một tinh thần thao thức, day dứt khôn nguôi. Dưới sự hướng dẫn của Thánh Inhaxiô, ngài đã học biết kết hợp sự

nhạy cảm tinh tế luôn thao thức nhưng cũng dịu dàng và điềm đạm, với khả năng đưa ra quyết định: thánh nhân là một người có những khát vọng cao cả, ngài đã nhận ra những khát vọng ấy và nuôi dưỡng chúng. Thật vậy, đối với Thánh Favre, chính khi phải đối diện với những khó khăn, thì ngài lại chứng tỏ được tinh thần chân thực thúc đẩy ngài hành động”.

“Một đức tin đích thực luôn bao hàm khát vọng sâu xa thay đổi thế giới. Và đây là vấn đề chúng ta cần đặt ra cho chính mình: liệu chúng ta có được tầm nhìn và nhiệt huyết lớn lao ấy không? Chúng ta có dũng cảm không? Ước mơ của chúng ta có bay bổng không? Lòng nhiệt thành có đốt cháy chúng ta? Hay chúng ta cứ tầm thường và hài lòng với những kế hoạch tông đồ lý thuyết của mình? Chúng ta hãy luôn nhớ rằng sức mạnh của Giáo hội không ở nơi chính Giáo hội hay trong năng lực tổ chức của Giáo hội, nhưng ở nơi sâu thẳm của Thiên Chúa. Và vùng sâu thẳm ấy khuấy động những khát vọng của chúng ta, và khát vọng của chúng ta lại mở rộng con tim chúng ta. Như Thánh Augustinô đã nói: hãy cầu nguyện để khao khát và hãy khao khát mở rộng cõi lòng của bạn. Chính trong nỗi khát khao của mình mà cha Favre đã có thể phân định được tiếng Chúa. Không có khao khát, chúng ta không thể tiến bước, và đó là lý do tại sao chúng ta phải dâng những khát vọng của chúng ta cho Chúa. Hiến pháp dòng Tên nói rằng chúng ta phải giúp đỡ người khác dâng lên Chúa những khát vọng”.

Đức Thánh Cha khẳng định: “Thánh Favre khao khát thực sự và sâu xa mở ra trong Thiên Chúa”: ngài hoàn toàn tập trung vào Thiên Chúa, và vì thế ngài có thể đi đến khắp nơi ở châu Âu, trong tinh thần vâng phục và thường đi bộ, để đối thoại với mọi người một cách dịu dàng và loan báo Tin Mừng. Tôi nghĩ rằng cơn cảm sốt mà chúng ta gặp phải, mà nhiều người đã đầu hàng, đó là liên kết việc loan báo Tin Mừng với sự trừng phạt của Tòa án dị giáo và việc kết án. Không, Tin Mừng phải được rao giảng với sự dịu dàng, trong tinh thần huynh đệ, với tình yêu thương. Tình thân thiết với Thiên Chúa đã dẫn thánh nhân đến chỗ hiểu rằng kinh nghiệm nội tâm và đời sống tông đồ

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, sám hối không phải là điều dễ dàng, bởi lẽ chúng con không đủ khiêm tốn để nhận mình lầm lỗi.

Chúng con ngỡ ngàng khi thấy Chúa là Đấng vô tội mà lại đứng chung với các tội nhân, chờ Gioan ban phép Rửa.

Chúa đã muốn nên bạn đồng hành với phận người mỏng dòn yếu đuối chúng con.

Xin cho chúng con biết thường xuyên điều chỉnh lối nghĩ và lối sống của mình, tỉnh táo để khỏi rơi vào ảo tưởng, thành thật để khỏi tự dối mình.

Ước gì Chúa ban cho chúng con ơn hoán cải, dám đi đến những hành động cụ thể, và chấp nhận những cắt tĩa đón đau. Nhưng xin đừng quên ban cho chúng con niềm vui của Giakêu, hạnh phúc vì được tự do và được yêu mến. ■

Lm Anton Nguyễn Cao Siêu, SJ

luôn đi với nhau. Thánh nhân đã viết trong Hồi ký rằng rung động đầu tiên của con tim phải là niềm khao khát điều chính yếu và cội nguồn, hay đúng hơn, việc tìm kiếm Thiên Chúa, Chúa chúng ta, phải là ưu tiên. Thánh Favre đã cảm nghiệm nỗi khát mong để cho con tim mình được Chúa Kitô chiếm hữu. Chỉ khi tập trung vào Thiên Chúa, chúng ta mới có thể đi ra ngoài, đến vùng ngoại biên của thế giới! Và Thánh Favre đã lên đường không ngại nghỉ đến những biên giới địa lý; thật vậy, người ta nói rằng hình như ngài được sinh ra để không bao giờ ở yên một chỗ nào. Thánh Favre đã bị đốt cháy bởi khát mong mãnh liệt hiệp thông với Chúa. Nếu chúng ta không có cùng một khát mong ấy, chúng ta cần phải dừng lại một chút để cầu nguyện, và âm thầm tha thiết xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Thánh Pierre Favre là người anh em của chúng ta, cho chúng ta cảm nghiệm lại niềm say mê Thiên Chúa vốn đã hướng dẫn thánh nhân trong những cơn điên rồ tông đồ của ngài”. ■

(VIS)

ĐTC Phanxicô: “Tu sĩ phải là người có thể đánh thức thế giới”



WHĐ (04.01.2014) – Theo một bài báo mới đăng trên tuần báo *La Civiltà Cattolica* của dòng Tên tại Roma, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn nhủ những người sống đời thánh hiến hãy “đánh thức thế giới”.

Bài báo của Tổng biên tập Antonio Spadaro, S.J., thuật lại cuộc gặp gỡ hồi tháng Mười Một năm ngoái của Đức Thánh Cha Phanxicô với Liên hiệp các Bề trên Tổng quyền dòng Nam lúc kết thúc Đại hội toàn thể lần thứ 82.

Bài viết trình bày quan điểm của Đức Thánh Cha Phanxicô về đời sống của tu sĩ.

Đức Thánh Cha nói: “Hãy đánh thức thế giới! Hãy trở nên chứng nhân của một cách làm việc khác, cách hành động khác, cách sống khác! Có thể sống khác đi trong thế giới này”.

“Chúng ta đang nói về một triển vọng cánh chung, về các giá trị của Nước Trời hiện thân ở đây, trên trái đất này. Đây là vấn đề bỏ mọi sự để đi theo Chúa. Không, tôi không muốn nói đến ‘tính quyết liệt’. Tính quyết liệt của Tin Mừng không chỉ dành cho các tu sĩ: mà đòi hỏi tất cả mọi người. Nhưng tu sĩ đi theo Chúa một cách đặc biệt, mang tính ngôn sứ. Đó là chứng tá mà tôi mong đợi nơi anh em. Các tu sĩ phải là những người có thể đánh thức thế giới”.

Bài báo cũng cho biết Đức Thánh Cha đã yêu cầu Bộ Tu sĩ duyệt lại huấn thị *Mutuae Relationes (Những liên hệ hỗ tương)* do Bộ Tu sĩ và Bộ Giám mục ban hành năm 1978, liên quan đến các mối tương quan giữa giám mục và tu sĩ trong Giáo hội, mà ngài cho là đã “lỗi thời”. ■

(Vatican Radio)

Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ gặp Đức Thượng phụ...

Giêrusalem, diễn ra trong ba ngày. Tại nhà thờ Mộ Thánh, chúng tôi sẽ cùng Đức Thượng phụ Chính thống giáo Bartholomaios I, Giáo chủ Constantinopolis, tiến hành cuộc gặp đại kết với đại diện các Giáo hội Kitô ở Giêrusalem. Từ bây giờ xin anh chị em cầu nguyện cho cuộc hành hương này, một cuộc hành hương cầu nguyện”.

Đón nhận thông báo này của Đức Thánh Cha, Đức cha William Shomali, giám mục phụ tá kiêm đại diện Thượng phụ Giêrusalem tại Giêrusalem, đã phát biểu:

“Chúng ta sẽ được sống thời khắc lịch sử với cuộc hành hương của Đức Thánh Cha Phanxicô vào tháng Năm sắp tới. Chúng tôi đã bắt đầu chuẩn bị cho cuộc hành hương này. Có nhiều điều phải tính đến nhất là về khía cạnh đại kết và đối thoại liên tôn.

Về phương diện đại kết, Đức Thánh Cha sẽ gặp các nhà lãnh đạo các Giáo hội Kitô. Chúng tôi đang chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ này. Ngài cũng sẽ gặp Đức Thượng phụ Bartholomaios, người kế vị Đức Athenagoras. Cử chỉ ôm hôn của hai vị sẽ thực sự là một biến cố lịch sử. Nút thắt chủ yếu giữa Công giáo và Chính thống giáo là vấn đề về quyền tối thượng.

Tuy nhiên không chỉ mong những khoảnh khắc xúc động, chúng ta chờ đợi những mối quan hệ giữa hai Giáo hội, nhất là vấn đề về quyền tối

thượng, sẽ được giải quyết theo một cách thức hai bên đều chấp nhận được. Bởi nút thắt chủ yếu giữa Công giáo và Chính thống giáo chính là vấn đề về quyền tối thượng. Anh em Chính thống giáo không chấp nhận quyền tối thượng của Đức giáo hoàng như các tín hữu Công giáo. Vì vậy chúng ta cầu nguyện cho cả hai phía Chính thống và Công giáo đều có tinh thần cởi mở.

Về phương diện đối thoại liên tôn, chắc chắn Đức Thánh Cha sẽ gặp các nhà lãnh đạo Hồi giáo và các vị giáo trưởng Do Thái giáo ở Giêrusalem. Không chỉ các Kitô hữu mà cả các tín hữu Hồi giáo, Do Thái giáo đều rất mong đợi chuyến viếng thăm này mang lại nhiều hoa trái.

Chuyến tông du này có thể so sánh với chuyến tông du của Đức Phaolô VI, đều là sự khởi đầu. Chúng ta vẫn nhớ cử chỉ ôm hôn của Đức Phaolô VI với Đức Athenagoras. Thực sự là một khởi đầu. Vì vậy chuyến viếng thăm này của Đức Thánh Cha Phanxicô nhằm tôn vinh những nỗ lực của Công đồng Vatican II trong lĩnh vực đại kết.

Chúng tôi cho rằng chuyến tông du này của Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp bước các vị tiền nhiệm đồng thời tăng cường các mối quan hệ đại kết và liên tôn”.

Cuộc hành hương đến Thánh Địa là chuyến tông du thứ hai của Đức Thánh Cha Phanxicô, sau chuyến thứ nhất đến Brazil chủ tọa Ngày Giới trẻ Thế giới 2013. ■

Giáo hội Chính thống Ai Cập

được đất nước. Vẫn luôn có mối quan hệ giữa Giáo hội và chính phủ để giữ gìn trật tự, hòa bình và an ninh. Tôi chắc rằng người Ai Cập thực sự sẵn sàng trả bất cứ giá nào để không bao giờ trở lại tình trạng Quốc giáo.

Không chỉ có các Kitô hữu di tản. Người Hồi giáo còn ra đi nhiều hơn, gấp 3 đến 4 lần các Kitô hữu. Họ sợ hãi, mất hết hy vọng - hy vọng về một tương lai hòa bình, và rời khỏi đất nước. Thế nên sẽ vẫn có những người ra đi, nhưng điều đó không quan trọng trong một đất nước có gần 90 triệu dân.

Các giáo xứ luôn mở rộng cửa, chúng tôi tiếp tục cầu nguyện, với các Thánh Lễ Chúa Nhật, các hoạt động ... Chứ không như tượng tượng của báo chí phương Tây trích nguồn từ các phần tử cực đoan như Phong trào Huynh đệ Hồi giáo, Al-Jazeera ... Tôi hoàn toàn phản đối sự đối trá của giới báo chí, luôn có cái nhìn tiêu cực đối với Ai Cập! Không, Ai Cập không phải như thế. Ai Cập sẽ không bao giờ đánh mất mục tiêu và hy vọng. Chúng tôi tranh đấu, chúng tôi phải trả giá, và chúng tôi sẽ có một tương lai hòa bình”. ■

(Vatican Radio)

**Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam tuyển chọn bài viết,
tin tức từ hdgmvietnam.org,
phát hành thứ Năm hằng tuần trên trang hdgmvietnam.org
theo dạng pdf**