



SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

*

Ngày 26-1-2014

Chúa nhật 3 Thường niên

Năm A

Galilê, vùng dân ngoại

LỜI CHÚA: Mt 4, 12-23

*Khi Đức Giêsu nghe tin ông Gioan đã bị nộp, Người lánh qua miền Galilê. Rồi Người bỏ Nadarét, đến ở Capharnaum, một thành ven biển hồ Galilê, thuộc hạt Dôvulun và Naptali, để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia nói: **Này đất Dôvulum, và đất Naptali, hỡi con đường ven biển, và vùng tả ngạn sông Giôdan, hỡi Galilê, miền đất của dân ngoại! Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần, nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.***

*Từ lúc đó, Đức Giêsu bắt đầu rao giảng và nói rằng: **“Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã gần đến.”***

*Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê, thì thấy hai anh em kia, là ông Simon, cũng gọi là Phêrô, và người anh là ông Anrê, đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông: **“Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.”** Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.*

Đi một quãng nữa, Người thấy hai anh em khác con ông Dêbêdê, là ông Giacôbê và người em là ông Gioan. Hai ông này đang cùng với cha là ông Dêbêdê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông. Lập tức các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người. Thế rồi Đức Giêsu đi khắp miền Galilê, giảng dạy trong các hội đường của họ, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền của dân.

(xem tiếp trang 2)

Thánh Lễ khai mạc Năm Thánh kỷ niệm 400 năm Dòng Tên đến loan báo Tin Mừng trên Đất Việt

8 giờ 30 sáng thứ Bảy 18-01-2014, tại nhà thờ Chính tòa Sài Gòn, Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám mục phó TGP TP. HCM, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã long trọng cử hành Thánh Lễ khai mạc Năm Thánh kỷ niệm 400 năm Dòng Tên đến loan báo Tin Mừng trên Đất Việt.



Đồng tế với Đức Tổng Giám mục Phaolô có Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục TGP Hà Nội; Đức cha Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng, Tổng Giám mục TGP Huế; Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, S.J., Giám mục giáo phận Bắc Ninh, Tổng

Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam; Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục giáo phận Lạng Sơn; Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh, Giám mục giáo phận Kontum; Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục giáo phận Ban Mê Thuột; Đức cha Stêphanô Tri Bửu Thiên, Giám mục giáo phận Cần Thơ; Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục phụ tá TGP. TP.HCM; Đức cha Giuse Đình Đức Đạo, Giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc và khoảng 100 linh mục. Hơn 1.500 người gồm nam nữ tu sĩ, giáo dân, ân nhân, thân hữu và cộng tác viên của Dòng Tên Việt Nam đã tham dự Thánh lễ đặc biệt này.

Trước khi Thánh Lễ bắt đầu, cha Giuse Phạm Thanh Liêm, S.J., Giám tỉnh Dòng Tên Việt Nam đã công bố Sắc lệnh của Tòa Ân giải Tối cao về Năm Thánh kỷ niệm 400 năm Dòng Tên đến loan báo Tin Mừng trên Đất Việt,

(xem tiếp trang 4)

Công trình nghiên cứu mới của Ủy ban Thần học quốc tế về Kitô giáo với nạn bạo lực

WHĐ (17.01.2014) – Sau năm năm nghiên cứu (2009-2014), Ủy ban thần học quốc tế đã công bố một tài liệu mới nhan đề: **“Thiên Chúa Ba Ngôi, sự hợp nhất nhân loại. Độc thân Kitô giáo đối ngược với bạo lực”**. Tài liệu sẽ được đăng trên tờ La Civiltà Cattolica, số 3926 (ngày 18-01-2014), tạp chí vẫn đăng tải các tài liệu bằng tiếng Ý của Ủy ban. Tài liệu này cũng được đưa lên website của La Civiltà Cattolica (www.laciviltacattolica.it) cũng như trang web của Ủy ban thần học quốc tế trên website của Tòa Thánh (www.vatican.va). Trong khi chờ bản dịch sang các ngôn ngữ khác, độc giả có thể đọc tài liệu trên đây bằng tiếng Ý cùng với phần dẫn nhập



bằng một vài thứ tiếng khác.

Như có nói rõ trong phần Lưu ý mở đầu, tài liệu là kết quả của những nghiên cứu liên quan đến một số khía cạnh của việc Kitô giáo trình bày về

(xem tiếp trang 4)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

SUY NIỆM

Khi Gioan bị bắt, Đức Giêsu đã lánh qua Galilê. Galilê là vùng ven, ít nguy hiểm cho Ngài. Dân cư ở đây phần đông là dân ngoại. Người Do thái ở đây bị coi là những kẻ sống bên lề Dân Chúa. Nhưng Galilê lại là nguyên quán của Ngôi Lời làm người, và là nơi Đức Giêsu chọn để bắt đầu thi hành sứ vụ. Từ Galilê, Ngài sẽ sai môn đệ đi khắp thế gian (Mt 28,19). Đức Giêsu rời bỏ Nadarét, để đến cư ngụ tại Caphácnaum. Caphácnaum là địa bàn hoạt động được Ngài ưa thích. Có lúc nó được gọi là thành của Ngài (9,1), dù bất xứng (11,23). Galilê, Nadarét, Caphácnaum chẳng có chút tiếng tăm (Ga 1,46), nhưng Đức Giêsu vẫn là một ngôn sứ xuất thân từ đó (Mt 21,11).

Hãy ngắm nhìn Đức Giêsu trên những nẻo đường. Ngài rút về Galilê, Ngài đến Caphácnaum, đi dọc theo bờ biển. Khắp miền Galilê in dấu chân của Ngài (Mt 4,23), Ngài không vào hoang địa như Gioan, rồi gọi người ta đến. Ngài đích thân đến với con người ngay giữa đời thường. Ngài cứ đi không nghỉ, không đóng đô ở một chỗ. Nhu cầu quá lớn không cho phép Ngài dừng lại (Mc 1,38). Đức Giêsu chuyển động và kéo người ta chuyển động theo Ngài. Những người đầu tiên là các ngư phủ mà Ngài quen biết. Tuy là những người ít học, không giàu có hay địa vị, nhưng đối với Ngài, họ có đủ tố chất cần thiết để trở nên những người cộng sự của Ngài. Sự kiên trì khi thả lưới giúp họ biết nhẫn nại chờ đợi. Sự hòa đồng giúp họ chấp nhận nhau và làm việc chung. Sự can đảm trước sóng gió giúp họ đối diện với nghịch cảnh. Khả năng nhận ra khi nào và chỗ nào nên thả lưới sẽ giúp họ khám phá những vùng truyền giáo màu mỡ.

“Các anh hãy theo Tôi”: một lời mời gọi lên đường. Hãy gắn bó với Tôi và chia sẻ thao thức của Tôi. Để lên đường cần bỏ lại cái êm ấm được phép, êm ấm bên gia đình, bên vợ con như Phêrô, êm ấm bên khoang thuyền, cạnh người cha đang vá lưới. Theo Chúa là chấp nhận ra khơi hay đúng hơn là chấp nhận lên bờ, bóc mình ra khỏi khung cảnh sống quen thuộc. Chấp nhận bấp bênh, không nhà cửa, không nghề nghiệp, là để

(xem tiếp trang 3)

Thông cáo kết thúc của Ủy ban Điều hợp Thánh Địa Jerusalem 2014



WHD (17.01.2014) – Từ ngày 11 đến ngày 16-01-2014, tại Thánh Địa đã diễn ra cuộc gặp gỡ của các giám mục trong Ủy ban Điều hợp Thánh Địa Jerusalem. Ủy ban này gồm một số giám mục Bắc Mỹ và châu Âu, hàng năm đều đến Thánh Địa để bày tỏ tình liên đới với Giáo hội-Mẹ Jerusalem. Kết thúc cuộc gặp gỡ, các giám mục đã ra thông cáo:

Chúng tôi, các giám mục từ châu Âu, Nam Phi và Bắc Mỹ, đã đến Thánh Địa để cầu nguyện và trợ giúp cộng đồng Kitô hữu và vì nên hoà bình. Tại Gaza, chúng tôi đã thấy dân chúng rất nghèo và các cộng đồng Kitô hữu nhỏ bé và mong manh đang hiện diện đây can đảm ở đây.

Gaza là một thảm họa do con người gây ra, một điều nhục nhã khiến chúng ta căm phẫn, một bất công đáng phẫn nộ, đòi hỏi cộng đồng quốc tế phải tìm ra một giải pháp. Chúng tôi kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị cải thiện tình hình nhân đạo cho người dân Gaza, bảo đảm những nhu cầu cơ bản để họ có thể sống trong phẩm giá, được phát triển kinh tế và tự do đi lại.

Ở Gaza, trong bối cảnh dường như vô vọng, chúng tôi đã gặp những con người tràn đầy hy vọng. Chúng tôi hết sức phấn khởi khi đến thăm các cộng đồng Kitô hữu nhỏ; ngày qua ngày, các cộng đồng này qua các tổ chức khác nhau, đã chìa bàn tay thương xót đến những người nghèo nhất trong những người nghèo, dù là người Hồi giáo hay Kitô hữu. Chúng tôi vẫn luôn cầu nguyện và nâng đỡ các linh mục, tu sĩ và giáo dân làm việc tại Gaza. Họ đang thi hành sứ vụ hiện diện, chăm sóc trẻ em khuyết tật và người già, và giáo dục người trẻ.

Chúng tôi của họ về đức tin, hy vọng và tình yêu đã cho chúng tôi niềm hy vọng. Đó chính là niềm hy vọng cần thiết vào lúc này để mang lại hòa bình, một nền hòa bình vốn chỉ có thể được xây dựng trên công lý

và công bằng cho cả hai dân tộc. Người Palestine và người Israel đều rất cần thứ hòa bình ấy. Chẳng hạn, trong thung lũng Cremisan, bức tường an ninh đang đe dọa các vùng đất canh tác thuộc sở hữu của 58 gia đình Kitô hữu từ bao thế hệ nay. Các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra trong một thời điểm quan trọng. Thời cơ đã đến để đảm bảo rằng nguyện vọng công lý của cả hai bên sẽ được đáp ứng.

Chúng tôi kêu gọi những người có trách nhiệm hãy là những người ủng hộ hy vọng chứ đừng là những kẻ xúi giục bế tắc. Chúng tôi mời họ lắng nghe sứ điệp mới đây của Đức giáo hoàng ngõ lời với các thành viên ngoại giao đoàn: “Thật là một điều tích cực khi mở lại các cuộc thương thuyết hoà bình giữa Israel và Palestine, và tôi cầu mong các bên, nhờ sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế, có những quyết định can đảm hầu tìm ra một giải pháp chính đáng và bền vững cho cuộc xung đột mà sự chấm dứt ngày càng trở nên cần thiết và cấp bách” (13-01-2014).

Rời Thánh Địa, chúng tôi mang theo trong tim mình các giám mục và các tín hữu của Giáo hội địa phương. Họ không đơn độc. Cùng với họ, chúng ta làm thành một dân tộc hy vọng. Chúng tôi cầu nguyện cho chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha Phanxicô đến Thánh Địa sẽ mở ra những con đường hy vọng trong khu vực. Chúng tôi tin rằng một nền hòa bình vững chắc là điều có thể đạt được. ■

(Theo LPJ)

Đại kết – Những kỳ vọng...

Constantinopolis là Đức Thượng phụ Athenagoras, và Giám mục Roma là Đức giáo hoàng Phaolô VI tại Jerusalem cách nay 50 năm – vào ngày 5 và 6 tháng 1 năm 1964. Lúc đó, ý định của cả hai bên mong muốn thiết lập lại tình thân giữa hai Giáo hội đã được công bố và được đóng ấn bằng cái ôm hôn huynh đệ của hai nhà lãnh đạo Giáo hội theo tên của hai anh em Anrê và Phêrô; điều này vẫn mãi là một biểu tượng của sự mở ra để hoà giải cho chúng ta trong tinh thần đại kết.

Hồng y Kurt Koch

Chủ tịch Hội đồng Toà Thánh cổ vũ sự Hiệp nhất Kitô giáo

(Osservatore Romano)

Rabbi Abraham Skorka gặp Đức giáo hoàng Phanxicô

WHĐ (17.01.2014) – Một phái đoàn các nhà lãnh đạo Do Thái hàng đầu của Argentina hiện đang có mặt tại Vatican trong tuần này để kỷ niệm Ngày liên lạc Do Thái giáo–Công giáo, theo truyền thống vẫn được cử hành tại một số quốc gia châu Âu vào ngày 17-01 hằng năm. Ngày này được cử hành lần đầu tiên tại Ý vào năm 1990, để ghi nhớ đức tin Kitô giáo bắt nguồn từ Do Thái giáo, để kỷ niệm cuộc đối thoại với Do Thái giáo khởi đầu từ Công đồng Vatican II và để thúc đẩy những cuộc đối thoại và tiếp xúc tương tự qua các hoạt động thực tế.

Rabbi Abraham Skorka – người đã làm việc sát cánh với Đức hồng y Bergoglio khi ngài còn là Tổng giám mục Buenos Aires– đứng đầu đoàn đại biểu các nhà lãnh đạo Do Thái, đã gặp riêng Đức giáo hoàng Phanxicô hôm thứ Năm 16-01. Rabbi Skorka cũng đã có bài thuyết trình tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana về những tiến bộ đạt được trong cuộc đối thoại Công giáo–Do Thái giáo trong vòng 50 năm qua, trong bối cảnh của châu Mỹ Latinh.

Nhưng tình bạn thân thiết giữa Đức giáo hoàng Phanxicô và Rabbi Skorka đã giúp cho việc thúc đẩy quan hệ giữa người Công giáo và người Do Thái tại nhiều nơi khác trên thế giới tiến triển ra sao? Cha Norbert Hofmann thuộc Ủy ban Toà Thánh liên lạc với Do Thái giáo cho biết:

Ngày Do Thái giáo đã được tổ chức tại Italia, Ba Lan, Áo và Hà Lan, và hôm nay chúng ta lại có một cơ hội khác để kỷ niệm mối quan hệ này qua các cuộc gặp gỡ của Đức giáo

hoàng với phái đoàn của Argentina. Trước khi đến nói chuyện tại Đại học Gregoriana, Rabbi Skorka và phái đoàn đã cùng ăn trưa với Đức giáo



hoàng tại Nhà khách Santa Marta.

Rabbi Skorka là đồng tác giả một quyển sách với Đức hồng y Bergoglio và tình bạn giữa hai người rất sâu sắc. Tình bằng hữu này không chỉ thúc đẩy công cuộc đối thoại tại Argentina và Mỹ Latinh, mà còn tác động cả ở tầm mức thế giới.

Về chuyến viếng thăm của Đức giáo hoàng Phanxicô tới Israel, Jordan và Palestine dự kiến diễn ra vào tháng Năm năm nay, cha Hofmann nói rằng theo truyền thống Do Thái, khi ai làm điều gì đó ba lần, điều đó sẽ trở thành truyền thống vững chắc và có ý nghĩa. Đức giáo hoàng Phaolô VI là vị giáo hoàng đầu tiên hành hương đến Thánh Địa, còn chuyến thăm sắp tới của Đức giáo hoàng Phanxicô sẽ là chuyến viếng thăm Israel lần thứ ba của một giáo hoàng, vì thế điều này rất có ý nghĩa và dân tộc Do Thái rất hân hoan chào đón Đức giáo hoàng. Cha Hofmann nói thêm, với tính cách của Đức Thánh Cha, chắc chắn sẽ có những cử chỉ đầy ý nghĩa trong chuyến đi này. ■

(Vatican Radio)

Đại kết – Những kỳ vọng của Tuần lễ cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất

WHĐ (18.01.2014) – Năm nay, Tuần lễ cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất (18 – 25.01.2014) diễn ra một cách đặc biệt may mắn. Chủ đề của Tuần lễ trích từ chương một của Thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, trong đó thánh Phaolô mạnh mẽ kêu gọi hiệp nhất và nêu lên một câu hỏi thách thức lương tâm chúng ta: “Thế ra Đức Kitô đã bị chia năm xẻ bảy rồi ư?” (1Cr 1,13).

Đối diện với câu hỏi này, điều chúng ta nghĩ đến trước hết là tình hình Kitô giáo đang chia rẽ trầm trọng,

vì sự rạn nứt vẫn còn đó trong Giáo hội ngày nay phải được coi như sự chia cắt điều vốn do tự bản chất là không thể phân chia, đó là sự hợp nhất của Thân Mình Chúa Kitô.

Chính vấn đề đau lòng này đã thúc đẩy các nghị phụ Công đồng Vatican II soạn thảo Sắc lệnh Unitatis redintegratio về đại kết, mà năm nay chúng ta kỷ niệm 50 năm.

Tâm điểm của năm 2014 là kỷ niệm cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Thượng phụ

(xem tiếp trang 2)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

có thể đi đến mọi nhà, gặp mọi người, và tận tụy cho sứ mệnh loan báo Nước Thiên Chúa.

Đức Giêsu đã đi rao giảng Tin Mừng về Nước Trời gần bên. Để đón lấy quà tặng đó, cần sám hối, hoán cải. Hoán cải là để Ngài kéo vào một chuyển động, là quay lại, là bỏ con đường mình đã quen từ lâu, để đi cùng chiều với Chúa và ngược chiều với cái tôi ích kỷ. Đức Giêsu gieo rắc niềm vui khắp nơi. Niềm vui cho người nghe, niềm vui cho người khỏi bệnh. Bước chân không mỏi, lời nói thiết tha, trái tim gần gũi... Hôm nay Hội Thánh vẫn sống giữa những Galilê dân ngoại. Chúng ta có đủ niềm vui để làm Galilê bừng sáng không?

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, các sách Tin Mừng chẳng khi nào nói Chúa cười, nhưng chúng con tin Chúa vẫn cười khi thấy các trẻ em quần quýt bên Chúa.

Chúa vẫn cười khi hồn nhiên ăn uống với các tội nhân. Chúa đã cố giấu nụ cười trước hai môn đệ Emmau khi Chúa giả vờ muốn đi xa hơn nữa. Nụ cười của Chúa đi đôi với Tin Mừng Chúa giảng. Nụ cười ấy hòa với niềm vui của người được lành bệnh.

Lạy Chúa Giêsu, có những niềm vui Chúa muốn trao cho chúng con hôm nay, có sự bình an sâu lắng Chúa muốn để lại.

Xin dạy chúng con biết tươi cười, cả khi cuộc đời chẳng mỉm cười với chúng con.

Xin cho chúng con biết mến yêu cuộc sống, dù không phải tất cả đều màu hồng.

Chúng con luôn có lý do để lo âu và chán nản, nhưng xin đừng để nụ cười tắt trên môi chúng con.

Ước gì chúng con cảm thấy hạnh phúc, vì biết mình được Thiên Chúa yêu thương và được sai đi thông truyền tình thương ấy. Amen. ■

Lm Anton Nguyễn Cao Siêu, SJ

theo đó Tòa Thánh cho phép Dòng Tên tại Việt Nam cử hành Năm Thánh từ ngày 18 tháng 01 năm 2014 đến ngày 18 tháng 01 năm 2015. Sắc lệnh cũng quy định những dịp lễ mà các tín hữu được lãnh ơn toàn xá tại các nhà thờ và nhà nguyện do Dòng Tên phụ trách gồm: nhà thờ Hiến Linh (Thủ Đức), nhà thờ Thiên Thần (Quận 2), nhà thờ Tạo Tác (Đà Lạt), nhà thờ Hoa Lư (Pleiku), nhà thờ giáo họ Ngọc Mạch



(Hà Nội), nhà nguyện thánh Inhaxiô (Trung tâm Đắc Lộ, Sài Gòn), nhà nguyện thánh Phanxicô Xaviê (Viêng Chăn, Lào).

Mở đầu Thánh Lễ, Đức cha chủ tế ngỏ lời chúc mừng anh em Dòng Tên Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 400 năm Dòng Tên đến loan báo Tin Mừng trên Đất Việt. Ngài cũng mời gọi cộng đoàn tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho công cuộc loan báo Tin Mừng trên quê hương Việt Nam.

Trong bài giảng, Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, S.J., đã kể lại sơ lược biến cố ba thừa sai Dòng Tên lần đầu tiên đặt chân đến Cửa Hàn, Đà Nẵng và công cuộc truyền giáo của Dòng Tên tại xứ sở Con Rồng Cháu Tiên bắt đầu từ năm 1615. Đặc biệt, Đức cha đã chia sẻ về lòng nhiệt thành truyền giáo và nỗ lực hội nhập văn hóa Việt của linh mục Alexandre de Rhodes, S.J., tức cha Đắc Lộ, thể hiện qua hai công trình liên quan đến chữ quốc ngữ là cuốn Phép giảng tám ngày và Từ điển Việt-Bồ-La, cũng như về việc đào tạo các giáo lý viên và hàng giáo sĩ bản địa tương lai, thể hiện qua việc thành lập Hội Thầy giảng. “Với quyền Phép giảng tám ngày và Hội thầy giảng, có thể nói là Hội Thánh đã thực sự ‘nhập thể’ trong xã hội Việt Nam,” Đức cha Cosma nói.

Khi nhìn lại 400 năm loan báo Tin Mừng trên Đất Việt, Đức cha Cosma nhấn mạnh rằng: “Thực ra Dòng Tên chỉ đóng góp một phần nhỏ bé trong lịch sử Hội Thánh tại Việt Nam. Bao nhiêu thừa sai khác, bao nhiêu dòng tu khác, bao nhiêu tâm hồn quảng đại và can đảm khác đã góp phần hết sức quan trọng vào công cuộc loan báo Tin Mừng và xây dựng Hội Thánh tại Việt Nam. Đặc biệt chúng ta không quên hơn 100 ngàn tín hữu đã lấy mạng sống mình để làm chứng cho Chúa, trong đó 117 vị đã được tôn lên hàng hiển thánh.”

Từ mẫu gương dẫn thân loan báo và làm chứng cho Tin Mừng của các bậc tiền nhân, vị giám mục đầu tiên xuất thân từ Dòng Tên Việt Nam mời gọi cộng đoàn “hãy lên đường, hãy làm cho muôn dân trở thành môn đệ, hãy làm cho cả đất nước Việt Nam nhận

biết Chúa Giêsu là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống.” Đồng thời, khi nhắc đến thông điệp Niềm vui Phúc Âm của Đức giáo hoàng Phanxicô, ngài ước mong mọi người “cảm nghiệm sâu xa niềm vui của những môn đệ thừa sai để tiếp bước Chúa Giêsu, các tông đồ, các nhà truyền giáo đã đem Tin Mừng đến quê hương Việt Nam.”

Cuối Thánh Lễ, cha Giám tỉnh Dòng Tên đã đại diện cho anh em Dòng Tên Việt Nam bày tỏ lòng tri ân đối với Đức cha chủ tế, quý Đức cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn dân Chúa đã đến hiệp dâng Thánh Lễ tạ ơn Thiên Chúa, tri ân các bậc tiền nhân và cầu nguyện cho công cuộc loan báo Tin Mừng tại Việt Nam. Ngài cũng ngỏ lời cảm ơn cha Tổng Đại diện, quý cha và anh chị em giáo dân xứ Chính tòa đã tạo điều kiện và giúp đỡ nhà dòng trong việc tổ chức Thánh Lễ.

Trong phần đáp từ, một lần nữa Đức cha chủ tế thay mặt Đức Hồng y và quý Đức cha gửi lời chúc mừng Dòng Tên. Đồng thời, ngài “cầu chúc anh em Dòng Tên qua cuộc đời, chứng tá và lời rao giảng của mình trở thành lời ca tụng Thiên Chúa, thu hút mọi người đến với Chúa.” Sau cùng, khi nhắc lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô đối với Dòng Tên đăng trên tạp chí La Civiltà Cattolica của Dòng Tên tại Italia, Đức Tổng Giám

Thiên Chúa, đặc biệt là để trả lời các lý thuyết cho rằng nhất thiết có một mối tương quan giữa tôn giáo độc thần và bạo lực. Công việc chuẩn bị tài liệu này do một tiểu ban thực hiện, gồm có: cha Peter Damian Akpunonu, cha Gilles Emery, O.P., Đức Tổng giám mục Savio Hàn Đại Huy, S.D.B., Đức giám mục Charles Morerod, O.P., cha Thomas Norris, cha Javier Lopez Prades, Đức giám mục Paul Rouhana, cha Pierangelo Sequeri, cha Guillermo Zuleta Salas, và người đứng đầu tiểu ban là cha Philippe Vallin.

Trong suốt 4 năm, từ 2009 đến 2013, tiểu ban đã nhóm họp nhiều lần để thảo luận về đề tài này – đồng thời đề tài cũng được bàn đến trong các phiên họp toàn thể của Ủy ban. Tài liệu hiện nay được Ủy ban thông qua “*in forma specifica*” (với hình thức đặc biệt) vào ngày 06-12-2013, sau đó được trình lên chủ tịch Ủy ban là Đức Tổng giám mục Gerhard L. Müller, Bộ trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin và ngài đã cho phép công bố. ■

(VIS)

mục Phaolô nhấn nhủ mọi người ba điều, đó là: đối thoại, mở đường và tạo những nhịp cầu; phân định hoạt động của Chúa Thánh Thần trong cuộc đời mình và dẫn thân đến với những biên cương mới, những biên cương khó khăn, đang chìm trong bóng tối và đau khổ. “Đó là điều Đức Thánh Cha không chỉ nói với các anh em Dòng Tên nhưng nói với tất cả chúng ta hôm nay,” Đức cha Phaolô nói.

Trước khi kết thúc Thánh Lễ, cha Vinh Sơn Phạm Đình Khoan, S.J., Phụ tá Giám tỉnh đã công bố Sắc lệnh của Tòa Ân giải Tối cao về việc ủy quyền cho Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc quyền ban phép lành Tòa Thánh cùng với ơn Toàn xá cho mọi tín hữu hiện diện trong Thánh Lễ.

Thánh Lễ khai mạc Năm Thánh khép lại trong niềm vui và niềm hy vọng về một mùa gặt bội thu trên cánh đồng truyền giáo tại quê hương Việt Nam, một mảnh đất đã được lớp lớp các thế hệ thừa sai gieo mầm đức tin, được tưới đẫm bằng máu và nước mắt của các anh hùng tử đạo và nay đang mong chờ nhiều thợ gặt đến thu hoạch vụ mùa cho Thiên Chúa: “Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Mt 28,19a). ■

(Nguồn: dongten.net)