



**SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT**

*

Ngày 11-5-2014

Chúa nhật 4 Phục Sinh

**Tôi đến
để chiêm được sống**

LỜI CHÚA: Ga 10, 1-10

Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do thái rằng: “Thật, tôi bảo thật các ông: Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiền, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp. Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử. Người giữ cửa mở cho anh ta vào, và chiêm nghe tiếng của anh; anh gọi tên từng con, rồi dẫn chúng ra. Khi đã cho chiêm ra hết, anh ta đi trước và chiêm đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh. Chúng sẽ không theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng không biết tiếng người lạ.” Đức Giêsu kể cho họ nghe dụ ngôn đó, nhưng họ không hiểu những điều Người nói với họ.

Vậy Đức Giêsu lại nói: “Thật, tôi bảo thật các ông: Tôi là cửa cho chiêm ra vào. Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp, nhưng chiêm đã không nghe họ. Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá hủy. Phần tôi, tôi đến để cho chiêm được sống và sống đời dào.”

SUY NIỆM

Trong Tin Mừng Gioan, Đức Giêsu thường ví mình với điều cụ thể: “Tôi là bánh, là Ánh Sáng, là Đường...” Trong bài Tin Mừng hôm nay, Ngài ví mình như Mục tử. Người mục tử chân chính đi qua cửa mà vào

(xem tiếp trang 2)

Hội thảo Thánh Nhạc toàn quốc lần thứ 34

Ngay sau Hội nghị thường niên kỳ I-2014 của Hội đồng Giám mục Việt Nam diễn ra từ ngày 21 đến 25 tháng 4 năm 2014 tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận TP.HCM, Ủy ban Thánh Nhạc trực thuộc HĐGMVN đã tổ chức Hội thảo Thánh Nhạc toàn quốc lần thứ 34.

Cũng như những lần Đại hội và Hội thảo trước, thành phần tham dự gồm các cha Trưởng ban Thánh Nhạc giáo phận, các cha phụ trách thánh nhạc Đại chủng viện, các vị phụ trách thánh nhạc các dòng tu, các nhạc sĩ, các ca trưởng, các giảng viên nhạc tại TTMV Giáo phận TP.HCM, v.v... Con số tham dự lần này gần 100 người.



Hội thảo Thánh Nhạc lần thứ 34 gồm có 2 chương trình:

– Chương trình 1 lúc 19g00 ngày 28-4-2014: ĐÊM THÁNH CA với chủ đề “TIN MỪNG PHỤC SINH” diễn ra tại Hội trường TTMV trong vòng 1 giờ 30 phút.

– Chương trình 2 lúc 8g00 ngày 29-4-2014. Đây là chương trình chính mà nhiều người mong đợi.

Phần I: Lm Nguyễn Duy tổng kết quá trình tu sửa Bản HƯỚNG DẪN MỤC VỤ THÁNH NHẠC. Và Bản văn tương đối hoàn chỉnh đã được gửi trước đến các Đức

(xem tiếp trang 2)

Tuyên bố kết thúc khoá họp thứ tư của Hội đồng Hồng y tư vấn



WHĐ (02.05.2014) – Hôm thứ Tư 30-04, Toà Thánh Vatican đã đưa ra một tuyên bố cho biết Hội đồng Hồng y tư vấn gồm 8 hồng y đã kết thúc khoá họp lần thứ tư kéo dài 3 ngày với bản nhận định đầu tiên về các Hội đồng Toà Thánh.

Khoá họp cũng lập kế hoạch các công việc sẽ thực hiện từ nay đến phiên họp tiếp theo – dự kiến diễn ra vào đầu tháng Bảy.

8 vị hồng y đã được Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm –không lâu sau khi ngài được bầu làm giáo hoàng– vào một Hội đồng tư vấn để trợ giúp

ngài trong việc cai quản Giáo hội và cải tổ Giáo triều Rôma.

Tuyên bố cũng cho biết Hội đồng kinh tế –được Đức Thánh Cha thành lập ngày 24-02-2014 với 15 thành viên gồm 8 hồng y và 7 giáo dân– sẽ nhóm họp lần đầu tiên vào ngày thứ Sáu, 02-05 cùng với Đức giáo hoàng. Trọng tâm chính của cuộc họp là Quy chế của chính Hội đồng và kế hoạch làm việc.

Ngoài ra, Ủy ban bảo vệ trẻ vị thành niên –được Đức Thánh Cha thành lập ngày 22-03-2014 với 8 thành viên– cũng có cuộc họp đầu tiên vào cuối tuần này, từ thứ Năm 01-05 đến thứ Bảy 03-05, tại Nhà khách Santa Marta. Ủy ban sẽ bàn thảo về bản chất và phạm vi công việc của mình, cũng như việc phối hợp các thành viên đại diện cho các khu vực địa lý khác nhau trên thế giới. Đức Thánh Cha cũng sẽ gặp gỡ các thành viên của Ủy ban này. ■

(Vatican Radio)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

chuồng chiên. Anh gọi chiên của anh bằng một tiếng gọi riêng, chiên nhận ra tiếng của anh và đi theo. Còn mục tử giả hiệu thì trèo tường mà vào chuồng. Chiên không theo anh ta, nhưng sợ hãi chạy trốn, vì chúng không nhận biết tiếng người lạ. Đức Giêsu gọi những mục tử giả hiệu là trộm cướp. Họ chỉ đến để giết hại và phá hủy đàn chiên. Còn Ngài đến để chiên được sống, và sống dồi dào. Giữa chiên và Ngài có một mối dây thân thiết: "Tôi biết chiên tôi và chiên tôi biết tôi." Chiên đã trở thành điều vô cùng quý giá đối với Ngài, đến nỗi Ngài dám hy sinh mạng sống mình cho chúng.

Giáo Hội muốn đặc biệt dành Chúa Nhật thứ 4 Phục Sinh, để cầu nguyện cho ơn gọi linh mục, tu sĩ. Đây là vấn đề sống còn của Giáo Hội. Nhiều nơi trên thế giới đang thiếu linh mục trầm trọng, nhiều nhà thờ phải giao cho giáo dân coi sóc. Cũng có những dòng tu phải đóng cửa cơ sở của mình vì không có lớp người trẻ kế tục. Giáo Hội hôm nay cũng như mai ngày vẫn cần đến sự hướng dẫn của các mục tử để đoàn chiên được sống trong đồng cỏ xanh tươi. Giáo Hội vẫn cần đến các tu sĩ sống đời thánh hiến, để thế giới hiểu được thế nào là tình yêu, thấy được những thực tại vô hình, và vươn lên khỏi cái tự nhiên, bình thường, hợp lý.

Được làm Kitô hữu là một ơn gọi của Thiên Chúa. Mọi Kitô hữu đều có nhiệm vụ làm chứng cho Tin Mừng, nhưng một số người được mời gọi đặc biệt để dẫn thân cách trọn vẹn hơn cho Nước Chúa và bắt chước Đức Giêsu tận căn hơn. Chúng ta băn khoăn trước câu hỏi tại sao Giáo Hội hôm nay thiếu ơn gọi linh mục, tu sĩ. Vì đời tu không hấp dẫn người trẻ? Vì bầu khí của thời đại: thực dụng, hưởng thụ, Mất cảm thức về đức tin, xa lạ với Thiên Chúa? Hay vì chúng ta chưa có can đảm để cổ võ ơn gọi?

Trong sứ điệp năm 1996 về ơn gọi, Chân phước - giáo hoàng Gioan Phaolô II đã nhắc đến việc phải chăm lo cho mảnh đất nơi hạt giống ơn gọi được nảy mầm và lớn lên. Mảnh đất đó là cộng đoàn giáo phận và giáo xứ. Ngài đã phác họa những nét chính của cộng đoàn này như sau:

(xem tiếp trang 3)

Một Giáo hoàng, một Trưởng lão Hồi giáo và một Rabbi Do Thái

WHĐ (07.05.2014) – Trong chuyến hành hương của Đức giáo hoàng Phanxicô đến Thánh Địa sắp tới, có hai nhân vật đặc biệt cùng đi với ngài: Rabbi Abraham Skorka (Do thái giáo) và Sheik Omar Abboud (Hồi giáo). Đó là hai người bạn ở Argentina mà Đức giáo hoàng từng làm việc chung trong công cuộc đối thoại liên tôn khi ngài còn là Tổng giám mục Buenos Aires.

Họ đã quen biết nhau hơn 20 năm nay. Rabbi Abraham Skorka, gần đây được gọi cách thân thương là "Rabbi của Giáo hoàng", là Giám đốc Chung viện đào tạo các Rabbi ở Buenos Aires. Tình bạn của ông với vị Giáo hoàng tương lai, khi đó là Tổng Giám mục Buenos Aires, đã nảy sinh sự hợp tác lâu dài và tốt đẹp về đối thoại liên tôn. Theo dòng thời gian, họ đã cùng nhau bàn đến nhiều vấn đề được thế giới hiện đại đặt ra cho người Do Thái và Kitô hữu, chẳng hạn như chủ nghĩa tôn giáo quá khích, chủ nghĩa vô thần, sự chết, nạn diệt chủng Do Thái, vấn đề đồng tính và chủ nghĩa tư bản. Các cuộc trao đổi của họ được phổ biến rộng rãi vào



lúc ấy qua chương trình truyền hình địa phương "Kinh Thánh, cuộc đối thoại ngày nay" và sau đó được in thành sách nhan đề "Về Trời và Đất" (*Sobre el Cielo y la Tierra*).

Từ khi Đức Tổng giám mục Bergoglio trở thành Giáo hoàng Phanxicô, tình bạn của họ càng thêm đậm đà. Một cầu nối đã được thiết lập giữa Chung viện Rabbi và các Đại học Giáo hoàng Roma. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn Vatican Insider vào tháng Giêng 2014, Rabbi Skorka đã nói về cuộc đối thoại liên tôn và tình bạn với Đức giáo hoàng như sau: "Chúng tôi mong muốn mang lại ý nghĩa cho Cuộc đối thoại và cho lĩnh vực tâm linh, cho các hoạt động của tâm hồn

(xem tiếp trang 4)

Hội thảo Thánh Nhạc toàn quốc lần thứ 34

giám mục để xem xét và phê chuẩn khi Hội nghị Giám mục diễn ra.

Phần II: Đề tài thuyết trình trong kỳ Hội thảo này không những hấp dẫn về nội dung mà còn về cả người thuyết trình: Tìm hiểu CUNG NGẮM của các địa phận dòng và địa phận các cha Thừa sai Paris miền Bắc Việt Nam do Đức cha Lôrenxô Chu Văn Minh, giám mục phụ tá TGP Hà Nội trình bày. Dù Đức cha tự nhận không chuyên môn về âm nhạc, nhưng ngài đã lôi cuốn cử tọa chăm chú lắng nghe những cung điệu Ngắm Nguyễn mang âm hưởng nhạc cổ truyền Việt Nam, với lối trình bày giản dị, dễ hiểu bằng những minh họa cụ thể nhất là chất giọng ngắm khi trình bày công thức ngắm ngôi và ngắm đứng, ngắm đơn và ngắm đại thể.

– Kết thúc Hội thảo, Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản đã công bố cho toàn thể Hội thảo viên biết: Bản HƯỚNG DẪN MỤC VỤ THÁNH NHẠC đã được HĐGMVN thông qua và Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng giám mục Tổng giáo phận TP.HCM, Chủ tịch HĐGMVN đã phê chuẩn cho

thử nghiệm 3 năm trong tất cả các giáo phận tại Việt Nam (từ 28 tháng 4 năm 2014 cho đến 28 tháng 4 năm 2017); ngài thông báo Hội thảo Thánh Nhạc lần thứ 35 sẽ được tổ chức lúc 8g00 ngày thứ Ba, 14-10-2014 tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận TP.HCM, với chủ đề "Áp dụng Bình Ca trong Thánh Nhạc Việt Nam" do cha giáo Kim Long trình bày.

– Lm Nguyễn Duy thông báo về việc đăng ký bản HƯỚNG DẪN MỤC VỤ THÁNH NHẠC để số lượng in và phát hành phù hợp với nhu cầu của các giáo phận, giáo xứ và các cộng đoàn. Thời gian đăng ký bản HƯỚNG DẪN MỤC VỤ THÁNH NHẠC: từ 1-5-2014 đến 1-6-2014 tại Văn phòng Ủy ban Thánh Nhạc, số 6 bis Tôn Đức Thắng, Quận I, TPHCM, nơi cô Nhung (số điện thoại: (08) 39105692 hoặc 090 820 8394).

Hội thảo Thánh nhạc 34 đã mở ra một chân trời mới cho Giáo Hội tại Việt Nam khi mọi thành phần dân Chúa cùng thống nhất và hiệp nhất trong việc sử dụng thánh nhạc trong Phụng vụ để tôn vinh Chúa và thánh hóa các tâm hồn. ■

Đức hồng y Tauran khuyến khích gia tăng tình bạn với người Hồi giáo



WHĐ (04.05.2014) – “Khi cử tôi đến với anh chị em, Đức Thánh Cha Phanxicô muốn bày tỏ với anh chị em rằng ngài gần gũi anh chị em về mặt thiêng liêng, nhân dịp mừng kỷ niệm một trăm năm ngôi thánh đường này được nâng lên hàng Vương cung thánh đường. Ngài uỷ thác cho tôi nhiệm vụ khích lệ anh chị em cùng cộng tác của ngài và với mọi tín hữu trong giáo phận, luôn nỗ lực để chứng từ Kitô giáo ngày càng đáng tin cậy”.

Đó là những lời khích lệ của Đức hồng y Jean-Louis Tauran trong Thánh Lễ cử hành tại Annaba, xưa là thành Hippo, vào sáng thứ Sáu 02-05, nhân kỷ niệm 100 năm cung hiến ngôi thánh đường dâng kính Thánh Augustinô. Trong bài giảng, Đức hồng y Chủ tịch Hội đồng Toà Thánh về Đối thoại Liên tôn nói rằng ngài được Đức Thánh Cha uỷ thác nhiệm vụ khích lệ các Kitô hữu ở Algeria sống

ĐTC Phanxicô tiếp kiến Hội đồng Kinh tế

Giáo hội và của Phêrô. “Đây là thách đố quan trọng cho lòng trung tín và khôn ngoan. Con đường sẽ không dễ dàng và đòi hỏi phải có sự can đảm và quyết tâm”.

Trước khi kết luận, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng Hội đồng gồm tám hồng y và bảy giáo dân; các giáo dân này là những thành viên đầy đủ và chính thức của Hội đồng. “Họ không phải là thành viên hạng hai. Công việc của Hội đồng là rất nặng nề và quan trọng, đem lại những đóng góp cơ bản cho công việc phục vụ của Giáo triều Roma và của các cơ quan khác của Toà Thánh”. ■

(VIS)

đức tin trong tinh thần đối thoại liên tôn, kiên trì trong tình bạn với cộng đồng Hồi giáo - là cộng đồng đa số ở đất nước này.

Đức hồng y Tauran nói tiếp: “Vâng, những viên đá này nói nhiều hơn lời lẽ, rằng cộng đoàn Kitô hữu muốn trung thành với ơn gọi liên tôn của mình, mong muốn tiếp tục sống và làm việc với các bạn hữu vì thiện ích chung của xã hội Algeria. Ơn gọi của một ngôi nhà thờ, cũng như của một đền thờ Hồi giáo, đều là giữ cho chúng ta được ở gần Thiên Chúa”.

Sau đó Đức hồng y Tauran mời gọi cộng đoàn noi gương Thánh Augustinô, vị thánh dạy chúng ta nhiều điều: “tìm kiếm sự thật bằng cách trở về với nội tâm, đồng thời vẫn yêu mến cái đẹp và niềm vui, miễn là chúng không trở thành điều lý tưởng và tuyệt đối. Để khám phá sự hiện diện của Thiên Chúa trong sâu thẳm mỗi người chúng ta. Để nhận ra các dấu vết của Thiên Chúa nơi nét đẹp của thiên nhiên, nơi vẻ trong sáng của tư tưởng hay tình bạn được chia sẻ. Để yêu mến sự bình an - vốn chỉ có thể có được bằng các đường lối an bình: *‘bởi vì tước hiệu vinh quang lớn nhất là giết chết chiến tranh bằng lời nói, thay vì giết người bằng gươm’* (Ep. 229, 2). Để quý trọng tình bạn. Để quan niệm lịch sử được hình thành bởi ba yếu tố đồng thời: sự quan phòng, công lý và hoà bình. Sự quan phòng hướng dẫn lịch sử của xã hội, công lý được in dấu nơi trái tim con người như một lý tưởng và hoà bình là mục tiêu cuối cùng”.

Kết thúc bài giảng, Đức hồng y Tauran bày tỏ hy vọng chúng ta “có thể học hỏi nơi thánh Augustinô rằng ‘sự hiểu biết của con tim’ ấy giúp chúng ta nghe được và đón nhận tiếng kêu đau thương của con người đang cô đơn, thất nghiệp, bị thiệt thòi, bị lãng quên, bị cầm tù, hay bị hành hạ”.

Hôm thứ Ba 29-04, Đức hồng y Tauran đã gặp Bộ trưởng Bộ Tôn giáo vụ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Chủ tịch Thượng viện của Algeria. Vào ngày thứ Bảy 03-05, trước khi rời Algeria, ngài có buổi gặp gỡ các nhà nghiên cứu của bộ môn tôn giáo đối chiếu thuộc Đại học Hồi giáo Algeria. Ngoài ra Đức hồng y Tauran cũng chủ toạ một hội nghị về đối thoại liên tôn. ■

(Vatican Radio)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Một cộng đoàn biết lắng nghe Lời Chúa. Khi đã quen nghe tiếng Chúa trong Thánh Kinh, người trẻ sẽ dễ nghe được tiếng Chúa mời gọi vang lên từ sâu thẳm của con tim mình.

Một cộng đoàn biết chuyên tâm cầu nguyện, dành ưu tiên cho đời sống tâm linh, coi trọng việc cầu nguyện riêng tư, lặng lẽ trước nhan Chúa. Chỉ trong bầu khí trầm lặng của cầu nguyện, người trẻ mới dám đáp lại tiếng Chúa kêu mời, quên mình để phục vụ cho lợi ích của tha nhân.

Một cộng đoàn biết hăng say làm việc tông đồ, khao khát làm cho muôn dân trở thành môn đệ Chúa. Từ đó những bạn trẻ quảng đại sẽ được thúc đẩy dâng trọn đời mình để làm cho Chúa Kitô được nhận biết.

Một cộng đoàn quan tâm phục vụ người nghèo, chọn đứng về phía những người khổ đau, túng thiếu. Cộng đoàn này sẽ sản sinh những bạn trẻ biết phục vụ vô vị lợi và hiến thân vô điều kiện.

Như thế ơn gọi chỉ nảy nở từ vùng đất màu mỡ. Nó là hoa trái của một Giáo Hội đầy sức sống. Một Giáo Hội mạnh mẽ sẽ cho nhiều ơn gọi. Nhiều ơn gọi sẽ làm cho Giáo Hội mạnh hơn.

Giới trẻ hôm nay không thiếu lòng quảng đại, không thiếu lý tưởng và những ước mơ cao cả. Họ cần có ai đó giúp họ gặp được Đức Giêsu, say mê con người Ngài, và chia sẻ nỗi bận tâm của Ngài về thế giới. Họ cần có ai đó giúp họ nghe được tiếng kêu của bao người đói khát chân lý và công lý, giúp họ cảm nhận được bồn chồn lớn lao là xây dựng trái đất thành mái ấm yêu thương. Giới trẻ cần những người thầy, người bạn dám sống điều mình tin giữa muôn vàn khó khăn và giúp họ đứng vững trước cơn lốc của cám dỗ.

Giáo Hội thiếu ơn gọi là do lỗi của mỗi người chúng ta. Cần phải cầu nguyện và cũng cần phải canh tân cuộc sống.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con những linh mục có trái tim thuộc trọn về Chúa, nên cũng thuộc trọn về con người.

(xem tiếp trang 4)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Xin cho chúng con những linh mục
có trái tim biết yêu bằng tình yêu
hiển dăng,
một trái tim đủ lớn
để chứa được mọi người và từng
người,
nhất là những ai nghèo khổ, bị bỏ
rơi.

Xin cho chúng con những linh
mục biết cầu nguyện,
có tình bạn thân thiết với Chúa
để các ngài giới thiệu Chúa cho
chúng con.

Xin cho chúng con những linh
mục thánh thiện,
có thể nuôi chúng con bằng tấm
bánh thơm tho,
tấm bánh Lời Chúa và Minh Chúa.

Cuối cùng, xin cho chúng con
những linh mục
có trái tim của Chúa,
say mê Thiên Chúa và say mê
con người,
hy sinh đời mình để bảo vệ đoàn
chiên
và dẫn đưa chúng con
đến với Chúa là Nguồn Sống thật. ■

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

ĐTC Phanxicô tiếp kiến Hội đồng Kinh tế

WHĐ (03.05.2014) – Sáng thứ Sáu 02-05, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp kiến các thành viên của Hội đồng Kinh tế, nhân dịp Hội đồng này nhóm họp lần đầu tiên kể từ khi được thành lập vào ngày 24-02-2014. Sau khi chào mừng Đức hồng y Reinhard Marx – Tổng giám mục München và Freising – là điều phối viên của Hội đồng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Giáo hội ý thức rất rõ mình có trách nhiệm bảo vệ và quản lý tài sản Giáo hội một cách cẩn trọng trong ánh sáng của sứ mệnh truyền giáo, đặc biệt chăm lo cho người nghèo. Chúng ta không được đi trệch con đường này. Tất cả mọi thứ, tính minh bạch, hiệu quả, tất cả mọi thứ đều nhằm mục đích này. Tất cả chỉ có thế”.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Toà Thánh được kêu gọi thực thi nhiệm vụ này, đặc biệt lưu tâm đến trách nhiệm của mình đối với Giáo hội phổ quát, và không quên rằng thách đố này phản ánh mong muốn thực hiện các cải tổ Giáo triều Roma - điều cần thiết để phục vụ tốt hơn sứ vụ của

(xem tiếp trang 3)

Một Giáo hoàng, một Trưởng lão Hồi giáo...

như cuộc tìm kiếm Thiên Chúa (...)
Điều khác biệt ngày nay là người bạn
của tôi đã trở thành Giáo hoàng,
nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục dần
thân, và bây giờ là trên phạm vi toàn
cầu”.

Cả Đức giáo hoàng và Rabbi chia sẻ một giấc mơ chung: “cùng nhau cầu nguyện” và “chúng tôi cho thế giới thấy rằng điều ấy khả thi”. Ngày 17-01-2014 trong một bữa ăn trưa ở Nhà khách *Santa Marta*, giấc mơ này bắt đầu trở thành hiện thực khi họ quyết định cùng nhau thực hiện chuyến hành hương lịch sử đến Amman, Bethlehem và Jerusalem. Cùng nhau đến cầu nguyện tại Bức tường Than khóc, nơi thánh thiêng nhất của Do Thái giáo sau Núi Đền Thánh (*Har haBáyit*), và đến Bethlehem, nơi Chúa Kitô sinh ra, một trong những địa điểm linh thánh nhất của Kitô giáo.

Tuy nhiên, vị Rabbi cũng ý thức rằng chuyến viếng thăm này sẽ là một “thách đố thực sự”: quả thực người Israel và người Palestine, người Do Thái, Kitô hữu và người Hồi giáo đang chờ đợi rất nhiều nơi Đức giáo hoàng Phanxicô. Hồi tháng Giêng, Rabbi Skorka đã phát biểu tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana về chuyến đi này: “Điều tôi mong đợi, điều tôi cầu xin Thiên Chúa, và điều tôi hết lòng hy vọng, trong sự thận trọng và hiểu biết – bởi vì các cư dân của miền đất này... có quá nhiều khổ đau – là Đức giáo hoàng sẽ đem đến một thông điệp hòa bình và truyền cảm hứng hoà bình cho mọi người (...). Rõ ràng là điều này chẳng dễ dàng”. Và Rabbi nói thêm: “Không thể giải quyết hết mọi vấn đề, điều đó không thể được. Nhưng tôi hy vọng ngài sẽ để lại một dấu chỉ hòa bình cho các dân tộc”.

Omar Abboud là cựu Tổng thư ký của Trung tâm Hồi giáo Argentina. Ông cũng là giám đốc của Học Viện Đối thoại Liên tôn, được Đức hồng y Bergoglio ủng hộ từ năm 2006. Là bạn thân niên với Đức Giáo hoàng, họ từng cùng hoạt động không mệt mỏi cho công cuộc đối thoại ở Argentina. Sự kiện ông cùng đi với Đức giáo hoàng đến Thánh Địa trong phái



đoàn Vatican, là kết quả của tình bằng hữu thâm giao và sự hợp tác chặt chẽ này.

Đức giáo hoàng Phanxicô sẽ xuất hiện trước cử tọa gồm người Do Thái, Kitô hữu và người Hồi giáo, cùng với hai người bạn cũ của ngài thuộc Viện Đối thoại Buenos Aires. Vị Trưởng lão Hồi giáo Omar Abboud giải thích: “Sáng kiến này, theo hướng bản sắc dân tộc chúng tôi, là kết quả do nhiều nhà chức trách và lãnh đạo tôn giáo cẩn thận vun trồng, nhờ sự thúc đẩy của Đức hồng y Bergoglio vào thời bấy giờ, đã kiến tạo nên không gian cho nền văn hóa gặp gỡ được nảy sinh”. Tuy nhiên Omar Abboud cũng thận trọng nhấn mạnh: “Dĩ nhiên, Buenos Aires nằm ở bên kia trái đất, cách xa với những căng thẳng ở Trung Đông hàng ngàn kilômét”. Nhưng có nhiều điều người ta mong đợi nơi cuộc đối thoại này: “Đối thoại giữa các tôn giáo không phải đơn thuần là một “buổi trình diễn trước ống kính”. Trái lại, đó là một sự dần thân đích thực và có nền tảng vững chắc, một cuộc dần thân đang được xây dựng, bởi vì chúng tôi biết rằng chúng tôi không thể tiến bước nếu không có cuộc đối thoại này”.

Đối thoại và cầu nguyện: đó là hai cột trụ thiết yếu đối với Đức Tổng giám mục Bergoglio cũng như với Đức giáo hoàng Phanxicô. Omar Abboud cho biết Đức Tổng giám mục Bergoglio đã ý thức được tính chất “phòng ngừa” của đối thoại như thế nào. Chẳng hạn hồi tháng 11/2012, khi có sự căng thẳng bạo lực giữa Israel và Palestine, vị Giáo hoàng tương lai đã mời người Do Thái, người Hồi giáo, Tin Lành và Chính Thống Hy Lạp đến Nhà thờ chính toà Buenos Aires để cùng nhau cầu nguyện cho hòa bình. ■

(Nguồn: <http://fr.lpj.org>)

**Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam tuyển chọn bài viết,
tin tức từ hdgmvietnam.org,
phát hành thứ Năm hàng tuần trên trang hdgmvietnam.org
theo dạng pdf**