



tuần tin

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

THỨ NĂM 31-7-2014

hdgmvietnam.org

Số 36/2014

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

*

Ngày 3-8-2014

Chúa nhật 18 Thường niên

Anh em hãy cho họ ăn

LỜI CHÚA: Mt 14, 13-21

Khi được tin ông Gioan Tẩy giả đã bị giết chết, Đức Giêsu lánh khỏi nơi đó, đi thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đám đông từ các thành đi bộ mà theo Người. Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu trông thấy một đám người đông đúc thì chạnh lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ.

Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với Người: "Nơi đây hoang vắng, và đã muộn rồi, vây xin Thầy giải tán đám đông, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn". Đức Giêsu bảo: "Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn." Các ông đáp: "Ở đây, chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá!" Người bảo: "Đem lại đây cho Thầy!" Rồi sau đó, Người truyền cho đám đông ngả mình trên cỏ. Người cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngược mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra, trao cho môn đệ. Và môn đệ trao cho đám đông. Ai nấy đều ăn và được ăn no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được mười hai giỏ đầy. Số người ăn có tới năm ngàn đàn ông, không kể đàn bà và trẻ em.

SUY NIỆM

Khi nghe tin Gioan bị giết, Đức Giêsu rút lui. Ngài rút lui vì chưa đến Giờ của Ngài (Mt 12,15). Nhưng dân

(xem tiếp trang 2)

Tân giám mục giáo phận Mỹ Tho: Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm



WHD (26.07.2014) – Phòng Báo chí Toà Thánh, trong Công báo ra ngày hôm nay thứ Bảy 26 tháng Bảy 2014, ở mục “Miễn nhiệm và Bổ nhiệm”, đã loan tin:

“Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, cho đến nay là Giám mục hiệu tòa Trofimiana và Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, làm Giám mục giáo phận Mỹ Tho (Việt Nam)”.

(*Nguồn: RINUNCE E NOMINE, 26.07.2014 [B0536]*)

Khoá tu nghiệp Toà án hôn phối tại Toà Giám mục Nha Trang

GIÁO PHẬN NHA TRANG – Từ ngày 21 đến 25/7/2014, Toà Giám mục Nha Trang đã hân hạnh đón tiếp 70 linh mục từ 19 giáo phận thuộc 3 giáo tỉnh của Giáo hội Việt Nam về tham dự Khoá tu nghiệp Toà án hôn phối với chủ đề: *Hôn nhân vô hiệu: Thủ tục và án lý*.

Thánh lễ khai mạc Khoá tu nghiệp được cử hành lúc 5g00 sáng thứ Ba do Đức cha Giuse Võ Đức Minh, Giám mục giáo phận Nha Trang và cũng là chủ trì Khoá tu nghiệp, chủ sự. Trong phần chia sẻ nhân ngày lễ kính thánh Maria Madalena, Đức cha Giuse đề cập đến hồng ân đức tin mà Maria đã lãnh nhận. Maria Madalena đã lần đi trong đêm tối của đức tin nhưng đã được Chúa soi đường mở lối và Maria đã đổi đời, từ một con người tội lỗi trở thành vị thánh. Chúa đã đến với Maria hơn là Maria đã đến với Chúa, Chúa đã ban ơn đức tin hơn là tự thân Maria tin vào Chúa... Chúa cũng yêu thương chúng ta, đã đi bước trước đến với chúng ta mặc dù chúng ta tội lỗi, có nhiều bất xứng...

Thánh lễ ngày khai mạc cũng như các ngày khác trong Khoá tu nghiệp Toà án hôn phối có sự tham dự của các nữ tu đang theo học Khoá bồi dưỡng Thần học năm 2014 tại Toà Giám Mục Nha Trang từ ngày 1 đến 31/7/2014.



Khởi đầu những ngày chia sẻ và học hỏi, Đức cha Giuse đã hiện diện và nói lên một vài tâm tình khai mạc, trong đó ngài đề cập đến bí tích Hôn phối là bí tích cao quý mà chính Chúa Giêsu đã thiết lập và khi thiết lập bí tích này chính Ngài đã nói: “Sự gì Thiên Chúa đã liên kết loài người

(xem tiếp trang 4)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

chúng đã đến nơi mà thuyền Ngài sắp cập bến. Thấy họ, Ngài chạnh lòng thương và chữa những người bệnh. Nơi thi hoang vắng, trời đã ngả về chiều, các môn đệ xin Ngài cho đám đông đi mua đồ ăn. Nhưng Đức Giêsu đã làm cho họ chứng hứng khi nói: "Chính anh em hãy cho họ ăn." Chỉ với năm chiếc bánh và hai con cá, làm sao họ có thể cho đám đông này ăn được? Các môn đệ nhận giới hạn của mình. Họ chỉ có thể, nên không làm được điều Thần muôn.

"Hãy đem lại đây cho Thần." Ngài cần đến phần đóng góp nhỏ nhoi của chúng ta, Ngài cần chúng ta trao cho Ngài tất cả những gì mình có, tất cả những gì chính chúng ta đang cần: năm cái bánh và hai con cá. Chúng ta nên nhìn lại đường đi của những tấm bánh: từ tay các môn đệ đến tay Đức Giêsu, từ tay Đức Giêsu nâng cao dâng lên Cha, rồi trở lại tay các môn đệ, và cuối cùng đến tay của từng người trong đám đông. Chúng ta tự hỏi phép lạ đã xảy ra ở trên tay ai. Tin Mừng không nói Đức Giêsu đã làm phép lạ để có một đống bánh và cá thật to, rồi các môn đệ cứ đến lấy mà phân phát. Tin Mừng chỉ nói Ngài bẻ bánh trao cho họ, rồi chắc họ phải bẻ ra để chia cho đám đông, và có lẽ những người trong đám đông cũng đã bẻ tấm bánh của mình để chia cho người khác. Chẳng mấy chốc, ai cũng có bánh ăn. Như thế, những tấm bánh từ tay Đức Giêsu đã được bẻ ra, trao đi và hoá nhiều. Đó là cốt lõi của phép lạ. Có thể các môn đệ và dân chúng đã góp phần của họ: bẻ ra, trao đi và hoá nhiều.

Đây là phép lạ quan trọng vì có đông người chứng kiến, vì được cả bốn sách Tin Mừng kể lại, và vì Chúa muốn nó được kéo dài đến tận thế: bẻ ra, trao đi và hoá nhiều. Hôm nay Đức Giêsu cũng mời chúng ta tham dự để biết phép lạ không phải là chuyện viển vông. Đừng sợ bẻ ra và trao đi sẽ làm hao hụt. Nếu giữ lại, 5 chiếc bánh vẫn chỉ là 5 chiếc bánh. Hãy nhìn đến biết bao người đang cần bánh: bánh mì, bánh sự thật, bánh tự do, bánh công bằng, bánh yêu thương, cảm thông và tha thứ. Đừng lo vì bạn không có chi nhiều. Nếu bạn dám bẻ đôi những gì bạn đang có thì thế giới sẽ được no nê.

(xem tiếp trang 3)

Toà Thánh công bố ngày Đức Thánh Cha Phanxicô viếng thăm Sri Lanka và Philippines



WHĐ (30.07.2014) – Hôm thứ Ba 29-07, Phòng Báo chí Toà Thánh đã ra thông cáo chính thức xác nhận ngày tông du của Đức Thánh Cha Phanxicô đến Sri Lanka và Philippines.

Nhận lời mời của các chính quyền và các Hội đồng Giám mục của hai quốc gia này, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ thực hiện chuyến tông du đến Sri Lanka từ ngày 12 đến ngày 15 tháng Giêng và đến Philippines từ ngày 15 đến ngày 19 tháng Giêng năm 2015. Chương trình chuyến tông du sẽ sớm được công bố. ■

(Vatican Radio)

Đức giám mục Shomali: Phải “ngừng bắn ngay lập tức” ở Gaza

WHĐ (27.07.2014) – Đức giám mục William Shomali, phụ tá Toà Thượng phụ Công giáo Latinh Giêrusalem, trong một cuộc trả lời phỏng vấn tạp chí America ngày 24 tháng 7 năm 2014, đã nhân danh tất cả các giám mục ở Thánh Địa kêu gọi “ngừng bắn ngay lập tức” ở Gaza và “nối lại các cuộc đàm phán hoà bình”.

Sau mười lăm ngày xung đột ở Dải Gaza, nơi có 1,8 triệu người Palestine đang phải đấu tranh để sống còn, khi không thể tự do vào hay ra khỏi đây vì bị phong tỏa suốt bảy năm; các con số đã nói lên tất cả: hơn 660 người Palestine thiệt mạng, hầu hết là dân thường, gần một phần ba trong số đó là trẻ em dưới 18 tuổi (khoảng 50% dưới 12 tuổi) và phụ nữ. Ít nhất 4.200 người bị thương, nhiều người bị thương nặng. Khoảng 100.000 người tạm trú trong các trường học do Liên hiệp quốc quản lý, một ngôi trường đã bị đánh bom nặng nề hôm thứ Năm 24-07. Hàng ngàn người mất nhà cửa vì bị tên lửa hoặc bom phá hủy, trong khi đa số người dân phải đấu tranh để sống còn vì vấn đề thiếu nước uống và vệ sinh môi trường; điện thường xuyên bị cắt. Các bệnh viện cũng bị ảnh hưởng, khiến cho ít nhất 4 người chết và hơn 60 người bị thương.

Phía Israel có 30 binh sĩ và hai thường dân thiệt mạng, một binh sĩ được coi là mất tích.

Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn của phóng viên Gerard O'Connell (Roma) với Đức giám mục Shomali, về tình hình đang xấu đi ở Gaza.

– Đức cha nhận định tình hình xung đột dữ dội hiện nay ở Gaza như thế nào?

– Tôi cho rằng tình hình bạo lực hiện nay là kết quả trực tiếp của tiến trình hoà bình do ngoại trưởng Mỹ John Kerry đề ra, đã thất bại. Ông có chín tháng để soạn thảo một khung chính trị cho các cuộc đàm phán trong tương lai. Thời hạn cuối cùng đã hết vào cuối tháng Tư mà không đem lại kết quả. Thất bại này đã gây nhiều thất vọng cho người Palestine. Vụ ba thiếu niên Do Thái bị sát hại, việc bắt giữ những người Palestine sau đó, vụ giết một thiếu niên Palestine ở Giêrusalem và phóng tên lửa từ Gaza là những yếu tố gây ra tình trạng bạo lực này.

– Đầu là những tiếng nói ủng hộ hoà bình? Phía Israel hay phía Palestine?

– Cả hai phía đều có những tiếng nói ủng hộ hoà bình. Tôi tin rằng Tổng thống Mahmoud Abbas là một trong số họ.

Ông chống lại một phong trào Intifada lần thứ ba và phản đối việc leo thang chiến tranh. Ông bày tỏ đau buồn về trường hợp ba thiếu niên Israel, và cùng với tổng thống Ai Cập Sisi thúc đẩy Israel và Hamas ngừng bắn. Phía Israel cũng có những tiếng nói hoà bình: các nhà lãnh đạo tôn giáo ở Giêrusalem (Do Thái, Hồi giáo, Kitô giáo và Druze) vừa mới nhóm họp với nhau tại Đại Hội đường Do thái cách nay vài ngày. Họ kêu gọi hoà bình, họ nhắc lại rằng máu của người Do Thái và của người Palestine cũng như nhau, rằng cuộc sống là quý giá vì con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa. Nhưng thật đáng tiếc, những tiếng nói ấy, cũng như tiếng nói của phe ta (chính

(xem tiếp trang 3)

Các nhà lãnh đạo Hồi giáo hàng đầu thế giới lên án các cuộc tấn công Kitô hữu Iraq

WHĐ (29.07.2014) – Hai trong số những tiếng nói hàng đầu trong thế giới Hồi giáo đã lên án cuộc truy bức các Kitô hữu tại Iraq, dưới bàn tay của những kẻ cực đoan tuyên bố thành lập một khilafa với danh xưng Quốc gia Hồi giáo.

Người lên án mạnh mẽ nhất là Iyad Madani Ameen, Tổng thư ký Tổ chức Hợp tác Hồi giáo, một tổ chức đại diện cho 57 quốc gia, và 1,4 tỷ người Hồi giáo. Trong một tuyên bố, ông chính thức lên án việc “cưỡng bách trực xuất và đe doạ hành quyết các Kitô hữu”, và gọi đó là một “tội ác không thể dung thứ”. Ông Tổng thư ký cũng phân biệt Hồi giáo với các hành động của nhóm chiến binh được gọi là ISIS; ông nói rằng họ “không liên quan gì đến Hồi giáo và những nguyên tắc của Hồi giáo vốn đòi hỏi công lý, lòng nhân ái, công bằng, tự do tôn giáo và cùng tồn tại”.

Trong khi đó, giáo sư tiến sĩ Mehmet Gormez, Chủ tịch Hội đồng tôn giáo vụ [Diyanet, thẩm quyền cao nhất của Hồi giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ], cũng đề cập đến vấn đề này trong một hội nghị về hoà bình của các học giả Hồi giáo.



Trong một phán thắng thùng nhầm vào ISIS, giáo sư tiến sĩ Mehmet Gormez tuyên bố rằng “một thực thể không hợp pháp không có quyền tuyên chiến chống lại một tổ chức chính trị, một quốc gia hay một cộng đồng nào”. Ông nói tiếp rằng người Hồi giáo không được thù ghét “những người có các quan điểm, giá trị và niềm tin khác, và coi họ như kẻ thù”.

Những tuyên bố trên đây được phát biểu trong bối cảnh các nhà lãnh đạo Thiên Chúa giáo ở Iraq kêu gọi các nhà lãnh đạo Hồi giáo trên toàn thế giới tố cáo nạn bạo lực chống Kitô giáo tại quốc gia này. Trong thập kỷ vừa qua, rất đông các Kitô hữu Iraq đã trốn thoát khỏi Iraq hoặc lánh nạn trong khu vực tự trị của người Kurd. ■

(Rome Reports)

Đức giám mục Shomali...

trị) vì hoà bình ở Tel Aviv và Haifa, đã không được lắng nghe giữa các vụ đánh bom và tàn sát. Nhưng vẫn có những người tìm kiếm hoà bình và cầu nguyện cho hoà bình.

– *Tại sao phe diều hâu luôn thắng thế khi có vấn đề phát sinh?*

– Khi phe diều hâu đang cầm quyền, họ là những người đưa ra quyết định, vì vậy họ là những người chiếm ưu thế. Đó là trường hợp hiện nay ở Israel với đảng cánh hữu, và đó là trường hợp ở Dải Gaza với phe Hamas hiện nay.

– *Đức cha hy vọng điều gì cho đất nước?*

Tôi cầu nguyện cho ngừng bắn ngay lập tức, và sẽ có các cuộc đàm phán nghiêm túc hơn, theo nghị quyết quốc tế (của Liên hiệp quốc) và các đòi hỏi về một giải pháp hai quốc gia.

– *Điều đó diễn ra thế nào đối với cộng đồng Công giáo nhỏ bé ở Gaza? Được biết hôm 17-07, Đức Thánh Cha đã gửi một sứ điệp khích lệ họ.*

– Họ chỉ có hai trăm người. Cha xứ người Argentina, cha Jorge, là một người dũng cảm. Ngài giúp đỡ mọi người hết sức mình. Ngài mở cửa trường học của mình cho những người vô gia cư có nhà đã bị đánh bom trong những ngày vừa qua. Các nữ tu Argentina ở Gaza đã rời đi, nhưng các nữ tu của Mẹ Têrêsa vẫn ở lại và tiếp tục chăm sóc trẻ em khuyết tật. Trong e-mail gửi cha Jorge, Đức Thánh Cha nói rằng ngài luôn gần gũi họ và doan chắc cầu nguyện cho cha và cộng đoàn của cha. Tôi nghĩ rằng đây là một sứ điệp nâng đỡ thật đẹp mà Đức Thánh Cha gửi đến cha xứ ở Gaza và cộng đoàn của cha.

– *Cảm tưởng của các Kitô hữu ở Thánh Địa ra sao?*

– Sợ hãi và thất vọng. Họ không hiểu được tại sao sau chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, tình hình Thánh Địa không được cải thiện, mà lại xấu đi. Họ không thể hiểu được. Cảm tưởng này cũng thế sau chuyến viếng thăm của Đức Gioan Phaolô II vào năm 2000. Sáu tháng sau, phong trào Intifada lần thứ hai, đẫm

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

CẨU NGUYỆN

Giữa một thế giới chạy theo tiện nghi, hưởng thụ, xin cho con biết bằng lòng với cuộc sống đơn sơ.

Giữa một thế giới còn nhiều người đói nghèo, xin cho con đừng thu tích của cải.

Giữa một thế giới mà sự sống bị chà đạp, xin cho con biết quý trọng phẩm giá từng người.

Giữa một thế giới không tìm thấy hướng sống, xin cho con biết xây lại niềm tin.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con cảm được cơn đói đang giày vò bao người, xin cho con nghe được lời mời của Chúa:

“Các con hãy cho họ ăn đi.”

Ước gì chúng con dám trao tất cả những gì chúng con có cho Chúa, để Chúa trao tất cả những gì Chúa có cho chúng con và cho cả nhân loại. ■

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

máu, bắt đầu. Nhưng chúng ta cũng biết rằng đó là kết quả đương nhiên của sự thất bại của trại David trong cùng năm ấy.

– *Đức Thánh Cha Phanxicô đã gọi điện cho hai Tổng thống Israel và Palestine vào ngày 18-07. Cử chỉ này quan trọng như thế nào?*

– Đó là một cử chỉ đẹp của Đức Thánh Cha, ngài coi hai vị Tổng thống là bạn và như con người của hoà bình. Chúng ta mong đợi một cử chỉ như vậy, đặc biệt là sau buổi cầu nguyện ở Vườn Vatican vào ngày 08-06.

Tôi tin vào hiệu quả của lời cầu nguyện, dù lúc này chúng ta chưa thấy được hiệu quả ấy. Nhưng chúng ta phải tiếp tục cầu nguyện cho hoà bình, không mệt mỏi. Chỉ cầu nguyện thôi không đủ, còn phải nghiêm túc nỗ lực để đạt được một thỏa thuận hoà bình. Chúng tôi, các giám mục của Thánh Địa, chúng tôi không ngừng kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và nối lại các cuộc đàm phán hoà bình. ■

(LPJ)

Giêrusalem: các Kitô hữu họp nhau cầu nguyện cho hòa bình

WHĐ (25.07.2014) – Tối 22-07, một buổi cầu nguyện đại kết cho hòa bình do Trung tâm nghiên cứu thần học Sabeel tổ chức đã diễn ra tại nhà thờ Thánh Têphanô ở Giêrusalem. Hơn 240 người sốt sắng tham dự buổi cầu nguyện này trong hơn một giờ để tha thiết cầu nguyện cho cuộc chiến giữa Israel và Hamas sớm chấm dứt.



Trong số các tín hữu tham dự buổi cầu nguyện, có Nguyên Thượng phụ Giêrusalem Sabbah Michel, giám mục Munib Younan (Giáo hội Luther), giám mục Atallah Hanna (Giáo hội Chính thống), giám mục William Shomali (phụ tá Toà thượng phụ Công giáo Latinh Giêrusalem), nhiều linh mục và đại diện của các Giáo hội tại Giêrusalem, cũng như các nhân vật dân sự và ngoại giao, đặc biệt có năm vị bộ trưởng, một vị là cựu bộ trưởng của chính quyền Palestine.

Các lời cầu nguyện được đọc bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Những ngọn nến được thắp lên, ánh lửa mong manh nhưng bừng sáng, cũng như hòa bình là điều khó khăn nhưng khát vọng hòa bình của những người đang cầu nguyện thật mãnh liệt.

Buổi cầu nguyện được xen kẽ bằng những bài hát của ca đoàn Ar-Rajaa và mười sáu ý cầu nguyện, trong bầu khí sốt sắng trang nghiêm, để khẩn cầu cho công lý, hòa bình, sự an ủi và ổn định ở Gaza và toàn khu vực. Tiền quyên góp trong buổi cầu nguyện dành để trợ giúp các gia đình túng thiếu nhất ở Gaza.

Trong bài giảng, Đức Thượng phụ Sabbah nhấn mạnh “sự phi lý của chiến tranh” và kêu gọi tìm kiếm “một giải pháp toàn cầu và thỏa đáng cho vấn đề”. “Đây thực sự là một cuộc chiến tranh xung đột mà bên này chống lại bên kia, nhưng chẳng giải quyết được gì”.

Ngài nói tiếp: “Chúng ta đến đây để cầu nguyện với Cha trên trời của chúng ta, Ngài nghe tiếng chúng ta kêu cầu và Ngài biết mọi sự. Ngài là Cha của mọi người, là Cha của kẻ giết người và là Cha của người bị giết. Lời cầu nguyện của chúng ta nhắc nhớ cả hai – kẻ giết người cũng như

nạn nhân – rằng Thiên Chúa là và vẫn luôn là Tình yêu. Cách nói này cả thủ phạm và nạn nhân của họ đều không thể hiểu được, đôi khi chính chúng ta cũng không hiểu, nhưng đó là điều duy nhất đem lại cho chúng ta Ơn cứu rỗi”.

(PLJ)

Khóa tu nghiệp Toà án hôn phối...

không được phân ly”. Qua đó, Đức cha Giuse nhấn nhủ các tham dự viên: việc quy tụ nơi đây không phải là tìm cách tháo gỡ những gì Thiên Chúa đã liên kết, nhưng tìm cách giúp cho đời sống hôn nhân thêm phong phú và trong sáng, theo đúng ý định của Thiên Chúa, ngõ hầu mang lại hạnh phúc cho con người, nhất là những người nghèo, những người cô thân cô thế, những người bị thiệt thòi trong đời sống gia đình.

Ngài gọi các linh mục làm việc tại các toà án hôn phối là “những mục tử làm công việc mục vụ đặc biệt”. Công việc của anh em là công việc mục vụ mà từ trước đến nay ít người làm. Một phần do thiếu những điều kiện hay thậm chí thiếu khả năng. Vì vậy người ta nhìn công việc đại diện tư pháp hay toà án hôn phối như một cái gì quá chuyên biệt, quá lý thuyết, không được liệt kê vào lãnh vực mục vụ; nhưng đó lại là một công việc mục vụ vô cùng cao cả. Công việc của anh em về toà án hôn phối là một công việc mục vụ rất cao cả, một công việc mục vụ thay mặt cho

Giáo hội, thay mặt cho giám mục, thay mặt cho linh mục đoàn của mình để phục vụ. Chính vì vậy tôi ước mong anh em hãy trân trọng những giá trị của hôn nhân gia đình theo thánh ý của Thiên Chúa, còn những gì mà chúng ta gọi là tháo gỡ là bởi vì nó không phải là hôn nhân.

Giữ nhiệm vụ điêu phôi và thuyết trình chính cho Khoa tu nghiệp này là cha Gioan Baotixita Lê Ngọc Dũng của giáo phận Nha Trang, với sự cộng tác của hai cha Giuse Huỳnh Văn Sỹ và Đominicô Nguyễn Văn Mạnh. Chủ đề của khoa tu nghiệp được khai triển qua các đề tài: (1) Tổng quát về tòa án hôn phối; (2) Thủ tục tòa án hôn phối; (3) Tố tụng dựa trên tài liệu; (4) Kết hôn do sợ hãi; (5) Thiếu khả năng kết hôn; (6) Vô tri khi kết hôn; (7) Lâm lẫn do lưỡng gạt; (8) Kết hôn với điều kiện; (9) Kết hôn gian ý.

Ngoài phần lý thuyết, các tham dự viên còn thực tập nghị án vào các buổi chiều. Họ chia thành 12 tổ với 12 toà án để cùng tranh luận, phản biện và cuối cùng đúc kết.

Khoa tu nghiệp đã trang bị nhiều hành trang quý báu cho anh em linh mục đang làm mục vụ tại các toà án hôn phối ở các giáo phận. Các thuyết trình viên vừa là giáo sư chủng viện vừa là đại diện tư pháp tại giáo phận nên có nhiều kinh nghiệm thực tiễn và nhiều ví dụ cụ thể chia sẻ thật bổ ích.

Luật pháp bảo vệ kết ước hôn nhân. Khi hôn nhân diễn ra cách bình thường theo đúng luật quy định thì hôn nhân đó thành sự. Cách nói “giải gỡ hôn nhân” hay cho “tiêu hôn” có thể làm nhiều người hiểu cách đơn giản rằng nhiệm vụ của toà án hôn phối Giáo hội là phân xử đúng/sai như toà án dân sự hoặc hiểu lầm là Giáo hội cũng cho phép ly dị như toà đài. Công việc chính của toà án hôn phối Giáo hội là xác định những yếu tố để có thể phán quyết hôn nhân thành sự hay vô hiệu. Toà án hôn phối Giáo hội sau khi tìm hiểu kỹ càng đã tuyên bố hủy bỏ những kết ước hôn nhân nào đó mà thực chất là vô hiệu, là nhằm đem lại hạnh phúc cho con người và tạo điều kiện cho con người có được một giao ước hôn nhân đúng theo ý định của Thiên Chúa và Giáo hội.

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam
tuyển chọn bài viết, tin tức từ hdgmvietnam.org,
phát hành thứ Năm hàng tuần trên trang hdgmvietnam.org
theo dạng pdf