



SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

*

Ngày 10-8-2014

Chúa nhật 19 Thường niên

Xin cho con đi trên mặt nước

LỜI CHÚA: Mt 14, 22-33

Sau khi đã làm phép lạ cho năm ngàn người ăn no, Đức Giêsu liền bảo các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến, Người vẫn ở đó một mình. Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: “Ma đấy!”, và sợ hãi la lên. Đức Giêsu liền bảo các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” Ông Phêrô liền thưa với Người: “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài.” Đức Giêsu bảo ông: “Cứ đến!” Ông Phêrô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giêsu. Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: “Thưa Ngài, xin cứu con với!” Đức Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông và nói: “Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi?” Khi Thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng ngay. Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói: “Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa!”

SUY NIỆM

Giữa lúc dân chúng định tôn Đức Giêsu làm Vua, sau khi đã được no

(xem tiếp trang 2)

Legio Mariæ: Thánh lễ tạ ơn mừng kỷ niệm 66 năm hiện diện tại Việt Nam

SENATUS VIỆT NAM – Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và mừng Đại lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (15/8), đồng thời mừng kỷ niệm 66 năm Legio Mariæ hiện diện trên dải đất Việt Nam (12/08/1948 – 12/08/2013), đông đảo hội viên Legio Mariæ hoạt động và tán trợ thuộc các cấp Hội đồng trong Hệ thống Legio Mariæ tại Việt Nam miền Sài Gòn cùng với quý cha, quý tu sĩ linh giám đã cử hành Thánh lễ tạ ơn vào lúc 10 giờ sáng thứ Bảy 2/8/2014 tại nhà thờ giáo xứ Thị Nghè, Tổng giáo phận Tp.HCM.

Trước thánh lễ tạ ơn là buổi họp định kỳ hàng tháng với phần phúc trình của hai Hội đồng Regia Xuân Lộc và Curia Thủ Đức II.

Trong phần khai mạc, cha Phêrô Nguyễn Công Danh - linh giám Hội đồng Senatus Việt Nam, đã nói về “Lòng Trung Thành trong Legio” (x. TB 29, 258). Ngài mời gọi các hội



viên Legio dâng lời cầu nguyện trong thánh lễ và các giờ kinh nguyện nhiều hơn nữa, để Legio Mariæ được phát triển rộng khắp trên 26 giáo phận và sớm được chính thức công nhận về mặt xã hội.

Đúng 10 giờ, Thánh lễ bắt đầu. Cha Đa Minh Nguyễn Đình Tân, Hạt trưởng giáo hạt Gia Định kiêm linh giám Hội đồng Curia Gia Định I, chủ tế, cùng với 12 linh mục đồng tế và một thầy phó tế phục vụ bàn thờ.

(xem tiếp trang 3)

Đại diện Tông toà Tripoli: “Dù chỉ còn một Kitô hữu, tôi vẫn ở lại”



WHĐ (06.08.2014) – “Cộng đồng Kitô hữu ở Libya hiện nay đã giảm đến mức tối thiểu nhưng tôi quyết định sẽ ở lại đây, dù chỉ còn một Kitô hữu”, Đức giám mục Giovanni Innocenzo Martinelli, O.F.M. (72 tuổi), Đại diện Tông toà Tripoli đã phát biểu như trên qua hãng tin Fides. Libya đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất kể từ khi chế độ Gaddafi sụp đổ. Tại Tripoli, các vụ đụng độ đẫm máu giữa các lực lượng dân quân khác nhau để giành quyền kiểm soát sân bay đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho các

cơ sở của sân bay. Tình hình ở Cyrenaica còn rối loạn hơn do sự hiện diện của nhiều lực lượng dân quân khác nhau giao tranh với nhau để giành quyền kiểm soát lãnh thổ.

Đức giám mục Martinelli tóm kết tình hình của cộng đồng Kitô hữu ở Libya như sau: “Ở Cyrenaica không còn các nữ tu trong khi phần lớn người Philippines đang rời khỏi khu vực này; họ là thành phần chính của cộng đồng Kitô hữu ở Libya. Tại Tripoli, vẫn còn một số người Philippines nhưng ngay cả ở đây nhiều người trong số họ cũng đang bỏ đi”.

“Giáo hội sống động trong mối tương quan với những người giáo dân đang hiện diện ở đây để làm việc trong ngành y tế; và với tình hình này, đây thực sự là một thời điểm thử thách rất lớn. Tôi không biết chúng

(xem tiếp trang 4)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

nê bánh và cá, thì Ngài lại giải tán họ, và buộc các môn đệ phải chèo thuyền qua bờ bên kia. Yên lặng trở lại với nơi hoang vắng. Chỉ còn một mình Đức Giêsu, cầu nguyện. Ngài chìm sâu trong gặp gỡ Cha, Đấng sai Ngài. Nhưng Đức Giêsu không quên các môn đệ. Ngài biết họ đang vật lộn với sóng gió, một mình. Kinh nghiệm cam go này thật cần cho họ. Mãi gần sáng, Ngài mới đi trên mặt nước mà đến. Các môn đệ tưởng là ma, nên kêu la sợ hãi. Đức Giêsu trấn an họ: “Hãy yên tâm, Thầy đây, đừng sợ.”

Tuy còn ngờ vực, Phêrô đã dám liều đề nghị: “Nếu quả là Thầy, thì xin cho con được đi trên mặt nước mà đến với Thầy.” Thật là một lời đề nghị làm ta kinh ngạc. Phêrô có thể chỉ cần nói: Nếu quả là Thầy, thì xin cho sóng gió yên lặng. Nói như thế dễ hơn nhiều, ít nguy hiểm hơn nhiều. Nhưng Phêrô đã chấp nhận dấn thân nghiêm túc. Nếu không phải là Thầy, thì thật là dại dột. Nhưng nếu đúng là Thầy, thì ông tin mình cũng đi được trên mặt nước như Thầy.

Đức Giêsu chấp nhận đề nghị của Phêrô: “Cứ đến.” Thế là Phêrô bước ra, đi trên mặt nước, đến với Đức Giêsu. Thật không thể tưởng tượng nổi, mặt nước trở nên cứng như đá, hay con người có đức tin trở nên nhẹ bồng. Phêrô đi được bao xa, ta không rõ, nhưng lòng ông thì cứ reo lên sau mỗi bước đi: “Đúng là Thầy rồi!” Phải tin thì mới dám xin đi trên mặt nước, nhưng phải dám đi trên mặt nước, thì mới tin trọn vẹn.

Cần ngắm nhìn những bước chân của Phêrô, những bước chân của lòng tin mạnh mẽ. Nhưng khi gió lồng lên dữ dội, nỗi sợ hãi ùa vào, lòng tin bị chao đi với sóng, lúc đó Phêrô thấy mình bị hút xuống lòng biển. Ông chỉ kịp kêu lên: “Lạy Thầy, xin cứu con.” Bàn tay Chúa đưa ra nắm lấy ông và đưa ông về thuyền. “Người kém tin, tại sao lại hoài nghi!” Hoài nghi và sợ hãi đã làm Phêrô trở nên nặng nề, và nhận chìm ông xuống.

Chúng ta chỉ bắt đầu hiểu tin là gì khi phải chịu lênh đênh giữa sóng gió và đêm tối chỉ vì Chúa buộc phải ra đi, khi dám xin đi trên mặt nước dù Chúa chỉ là cái bóng trước mặt.

(xem tiếp trang 3)

Hiệp nhất Kitô giáo không phải là đồng nhất

WHD (03.08.2014) – Đức ông Keith Newton đã cử hành Thánh lễ và giảng lễ tại Nhà thờ chính toà Portsmouth trong dịp đến thăm giáo phận này vào hai ngày 26 và 27 tháng Bảy vừa qua. Trước hàng trăm tín hữu, vị Bản quyền Giáo hạt Tông nhân Đức Mẹ Walsingham đã nói về viễn tượng hiệp nhất Kitô giáo theo quan điểm của Giáo hạt Tông nhân.



Đức ông nói rằng người ta hay hỏi các thành viên của Giáo hạt Tông nhân, tại sao họ không thể trở thành “người Công giáo đúng nghĩa”. Ý muốn nói là “tại sao ông/bà lại không thể tan vào Giáo hội Công giáo rộng lớn hơn để những gì ông/bà mang lại sẽ tan đi như đường hoà tan trong nước”. Câu trả lời là: hiệp nhất Kitô giáo không phải là đồng nhất Kitô giáo; đúng hơn, là khám phá khả năng chia sẻ một đức tin chung trong sự hiệp thông với người kế vị Thánh Phêrô nhưng vẫn có những thực hành khác nhau về phụng vụ, mục vụ và về các việc đạo đức để làm phong phú cho Giáo hội rộng lớn hơn. Điều này có “ý nghĩa đại kết quan trọng”.

Đức ông Keith Newton nói về Sách lễ của Giáo hạt Tông nhân, được Toà Thánh phê chuẩn hồi năm ngoái, trong đó tích hợp các yếu tố của Sách Kinh nguyện chung của Giáo hội Anh giáo vào nghi thức Roma. Đức ông cho biết Sách Kinh nguyện chung là một trong những “kho tàng cần chia sẻ” với Giáo hội Công giáo. Ai ở Portsmouth quan tâm đến vấn đề này và muốn tìm hiểu thêm, có thể tham dự “Ngày tìm hiểu” do nhóm Giáo hạt Tông nhân thuộc địa phương Portsmouth tổ chức tại nhà thờ Thánh Agatha vào ngày 06 tháng Chín, tại đây sẽ sử dụng Sách lễ của Giáo hạt Tông nhân.

Sự kiện Portsmouth là một trong số 40 sự kiện khác nhau được tổ chức vào ngày 06 tháng Chín do các nhóm thuộc Giáo hạt Tông nhân Đức Mẹ Walsingham trên khắp Anh Quốc, nhằm mục đích giúp mọi người –đặc

biệt là những người trong Giáo hội Anh giáo cảm nhận lời Thiên Chúa kêu gọi họ hiệp thông với Roma– hiểu rõ hơn về Giáo hạt Tông nhân. Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi một sứ điệp cho vị Bản quyền Giáo hạt Tông nhân với lời chúc tốt đẹp và nói ngài cầu nguyện cho “Ngày tìm hiểu” được thành công.

Chuyến viếng thăm của Đức ông Newton đến Portsmouth nằm trong chương trình kêu gọi của Hội Những người bạn của Giáo hạt Tông nhân, một Hội được thành lập để trợ giúp Giáo hạt Tông nhân và các công việc của Giáo hạt này. Được phép của Đức giám mục Philip Egan, giám mục giáo phận Portsmouth, Đức ông Newton đã cử hành ba Thánh lễ và giảng trong tất cả các Thánh Lễ cuối tuần qua, trong đó có một buổi tĩnh tâm dành cho Hội Những người bạn của Giáo hạt Tông nhân.

Đức ông Newton cũng kêu gọi cầu nguyện cho các Kitô hữu Công giáo thuộc nghi lễ Đông phương đang bị bách hại ở Iraq và ở Trung Đông.

(Nguồn: Hội đồng Giám mục Công giáo Anh quốc và xứ Wales)

Chương trình viếng thăm Albania...

Mặc dù chuyến tông du của Đức Thánh Cha Phanxicô đến Albania lần này là chuyến viếng thăm lần thứ hai của một vị giáo hoàng đương nhiệm, nhưng có bốn vị Giáo hoàng khác đã từng có những mối liên hệ với quốc gia này: Đức giáo hoàng Eleutherius, Thánh giáo hoàng Caius, và Đức giáo hoàng Gioan IV đều sinh ra tại miền đất hiện nay là Albania, và tổ tiên của Đức giáo hoàng Clementê XI cũng xuất thân từ quốc gia này.

Cần nhắc lại, sau buổi đọc kinh Truyền tin trưa Chúa nhật 15-06-2014 tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bất ngờ thông báo: “Nhận lời mời của các giám mục và chính phủ Albania, tôi sẽ đi Tirana vào Chúa nhật 21 tháng Chín. Với chuyến đi ngắn ngủi này, tôi muốn củng cố Giáo hội tại Albania trong đức tin và bày tỏ sự khích lệ cũng như lòng yêu mến của tôi đối với một Đất nước từ lâu đã phải gánh chịu những hậu quả của các ý thức hệ đã qua”. ■

(Vatican Radio)

Chương trình viếng thăm Albania của Đức Thánh Cha Phanxicô

WHD (01.08.2014) – Ngày 31-07, Toà Thánh đã công bố chương trình chuyến viếng thăm Albania của Đức Thánh Cha Phanxicô – sẽ diễn ra vào ngày 21 tháng 9 năm 2014. Đây là chuyến thăm thứ hai của một vị Giáo hoàng đến Albania, sau chuyến viếng thăm của Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II vào năm 1993.

Sau khi máy bay chở Đức Thánh Cha hạ cánh tại sân bay quốc tế “Mẹ Teresa” ở Tirana, Đức Thánh Cha sẽ được Thủ tướng Albania Edi Rama chào đón. Từ sân bay, Đức Thánh Cha sẽ đến Dinh Tổng thống để thăm xã giao Tổng thống Bujar Nishani; sau đó, ngài sẽ gặp gỡ các đại diện của chính quyền dân sự.

Cao điểm của chuyến tông du là Thánh Lễ tại Quảng trường Mẹ Teresa, tiếp theo là buổi đọc kinh Truyền Tin. Sau Thánh lễ, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các giám mục Albania trong bữa ăn trưa tại Tòa Khâm Sứ Tòa Thánh.

Buổi chiều, Đức Thánh Cha sẽ gặp các vị lãnh đạo của các tôn giáo khác



và các giáo phái Kitô giáo tại Đại học Công giáo “Đức Mẹ chỉ bảo Đàng lành”.

Buổi tối Đức Thánh Cha đến Nhà thờ chính toà Thánh Phaolô để cử hành giờ Kinh chiều với các linh mục, nam nữ tu sĩ, chủng sinh, và các thành viên của nhiều phong trào giáo dân.

Sự kiện cuối cùng trong chuyến tông du kéo dài một ngày với lịch làm việc dày đặc là gặp gỡ các trẻ em thuộc Trung tâm Betania, cùng với các đại diện của các tổ chức bác ái khác của Albania.

(xem tiếp trang 2)

Legio Mariæ: Thánh lễ tạ ơn...

Trong phần giảng lễ, cha Giuse Phạm An Ninh - linh giám Hội đồng Curia Gia Định II chia sẻ về biến cố Mẹ Maria hồn xác lên trời là một mẫu nhiệm đức tin. Tông hiến “*Munificentissimus Deus* - Thiên Chúa rộng rãi hải hà” của Đức Piô XII ban hành ngày 1/11/1950 tuyên bố tín điều Đức Mẹ cả hồn lẫn xác lên trời, một mẫu nhiệm của lòng tin. Đây quả thực là viên ngọc quý cuối cùng trọng đại mà Thiên Chúa ban tặng cho Đức Mẹ. Niên lịch phụng vụ Rôma, được cải tổ sau Công đồng Vatican II và được ban hành ngày 14/2/1969 đã dành ra 4 lễ trọng kính Đức Mẹ Maria trong toàn Hội Thánh: Lễ Mẹ Thiên Chúa (1/1); Lễ Mẹ được Truyền Tin (25/3); Lễ Mẹ Hồn Xác Về Trời (15/8); và Lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (8/12).

Tín điều Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời mà Hội Thánh công bố từ ngài toà thánh Phêrô đã minh định rằng: “Mẹ Maria có liên hệ chặt chẽ với mỗi người chúng ta”. Nhờ sự trinh khiết, tinh ròng và vô tì tích cả hồn lẫn xác của Đức Trinh Nữ Maria, mọi người có lòng tin sẽ được hưởng nhờ ơn cứu độ của Thiên Chúa, và tin vào sự giải thoát tội lỗi Thiên Chúa dành cho

Mẹ Maria là tin vào chính Đức Kitô chết và sống lại. Mẹ Maria đã lên Trời cả hồn lẫn xác. Mẹ Maria đã được diện đối diện với Thiên Chúa. Mẹ Maria lên Trời là hình ảnh của Giáo hội khải hoàn và là vinh quang của thập giá Đức Kitô, Con Mẹ. Tin vào thập giá sẽ được cứu độ. Vì thế, tin vào Đức Kitô đã giải thoát Mẹ khỏi sự chết của tội lỗi, tức là tin vào sự bất diệt của tâm hồn và thể xác Thiên Chúa dành cho Mẹ Maria, cũng như cho Hội Thánh khải hoàn.

“Như Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em” (Ga 20,21). Mừng lễ Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời, đồng thời mừng kỷ niệm 66 năm Legio Mariæ hiện diện tại Việt Nam, nguyện xin Thiên Chúa ban ơn trợ lực cho các tông đồ khiêm nhường của Mẹ luôn biết cộng tác với Mẹ là Nữ Vương của Đạo binh, để lo cho phần rỗi linh hồn bản thân, cho Hội Thánh, cho quê hương Việt Nam, và cho tất cả nhân loại.

Cùng với Mẹ Maria và theo gương Mẹ, quân binh của Mẹ cũng phải trở thành khí cụ của Chúa Thánh Thần trong công cuộc loan báo Tin Mừng qua các sinh hoạt cầu nguyện, hy sinh và thăm viếng dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Con

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu,
con chẳng dám xin đi trên mặt
nước như Phêrô,
nhưng nhiều khi con cảm thấy
sống đức tin giữa lòng cuộc đời
chẳng khác nào đi trên mặt nước.

Có bao thứ sóng gió đẩy đưa và lôi cuốn.

Có bao cám dỗ muốn hút con vô vực sâu.

Cả sự nặng nề của thân xác con cũng kéo ghì con xuống.

Đi trên mặt nước cuộc đời chẳng mấy dễ dàng.

Nhiều khi con thấy mình bàng hoàng sợ hãi.

Xin cứu con khi con hầu chìm.

Xin nắm lấy tay con khi con quy ngã.

Xin nâng đỡ niềm tin yếu ớt của con,

để con trở nên nhẹ tênh

mà bước những bước dài hướng về Chúa. Amen. ■

Lm Anton Nguyễn Cao Siêu, SJ

đường Mẹ đã đi để lên Trời là con đường loan báo Tin Mừng và sống Tin Mừng; con cái Mẹ cũng phải đi theo con đường đó để mai sau được về Trời vinh hiển với Mẹ.

Sau phần hiệp lễ, anh Trưởng Hội đồng Senatus Việt Nam đã ôn lại quá trình hình thành và phát triển của Legio Mariæ Việt Nam với chặng đường 66 năm qua, cùng những lời chúc mừng và tri ân đến cha Phêrô - linh giám Hội đồng Senatus Việt Nam. Đồng thời cảm ơn quý cha linh giám đồng tế, Hội đồng mục vụ giáo xứ Thị Nghè và tất cả các ủy viên và hội viên Legio Mariæ đã đến hiệp dâng thánh lễ tạ ơn cầu nguyện, và cộng tác tổ chức Thánh lễ mừng kỷ niệm 66 năm Legio Mariæ hiện diện tại Việt Nam được thêm tốt đẹp. Kế đến, các em Junior đã mang bó hoa tươi thắm kính dâng lên quý cha linh giám.

Sau Thánh lễ, quý anh chị Legio thuộc các cấp Hội đồng cùng chụp hình lưu niệm với quý cha linh giám. Mọi người ra về mang theo hành trang là quyết tâm trở nên hạt muối đơn sơ ướp mặn cho đời và chút men để Tin Mừng được lan rộng khắp nơi.

[WHD biên tập từ trang web của
Senatus Việt Nam,
www.daobinhducme.net]

Quy định của Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích về nghi thức chúc bình an trong Thánh Lễ

WHĐ (03.08.2014) – Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích, trong một Thư luân lưu mới ra gần đây, công bố rằng thời điểm chúc bình an trong Thánh Lễ sẽ không thay đổi, và đưa ra một số khuyến nghị giúp cho việc cử hành nghi thức này được xứng hợp hơn.

“Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích... quyết định giữ nguyên ‘nghi thức’ và ‘cử chỉ’ chúc bình an vào thời điểm hiện nay trong Nghi thức cử hành Thánh Lễ”, cha Jose Maria Gil Tamayo, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, đã viết như trên trong bản Thông báo ngày 28 tháng Bảy vừa qua.



Cha nói rằng quyết định này được đưa ra sau khi xem xét thời điểm của nghi thức chúc bình an như “một đặc trưng của nghi lễ Roma”, và cho rằng việc “có những thay đổi cấu trúc Thánh lễ vào lúc này là không thích hợp đối với các tín hữu”.

Cử chỉ chúc bình an được cử hành sau khi truyền phép và ngay trước khi rước lễ; tuy nhiên đã có đề nghị dời cử chỉ này vào thời điểm trước khi dâng của lễ.

Bản thông báo của cha Gil đã được gửi đến các giám mục Tây Ban Nha cùng với Thư luân lưu của Bộ Phụng tự, do Đức hồng y Bộ trưởng Antonio Cañizares Llovera, và Đức Tổng giám mục Thư ký Arthur Roche, ký ngày 8 tháng Sáu. Và ngày hôm trước, Thư luân lưu này đã được Đức giáo hoàng Phanxicô phê chuẩn và xác nhận.

Thư luân lưu đưa ra 4 khuyến nghị cụ thể nhằm bảo vệ chân giá trị của cử chỉ chúc bình an, tránh những lạm dụng.

Cha Gil cho biết Thư luân lưu là kết quả của Thượng Hội đồng Giám mục năm 2005 về Thánh Thể, trong đó các giám mục đã bàn về việc có thể dời nghi thức chúc bình an vào lúc khác hay không.

“Thượng Hội đồng Giám mục cần điều tiết khi thực hành cử chỉ này, vì rất

thường mang những hình thức thái quá và làm cho bầu khí cộng đoàn loãng đi trước lúc hiệp lễ”, Đức giáo hoàng Bênêdictô XVI đã viết như trên trong Tông huấn hậu Thượng Hội đồng *Sacramentum Caritatis*.

Ngài nói thêm rằng: “Xét đến các thói quen cổ xưa và đáng kính cùng với những ước muốn của các nghị phụ Thượng Hội đồng, tôi đã đề nghị các Bộ có thẩm quyền nghiên cứu khả năng đặt việc chúc bình an vào lúc khác, ví dụ trước khi dâng lễ vật lên bàn thờ. Hơn nữa việc lựa chọn như thế làm nhớ lại một cách ý nghĩa lời khuyên răn của Chúa Giêsu rằng “Nếu người sực nhớ ra anh em có điều bất bình với người, hãy để của lễ người trên bàn thờ, đi làm hòa cùng anh em trước đã” (Mt 5,23). Như thế có lẽ cũng sẽ khiến cho nghi lễ Roma phù hợp, về mặt này, với nghi lễ Ambrôsiô cử hành ở Milano.

Con đường Tân Dự tòng, một phong trào giáo dân trong Giáo hội, cũng đã dời nghi thức chúc bình an (trong nghi lễ Roma) đến trước khi dâng lễ vật.

Quyết định của Bộ Phụng tự giữ nguyên thời điểm chúc bình an là kết quả của cuộc đối thoại với các giám mục trên thế giới, bắt đầu từ năm 2008, và tham khảo ý kiến với cả Đức giáo hoàng Bênêdictô XVI và Đức giáo hoàng Phanxicô.

Bộ Phụng Tự cho biết sẽ “đề ra một vài biện pháp thiết thực để diễn tả tốt hơn ý nghĩa của cử chỉ chúc bình an và điều tiết những thái quá, thường gây ra xáo trộn trong cộng đoàn phụng vụ ngay trước khi rước lễ”.

“Nếu các tín hữu không hiểu và không bày tỏ, qua cử chỉ của mình, ý nghĩa thực sự của việc chúc bình an, quan niệm Kitô giáo về bình an của họ sẽ trở nên nghèo nàn, và việc tham dự Thánh lễ thiếu tính hiệu quả”.

Vì thế, Bộ Phụng tự đã đưa ra 4 khuyến nghị, tạo thành “nòng cốt” giáo lý của cử chỉ chúc bình an.

Trước hết, Bộ Phụng tự vừa khẳng định tầm quan trọng của nghi thức, vừa nhấn mạnh rằng “hoàn toàn hợp pháp khi khẳng định rằng không cần thiết phải mời các tín hữu chúc bình an một cách máy móc”. Nghi thức này là tùy ý, và chắc chắn có những lúc và những nơi mà nghi thức ấy không phù hợp.

Đại diện Tông toà Tripoli: “Dù chỉ còn một Kitô hữu, tôi vẫn ở lại”

ta sẽ kết thúc ở chỗ nào, nhưng tôi tin rằng sẽ vẫn có một nhóm người ở đây để phục vụ Giáo hội”, Đức giám mục Martinelli nói.

“Cuộc chiến dường như đã kết thúc, nhưng tình hình vẫn bấp bênh. Sân bay đã đóng cửa và người ta bắt đầu dùng đường thủy. Ngay cả đường bộ đến biên giới Tunisia cũng đã trở không thể sử dụng”.

Đức giám mục Martinelli khẳng định ngài không muốn rời bỏ đất nước này: “Tôi vẫn tin vào tương lai của Libya, nhưng chúng tôi ở trong tay Chúa. Tôi không thể bỏ mặc một ít Kitô hữu ở lại”. Đồng thời ngài cũng kêu gọi cầu nguyện, bởi vì “chỉ có cầu nguyện mới giải quyết được những tình thế khó khăn như ở Libya hiện nay”. ■

(Fides)

Thứ hai, như bản dịch của ấn bản thứ ba Sách Lễ Rôma đã nói, Hội đồng Giám mục nên xem xét “thay đổi cách chúc bình an”. Đặc biệt, nên thay thế các cử chỉ chúc bình an “thông dụng và mang tính thế tục” bằng các cử chỉ khác “thích hợp hơn”.

Thứ ba, Bộ Phụng tự cũng lưu ý rằng cần phải chấm dứt nhiều vi phạm về nghi thức chúc bình an: chẳng hạn việc hát “bài ca hoà bình”, vốn không có trong nghi lễ Roma; việc các tín hữu rời chỗ để chúc bình an; linh mục rời khỏi bàn thờ để chúc bình an với các tín hữu; và những khi – trong những dịp như đám cưới hoặc đám tang –, nó trở thành một dịp để chúc mừng hay chia buồn.

Và cuối cùng, Bộ Phụng tự khuyến nghị các Hội đồng Giám mục cần chuẩn bị giáo lý phụng vụ về ý nghĩa của nghi thức chúc bình an, và việc tuân thủ đúng đắn nghi thức này.

Thư của Bộ Phụng tự kết luận: “Rõ ràng, mối quan hệ mật thiết giữa *lex orandi*’ (luật cầu nguyện) và *lex credendi*’ (luật đức tin) nên được mở rộng thành *lex vivendi*’ (luật sống)”.

“Việc người Công giáo ngày nay đang đứng trước nghĩa vụ nặng nề phải xây dựng một thế giới hoà bình và công bằng hơn, bao hàm phải hiểu biết sâu sắc hơn ý nghĩa Kitô giáo của sự bình an và cách diễn tả bình an trong cử hành phụng vụ”. ■

(CNA)