



SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

*

Ngày 31-8-2014

Chúa nhật 22 Thường niên

Nếu được cả thế giới

LỜI CHÚA: Mt 16, 21-27

Từ lúc đó, Đức Giêsu Kitô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại. Ông Phêrô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người: “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy!” Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô: “Xatan, lui ra đằng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người”.

Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.”

SUY NIỆM

Đức Giêsu đã gặp nhiều cám dỗ trong đời. Cám dỗ bởi ma quỷ trong sa mạc. Cám dỗ bởi đám đông đòi xem phép lạ từ trời. Cám dỗ bởi nhiều

(xem tiếp trang 2)

Chủ đề Ngày Hoà bình thế giới 2015: “Không còn là nô lệ, nhưng là anh chị em”

WHD (23.08.2014) – “Không còn là nô lệ, nhưng là anh chị em”, đó là chủ đề được Đức Thánh Cha Phanxicô chọn cho Ngày Hoà bình thế giới lần thứ 48, sẽ được cử hành vào ngày 01-01-2015.

Tuyên bố của Hội đồng Toà Thánh về Công lý và Hoà bình nhấn mạnh rằng nhiều người nghĩ rằng chế độ nô lệ là chuyện của quá khứ. Nhưng trong thực tế, cơn dịch này của xã hội vẫn còn quá hiển nhiên trong thế giới ngày nay.

Sứ điệp Ngày Hoà bình thế giới năm ngoái có chủ đề “Tình huynh đệ: nền tảng và đường dẫn đến hoà bình”. Mọi người đều bình đẳng về phẩm giá vì là anh chị em với nhau do cùng là con cái Thiên Chúa.

Nạn nô lệ giết chết tình huynh đệ căn bản này, và vì thế cũng giết chết hoà bình. Hoà bình chỉ tồn tại khi mỗi người nhìn nhận người khác là người anh chị em có cùng phẩm giá với mình.



Thế giới ngày nay có quá nhiều hình thức ghê tởm của nạn nô lệ: buôn người, buôn bán người di dân, mại dâm, nô lệ lao động, bóc lột, và xem phụ nữ và trẻ em như nô lệ.

Thật nhục nhã khi có nhiều cá nhân và nhiều nhóm trên thế giới hưởng lợi từ nạn nô lệ này. Họ lợi dụng các cuộc xung đột trên thế giới, khủng hoảng kinh tế và tham nhũng để phạm tội ác.

Nạn nô lệ là một vết thương chưa lành khủng khiếp của xã hội hiện

(xem tiếp trang 4)

Hội thảo của Những người làm mục vụ giới trẻ tại châu Á (AYMM)



Tiếp theo Đại hội giới trẻ châu Á lần thứ sáu (từ ngày 10 đến 17-08-2014) mời gọi người trẻ Á châu thức tỉnh, những người làm mục vụ giới trẻ cũng được mời gọi thức tỉnh qua bốn ngày hội thảo tại Chong Hasang Retreat Center, Daejeon. Nói theo Đức Tổng giám mục Patrick D’Rozario, Chủ tịch Văn phòng Giáo dân và Gia đình của Liên Hội đồng Giám mục Á châu thì các giám mục

Á châu cũng cần tỉnh thức trước những vấn đề của người trẻ Á châu.

Hội thảo của những người làm mục vụ giới trẻ tại châu Á (AYMM - Asian Youth Minister’s Meeting) quy tụ 1 hồng y, 9 giám mục, 36 linh mục, 5 nữ tu và 88 người trẻ, với mục đích thúc đẩy công

cuộc Tân-Phúc-Âm hóa giữa những người làm mục vụ giới trẻ tại châu Á qua việc:

- Tái khám phá niềm tin và ơn gọi cá nhân;
- Làm mới động lực cho sứ vụ;
- Tăng cường việc nối kết giữa các vị đồng hành;

(xem tiếp trang 3)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

người thách xuống khỏi thập giá. Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy Đức Giêsu bị cám dỗ bởi chính Phêrô, người mà Ngài đã đặt làm nền tảng cho Hội Thánh. Con cám dỗ này nguy hiểm biết bao, vì đến từ tình thương của một người môn đệ. Phêrô không thể nào chấp nhận được chuyện Đấng Mêsia phải chịu khổ đau và chịu chết. Đức Giêsu đã mạnh mẽ chống lại cơn cám dỗ này. Ngài nói với ông như nói với Xatan trước đây: “Xatan, lui lại đằng sau Thầy!” Phêrô đã đi trước Thầy. Ông quên mất vị trí đi sau của người môn đệ. Ông không ngờ mình trở nên viên đá làm Thầy suýt vấp. Lối nghĩ của Phêrô rất tự nhiên, rất “người”, nhưng đó không phải là lối nghĩ của Thiên Chúa. Dần dần ông mới chấp nhận số phận bi đát của Thầy và dám mất tất cả vì Thầy.

Sống ở đời ai cũng tranh phần được, và sợ mất. Vấn đề là phải xác định xem đâu là cái được thực sự, lâu bền, trọn vẹn, đâu là cái được quan trọng nhất, cần thiết nhất. Kitô hữu là người say mê cái được vĩnh cửu, vì thế họ chấp nhận những mất mát tạm thời: mất công, mất của, mất thì giờ, mất uy tín, mất tương lai và mất cả mạng nữa. Họ tin rằng cuối cùng chẳng có gì mất cả. Mọi sự họ mất vì Thầy Giêsu, họ đều được lại. Mất tạm thời để giữ được mãi mãi. Từ bỏ chính mình là để tìm lại cái tôi trong suốt hơn, ngời sáng hơn. Các vị tử đạo là những người say mê sự sống, đến nỗi dám chấp nhận cái chết. Các ngài coi trọng sự sống vĩnh cửu của mình hơn cả thế giới phú quý vinh hoa.

Lắm người tưởng mình được, hoá ra lại mất Lắm người vui lòng mất, hoá ra lại được. Chúng ta cần suy nghĩ sâu về cái được, cái mất, để không phải hối hận sau này. Đức Giêsu đã mất tất cả và đã được lại tất cả. Đó là lý do khiến chúng ta dám từ bỏ, hy sinh, dám vượt lên trên lối sống thực dụng, ích kỷ. Không cần đợi sau cái chết, ta mới thấy mình được. Bình an, niềm vui, triển nở trong tự do và yêu thương là những cái được ta có ngay từ đời này.

(xem tiếp trang 3)

Trong 4 ngày, từ 18 đến 21 tháng 8, tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Huế, 237 giáo lý viên, gồm 118 linh mục, 45 tu sĩ, 8 chủng sinh và 64 giáo dân thuộc 26 giáo phận, đã hân hoan sống bên nhau, cầu nguyện, lắng nghe, suy nghĩ và trao đổi, với sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng và sự đồng hành của hai giám mục: Đức cha Gisue Nguyễn Năng, chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin và Đức cha Anphongsô Nguyễn Hữu Long, chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin Mừng, và của hai linh mục: Phêrô Võ Tá Khánh và Giuse Nguyễn Văn Am, SDB, về chủ đề: “*Huấn giáo phục vụ cho công cuộc Tân Phúc Âm hoá để thông truyền đức tin*”.

Trước tình trạng tục hoá ngày càng lan rộng và ảnh hưởng sâu đậm trên đời sống con người, cùng với nhiều thách đố mà Hội Thánh tại Việt Nam phải đối diện, đặc biệt trong lãnh vực huấn giáo, các tham dự viên cảm thấy được thôi thúc canh tân việc dạy giáo lý tại Việt Nam theo hướng truyền giáo, phát xuất từ lời kêu gọi “hoán cải mục vụ” của Đức Thánh Cha Phanxicô, trong Tông huấn *Niềm Vui của Tin Mừng*.

Đáp lại hồng ân Chúa Thánh Thần và sự bảo trợ của Đức Mẹ La Vang trong những ngày này, các giáo lý viên nhận thấy cần nỗ lực hơn trong các việc sau đây:

1. Là môn đệ Chúa Giêsu, bản thân giáo lý viên cần tin tưởng tuyệt đối vào tác động của Chúa Thánh Thần trong các hoạt động huấn giáo, lắng nghe và nhận ra sự thúc đẩy của Ngài nhờ đời sống cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa và lãnh nhận bí tích, nhờ đó có được nhiệt tình loan báo Tin Mừng và trở thành chứng nhân sống động của Tin Mừng.
2. Việc dạy giáo lý phải dựa trên Lời Chúa, vì Lời Chúa là linh hồn của việc dạy giáo lý
3. Việc dạy giáo lý thiết yếu nhằm: (1) trình bày nội dung đức tin khách quan, đầy đủ và có hệ thống, (2) giúp học viên giáo lý gắn bó và yêu mến Chúa Giêsu, (3) nhờ đó hoán cải để sống và rao giảng Tin Mừng (x. *Evangelii Nuntiandi*)
4. Trong việc dạy giáo lý, giáo lý viên phải thoát ra khỏi khuôn khổ của một “lớp” học. Cần hướng dẫn học viên giáo lý cầu nguyện bằng cách thưa chuyện với Chúa nhờ lắng nghe và đón nhận Lời Chúa. Ngoài ra, cần có sự gặp gỡ cá nhân, lắng nghe và đồng hành
5. Khi trình bày các mầu nhiệm Kitô giáo, giáo lý viên cần vận dụng ngôn ngữ cụ thể và sống động, sử dụng nghệ thuật để diễn tả vẻ đẹp tình thương cứu độ của Thiên Chúa.
6. Khi dạy giáo lý phải tập cho các học viên giáo lý tham gia phụng vụ và có được những thói quen đạo đức trong đời sống hằng ngày; quan tâm đến các vấn đề xã hội và tham gia các hoạt động xã hội nhằm xây dựng thiện ích chung theo Tin Mừng.
7. Việc giáo dục đức tin là trách nhiệm của cộng đoàn Dân Chúa, cần có sự thống nhất đường lối, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau giữa các thành phần Dân Chúa (giám mục, linh mục, tu sĩ, giáo dân), giữa giáo phận, giáo xứ và gia đình.
8. Để các nỗ lực trên đạt hiệu quả, các tham dự viên ao ước có được những định hướng chung hay Sách Giáo lý chung.

Trong niềm vui, các tham dự viên trở về các giáo phận, với ước muốn chia sẻ hoa trái thu lượm được từ cuộc họp mặt và cộng tác với các giáo lý viên khác để hoạt động giảng dạy giáo lý thực sự được canh tân theo hướng truyền giáo, góp phần vào công cuộc Tân Phúc Âm hoá để thông truyền đức tin.

Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Huế

Lễ thánh Piô X, ngày 21 tháng 8 năm 2014

Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hiền, Trưởng ban

Đồng thuận:

Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch

Đức hồng y Filoni gặp Đức Thánh Cha sau chuyến viếng thăm Iraq



Đức hồng y Filoni tại Iraq

WHĐ (24.08.2014) – Đức hồng y Fernando Filoni nói rằng Đức Thánh Cha “thực sự xúc động” với những gì Đức hồng y mô tả về các Kitô hữu và các cộng đồng thiểu số khác ở vùng Tây Bắc Iraq bị các chiến binh của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo cưỡng bức ra đi, bỏ lại nhà cửa.

Đức Thánh Cha đã tiếp Đức hồng y Filoni sáng thứ Năm 21-08, khi Đức hồng y trở về Vatican sau một tuần lễ viếng thăm Iraq (từ 13 đến 20 tháng 8) với tư cách đặc sứ của Đức Thánh Cha.

Đức hồng y nói: “Đức Thánh Cha rất chăm chú lắng nghe, và ngài để cho tôi nói hết. Ngài ghi nhớ tất cả các tình huống tôi mô tả: những mong đợi và lo lắng của các Kitô hữu, cũng như việc trợ giúp của các giáo hội địa phương”.

Sau cuộc gặp gỡ Đức Thánh Cha, Đức hồng y Filoni, nguyên Sứ thần Tòa Thánh tại Iraq và hiện nay là Bộ trưởng Bộ Truyền giáo, đã có cuộc tiếp xúc với Đài phát thanh Vatican.

Đức hồng y nói ngài đã gặp những người bị đuổi khỏi nhà mình tại sân nhà thờ, trong nhà thờ và trường học, và ở các trại tiếp đón. Ngài nói: “Quý vị phải nhớ rằng đây là thời gian nóng nhất trong năm, nhiệt độ thường xuyên trên 43 độ C, nên bóng mát và nước là cực kỳ quan trọng”.

Khi đã được đáp ứng những nhu cầu cấp thiết, mọi người lại đặt câu hỏi: “Tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu? Điều gì đang chờ đợi họ?”

“Hình ảnh ấn tượng nhất mà tôi nhớ mãi là hình ảnh những con người đã mất hết mọi thứ”; nhưng họ vẫn còn được coi là may mắn nếu trong gia đình họ không có ai bị các lực lượng Nhà nước Hồi giáo sát hại.

Hầu hết các thành viên của cộng đồng tôn giáo thiểu số Yezidi lại không may mắn như thế, ngài nói. “Thật là khôn

khô. Gương mặt của họ thất thần”. Họ đã nhìn thấy rất nhiều người đàn ông trong làng của họ bị giết và nhiều phụ nữ bị bắt cóc, hãm hiếp và bị bán.

Đức hồng y Filoni nói với Đài phát thanh Vatican rằng hy vọng của ngài “là hy vọng của những người này”, đó là hy vọng được trở về nhà và được bảo đảm bằng một “hàng rào an ninh” của quốc tế xung quanh những ngôi làng của họ. ■

(CNS)

Hội thảo của Những người làm mục vụ giới trẻ...

– Chuẩn bị cho hội thảo về mục vụ giới trẻ (BILA - Bishops institute of Laity Apostolate) vào năm 2015.

Các tham dự viên lần lượt lắng nghe những chia sẻ của các vị đại diện các Hội đồng Giám mục Á châu cũng như chia thành nhóm nhỏ để cùng thảo luận và đóng góp ý kiến.

Đức hồng y Tagle thuyết trình về đề tài “Đối thoại với người trẻ” qua việc phân tích đoạn Tin mừng thánh Gioan 4,1-42. Với tài hùng biện, ngài đã thu hút tham dự viên về phong cách diễn tả niềm vui tin mừng của Chúa Giêsu cho người phụ nữ Samari. Qua hình ảnh một người Do Thái là Chúa Giêsu mà lại đi xin nước uống của một người phụ nữ Samari, Đức hồng y muốn nhấn mạnh đến sự khiêm hạ và liên đới đối với người trẻ. Muốn đồng hành với người trẻ, trước tiên cần phải đến với người trẻ và sống với người trẻ.

Đức Tổng giám mục Patrick thuyết trình về tông huấn Niềm Vui Tin Mừng cho người trẻ, cách thức Giáo hội đáp ứng nhu cầu của người trẻ.

Đức Giám mục Joel Z. Baylon, trong Ban Điều hành của Văn phòng Giáo dân và Gia đình của FABC, phân tích sâu về sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho người trẻ châu Á.

Các tham dự viên được chia nhỏ về các phòng để phân tích, lượng giá lại từng phần của tổ chức Đại hội giới trẻ vừa qua, chia sẻ về kinh nghiệm mục vụ giới trẻ của địa phương mình và cùng nhau hoạch định kế hoạch mục vụ giới trẻ trong những ngày tới. ■

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa, Chúa đã chịu chết và sống lại, xin dạy chúng con biết chiến đấu trong cuộc chiến mỗi ngày để được sống dồi dào hơn.

Chúa đã khiêm tốn và kiên trì nhận lấy những thất bại trong cuộc đời cũng như mọi đau khổ của thập giá, xin biến mọi đau khổ cũng như mọi thử thách chúng con phải gánh chịu mỗi ngày, thành cơ hội giúp chúng con thăng tiến và trở nên giống Chúa hơn.

Xin dạy chúng con biết rằng chúng con không thể nên hoàn thiện nếu như không biết từ bỏ chính mình và những ước muốn ích kỷ.

Ước chi từ nay, không gì có thể làm cho chúng con khổ đau và khóc lóc chỉ vì quên đi niềm vui ngày Chúa phục sinh.

Chúa là mặt trời tỏa sáng Tình Yêu Chúa Cha, là hy vọng hạnh phúc bất diệt, là ngọn lửa tình yêu nồng nàn; xin lấy niềm vui của Người mà làm cho chúng con nên mạnh mẽ và trở thành mối dây yêu thương, bình an và hiệp nhất giữa chúng con. Amen. ■

(Chân phước Têrêxa Calcutta)

Lm Anton Nguyễn Cao Siêu, SJ

Ngoài ra, trong buổi chiều ngày cuối của cuộc họp, các tham dự viên còn được chia nhau đến với các workshop:

- Bảo vệ công trình sáng tạo;
- Chuẩn bị đời sống hôn nhân gia đình cho người trẻ;
- Truyền thông xã hội về mạng lưới Internet;
- Mục vụ chăm sóc của lãnh đạo trẻ.

Kinh nghiệm và kiến thức trong những ngày hội thảo, qua cách thức tổ chức công phu và nội dung phong phú, đã nối kết các giám mục, linh mục và các nhà lãnh đạo trẻ Á châu với nhau, giúp họ mở rộng tầm nhìn và tỉnh thức trước những nhu cầu của người trẻ qua những chứng từ sống động từ khắp nơi của châu lục này. ■

Đức Thánh Cha Phanxicô gọi điện thoại cho cha mẹ của phóng viên James Foley

WHĐ (23.08.2014) – Trước nỗi đau mất mát không gì bù đắp được, ông bà John và Diane Foley, cha mẹ của phóng viên James Foley –mới bị nhóm chiến binh Nhà nước Hồi giáo ở Syria hành quyết cách man rợ–, đã bất ngờ nhận được điện thoại của Đức Thánh Cha Phanxicô. Đức Thánh Cha an ủi họ và đoàn chắc cầu nguyện cho họ.



Phóng viên James Foley sau khi được trả tự do vào tháng 5/2011

Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, cha Federico Lombardi xác nhận rằng Đức Thánh Cha đã gọi điện thoại cho ông bà John và Diane Foley hôm thứ Năm 21-08. Trong cuộc điện đàm bằng tiếng Anh, ông bà Foley nói họ “rất cảm động và biết ơn” về cử chỉ của Đức Thánh Cha.

Cha Paul Gousse, giáo xứ Đức Mẹ Mân Côi, nói về cuộc gọi điện thoại của Đức Thánh Cha: “Được chính Đức Thánh Cha gọi điện thoại đến gia đình để bày tỏ sự cảm thông và nói lời an ủi, tôi nghĩ đó là điều rất lớn lao cho họ”.

James Foley, năm nay 40 tuổi, sinh ra và lớn lên trong một gia đình Công giáo ở Rochester thuộc tiểu bang New Hampshire, Hoa Kỳ. Ông từng làm việc tại Syria và bị bắt cóc cách nay

hai năm, khi đang làm nhiệm vụ mà ông mô tả là “tiết lộ những câu chuyện chưa được kể” ở các khu vực đang có xung đột.

Ông cũng từng có mặt ở một khu vực khác có xung đột là Libya vào năm 2011, và ở đây ông cũng đã bị bắt cóc. Sau khi được trả tự do, James Foley kể lại trên tờ báo của trường học cũ của mình –Đại học Marquette do Dòng Tên điều hành–, rằng khi bị giam giữ ông đã bắt đầu đọc kinh Mân Côi ra sao, và điều đó đã “giúp tâm trí tôi luôn tập trung”.

Phát biểu sau cái chết của con trai mình, ông bà Foley nói đến đức tin của họ và nói rằng họ tự hào rằng James đã thi hành công việc của Thiên Chúa.

“Chúng tôi biết Jimmy sẽ được tự do. Cuối cùng Jimmy cũng được tự do. Và chúng tôi biết rằng Jimmy ở trong tay Thiên Chúa, ở trên thiên quốc”.

Một Thánh lễ tưởng niệm James Foley dự kiến sẽ được cử hành vào Chúa nhật 24-08 tại quê hương của ông, ở Rochester, New Hampshire.

(Vatican Radio)

người, không phân biệt đối xử. Để đạt được mục tiêu này cũng cần có sự tham gia của các phương tiện truyền thông, giáo dục và văn hóa hướng tới một xã hội được đổi mới trong tự do, công lý và hoà bình.

Ngày Hoà bình thế giới do Đức giáo hoàng Phaolô VI khởi xướng, được cử hành vào ngày đầu năm mỗi năm. Sứ điệp Ngày Hoà bình thế giới của Đức Thánh Cha được gửi đến các Bộ trưởng Ngoại giao tất cả các quốc gia trên thế giới và cũng cho thấy đường lối ngoại giao của Tòa Thánh trong năm sắp tới.

(Osservatore Romano)

Chủ đề Ngày Hoà bình thế giới 2015...

đại, một nỗi đau nhức nhối trên thân xác Chúa Kitô, như Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhiều lần tố cáo.

Để chống lại nạn nô lệ một cách hiệu quả, trước hết phải nhìn nhận phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi người; hơn nữa, việc nhìn nhận này phải đặt nền tảng vững chắc nơi tình huynh đệ. Tình huynh đệ đòi buộc chúng ta từ khước mọi bất bình đẳng khiến cho một người bắt người khác làm nô lệ. Nhưng nó đòi hỏi chúng ta hành động ở mọi nơi một cách quảng đại và gần gũi, để giải thoát và đón nhận mọi người.

Mục tiêu của chúng ta là xây dựng một nền văn minh dựa trên sự bình đẳng về phẩm giá của tất cả mọi

Đức Thánh Cha gửi thư chia buồn với gia đình của phóng viên James Foley



WHĐ (26.08.2014) – Đức hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh Pietro Parolin đã thay mặt Đức Thánh Cha Phanxicô gửi thư chia buồn với gia đình của phóng viên Mỹ James Foley, bị các chiến binh Nhà nước Hồi giáo sát hại đã man hôm 19-08 vừa qua tại sa mạc Syria. Bức thư được đọc trong Thánh lễ cầu nguyện cho nạn nhân hôm Chúa nhật 24-08 tại nhà thờ Đức Mẹ Mân Côi ở Rochester, New Hampshire, Hoa Kỳ.

Bức thư gửi cho Đức cha William Francis Murphy, giám mục giáo phận Rockville Center, viết như sau:

“Đức Thánh Cha hết sức đau buồn trước cái chết của James Wright Foley, xin Đức cha vui lòng chuyển đến những người thân yêu của James lời chia buồn của cá nhân ngài và lời hứa luôn gần gũi trong lời cầu nguyện. Ngài phó thác James cho lòng thương xót yêu thương của Thiên Chúa, Cha chúng ta, và hiệp thông với tất cả những ai đang thương tiếc anh trong lời cầu nguyện xin cho bạo lực vô nghĩa chấm dứt và cho bình minh của hoà giải và hoà bình giữa tất cả các thành viên của gia đình nhân loại ló rạng. Đức Thánh Cha khẩn cầu ơn an ủi và sức mạnh phát sinh từ niềm cậy trông của chúng ta vào sự phục sinh của Chúa Kitô xuống trên gia đình Foley, các bạn bè và đồng nghiệp của anh James”.

Tuần trước, cha Federico Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, xác nhận rằng chính Đức Thánh Cha Phanxicô đã gọi điện thoại cho cha mẹ của James, ông bà John và Diane Foley, để chia buồn với họ.

(Vatican Radio)

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam
tuyển chọn bài viết, tin tức từ hdgmvietnam.org,
phát hành thứ Năm hàng tuần trên trang hdgmvietnam.org
theo dạng pdf