



SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

*

Ngày 19-10-2014

Chúa nhật 29 Thường niên
Chúa nhật Truyền giáo

Anh em là chứng nhân

LỜI CHỨA: Lc 24, 44-53

Khi hai môn đệ từ Emmau trở về còn đang nói với nhóm Mười Một, thì chính Đức Giêsu đứng giữa các ông. Người bảo: “Khi còn ở với anh em, Thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách Luật Môsê, Các Sách Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm.” Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh và bảo: “Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại, và phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân của những điều này. Và đây, chính Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống.” Sau đó, Người dẫn các ông tới gần Bêtania, rồi giờ tay chúc lành cho các ông. Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được rước lên trời. Bấy giờ các ông bái lạy người, rồi trở lại Giêrusalem, lòng đầy hoan hỉ, và hằng ở trong Đền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa.

SUY NIỆM

Sau khi phục sinh, Chúa Giêsu đã làm một điều quan trọng, đó là đào tạo những chứng nhân. Hội Thánh tương lai phải được xây nên vững chắc trên những con người có kinh

(xem tiếp trang 2)

Thượng Hội đồng Giám mục kết thúc giai đoạn một



WHĐ (12.10.2014) – Giai đoạn một của Thượng Hội đồng Giám mục về Gia đình đã kết thúc vào chiều thứ Sáu 10-10. Tổng cộng có 180 nghị phụ đã phát biểu. Sáng thứ hai 13-10, Đức hồng y Péter Erdö, Tổng tường trình viên Thượng Hội đồng sẽ đọc Bản tổng kết (*Relatio post disceptationem*). Trước đó, trong phiên họp khoáng đại I, Đức hồng y Erdö đã trình bày bản Báo cáo đề dẫn (*Relatio ante disceptationem*) để xác định phương pháp làm việc của

Thượng Hội đồng và nêu lên các nội dung thảo luận chính.

Ở giai đoạn tiếp theo, công việc của Thượng Hội đồng sẽ tiếp tục trong mười nhóm ngôn ngữ (tiếng Anh: 3 nhóm, tiếng Ý: 3, tiếng Pháp: 2 và tiếng Tây Ban Nha: 2). Theo chuyên gia Jocelyne Khouery người Liban, trách nhiệm nặng nề của các nghị phụ là đưa ra các đề nghị, kể cả “phát kiến” các giải pháp mục vụ đối với những thách đố trong việc chăm sóc mục vụ cho người ly dị và tái hôn.

Nếu các chủ đề được đề cập từ hôm thứ Hai rất nhiều và đa dạng theo các bối cảnh của các địa phương, thì vấn đề phức tạp và nhạy cảm, vấn đề trung tâm của Thượng Hội đồng này, là việc rước lễ của những người ly dị và tái hôn.

Các tham dự viên Thượng Hội đồng biết rằng đó chính là điểm mà người

(xem tiếp trang 3)

Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình: Bản Tường trình đúc kết thảo luận (*Relatio post disceptationem*)

WHĐ (14.10.2014) – Bước vào giai đoạn hai Thượng Hội đồng Giám mục về Gia đình, trong Phiên họp khoáng đại XI diễn ra sáng thứ Hai 13-10, các nghị phụ đã nghe Đức hồng y Péter Erdö, Tổng tường trình viên của THĐ, trình bày Bản Tường trình đúc kết thảo luận (*Relatio post disceptationem*).

Bản Tường trình có 58 số, ngoài Phần Dẫn nhập và Phần Kết luận, nội dung gồm 3 phần: (1) Lắng nghe: bối cảnh và những thách thức liên quan đến gia đình; (2) Nhìn về Đức Kitô: Tin Mừng của gia đình; và (3) Thảo luận: những quan điểm mục vụ.

Đối với tất cả những ai, trong và ngoài Giáo hội, đang quan tâm đến tình trạng hôn nhân và gia đình hiện nay trên thế giới, có thể tìm thấy



qua 58 số của Bản Tường trình đúc kết thảo luận một bức tranh khái quát về thực trạng và những nét chính nơi những quan điểm mục vụ đang xuất hiện trong Giáo hội.

Trong đó, nổi bật nhất là nhận thức về chân lý và vẻ đẹp của gia đình, đồng thời về lòng thương xót; quan

(xem tiếp trang 2)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

nghiệm cá nhân về cái chết và sự phục sinh của Ngài. Chính vì thế Ngài đã hiện ra cho Simon, cho hai môn đệ về Emmau, cho các tông đồ. Ngài cho họ xem chân tay và Ngài đã ăn bánh để họ đừng nghi Ngài là ma. Hơn nữa Ngài còn soi sáng cho họ để họ hiểu những lời Kinh Thánh nói về Ngài. Các môn đệ đã là chứng nhân, đã tử đạo để làm chứng cho điều mình xác tín.

Mỗi năm Hội Thánh dành một ngày Chúa Nhật để nhắc chúng ta nhớ đến bốn phận của mình, bốn phận truyền giáo cho thế giới. *“Phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân”* Chúng ta phải tiếp tục sứ mạng của các tông đồ, vinh dự đứng vào hàng ngũ các chứng nhân. Để truyền giáo, chúng ta phải quen thân với Chúa Giêsu, có kinh nghiệm gặp gỡ Ngài thật sâu lắng, sống cái chết của Ngài mỗi ngày và nếm được niềm vui phục sinh Ngài ban tặng. Để truyền giáo cần có nhiều tình yêu: tình yêu đối với Chúa Giêsu và đối với con người. Chính vì mến yêu Ngài mà ta muốn Ngài được mọi người nhận biết. Chính vì mến yêu mọi người mà ta muốn chia sẻ hạnh phúc mình đang hưởng.

Thế giới hôm nay đầy lạc thú và hưởng thụ, nhưng vẫn là một thế giới buồn. Buồn vì nạn phá thai, ly dị, tự tử; buồn vì hận thù, thất vọng và lo âu. Nhiều bạn trẻ tìm quên trong vui chơi, nghiện ngập, vì không thấy cuộc sống có ý nghĩa. Như thế truyền giáo là loan báo *tin vui* cho một thế giới buồn. Đức Thánh Cha đã nhắn nhủ giới trẻ: *“Hội Thánh ủy thác cho giới trẻ nhiệm vụ hô to lên cho thế giới biết niềm vui vì gặp được Đức Kitô... Hãy đi rao giảng Tin Mừng giải thoát. Hãy là những điều ấy với tâm hồn hân hoan.”*

Chúng ta không thể là những chứng nhân buồn. Chính cuộc sống của ta phải đầy ắp niềm vui, sự lạc quan và sự sống của Chúa Phục Sinh. Chỉ như thế chúng ta mới hy vọng đáp ứng những đòi hỏi gay gắt của thế giới đang bước vào đệ tam thiên niên kỷ.

CẦU NGUYỆN

Lạy Cha,
Cha muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý,

(xem tiếp trang 3)

Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình: Bản Tường trình đúc kết thảo luận

điểm mục vụ đối với những trường hợp ly dị (không tái hôn, tái hôn, việc lãnh nhận các bí tích...), hôn nhân đồng tính, kiểm soát sinh sản...

Các nghị phụ tiếp tục khẳng định chân lý và vẻ đẹp của gia đình trong bí tích Hôn nhân, tức Tin Mừng gia đình:



“Khi Tin Mừng về gia đình được tỏa sáng qua chứng từ của đông đảo các gia đình sống trung tín với bí tích, sẽ sinh hoa kết quả là sự thánh thiện đích thực trong cuộc sống hằng ngày. Chứng từ của các gia đình sống trung tín này vừa nuôi dưỡng những hạt mầm Lời Chúa (semina Verbi) đang chờ đâm chồi, vừa săn sóc những cây đã khô héo vẫn mong được bị bỏ rơi” (số 21).

Đồng thời nhìn nhận ý nghĩa tích cực của hôn nhân dân sự là đề cao *“tình yêu sâu đậm”*, *“có trách nhiệm đối với con cái”*, *“khả năng đương đầu với những thử thách”*, đặc biệt coi hôn nhân dân sự là *“nụ hoa đang nở hướng đến bí tích hôn nhân”* (số 22).

Bàn luận về lòng thương xót đối với các trường hợp hôn nhân và gia đình đổ vỡ, các nghị phụ nhấn mạnh lòng thương yêu và sự chăm sóc đối với con cái trong những gia đình đổ vỡ:

“Noi theo ánh mắt đầy lòng thương xót của Chúa Giêsu, Giáo hội phải lưu tâm đồng hành và quan tâm đến con cái của họ, những con người dễ bị tổn thương nhất, đang mang ấn tượng về một tình yêu đã bị tổn thương và mất mát, bằng cách giúp chúng khôi phục lòng tin và hy vọng như tìm thấy ánh sáng hải đăng nơi bến cảng hoặc ánh đuốc vẫn bùng lên giữa cộng đoàn” (số 23).

Lòng thương yêu dành cho con cái những gia đình đổ vỡ sẽ tác động đến chính cha mẹ chúng, những

người cần được ánh sáng hải đăng và ngọn đuốc của lòng tin và hy vọng *“chiếu soi những ai đã lạc lối hoặc đang sống giữa bão tố”*.

Các nghị phụ, qua những phát biểu tại các phiên họp giai đoạn một của THĐ, đã trình bày những quan điểm về những trường hợp mục vụ khó khăn, khác thường. Bản Tường trình đã dành nhiều số (từ 40 đến 52) để đúc kết những quan điểm đã được các nghị phụ trình bày về việc săn sóc những gia đình bị tổn thương (ly thân, ly dị không tái hôn và ly dị tái hôn) và việc đón tiếp những người đồng tính.

Các nghị phụ nhận thấy *“phải khẩn cấp đề ra những con đường mục vụ mới”*, không thể duy trì lối mục vụ lạnh lùng *“còn cả hoặc mất hết”*, đồng thời phải đề cao việc *“đối thoại”*, huy động được *“sự tham gia của nhiều thành phần khác nhau”* nhằm đáp ứng những nhu cầu mục vụ hôn nhân và gia đình vốn ngày càng khó khăn và phức tạp.

Về vấn đề thủ tục tiêu hôn, các nghị phụ đã lưu ý *“làm sao cho thủ tục công nhận hôn nhân vô hiệu được dễ dàng và nhanh chóng hơn”* (số 43).

Đồng thời cũng nhấn mạnh *“phải lưu ý các đôi sắp kết hôn về tầm quan trọng của đức tin đối với việc thành sự của bí tích hôn nhân”* (số 43).

Nói đến trường hợp ly dị không tái hôn, các nghị phụ mời gọi:

“Hãy đến với bí tích Thánh Thể để tìm được lương thực nâng đỡ tình trạng của mình. Cộng đoàn địa phương và các mục tử cần quan tâm đồng hành với những người này, nhất là nếu họ có con nhỏ hoặc đang sống rất nghèo” (số 45).

Về những người ly dị tái hôn, các nghị phụ lưu ý về thái độ ứng xử của cộng đoàn đối với họ:

“Hoàn cảnh những người ly dị tái hôn cần phải được xem xét cẩn trọng và đồng hành với họ với thái độ tôn trọng, tránh cách nói năng và thái độ khiến họ cảm thấy bị phân biệt đối xử. Việc chăm sóc những người này, đối với cộng đoàn Kitô hữu, không nói lên mình đã sa sút về đức Tin về việc làm chứng cho tính bất khả phân ly của hôn nhân, trái lại, chính những chăm sóc này đang diễn tả đức Ái của cộng đoàn” (số 46).

(xem tiếp trang 3)

Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình: Bản Tường trình đúc kết thảo luận

Về việc người ly dị tái hôn có được xưng tội, rước lễ hay không, ý kiến của các nghị phụ được đúc kết như sau:

“Về khả năng lãnh nhận các bí tích Hòa giải và Thánh Thể, có một số lập luận ủng hộ kỷ luật hiện hành dựa trên cơ sở thần học, một số khác ủng hộ sự cởi mở đối với những điều kiện thật cụ thể, trong những trường hợp nên được đáp ứng để tránh phát sinh những bất công và đau khổ mới. Một số ý kiến cho rằng, để lãnh nhận bí tích, những người này trước đó phải qua giai đoạn ăn năn tội -thuộc phạm vi quyền hạn trách nhiệm của giám mục giáo phận-, và cam kết rõ ràng chăm lo cho con cái...” (số 47).

Các nghị phụ đề nghị cần có nghiên cứu sâu về thần học liên quan đến “rước lễ thiêng liêng”. Nhiều vị cho rằng đã rước lễ thiêng liêng được, sao lại không thể lãnh nhận bí tích (số 48).

Vấn đề những người đồng tính vốn được thế giới quan tâm đã được các nghị phụ bàn thảo và đúc kết trong ba số (50-52) của Bản Tường trình:

Thượng Hội đồng Giám mục kết thúc giai đoạn một

ta mong đợi ở Thượng Hội đồng và đánh giá Thượng Hội đồng.

Ngay từ đầu, trong phòng hội của Thượng Hội đồng đã có nhiều tiếng nói từ châu Phi tố giác hành động du nhập, thậm chí là áp đặt các mô hình phương Tây không phù hợp với các nền văn hoá địa phương và với giáo lý Công giáo.

Có giám mục đã chỉ ra rằng người ta đã chi những khoản tiền rất lớn trong các chiến dịch kế hoạch hoá gia đình và các thuốc ngừa thai đã được phân phối đến tận các ngôi làng hẻo lánh nhất.

Một vị khác quả quyết rằng các tổ chức quốc tế đã đe dọa đình chỉ viện trợ nếu chính quyền địa phương từ chối hợp thức hóa sự kết hợp giữa những người cùng giới tính.

Một người mẹ phát biểu: sức khỏe sinh sản, tư tưởng về giới tính... chúng tôi phải chịu thua một cuộc tấn công thực sự của quốc tế.

Các nghị phụ cho rằng người đồng tính có khả năng và mong muốn được đóng góp cho cộng đoàn. Các nghị phụ cũng nêu vấn đề: liệu việc chấp nhận khuyến hướng tính dục của những người này có làm ảnh hưởng đến giáo lý Công giáo về hôn nhân và gia đình không? (số 50)

Cùng với khẳng định cần chú ý đến giáo dục tính dục, các nghị phụ nhắc lại sự khẳng định của Giáo hội về đặc tính của hôn nhân là sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ, qua đó nêu rõ: “Sự kết hợp giữa hai người đồng tính không thể đồng nhất với hôn nhân giữa người nam và người nữ” (số 51).

Về trẻ em con nuôi của những cặp đồng tính, các nghị phụ bày tỏ “sự lưu tâm đặc biệt đến trẻ em đang sống với những cặp đồng tính, thấy rằng phải đặt những yêu cầu và quyền của trẻ nhỏ lên hàng đầu” (số 52).

Cuối cùng, trong phần Kết luận, Bản Tường trình cho biết các suy tư được trình bày –là hoa trái của việc đối thoại tại Thượng Hội đồng trong bầu khí tự do và lắng nghe nhau– nhằm nêu lên những vấn đề và những viễn cảnh sẽ chín mùi và sáng tỏ hơn qua suy tư của các Giáo hội địa phương từ nay đến khi diễn ra Thượng Hội đồng Giám mục Khoá Thường lệ vào tháng Mười 2015 (số 58). ■

Châu Phi có những vấn đề của mình và mối quan tâm hàng đầu của châu Phi không phải là những mối quan tâm của phương Tây. Đến từ mọi châu lục, các nghị phụ và các giáo dân kêu gọi Giáo hội dấn thân hơn nữa vào các lĩnh vực xã hội để bảo vệ giá trị của mình về gia đình, đang bị đe dọa bởi một số hệ thống pháp luật và bởi tính mơ hồ trong các văn bản của Liên hiệp quốc.

Một dự thánh viên lấy làm tiếc rằng Tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng chỉ có một lần đề cập cách yếu ớt về việc đối thoại giữa Giáo hội và Nhà nước, và giữ im lặng về tình trạng cấp bách của người Công giáo phải bảo vệ quyền tự do lương tâm chống lại các định chế chính trị.

Các mục tử phải lên tiếng mạnh mẽ và dứt khoát trước công luận để bảo vệ phẩm giá con người và các quyền của gia đình.

Và đang khi vấn đề rước lễ của người ly dị và tái hôn không ngừng trở lại trên bàn thảo luận và độc chiếm các

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

chân lý mà Cha đã bày tỏ nơi Đức Giêsu, Con Cha.

Xin Cha nhìn đến hàng tỉ người chưa nhận biết Đức Giêsu, họ cũng là những người đã được cứu chuộc.

Xin Cha thôi thúc nơi chúng con khát vọng truyền giáo, khát vọng muốn chia sẻ niềm tin và hạnh phúc, niềm vui và bình an của mình cho tha nhân, và khát vọng muốn giới thiệu Đức Giêsu cho thế giới.

Chúng con thấy mình nhỏ bé và bất lực trước sứ mạng đi đến tận cùng trái đất để loan báo Tin Mừng. Chúng con chỉ xin đến với những người bạn gần bên, giúp họ quen biết Đức Giêsu và tin vào Ngài, qua đời sống yêu thương cụ thể của chúng con.

Chúng con cũng cầu nguyện cho tất cả những ai đang xả thân lo việc truyền giáo.

Xin Cha cho những cố gắng của chúng con sinh nhiều hoa trái. Amen. ■

Lm Anton Nguyễn Cao Siêu, SJ

buổi trao đổi, gây lo lắng và tạo sự phân hoá, một dự thánh viên đã đặt câu hỏi cho Thượng Hội đồng rằng có lẽ có hai loại thương xót chẳng: lòng thương xót của Đấng Chấn Chiên Lành sẵn sóc và ban sự sống, và lòng thương xót của người bác sĩ gian ác che đậy vết thương để đừng ai nhìn thấy hoặc chỉ làm giảm đau mà không trị bệnh.

Liệu Thượng Hội đồng này có dung hoà được chân lý với lòng thương xót và hoà giải được các quan điểm khác nhau không? Liệu Thượng Hội đồng có bảo vệ được giáo lý mà vẫn chứng tỏ được rằng Hội Thánh, vốn ở kê bên hiện thực tội lỗi, luôn đến với con cái mình khi chúng gặp khó khăn không? Đó là một lộ trình đầy thách đố cần có thời gian để hoàn tất.

Trong giai đoạn một, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tham dự hầu hết các phiên họp khoáng đại của Thượng

(xem tiếp trang 4)

Đức hồng y Walter Brandmüller: “Mục vụ đích thực không hề mâu thuẫn với giáo lý”

WHĐ (13.10.2014) – Đang khi Thượng Hội đồng Giám mục nhóm họp tại Vatican để bàn về các giải pháp mục vụ cho những thách đố đối với gia đình, Đức hồng y Walter Brandmüller nói rằng các giải pháp này không được đi ngược với giáo huấn của Hội Thánh.

Đức hồng y nhấn mạnh: “Trong bất cứ trường hợp nào mục vụ cũng không thể trái ngược với giáo lý.

Hoạt động của Hội Thánh – nếu muốn là Công giáo – phải tương hợp với đức tin và giáo lý”.

Đức hồng y Brandmüller, nguyên Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về Khoa học lịch sử, là một trong năm vị đồng tác giả của quyển sách nhan đề “*Ở lại trong Sự thật của Chúa Kitô: Hôn nhân và Hiệp thông trong Hội Thánh Công giáo*”.

Tác phẩm của năm vị hồng y – trong đó có Đức hồng y Gerhard Müller, Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin – nhằm giải thích giáo huấn của Hội Thánh về hôn nhân và gia đình, được phát hành ngay trước khi Thượng Hội đồng Giám mục về Gia đình khai diễn tại Vatican.

Đức hồng y Brandmüller nói rằng công việc của Thượng Hội đồng là bàn luận về hiện trạng hôn nhân và gia đình trên toàn cầu, và phải làm sao cho phù hợp với giáo huấn của Hội Thánh.

Đức hồng y nhận định: “Bản câu hỏi chuẩn bị cho Thượng Hội đồng cho thấy ngày nay hôn nhân và gia đình được quan niệm ra sao, đã chỉ rõ rằng trong 50 năm qua Giáo hội đã không thành công trong việc truyền đạt giáo huấn của mình cho các tín hữu. Việc thiếu hiểu biết về bí tích hôn nhân và gia đình Kitô giáo bao gồm những gì, là đáng báo động”.

“Nhiệm vụ chính của Thượng Hội đồng là phát động một làn sóng mới về Phúc-Âm-hoá liên quan đặc biệt đến chủ đề này”.

Giới truyền thông trước Thượng Hội đồng đã xoáy sâu vào các vấn đề của người Công giáo đã ly dị và tái hôn, sau khi Đức hồng y Walter Kasper, trong một bài phát biểu hồi tháng Hai, đề nghị có các thay đổi để những



cá nhân đó có thể rước lễ.

Tuy nhiên, Đức hồng y Brandmüller nhấn mạnh rằng vấn đề về việc rước lễ của người Công giáo đã ly dị và tái hôn thực sự liên quan đến rất ít người, vì người ta ước tính chỉ có khoảng 10 phần trăm người Công giáo tham dự Thánh Lễ.

“Nhưng đây là một chủ đề quan trọng đối với Giáo hội và không thể dễ dàng bỏ qua”.

Về đề nghị của Đức hồng y Kasper trong những tuần gần đây liên quan đến vấn đề rước lễ của những người Công giáo đã ly dị và tái hôn, Đức hồng y Brandmüller nói: “Mỗi giải pháp cần được xem xét sao cho phù hợp với giáo huấn của Hội Thánh Công giáo”.

“Vấn đề rất đơn giản: nếu hôn nhân giữa một người nam và một người nữ đã được rửa tội trong Kitô giáo thành sự và hoàn hợp, hôn nhân ấy là bất khả phân ly. Chỉ có cái chết mới có thể chia lìa họ”.

Bất kỳ mục vụ nào đối với các cá nhân ấy cũng phải phù hợp với giáo huấn không thay đổi của Hội Thánh – giáo huấn xuất phát từ lời của chính Chúa Kitô.

Đức hồng y bày tỏ mong muốn về Thượng Hội đồng, rằng “người tín hữu Công giáo có thể đào sâu đức tin và đời sống bí tích của mình sau khi những kết luận của Thượng Hội đồng được đưa vào thực hiện”.

“Chúng ta phải nhớ rằng đây là Thượng Hội đồng ngoại thường, nên chưa thể đưa ra bất cứ kết luận nào. Chỉ có Thượng Hội đồng thường lệ diễn ra trong năm tới mới có thể làm việc này. Điều quan trọng là tìm kiếm các cuộc thảo luận và đối thoại giữa hai Thượng Hội đồng, và nội dung nào sẽ được đưa vào trong tài liệu kết thúc hậu Thượng Hội đồng”.

(CNA / EWTN News)

Chủ đề của Thượng Hội đồng Giám mục thường lệ lần thứ 14



WHĐ (14.10.2014) – Trong phiên khoáng đại XI của Thượng Hội đồng Giám mục nhóm họp vào sáng thứ Hai 13-10, chủ đề của Đại hội chung thường lệ lần thứ 14 Thượng Hội đồng Giám mục đã được công bố: “***On gọi và sứ vụ của gia đình trong Giáo hội và trong thế giới hiện nay***”. Thượng Hội đồng này do Đức Thánh Cha Phanxicô triệu tập, sẽ diễn ra tại Vatican từ ngày 04 đến ngày 25 tháng Mười 2015. ■

(VIS)

Thượng Hội đồng Giám mục kết thúc giai đoạn một

Hội đồng, trừ phiên họp thứ V ngài vắng mặt, vì bận chủ tọa buổi tiếp kiến chung vào thứ Tư hàng tuần. Sáng Chúa nhật, 12-10 (Chúa nhật 28 Thường niên), vào lúc 10g00, Đức Thánh Cha sẽ cử hành Thánh Lễ tạ ơn về việc tuyên thánh hai vị Chân phước: Thánh Maria Chúa Nhập Thể, Dòng Ursuline (1599-1672), và Thánh François de Montmorency-Laval, Hội Thừa sai Paris (1623-1708), tại Vương cung thánh đường Vatican. Đây là hai vị thánh mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã quyết định chính thức ghi tên vào sổ bộ các thánh của Giáo hội Công giáo hồi đầu tháng Tư vừa qua, theo thể thức tuyên thánh tương đương (*canonisatio aequipollens*). Sau đó, vào lúc 12 giờ, Đức Thánh Cha sẽ đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa nhật như thường lệ tại Quảng trường Thánh Phêrô với các khách hành hương. ■

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam
tuyển chọn bài viết, tin tức từ hdgmvietnam.org,
phát hành thứ Năm hàng tuần trên trang hdgmvietnam.org
theo dạng pdf