



tuần tin

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

THỨ NĂM 30-10-2014

hdgmvietnam.org

Số 49/2014

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

*

Ngày 2-11-2014

**Chúa nhật 31 Thường niên
Cầu cho các tín hữu
đã qua đời**

Sao Ngài bỏ rơi con?

LỜI CHÚA: Mc 15, 33-39

Vào giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ khắp mặt đất mãi đến giờ thứ chín. Vào giờ thứ chín, Đức Giêsu kêu lớn tiếng: “Êlôî, Êlôî, lama sabácthani!” Nghĩa là: “Lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?” Nghe vậy, một vài người đứng đó liền nói: “Kia hắn kêu cứu ông Elia”. Rồi có kẻ chạy đi lấy một miếng bọt biển, thấm đầy giấm, cắm vào một cây sậy, đưa lên cho Người uống mà nói: “Để xem ông Elia có đến đem hắn xuống không.” Đức Giêsu lại kêu lên một tiếng lớn, rồi tắt thở. Bức màn trướng trong Đèn Thờ bỗng xé ra làm hai từ trên xuống dưới. Viên đại đội trưởng đứng đối diện với Đức Giêsu, thấy Người tắt thở như vậy liền nói: “Quả thật, người này là Con Thiên Chúa.”

SUY NIỆM

Đoạn Tin Mừng trên đây kể lại cho ta cuộc đời Đức Giêsu vào những giây phút cuối. Ngài đã đón nhận cái chết một cách không dễ dàng sau nhiều giờ hấp hối trên thập giá. Đau đớn đến tận cùng, nhục nhã và cô đơn kinh khủng. Có vẻ lúc đó Cha lại vắng mặt và làm thinh. “Lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?” Đức Giêsu có cảm tưởng như Cha bỏ rơi mình vào chính lúc Ngài vâng phục Cha, chấp nhận cái chết. Chúng ta cần nghe được tiếng kêu xé ruột của Đức Giêsu. Ngài kêu bằng tất cả sức lực còn lại của mình.

(xem tiếp trang 2)

Hội nghị Thường niên kỳ II-2014 Hội đồng Giám mục Việt Nam (27-30/10/2014)



WHD (29.10.2014) – Năm nay Hội nghị Thường niên kỳ II của Hội đồng Giám mục Việt Nam diễn ra bình thường từ chiều ngày 27 tháng 10 cho đến hết ngày 30 tại Tòa Giám mục Nha Trang. Tòa nhà mới rất đẹp hướng ra biển khơi xanh thẳm vừa mới khánh thành đầu mùa hè vừa rồi đón tiếp các Đức giám mục, giám quản giáo phận, các linh mục thư ký thuộc 26 giáo phận, và Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girrelli Đại diện Đức Thánh Cha.

Cũng như thường lệ, sau giờ chầu Thánh Thể đầu tiên xin ơn Chúa Thánh Thần là nghi thức khai mạc chính thức nhưng đơn giản. Đức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam Phaolô Bùi Văn Đọc ôn tồn mở lời kính chào và nói lên tâm tình hiệp nhất của các Đức giám mục: muốn thực hiện tinh tông đồ đoàn, cũng là ước muôn của Chúa. Chắc chắn có nhiều điều để trao đổi với nhau, và ước mong trong bầu khí huynh đệ các Đức cha sẽ trao đổi thẳng thắn, rõ ràng, và khiêm nhường, tôn trọng, lắng nghe, như trong Thượng Hội đồng Giám mục tại Rôma vừa qua. Sau lời tuyên bố khai mạc của Đức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục, Đức cha Tổng Thư Ký thông qua chương trình nghị sự cách chung.

Khởi đầu ngày hội nghị đầu tiên, cũng như thường lệ, Đức Tổng Leopoldo, Đại diện Đức Thánh Cha, chia sẻ suy tư dựa theo Lời Chúa ngày lễ kính hai thánh Tông đồ Simon và Giuda. Như Đức Giêsu, con người của cầu nguyện và sứ vụ, chúng ta cũng được mời gọi cầu nguyện và để Chúa sai đi “ra ngoài” đến với muôn dân, nhất là những người nghèo, những người đau khổ. Đức Tổng chuyển đạt lời giáo huấn của Đức Thánh Cha Phanxicô, dịp ngài gặp gỡ các giám mục Á châu ở Hàn Quốc vừa qua. Giáo hội tại châu Á, cách riêng tại Việt Nam, loan báo Tin Mừng chính yếu qua đối thoại với các nền văn hóa, tôn giáo, và với người nghèo. Trong khi đi ra đối thoại, cẩn tính Kitô hữu được ý thức mạnh mẽ: chúng ta thuộc về Ai; chúng ta ra đi từ đâu, Ai sai chúng ta đi, và làm gì, với phương cách nào. Giám mục là người có khả năng thiết lập và tái thiết sự hiệp nhất.

Sau đó, một buổi sáng và một buổi chiều thảo luận, các Đức cha thảo luận các đề tài như: hướng mục vụ cho thời gian tới, chuẩn bị đón tiếp Bộ Loan Báo Tin Mừng cho các Dân tộc, và tiến trình thiết lập Học viện thần học cao cấp ở Việt Nam. Buổi tối, các Đức cha họp theo giáo tỉnh.

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Ngài kêu một tiếng lớn, rồi tắt lịm. Chúng ta thích thấy Đức Giêsu chết bình an hơn, chết anh hùng hơn và chết lành hơn. Nhưng Đáng vô tội, chết thay cho cả nhân loại, đã chẳng được hưởng chút êm đềm nào từ Thiên Chúa. Lời cuối của Ngài là một tiếng gọi: *Lạy Thiên Chúa của con*, một câu hỏi tại sao mà Ngài không rõ câu trả lời. Đức Giêsu đã nhắm mắt trong niềm tin trân trọng.

Tháng 11 được dành để nhớ đến những người đã khuất. Đã có thời người ta cho rằng theo đạo là bất hiếu, vì không lo giỗ chạp, cúng vái, nhang đèn... Nhưng trong niềm tin của Kitô giáo, điều người chết cần không phải là đồ ăn hay vàng mã, mà là cầu nguyện, hy sinh, việc lành và thánh lễ. Ngọn lửa luyện ngục tuy gây nhiều đau đớn không nguôi, nhưng có sức tẩy luyện, biến đổi và thánh hóa. Có thể nói các linh hồn ở luyện ngục có phúc hơn ta, vì họ biết chắc chắn sớm muộn gì cũng vào thiên đàng. Chính vì thế họ vui lòng để cho tình yêu Chúa thanh lọc, và càng lúc càng trở nên hoàn hảo hơn để đến gần bên Chúa. Chúng ta cần sống mầu nhiệm các thánh thông công. Các thánh trên trời chuyển cầu cho Hội Thánh dưới thế. Hội Thánh dưới thế chuyển cầu cho các linh hồn đau khổ. Tất cả liên đới với nhau như các chi thể của một thân thể.

Trong tháng này Hội Thánh mời chúng ta đi viếng nghĩa trang để cầu nguyện cho các người thân yêu đã lìa đời. Những hàng mộ nói với ta về cái chết không sao tránh được. Dù già hay trẻ, dù khỏe hay đau, dù giàu hay nghèo, nhưng cuối cùng cái chết vẫn là điểm hẹn. Cái chết được chia đều cho mọi người. Nghĩa trang có phải là nơi an nghỉ *cưới cùng không?* Con người còn gì khi thân xác nát tan trong lòng đất? Nhờ Đức Giêsu phục sinh mà mầu nhiệm cái chết được vén mở. Cái chết chỉ là nhịp cầu đưa ta vào cõi sống. Con người sống là để chết, và chết là để sống mãi, sống một cuộc sống hạnh phúc tuyệt vời hơn nhiều.

Cùng với thánh Phanxicô, xin gọi cái chết là chị - *Chị Chết*. Ước gì người Kitô hữu học được nghệ thuật sống nhờ biết đón lấy cái chết trong niềm hy vọng tin yêu.

(xem tiếp trang 3)

Không có tiến bộ đại kết nào mà không cần đổi mới nội tâm

WHD (27.10.2014) – Hôm thứ Sáu 24-10, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến một phái đoàn của tổ chức Orientale Lumen ở Hoa Kỳ, trong dịp phái đoàn này hành hương đến Roma.

Ngỏ lời với phái đoàn đại kết này, Đức Thánh Cha nói: “Mọi cuộc hành hương Kitô giáo không chỉ là sự dời chỗ trong không gian địa lý nhưng trước hết là cơ hội canh tân nội tâm để đến gặp Chúa ... Chiều kích này là điều cần thiết để đạt được hoà giải và hiệp thông trọn vẹn đối với những ai bước theo Chúa Kitô. Không thể có tiến bộ đại kết mà không đổi mới từ bên trong, mà không nỗ lực trung thành với Chúa Kitô và Thánh ý Người hơn nữa”.

Đức Thánh Cha cũng bày tỏ vui mừng khi biết được mục đích cuộc hành hương của phái đoàn là nhằm tôn vinh hai vị thánh giáo hoàng Gioan XXIII và Gioan Phaolô II. Đức Thánh Cha nói rằng đó là sự ca ngợi những đóng góp to lớn của hai vị thánh này đối với công cuộc phát triển và thắt chặt hơn nữa những mối tương quan giữa Giáo hội Công giáo và các Giáo hội Chính thống giáo. Chắc chắn tấm



gương sáng ngời của hai vị thánh làm cho chúng ta thêm phong phú, vì các ngài luôn làm chứng về nhiệt tình say mê với công cuộc hiệp nhất Kitô giáo.

Sau đó, Đức Thánh Cha Phanxicô xin phái đoàn cầu nguyện cho ngài trong cuộc hành hương này, để “nhờ sự chuyển cầu của các đấng thánh tiền nhiệm của tôi và theo ý Chúa, tôi có thể hoàn thành sứ vụ phục vụ sự hiệp thông và hiệp nhất của Giáo hội”.

Cuối cùng, Đức Thánh Cha xin phái đoàn chuyển lời chào thân ái đến Đức Thượng phụ Constantinopolis, mà ngài sẽ gặp trong một tháng nữa nhân dịp viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ. ■

(VIS)

Đức Thánh Cha Phanxicô khánh thành tượng Đức Bênêđictô XVI tại trụ sở Hàn lâm viện Tòa Thánh về Khoa học

WHD (28.10.2014) – Sáng 27-10, Đức Thánh Cha Phanxicô đã khánh thành bức tượng bán thân Đức Bênêđictô XVI đặt tại trụ sở Casina Pio IV, đồng thời tham dự cuộc họp khoáng đại của Hàn lâm viện Tòa Thánh về Khoa học, diễn ra tại trụ sở của Viện hàn lâm này.

Phát biểu khánh thành bức tượng, Đức Thánh Cha Phanxicô mô tả Đức Bênêđictô XVI là “Một vị giáo hoàng vĩ đại. Vĩ đại về tầm vóc trí tuệ, về sự đóng góp quan trọng cho nền thần học, về tình yêu dành cho Hội Thánh và con người, về nhân đức và lòng sùng mộ”. Đức Thánh Cha nhắc lại chính Đức Bênêđictô XVI là vị giáo hoàng đầu tiên mời vị chủ tịch Hàn lâm viện Tòa Thánh về Khoa học



tham dự Thượng Hội đồng Giám mục về Tân Phúc âm hóa, vì “ngài thấy rõ tầm quan trọng của khoa học trong nền văn hóa hiện đại”.

Tham dự cuộc họp khoáng đại của Hàn lâm viện Tòa Thánh về Khoa học, Đức Thánh Cha không đi vào vấn đề phức tạp của sự tiến hóa tự nhiên, chủ đề của cuộc họp, nhưng nhấn mạnh: “Thiên Chúa và Đức Kitô đồng hành với chúng ta và hiện diện trong tự nhiên”.

Đức Thánh Cha quảng diễn: “Đọc sách Sáng thế về việc Chúa tạo dựng, chúng ta có nguy cơ hình dung Thiên

(xem tiếp trang 3)

Đức Thánh Cha Phanxicô gặp các hội viên Phong trào Schönstatt: “Báo chí mới chỉ đề cập đến những canh tân bên ngoài của Giáo hội”

WHD (29.10.2014) - Ngày 25-10 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp gỡ khoảng 8.000 hội viên Phong trào Tông đồ giáo dân Schönstatt, từ hơn 50 quốc gia quy tụ về Roma mừng 100 năm thành lập phong trào.

Cuộc gặp gỡ diễn ra tại hội trường Phaolô VI. Trong buổi gặp gỡ, với phong thái cởi mở, gần gũi, chan hòa và dí dỏm, Đức Thánh Cha trả lời những câu hỏi được các hội viên đặt ra.

Câu hỏi đầu tiên được hội viên Schönstatt đặt ra: làm thế nào trợ giúp và nâng đỡ các gia đình. Đức Thánh Cha đáp: “Tôi cho rằng, chưa bao giờ gia đình và hôn nhân nói chung, gia đình Công giáo nói riêng lại bị tấn công như hiện nay. Bị tấn công trực diện hoặc bị đả kích thậm tệ. Việc chuẩn bị hôn nhân phải được tiến hành từ xa. Phải nâng đỡ các đôi hôn phối. Nâng đỡ, đồng thời cũng phải cầm tay chỉ bảo, giúp họ chuẩn bị, để họ biết mình sẽ phải làm những gì. Nhiều người chẳng biết phải làm gì và cũng không rõ cưới nhau thì có ý nghĩa gì”.

Phong trào Schönstatt vốn đề cao lòng tôn sùng Đức Mẹ, nên các hội viên hỏi Đức Thánh Cha: Đức Mẹ có vai trò gì trong công cuộc Tân Phúc âm hóa. Đức Thánh Cha dí dỏm trả lời:

“Một người Kitô hữu không được quyền sống mồ côi. Anh ta có Mẹ. Chúng ta có Mẹ. Một vị giảng thuyết già, thuyết giảng rất hùng hồn, nói về tâm lý trẻ mồ côi đã kết luận: ‘Vậy đó, bất cứ ai không muôn nhận Đức Mẹ làm Mẹ, thì Đức Mẹ sẽ là bà mẹ chồng/mẹ vợ của người ấy’ (cử tọa cười thích thú).

Nhân dịp này, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các bạn trẻ hãy ra đi và làm chứng, bởi chính những chứng từ đời sống sẽ đưa mọi người đến với đức Tin. Ngài nói: “Một Giáo hội không bước ra ngoài sẽ là một Giáo hội của những ‘chàng công tử bột’. Một phong trào trong Giáo hội mà không đi ra ngoài thì chỉ là phong trào của những ‘chàng công tử bột’”. Cũng vậy, thay vì tìm kiếm chiên để đưa về, hoặc giúp đỡ hoặc gửi cho họ những chứng từ, thì lại thích tụ thành nhóm nhỏ, chải chuốt lồng chiên. Vì sao không nên như thế? Vì như vậy chỉ là những thợ xén lông. Tại sao không nên làm vậy? Vì điều đó không đúng chút nào”.

Đức Thánh Cha cũng chia sẻ ‘bí quyết’ ngài luôn vui tươi, hy vọng, bởi luôn ý thức Chúa có thể làm các phép lạ, không chỉ qua một giáo hoàng, mà qua mọi người, nhờ đó ngài nhận ra “Thiên Chúa không thất bại bao giờ”, và như vậy, niềm vui và hy vọng luôn tràn trề trong cuộc sống.

Các hội viên Schönstatt đặt câu hỏi cuối cùng với Đức Thánh Cha: làm thế nào giúp Giáo hoàng canh tân Hội Thánh. Đức Thánh Cha đáp: “Phải công khai. Chính tính công khai là lý do khiến tôi dám chia sẻ điều này là: Giáo triều phải được đổi mới, Giáo triều đang được canh tân, và Ngân hàng Vatican phải được thay đổi. Đó là những thay đổi bên ngoài. Đó cũng là những gì báo chí đang nói đến. Điều đáng quan tâm là chẳng thấy ai nói đến sự canh tân trong tâm hồn. Họ không hiểu canh tân Giáo hội là gì. Nội dung của canh tân chính là nền thánh. Mỗi một tâm hồn và hết thảy mọi tâm hồn đều phải canh tân”.

Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh một trong những điểm then chốt của canh tân là tìm kiếm sự gặp gỡ, để cùng nhau hiệp nhất trong một thế giới đầy những hiếu lầm. ■

Đức Thánh Cha Phanxicô khánh thành...

Chúa như một người có phép thần thông, với chiếc đũa thần có thể làm ra mọi sự. Không phải vậy. Chúa dựng nên các sinh linh và cho phép chúng phát triển theo những định luật nội tại được Ngài phú bẩm, để chúng phát triển và đạt đến mức viên mãn của sự sống. Chúa ban cho các sinh linh trong Vũ trụ được tự trị, đồng thời bảo đảm sự hiện diện không ngừng của Ngài nơi sự tự trị này, và ban sự hiện hữu cho từng thực tại. Vì thế, việc tạo dựng được tiếp tục qua các thế kỷ, thiên niên kỷ, cho đến những gì chúng ta ngày nay biết đến, chính vì Thiên Chúa không phải là một vị thần chế tác hoặc có phép thần thông, mà là Đấng Tạo hóa ban cho mọi sự được hiện hữu. Sự khởi đầu của thế giới không phải là công việc của sự hỗn mang có nguồn gốc từ nơi khác, nhưng phát xuất trực tiếp từ Nguyên

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu,
nếu người ta cứ phải sống mãi
trên cõi đời này
thì thật là phiền toái.
Nhưng cái chết vẫn làm chúng con
đau đớn
vì phải chia tay với những người
thân yêu,
vì bao mộng mơ, dự tính còn dang
dở.
Xin cho chúng con đừng nhìn cái
chết
như một định mệnh nghiệt ngã và
phi lý
nhưng như một hành trình
trở về nguồn cội yêu thương.

Lạy Chúa Giêsu, trước cái chết
thập giá,
Chúa đã run sợ, nhưng không tháo lui,
và Chúa đã chết trong niềm vâng
phục tín thác,
để trở nên người đầu tiên bước
vào cõi sống viên mãn.
Xin cho chúng con nghe được lời
dạy dỗ của cái chết.
Cái chết cho thấy cuộc sống mong
manh, ngắn ngủi,
chính vì thế từng giây phút trôi
qua thật quý báu.
Cái chết bất ngờ mời gọi chúng
con luôn tỉnh thức.
Cái chết nhắc nhở chúng con là
khách lữ hành
đang trên đường về quê hương
vĩnh cửu.

Sống một đời và chết một lần.
Lạy Chúa, đó là thân phận làm
người của chúng con.
Xin dạy chúng con biết cách chết
nhờ biết cách sống. Amen. ■

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

úy Tối cao tạo dựng từ tình yêu. Vụ nổ Big Bang, hiện được coi là phát sinh thế giới, không mâu thuẫn với hành động tạo dựng của Thiên Chúa, nhưng đúng hơn, gồm trong hành động tạo dựng đó. Sự tiến hóa trong tự nhiên không tương phản với ý niệm về Sáng thế, vì sự tiến hóa đã giả định có sự tạo dựng chính các sinh thể đang tiến hóa”.

Đức Thánh Cha nói tiếp: “Trái lại, đối với con người, lại có sự thay đổi và một cái gì đó mới mẻ. Theo trào thuật trong sách Sáng thế, vào ngày

(xem tiếp trang 4)

Trước chuyến viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ của ĐTC Phanxicô, bàn về đối thoại đại kết



WHD (24.10.2014) – Đức hồng y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Toà Thánh Hiệp nhất Kitô giáo đã bày tỏ hy vọng rằng chuyến tông du sắp tới của Đức Thánh Cha Phanxicô đến Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giúp tăng cường các mối quan hệ Công giáo-Chính Thống giáo hiện nay.

Hôm 22-10, Đức hồng y đã phát biểu với hãng tin Công giáo CNA: “Đối với tôi, quan điểm đại kết của Đức Thượng phụ Bartholomaios là rất hữu ích bởi vì chúng ta có một số hướng đi trong cuộc đối thoại để tránh các vấn đề thần học và bàn về các vấn đề khác”.

Ngài nhận định: “Đức Thượng phụ giúp tôi luôn tin rằng chúng ta có nhu cầu đối thoại thần học giữa Giáo hội Chính thống và Giáo hội Công giáo, và trong ý nghĩa này, tôi nghĩ rằng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha có thể làm cho mối quan hệ của chúng ta thêm sâu sắc”.

Đức hồng y Koch đưa ra ý kiến trên đây một ngày sau khi Toà Thánh công bố chương trình chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Phanxicô đến Thổ Nhĩ Kỳ.

Chuyến đi sẽ diễn ra từ ngày 28 đến 30-11, chỉ vài ngày sau khi Đức Thánh Cha Phanxicô đến thăm và đọc diễn văn tại Nghị viện và Hội đồng châu Âu ở Strasbourg vào ngày 25-11 sắp tới.

Chuyến viếng thăm của Đức giáo hoàng Phanxicô chủ yếu là để đáp lại lời mời của Đức Thượng phụ Bartholomaios I, mời ngài tham dự lễ kính Thánh Anrê, bỗn mạng của Chính thống giáo.

Vì mối quan hệ giữa hai Giáo hội Công giáo và Chính thống giáo đang tốt đẹp, Đức hồng y Kurst giải thích rằng chuyến đi của Đức giáo hoàng sẽ là một cơ hội để đẩy mạnh hơn nữa những mối quan hệ này thông

qua đối thoại về những điểm bất đồng trong thần học.

Đức hồng y Koch nhận định: “Đây là một cuộc đối thoại rất khó khăn vì hiện nay chúng ta đang thảo luận về chủ đề quyền tối thượng trong Giáo hội và trước hết là quyền tối thượng của giám mục Roma”; và vì những chia rẽ trong lịch sử, tiến trình hiệp nhất là một thách đố rất lớn.

Ngài cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đối thoại với người Hồi giáo, và nói rằng mặc dù cuộc đối thoại không ngừng giữa Công giáo và Chính thống vẫn luôn cần thiết, Hồi giáo là một chủ đề đặc biệt quan trọng trong các cuộc thảo luận của Giáo hội ngày nay.

Để thiết lập cuộc đối thoại mang tính xây dựng, Đức hồng y nói rằng những người Hồi giáo ôn hoà phải cho thấy rõ ràng họ khác biệt với các nhóm cực đoan, để giúp đỡ các Kitô hữu và các nhóm thiểu số đang bị đàn áp khác trong giai đoạn căng thẳng hiện nay.

“Tôi nghĩ rằng điều hết sức quan trọng là không làm phương hại đến cuộc đối thoại với người Hồi giáo, nhưng họ phải xác nhận họ đang đứng ở đâu, và trên hết tôi nghĩ rằng điều rất quan trọng là đạt được thông điệp chung rằng bạo lực không phải là người chị em của tôn giáo”.

“Người chị em của tôn giáo là sự bình an thánh thiêng”, đây là một sứ điệp rõ ràng và mảnh mẽ của Đức Bênêdictô XVI khi ngài còn tại nhiệm giáo hoàng, và nay được Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp nối.

Đức hồng y Koch giải thích: “Chúng tôi có kinh nghiệm của điều mà Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II đã nói đến, đó là *đại kết tử đạo*, bởi vì tất cả các Giáo hội: Giáo hội Chính thống, Giáo hội Tin Lành, Giáo hội Công giáo ở Trung Đông đều có các vị tử đạo”.

Thánh Gioan Phaolô II đã hướng mọi người lưu tâm đến việc Giáo hội thường nói rằng máu của các vị tử đạo là hạt giống sinh ra các Kitô

Đức Thánh Cha Phanxicô khánh thành...

thứ sáu, con người được dựng nên, Chúa ban cho con người một sự tự trị khác, sự tự trị khác với sự tự trị của tự nhiên, đó là tự do. Chúa bảo con người đặt tên cho mọi loài và tiến bước suốt dòng lịch sử. Điều này khiến con người có trách nhiệm đối với việc tạo dựng, do đó con người phải cai quản mọi tạo vật nhằm phát triển tạo vật đến tận thế. Vì vậy, nhà khoa học, trước hết là các nhà khoa học Kitô giáo, phải tiếp nhận cách tiếp cận đặt vấn đề liên quan đến tương lai nhân loại và trái đất...”

Kết thúc bài phát biểu, Đức Thánh Cha lưu ý các nhà khoa học: “Khi tự do trở thành tự trị, nghĩa là không phải tự do mà chỉ là tự trị, sẽ hủy diệt việc tạo dựng và con người chiếm vị trí của Thiên Chúa. Điều đó chính là một tội trọng, chống lại Thiên Chúa, Đáng đựng nên muôn loài”. ■

hữu như thế nào, và bày tỏ hy vọng rằng máu của rất nhiều vị tử đạo ngày nay sẽ là “hạt giống làm nảy sinh sự hiệp nhất mới giữa các Kitô hữu”.

Trước chuyến viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ sắp diễn ra, Đức Thánh Cha Phanxicô và Đức Thượng phụ Bartholomaios I đã gặp nhau nhiều lần. Các ngài đã đưa ra một tuyên bố chung trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đến Thánh Địa hồi tháng Năm, và cùng tổ chức một buổi Cầu nguyện cho hòa bình Trung Đông tại Vườn Vatican vào ngày 8 tháng Sáu.

Đức Thượng phụ Bartholomaios I cũng có kế hoạch triệu tập một Thượng Hội đồng Toàn Chính thống giáo, dự định diễn ra vào năm 2016, trong một nỗ lực hàn gắn những chia rẽ trong các Giáo hội Chính thống và hướng tới một sự hiệp nhất nội bộ cổ võ việc đối thoại với Roma.

Mối quan hệ thân thiết giữa Đức Thánh Cha Phanxicô và Đức Thượng phụ Bartholomaios khiến nhiều người cho rằng hai vị đang hợp tác về thông điệp sắp tới của Đức giáo hoàng về sinh thái, và sẽ dùng làm tuyên bố chung về chủ đề này. ■

(Theo CNA)

**Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam
tuyển chọn bài viết, tin tức từ hdgmvietnam.org,
phát hành thứ Năm hàng tuần trên trang hdgmvietnam.org
theo dạng pdf**