



Lạy Vua GiêSu, Thương xót chúng con

Tin Mừng Lễ Chúa Kitô Vua
23/11/2014 theo Nova Vulgata

kết thúc Năm Phụng Vụ 2014 . PHẦN II

Trong Phần I chúng ta đã được nghe Lời Chúa trong 1Corinto- đọc theo Nova Vulgatarằng : *(1Cor 15:23)* **Unusquisque autem**

in suo ordine *Mỗi người - được Sống Lại- theo thứ tự của mình (mà CHA đã định);*

-(a) primitiae Christus **Người khởi đầu là Đức Kitô ;**

-(b) deinde hi, **đoạn đến những người qui sunt Christi,** *là các đấng thuộc về Đức Kitô ,*

in adventu eius *nhờ Ngài đã đến ;* *(1Cor 15:24)*

-(c) deinde finis, **rồi thì đến lượt tất cả những kẻ còn lại**

Chúa CHA đã phong Chúa GiêSu làm Vua và đã trao toàn quyền trên trời dưới đất *(Mat 28 18)* để xây dựng Nước Trời đồng đúc con dân cho CHA. Vì CHA Hằng Sống cho nên con dân của CHA phải là con cái chọn lọc của Sự Sống Lại. Vì thế Vua GiêSu đã vâng Thánh Chỉ của Chúa CHA mà đến. Câu **"in adventu eius nhờ Ngài đã đi đến"** nói rằng nhờ Vua GiêSu đã **đến** : đặt chân vào Sự Sống và cả vào Sự Chết của loài người, song đến ngày thứ ba thì đặt chân vào Sự Sống Lại và đi vào Nước Trời. nên Vua GiêSu là *người đầu tiên* đã mở đường ban ơn cho Đức Nữ Tinh Trong, và *nhiều vị thánh* - được Chúa CHA cho tuần tự sống lại làm công dân Nước Trời - và ngày tận cùng thì mọi người chúng ta cùng được hưởng ơn ấy thành công dân Nước Trời và cũng là Con Của Cha. Xin nghe tiếp câu 1 Cor 15 24 đến 26

(1Cor 15:24) **24 deinde finis, cum tradiderit regnum Deo et Patri, rồi thì đến lượt tất cả những kẻ còn lại, cùng trong khi ấy Vua GiêSu trình trao Nước Trời cho ĐỨC CHÚA TRỜI và là CHÚA CHA, cum evacuaverit omnem principatum et omnem potestatem et virtutem khi Vua GiêSu đã tiêu diệt mọi thế lực, quyền năng và sức mạnh.** *(1Cor 15:25)* **Oportet autem illum regnare. Thật vậy, điều cần thiết là Vua GiêSu phải nắm vương quyền** **donec ponat omnes inimicos sub pedibus eius. cho đến khi Vua đã đặt mọi thù địch dưới chân Người.** *(1Cor 15:26)* **Novissima autem inimica destruetur mors** **Sự Chết là thù địch cuối cùng sẽ bị Vua GiêSu tiêu diệt .**

Chúa GiêSu là Vua vinh quang chiến thắng. Chúa tiêu diệt *Satan, Nguồn Sự Ác và Sự Chết.* *Sự Ác và Sự Chết* sẽ chẳng còn mà sẽ mãi mãi là *Sự Lành và Sự Sống trên Nước Trời.* Thật vậy, vào ngày tận cùng ấy tất cả loài người sẽ được sống lại song chỉ những ai được chọn thì mới được vào Nước Trời của Vua GiêSu để được làm con cái CHA Trời và sống mãi mãi; còn những người khác sẽ bị tống vào **Sự Chết Lần Thứ Hai** ^{Khai Huyền 20:12}, cũng gọi là **Chỗ Dành Cho Sự Chết và Satan Dẩy Chết.**

Xin cung kính tuân lệnh Mẹ Hội Thánh mà đọc *Nova Vulgata* theo như Ba Đức Thánh Cha Phaolo VI, Gioan Phaolo II & Benedicto XVI đã canh cải. Sau đây là bản lược dịch để học hỏi **ngày Vua GiêSu ban quyền làm công dân Nước Trời cho kẻ được chọn** theo **LỜI CHÚA NOVA VULGATA** trong khi chờ đợi bản dịch chính thức của Hội Thánh Việt Nam. Xin bổ túc cho vì tôi thiếu sót nhiều mặt

Tin Mừng Chúa Kitô theo Thánh Matthêu: Mt 25, 31-46:

NOVA VULGATA http://www.vatican.va/archive/bible/nova_vulgata/documents/nova_vulgata_nt_evangelium_matthaeum_it.html#25

31 Cum autem venerit Filius hominis in gloria sua, et omnes angeli cum eo, tunc sedebit super thronum gloriae suae. 32 Et congregabuntur ante eum omnes gentes; et separabit eos ab





invicem, sicut pastor segregat oves ab haedis, 33 et statuet oves quidem a dextris suis, haedos autem a sinistris.

Khi ấy, Chúa Giêsu giảng dạy rằng:

31. Khi **Con Người** [Chúa Giêsu] sẽ đến trong vinh quang của Người, cùng mọi thiên thần hầu cận, thì Người sẽ ngự trên ngai vinh hiển. 32 Muôn dân sẽ được tập hợp lại trước mặt Người; và Người sẽ phân chia họ ra khỏi nhau, như người chăn chiên tách chiên ra khỏi dê, 33 chiên thì Người cho đứng bên phải, còn dê ở bên trái.

34 Tunc dicet **Rex** his, qui a dextris eius erunt: "Venite, benedicti Patris mei; possidete paratum vobis regnum a constitutione mundi. 35 Esurivi enim, et dedistis mihi manducare; sitivi, et dedistis mihi bibere; hospes eram, et collegistis me; 36 nudus, et operuistis me; infirmus, et visitastis me; in carcere eram, et venistis ad me".



34 Bấy giờ **Vua** sẽ phán với những người bên phải rằng: "Hãy đến, hỡi những kẻ được **CHA** Ta chúc phúc; hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là **Nước Trời** đã dọn sẵn cho các con từ khi tạo dựng vũ trụ. 35 Thật vậy trước đây Ta đói, các con đã cho Ta ăn; Ta khát, các con đã cho Ta uống; Ta là khách lạ, các con đã tiếp rước; 36 Ta mình trần, các con đã cho mặc; Ta đau yếu các con đã viếng thăm; Ta bị tù đày, các con đã đến

với Ta."

37 Tunc respondebunt ei iusti dicentes: "Domine, quando te vidimus esurientem et pavimus, aut sitientem et dedimus tibi potum? 38 Quando autem te vidimus hospitem et collegimus, aut nudum et cooperuimus? 39 Quando autem te vidimus infirmum aut in carcere et venimus ad te?".

40 Et respondens Rex dicet illis:

"Amen dico vobis: Quamdiu fecistis uni de his fratribus meis minimis, mihi fecistis".

37 Khi ấy người lành đáp lại rằng: "*Lạy Chúa,*



có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống? 38 Có bao giờ chúng con thấy Chúa là kẻ khách mà tiếp rước, hay mình trần mà cho mặc? 39 Có khi nào chúng con thấy Chúa đau yếu hay bị tù đày mà chúng con đến viếng Chúa đâu?"

40. Vua đáp lại với họ rằng:



"AMEN - Quả thật, Ta bảo các con: Hễ các con đã làm những gì cho một trong các anh chị em bé mọn nhất của Ta đây- là các con đã làm cho chính Ta vậy".



[**Ai là những anh chị em bé mọn nhất của CHÚA?** Rất dễ nhận ra và may là đã có hàng ngàn tấm lòng vàng chung quanh ta lo lắng cho họ để ta bắt chước. Xin kể:



- Mẹ Terêsa và các chị em ngài lo cho hàng chục ngàn người cùng cực tại Ấn Độ và nay tại nhiều nơi trên thế giới.

- Đức cha Cassaigne, nguyên giám mục Saigon đã suốt đời những người Thượng nghèo đói, thất học nhất là người mắc bệnh cùi bị 'cấm tù sống xa xã hội' trên Di Linh Dalat; y như cha thánh Damien lo cho những người khốn cùng tại Hawaii khoảng trăm năm trước đây các vị đã bỏ mình hoàn toàn vì đã chấp nhận bị lây và chết với bệnh cùi.

- Cha Louis Qui DCCT với đám cô nhi và trẻ bụi đời Vũng Tàu.



- Cha Joe Devlin với các em cô nhi tại Châu Đốc sau đó với người vượt biên tay trắng tạm trú tại Thái Lan.

- và... .. và... ..
- và... .. và... ..
đã có và sẽ còn, sẽ còn nhiều người nữa.

Tôi không thể trưng hết mọi hình ảnh và kể hết tên

những chị nữ tu bác ái kể cả những người thường, ... kể cả những vị không Công Giáo, đã tận tụy dâng hiến cả cuộc đời

mình phục vụ người nghèo người bệnh, người cùi, người bất hạnh, các em cô nhi... Giúp đỡ những người ấy để họ có thể lo lắng cho người nghèo, ta nên coi là bổn phận của từng người chúng ta.



41 Tunc dicit et his, qui a sinistris erunt: "Discedite a me, maledicti, in ignem aeternum, qui praeparatus est Diabolo [D viết hoa] et angelis eius. 42 Esurivi enim, et non dedistis mihi manducare; sitivi, et non dedistis mihi potum; 43 hospes eram, et non collegistis me; nudus, et non operuistis me; infirmus et in carcere, et non visitastis me". 44 Tunc respondebunt et ipsi dicentes: "Domine, quando te vidimus esurientem aut sitientem aut hospitem aut nudum aut infirmum vel in carcere et non ministravimus tibi?".

45 Tunc respondebit illis dicens: "Amen dico vobis: Quamdiu non fecistis uni de minimis his, nec mihi fecistis".

41 Rồi Vua cũng sẽ nói với những kẻ bên trái rằng: " **Hãy rút đi cho khuất mắt Ta, đám người bị nguyền rủa kia, mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó.** [Chữ Diabolo được Nova Vulgata viết hoa để chỉ tên riêng của Satan]

42 Thật vậy trước đây Ta đói các người chẳng thèm cho Ta ăn; Ta khát, các người chẳng cho Ta uống; 43 Ta là khách lạ, các người chẳng tiếp rước; Ta mình trần, các người không cho đồ mặc; Ta đau yếu và ở tù, các người đâu có viếng thăm Ta!"



44 Bây giờ họ cũng đáp lại rằng: "**Lạy Chúa có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói khát, thấy Chúa là khách lạ hay mình trần, thấy Chúa yếu đau hay ở tù, mà chúng con chẳng giúp đỡ Chúa đâu?"**



45 Khi ấy Vua đáp lại: " **AMEN - Quả thật, Ta phán cho các người: Hết những gì các người đã không làm cho một trong các anh chị em bé mọn nhất của Ta đây, là các người đã không làm cho chính Ta vậy**".

46 Et ibunt hi in supplicium aeternum, iusti autem in vitam aeternam ".
VERBUM DOMINI

46 Họ sẽ bị tống vào cực hình muôn thưở, còn các người lành thì được vào cõi sống đời đời ". **Đó là lời Chúa.**

46 Họ sẽ bị tống vào cực hình muôn thưở, còn các người lành thì được vào cõi sống đời đời ". **Đó là lời Chúa.**



PHOTO : Đức Mẹ Fatima đã hiện ra tại địa điểm lịch sử này.. ĐTC Benedicto đến kính viếng ngày 12 Th. 5 2010

YÊU DILIGO ĐIỀU RĂN THỨ MƯỜI MỘT :

On Sống Lại và Sống Mãi Mãi trên Nước Trời tùy thuộc Lòng Thương Xót của Ba Ngôi Thiên Chúa và khó mà bàn về hoạt động riêng của Ngôi Chí Thánh nào; song Ba Ngôi cho phép từng người, tức ông bà anh chị và chính tôi hoàn toàn tự do nhận lãnh làm công dân Nước Trời ngay khi ta còn sống trên mặt đất nếu **đồng ý làm** một số điều đúng theo Chúa muốn. Song Mười Điều Răn theo Lệnh Thiên Chúa không được Mô Sê viết cho rõ ràng vì lỗi hành văn của ông quá quá tiêu cực. Mô Sê viết " **Người CHỚ LÀM**" y như Khổng Tử dè dặt khuyên rằng: *Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân* điều ta không muốn thì đừng làm cho người khác. Thái độ này sai lầm và không mang lợi cho xã hội vì thế theo như chuyện Chúa GiêSu kể một ông luật sư khoe với Thiên Chúa rằng ông giữ đủ Mười Điều Răn song theo Chúa điều ấy chẳng mang ích lợi gì cho ông cả. Chúa GiêSu đã bổ túc trọn vẹn Mười Điều Luật bằng **ĐIỀU RĂN THỨ 11 đòi hỏi ta hành động tích cực**: Chúa CHA thương yêu ta và muốn ta yêu thương kẻ khác, không bằng môi miệng mà cả với cõi lòng và chân tay tức là sẵn sàng làm các điều mang lợi ích cho kẻ khác :

**Hoc est praeceptum meum, Đây là lệnh truyền của Thầy
ut diligatis invicem, các con hãy yêu thương nhau
sicut dilexi vos; như Thầy đã yêu thương các con.** (Nova Vulgata Gioan 15:12)

Chúa dạy ta: **Điều gì muốn được 'người' cho**

Cho 'người' trước nhất – hãy lo mà làm (Luca 6:31)

Nếu chúng ta đọc từng chữ trong bản án tuyên cho những kẻ bị luận phạt thì thấy rằng Chúa GiêSu Chánh Thẩm nhân từ rộng lượng vô cùng.

Như ta đã rõ **Điều Luật Lớn Nhất và Quan Trọng Nhất** là chúng ta phải

YÊU DILIGO CHÚA hết lòng hết sức song mọi vi phạm coi như được *miễn truy tố* vì tội lớn lao này không được đề cập đến làm lý do tuyên án. **Điều Luật Thứ Nhì cũng quan trọng như thế** là phải **YÊU DILIGO ĐỒNG LOẠI** như **YÊU AMARE** chính mình song mọi vi phạm cũng coi như được *miễn truy tố*, không tra cứu gì thêm, miễn là bị can đã làm ít nhất 6 điều tối thiểu theo **ĐIỀU RĂN THỨ 11** để được hưởng sự khoan hồng.

Bản án đã được tuyên lần đầu ngay vào ngày đương sự chết; y bị ném vào hỏa ngục tạm thời chờ đến ngày sau hết thì " *bị lôi ra* " khỏi nơi tạm ấy để mà bị luận phạt cùng với Satan và ma quỷ và bị ném vào **Sự Chết Lành Thứ Nhì**. Khi hiện ra tại Fatima, Đức Mẹ cho ba em bé được thấy cửa hỏa ngục và các em kinh khiếp lắm (các họa sĩ dựa vào lời các em vẽ lại hình kèm) sau đó Đức Mẹ đã dạy chúng ta *lời nguyện Fatima* ngày July



13, 1917 và xin chúng ta mở rộng lòng yêu thương theo Điều Răn Thứ Mười Một mà cầu cho những anh chị em ta chưa hề gặp song là những kẻ đói+khát +trần truồng phần linh hồn, những kẻ bị Satan và tội lỗi cầm tù để xin Lòng Nhân Từ Chúa đoái thương họ:

Lậy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con!

Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục,

xin đưa các linh hồn lên Thiên đàng,

nhất là những linh hồn

cần đến lòng Chúa Thương Xót hơn !

**O Lord Jesus, forgive us our sins,
save us from the fires of hell;
and lead all souls to Heaven,
especially those in most need of Thy Mercy.**



Nhiều người cho rằng linh hồn ta *bất tử*. Xin suy nghĩ câu Chúa phán sau đây: "*Anh chị em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh chị em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác anh chị em trong hỏa ngục.*" Mattheu 10:28. Mọi linh hồn tuy linh thiêng song chỉ là thọ tạo của Chúa nên Chúa có quyền tiêu hủy nếu không *thuộc về Chúa*, như ta liệng rác đi. Con người đã được CHA tạo thành theo hình ảnh CHA để trở nên công dân Nước Trời.. CHA không cần cần bả

NUÔI KẸ ĐÓI ĂN: Những người đang sống tại các xứ tiền tiến có lẽ không cần của ăn vật chất cho lắm

song cần của ăn tinh thần. Xin quý anh chị theo dõi các bài bình luận trong mạng lưới này mà nhiều vị đã bàn về **các loại đói khát về tinh thần**, về học vấn, về giáo dục mà chúng ta phải nỗ lực giúp đỡ song tôi xin bàn đến **hai loại đói khát** đang được Mẹ Giáo Hội chú tâm đến là vấn đề cung cấp lương thực trên bình diện quốc tế và vấn nạn có nên cho *người mắc tội trọng* được chịu lễ hay không?

NUÔI KẸ ĐÓI ĂN: Theo bình diện cá nhân *rộng tay bố thí* là điều ta có thể làm được và phải làm. Không bao giờ ta thiếu người nghèo quanh ta. Dù sao trên bình diện quốc gia và quốc tế thì **NUÔI KẸ ĐÓI ĂN** vẫn là một nan đề cho các nhà lãnh đạo thế giới này nhất là với Mẹ Hội Thánh: đói kém vẫn luôn luôn là một tệ trạng xã hội cần phải tìm ra gốc rễ căn nguyên mà chữa trị. Theo ĐTC Benedicto thì có thể đây là một tội chung mà tập thể một nhóm quốc gia hay cá nhân giàu có đang phạm. Không hẳn chỉ là vấn đề kinh tế mà còn là vấn đề luân lý và quyền lợi vì khi một số quốc gia thì dư thừa đồ ăn còn các quốc gia khác thì thiếu thốn. Trong thông điệp Nov 11, 2014 gửi đến Thủ tướng Australia, người tổ chức cuộc họp G-20 của các nhà lãnh đạo 20 quốc gia giàu nhất thế giới, ĐTC Phanxico nhắc nhở rằng "các khuynh hướng vật chất, tiêu thụ và cá nhân đang gia tăng trong thế giới ngày nay làm cho con người ngày càng lấy mình làm *trung tâm*, và trở thành *vô cảm và thờ ơ* với những nhu cầu và đau khổ của người khác. ĐTC đã kêu gọi một nền văn hóa trong đó mọi người cảm thấy được yêu thương và chăm sóc. *Lòng thương xót là vượt qua mọi thứ rào cản, là từ bỏ những lợi lộc và tiện nghi của mình để đến với người nghèo, người túng thiếu, ốm đau, già cả, người khuyết tật, di dân, tị nạn, người bị bóc lột và đàn áp, vì họ cũng là công trình của Thiên Chúa và là anh chị em của chúng ta,*



trong đại gia đình nhân loại. Khi mặc lấy tinh thần bác ái và vị tha đích thực, hành vi phục vụ ấy sẽ trở thành một kinh nghiệm hữu ích cho cả người trao ban và người nhận lãnh.

ĐTC Phanxicô khẳng định rằng **rong tay bố thí** là điều tốt song giúp đỡ người nghèo cách cao hơn và tôn trọng nhân phẩm của họ là tạo cho họ công ăn việc làm; đó mới là điểm chính cần thực thi, để họ dùng tài năng riêng mà nâng đỡ gia đình họ. Người ta quá vô cảm trước tiếng kêu gào của người thất nghiệp và cứ tưởng rằng đem cho họ ít tiền mặt thì giải quyết được khủng hoảng kinh tế thế giới. Lòng người chớ không hẳn tiền bạc mới có thể giúp con người thăng tiến

(theo NEWSMAX NOV 21, 2014 <http://www.newsmax.com/Newsfront/catholic-poor-jobs-handouts/2014/11/21/id/608951/>)



HỌ ĐÓI KHÁT BÁNH THÁNH. HỌ ĐÓI KHÁT LÒNG TỪ NHÂN

Con em chúng ta khi được chịu lễ lần đầu được dạt dào niềm vui được Thánh Thể Chúa nuôi, dù tại Roma hay bất cứ nơi nào. Chúng ta cũng nhận thức điều đó khi đến Bàn Tiệc Thánh Thể song đã có nhiều người bỗng dưng bất hạnh không còn được nhận Bánh Thánh làm của nuôi chỉ vì tình trạng của họ. **HỌ ĐÓI KHÁT BÁNH THÁNH. HỌ ĐÓI KHÁT LÒNG TỪ NHÂN.** Vì họ có tội họ càng cảm thấy đói khát Thánh Thể. Một số người như bị đẩy ra khỏi Hội Thánh và bỏ đạo bất đắc dĩ.

Các bản thông tin Công Giáo mấy tuần nay nói đến những thay đổi chức vụ quan trọng trong giáo triều nhất là vụ ĐHY Raymond Burke chống đối đường lối của ĐTC Phanxicô song không muốn nói rõ lý do. Việc nói úp úp mở mở không lợi cho Giáo Hội và làm cho báo giới vốn chẳng ưa gì Giáo Hội tung ra hiểu lầm là đang có sự rạn nứt bên trong.

Cho đến nay thì kỷ luật của Giáo Hội vẫn còn rất cứng rắn đối với trường hợp những người mắc *tội trống* và họ tuyệt đối không được phép nhận Mình Thánh Chúa làm Của Nuôi. Ví dụ vợ chồng chẳng may bất hòa chẳng thể ở với nhau nên đã



ly dị nhau sau đó họ gặp người mới và ở chung. Bảo họ dứt bỏ nhau và con cái của họ sao? Song dù sao họ *đang phạm tội ai cũng thấy* gọi là **tội trống**. Vì mắc *tội trống* nên họ không được rước lễ mục đích tránh gây gương mù. Có linh mục còn từ chối làm phép xác khi họ chết và không cho phép được chôn họ trong Đất Thánh.

Ngày Oct 5 , 2014 khi khai mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục về Gia Đình, ĐTC Phanxicô và các ĐGM phó hội cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng về những khó khăn về vấn đề gia đình, hôn nhân kể cả luyện ái đồng tính mà con cái Giáo Hội mắc phải. ĐTC Phanxicô xin các ĐGM phó hội nghĩ đến việc này và xin tránh áp đặt *một luân lý quá khắc nghiệt* cho đoàn Dân Chúa . Ý ĐTC muốn các ĐGM tìm ra một giải pháp hợp lý hơn và hợp Ý Chúa hơn, *thiên về sự nhân từ* nếu các người liên quan có một lòng thống thiết ăn năn thật.

Song không thể giản dị giải quyết vấn đề trong vài ngày. Một số các ĐGM còn lưỡng lự và nghĩ rằng Luật là Luật, ngoại trừ các đường sự bỏ đường tội lỗi , nghĩa đen là *bỏ nhau* , rửa sạch mọi trách nhiệm đối với các đứa con ngoại hôn để mà sống đúng theo Luật (?) Vì thế ĐHY Burke coi như vị đứng đầu cho nhóm giữ gìn Lễ Luật đã không thể chấp nhận các điều sẽ bàn đến và còn tuyên bố khá xúc phạm rằng *Hội Thánh đang như con tàu không người lái*. ĐTC Phanxico đang đau khổ và cần chúng ta cầu nguyện cho ngài nhiều hơn.

Hình như ta đang say sưa với quan niệm Hội Thánh thì phải gồm thánh lớn thánh nhỏ chớ không thể là một bệnh viện mở cửa đón chờ ta khiêng đến các tội nhân - càng bệnh nặng càng tốt, để họ được giải hòa với Chúa và mong lời cầu nguyện và Thánh Thể Chúa giúp họ nên thánh trở lại. Ngày nay một giáo dân phạm tội trống, hay cuống cuống điên loạn đến nỗi tự tử phải chăng sẽ gây gương mù lớn lao nhiều như ta nghĩ? Phải chăng ngược lại ta phải lấy lòng nhân mà xem nhẹ việc một linh mục hay một giám mục lén lút phạm tội ngược điều răn thứ 6 song nghĩ sẽ chẳng gây gương mù lớn lao? Tại sao nhóm này thì được cho chịu lễ ; nhóm kia thì bị cấm ngặt, trừ việc cho họ xin rước lễ thiêng liêng nghĩa là ăn Mình Chúa *bằng mắt*. Tôi không hiểu song theo ý riêng, quả là chẳng hữu lý và chẳng phục vụ lợi ích nào khi ta quá tôn trọng Luật và thiếu đi Lòng Nhân. Cũng chính vì tội lỗi mà Con Thiên Chúa bỏ mình đến nỗi chịu chết để cứu các tội nhân trong đó có tôi.

Phúc Âm LuCa kể câu chuyện sau (LuCa 15:1-10): Khi những người thu thuế và những người tội lỗi thường đến với Chúa Giêsu thì phái Phariseu và các luật sư lẩm bẩm: "Ông Giêsu này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng!". Chúa Giêsu mới kể cho họ dụ ngôn sau: "Ai trong các ông có một trăm con chiên song bị mất một con, há chẳng để 99 con kia lại ngoài đồng để đi tìm con bị mất cho bằng được hay sao? Tìm được rồi, thì y mừng rỡ vác lên vai. Về đến nhà, người ấy khoe với bạn bè rằng: "Xin vui với tôi, tôi tìm được con chiên bị mất rồi".⁽⁷⁾ Vậy, Ta nói cho các ông hay: ***trên trời cũng sẽ vui mừng*** khi một người tội lỗi ăn năn hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần sám hối.⁽⁸⁾ "Hoặc bà nào có mười đồng tiền song chẳng may đánh mất một đồng, lại không thắp đèn, quét nhà, moi móc tìm cho kỹ được? Tìm được rồi, bà ấy khoe với hàng xóm: "Xin vui với tôi, vì tôi đã tìm được đồng tiền bị mất".⁽¹⁰⁾ Cũng thế, Ta nói cho các ông hay : ***triều thần Thiên Quốc sẽ vui mừng*** khi một người tội lỗi ăn năn. "

ĐHY Nguyễn Văn Thuận đã từng nói đùa rằng chớ nhờ Chúa làm kế toán viên vì 99 hay bị viết nhầm ra số 1 vì Chúa quá nhân từ rộng lượng. Ngài ý nghị quá . ĐTC Phanxico có lẽ cũng muốn Hội Thánh của 99 kẻ lành mở tiệc khi "*Alleluia! có một người tội lỗi ăn năn!*" Chúa Thánh Thần sai ĐTC Phanxico đến trong một tình huống khó khăn Tôi nghĩ ĐTC đang cần lời cầu nguyện của chúng ta hơn bao giờ hết.

Mừng Lễ Chúa Kitô Vua 23/11/2014 LsNguyenCongBinh@gmail.com