



## SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

\*

Ngày 18-1-2015

Chúa nhật 2 Thường niên

**Thầy ở đâu?  
Hãy đến mà xem!**

**LỜI CHÚA: Ga 1, 35-42**

*Khi ấy, ông Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Đức Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa”. Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giêsu. Đức Giêsu quay lại, thấy các ông đi theo mình, thì hỏi: “Các anh tìm gì thế?” Họ đáp: “Thưa Rápbi (nghĩa là thưa Thầy), Thầy ở đâu?” Người bảo họ: “Đến mà xem!”. Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng bốn giờ chiều.*

*Ông Anrê, anh ông Simon Phêrô, là một trong hai người đã nghe ông Gioan nói và đi theo Đức Giêsu. Trước hết, ông gặp em mình là ông Simon và nói: “Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a” (nghĩa là Đấng Kitô). Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giêsu. Đức Giêsu nhìn ông Simon và nói: “Anh là Simon, con ông Gioan, anh sẽ được gọi là Kêph-a” (tức là Phêrô).*

### SUY NIỆM

Đoạn Tin Mừng này đã được Đức Thánh Cha dùng làm bài suy niệm cho ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ XII.

Để gặp được Đức Giêsu, cần có người giới thiệu. Gioan đã giới thiệu Đức Giêsu cho hai môn đệ của mình.

(xem tiếp trang 2)

## Đức Thánh Cha tông du Sri Lanka: để gặp gỡ, khích lệ và cầu nguyện



WHĐ (13.01.2015) – Đức Thánh Cha Phanxicô đã đến Colombo, Sri Lanka, vào khoảng 9 giờ sáng (giờ địa phương) hôm nay thứ Ba 13-01, mở đầu chuyến tông du kéo dài một tuần lễ đến hai quốc gia châu Á là Sri Lanka và Philippines. Nghi lễ đón tiếp Đức Thánh Cha diễn ra hết sức long trọng với các vũ điệu truyền thống, ban hợp xướng thiếu nhi trình diễn một bài hát được soạn riêng cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, ban nhạc quân đội cử quốc thiều của Tòa Thánh và của Sri Lanka, cùng với 21 phát súng đại bác chào mừng.

Vị Tổng thống mới được bầu của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka, ông Maithripala Sirisena, đã ngỏ lời chính thức chào mừng Đức Thánh Cha, cảm ơn ngài đến thăm đất nước Sri Lanka và xin Đức Thánh Cha chúc phúc cho ông và cho cả quốc gia và dân tộc của ông:

“Quả thật rất có ý nghĩa khi Đức Thánh Cha mở đầu chuyến tông du này đến châu Á với việc viếng thăm Sri Lanka. Chuyến viếng thăm của Ngài cũng đặc biệt quan trọng với cá nhân tôi, vì tôi mới chỉ được bầu vào chức vụ Tổng thống vài ngày trước đây. Chuyến viếng thăm của Ngài cho tôi cơ hội nhận được phúc lành của Ngài khi tôi bắt đầu nhiệm kỳ của chức vụ Tổng thống”.

Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Phanxicô đến đảo quốc được mệnh

đanh là “viên ngọc của Ấn Độ Dương” vì vẻ đẹp thiên nhiên của nó, diễn ra khi người dân Sri Lanka đang nỗ lực chữa lành những vết thương của cuộc nội chiến kéo dài hàng thập kỷ vừa mới kết thúc vào năm 2009. Nhu cầu hoà giải thực sự để thực hiện công lý và nền hoà bình chân thật và lâu dài, là chủ đề chính mà Đức Thánh Cha nói đến tại buổi lễ đón tiếp:

“Thật là một bi kịch kéo dài trong thế giới của chúng ta khi có nhiều cộng đồng đang có chiến tranh với nhau. Việc không có khả năng hoà giải những khác biệt và bất đồng, dù là cũ hay mới, đã làm tăng thêm căng thẳng về sắc tộc và tôn giáo, thường kéo theo sự bùng phát bạo lực. Sri Lanka trong nhiều năm qua đã nếm trải những kinh hoàng của cuộc nội chiến, và bây giờ đang tìm cách củng cố hoà bình và chữa lành những vết sẹo của những năm tháng đó. Thật không dễ dàng để vượt qua những di sản cay đắng của những bất công, thù địch và nghi ngờ mà



cuộc xung đột đã để lại. ‘Chỉ có thể vượt thắng điều ác bằng điều thiện’ (Rm 12,21) và bằng cách vun trồng những đức tính nuôi dưỡng hoà giải, đoàn kết và hoà bình. Tiến trình chữa lành đòi hỏi phải tìm kiếm sự thật, không phải để khơi lại vết thương cũ, nhưng là một phương thế cần thiết để thúc đẩy công bằng, chữa lành và thống nhất”.

(xem tiếp trang 2)

## SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Ông Anrê cũng đã giới thiệu Đức Giêsu cho em là Simon, và dẫn ông này đến gặp Ngài. Chẳng ai thực sự gặp được Đức Giêsu mà lại không mong giới thiệu Ngài cho người khác. Đức Giêsu là kho tàng cứ mãi lớn lên khi được san sẻ. Hạnh phúc của Gioan Tẩy giả và Anrê là thấy Đức Giêsu và người mình giới thiệu gặp nhau. Họ chấp nhận tự xóa mình. Gioan chấp nhận chia tay với hai môn đệ yêu dấu. Anrê sau này chẳng được nổi tiếng bằng Simon.

Theo lời giới thiệu của Gioan, hai ông đi theo Đức Giêsu. Chẳng rõ họ đã đi theo bao lâu và bao xa. Họ rụt rè không biết bắt đầu câu chuyện thế nào. Đức Giêsu thấy sự lúng túng dễ thương của họ. Chính Ngài đi bước trước, mở đầu cuộc đối thoại.

*Các anh tìm gì thế?* Câu hỏi này bắt họ phải trở lại với lòng mình, phải ý thức về nỗi khát khao đang chi phối mình. Tôi đang tìm gì? Tiền bạc, tiếng tăm, thỏa mãn? Hay tôi đang tìm một Ai đó cho đời tôi một hướng đi? Đức Giêsu gợi chuyện để họ bày tỏ khát vọng của mình.

*Thưa Thầy, Thầy ở đâu?* Câu hỏi này tương đương với một câu trả lời. Chúng con muốn biết nhà của Thầy, muốn đến thăm Thầy. Đến nhà một người là đi vào thế giới của người đó. Hai ông không chỉ muốn biết Đức Giêsu qua lời Gioan. Họ muốn đích thân gặp gỡ Ngài. Chuyện này không ai làm thay được.

*Hãy đến mà xem.* Đức Giêsu không giấu hai ông về thế giới của Ngài. Lời mời này vẫn vang vọng đến tai chúng ta. Đừng sợ đi theo Đức Giêsu để đến nhà Ngài. Đừng sợ trao đổi với Ngài như một người bạn. Nơi nào có những người nghèo khổ, bị bỏ rơi, những người cô đơn, bị khinh miệt hay phản bội, những người khác văn hóa và tôn giáo, nơi đó là nhà của Đức Giêsu.

*Họ đã đến xem và đã ở lại.* Hai ông đã nhận lời mời ngay lập tức. Không có khoảng cách giữa ước muốn và thực hành. Chúng ta chẳng rõ chi tiết của cuộc hạnh ngộ này, nhưng chắc chắn đó là một kỷ niệm không quên.

Kinh nghiệm của hai ông cũng là của mọi Kitô hữu. Chúng ta phải được giới

(xem tiếp trang 3)

## Đức giám mục Oscar Romero được nhìn nhận là “tử vì đạo”

WHD (11.01.2015) – Từ nhật báo *Avenire* của hàng Giám mục Italia hôm 09 tháng Giêng đưa tin việc phong chân phước cho Đức Tổng giám mục San Salvador, Oscar Romero, đã bước sang một giai đoạn mới.

Ủy ban các nhà thần học thuộc Bộ Phong thánh nhóm họp tại Vatican hôm 08 tháng Giêng đã nhất trí nhìn nhận Đức Tổng giám mục Oscar Romero, người Salvador, bị một người thuộc phe cực hữu ám sát chết ngày 24-03-1980 trong lúc ngài đang cử hành Thánh lễ, là đã bị giết chết “do lòng hận thù đối với đức tin”, theo công thức thường dùng để chỉ việc tử vì đạo.

*Tiến tới việc phong chân phước*

Việc bỏ phiếu này, sau khi được các



giám mục của Bộ và kế đó của Đức Thánh Cha Phanxicô chuẩn y, sẽ mở đường cho việc phong chân phước tới đây. Việc nhìn nhận Đức giám mục Romero tử vì đạo thay thế cho một

(xem tiếp trang 3)

## Đức Thánh Cha tông du Sri Lanka...

Vai trò của các tín hữu trong việc xây dựng hoà bình và cổ võ thiện ích chung cũng là một chủ đề khác mà Đức Thánh Cha muốn nói:

“Các bạn thân mến, tôi tin chắc rằng các tín đồ của các truyền thống tôn giáo khác nhau đều có vai trò thiết yếu trong tiến trình tế nhị của việc hoà giải và tái thiết đang diễn ra tại



đất nước này. Để tiến trình ấy đi đến thành công, mọi thành viên của xã hội phải chung nhau làm việc; mọi người đều phải có tiếng nói. Mọi người phải được tự do bày tỏ những quan tâm, nhu cầu, nguyện vọng và mối lo sợ của mình. Quan trọng nhất, họ phải được chuẩn bị để chấp nhận lẫn nhau, tôn trọng những khác biệt, và học cách sống như một gia đình. Khi nào chúng ta biết lắng nghe nhau một cách khiêm tốn và cởi mở, các giá trị và nguyện vọng chung của chúng ta sẽ trở nên rõ ràng hơn. Đa

dạng không còn bị coi là một mối đe dọa, nhưng như một nguồn mạch làm cho phong phú. Đường dẫn đến công lý, hoà giải và hoà hợp xã hội sẽ trở nên rõ nét hơn”.

Trọng tâm chuyến tông du của Đức Thánh Cha đến Sri Lanka là tuyên thánh cho Chân phước Joseph Vaz, một linh mục sống vào thế kỷ 17 đến đầu thế kỷ 18, là vị anh hùng vĩ đại của sự nghiệp Phúc Âm ở Sri Lanka - một sự nghiệp vẫn còn rất sống động và đem lại ích lợi cho người dân Sri Lanka ngày nay:

“Chuyến viếng thăm của tôi đến Sri Lanka chủ yếu là mục vụ. Với tư cách mục tử của Giáo hội Công giáo hoàn vũ, tôi phải đến gặp gỡ, khích lệ và cầu nguyện với dân Công giáo của hòn đảo này. Điểm nhấn của chuyến viếng thăm này là lễ tuyên thánh cho Chân

phước Joseph Vaz, mà tám gương của ngài về lòng bác ái Kitô giáo và kính trọng mọi người không phân biệt sắc tộc hay tôn giáo, vẫn còn là niềm cảm hứng và lời giáo huấn cho chúng ta ngày nay. Nhưng chuyến viếng thăm của tôi cũng muốn thể hiện lòng yêu mến và sự quan tâm của Giáo hội đối với mọi người dân Sri Lanka, và khẳng định mong muốn của cộng đồng Công giáo, muốn là một thành viên tích cực trong đời sống của xã hội này”.

(Vatican Radio)



## “Chúa Thánh Thần dạy chúng ta biết yêu thương và giải thoát chúng ta khỏi con tim chai cứng”

WHĐ (10.01.2015) – “Chúng ta có thể theo học hàng ngàn khoá giáo lý, hàng ngàn khoá học về linh đạo, hàng ngàn khoá học yoga hay thiền, hay tất cả những điều này; nhưng chẳng có gì trong những thứ ấy có thể đem lại cho ta sự tự do làm con (của Thiên Chúa). Chỉ một mình Chúa Thánh Thần mới có thể khiến tim ta thốt lên lời “Cha ơi”: đó là nội dung bài



giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Thánh lễ cử hành tại Nhà nguyện của Nhà khách Santa Marta sáng thứ Sáu 09-01. Đức Thánh Cha trở lại với bài Tin Mừng theo Thánh Marcô, nói về việc các môn đệ sợ hãi khi nhìn thấy Chúa Giêsu đi trên mặt nước đến với họ. Đoạn Tin Mừng kết thúc với lời giải thích tại sao các môn đệ cảm thấy sợ hãi: họ đã không hiểu phép lạ bánh hoá ra nhiều vì “con tim của họ đã chai cứng”.

Con tim của một người có thể được làm bằng đá vì nhiều lý do, chẳng hạn, gặp phải kinh nghiệm đau thương trong đời, như kinh nghiệm của các môn đệ trên đường Emmau – sợ phải thất vọng lần nữa, hay như Tôma – không tin rằng Chúa đã sống lại.

Một lý do khác khiến cho con tim chai cứng là đóng cửa lòng mình lại. Xây dựng một thế giới trong chính mình, tất cả đều đóng kín. Đóng kín trong lòng mình, trong cộng đoàn hay giáo xứ của mình, lúc nào cũng đóng kín. Và việc đóng kín này có thể xoay quanh rất nhiều điều: chúng ta hãy suy nghĩ về sự tự kiêu, tự mãn, tưởng rằng mình giỏi hơn người khác, và cả sự phù phiếm nữa. Có “những con người phản chiếu trong gương” (người kết hôn với chính hình ảnh của mình

trong gương), đó là những người khép kín trong chính bản thân mình và không ngừng nhìn ngắm bản thân mình. Đó là những người “tự say mê chính mình” trong đạo. Họ có một con tim chai cứng vì họ khép kín trong chính mình mà không biết mở ra. Và họ tìm cách xây dựng những bức tường chung quanh để tự bảo vệ chính mình”.

Con tim chai cứng cũng có thể phát sinh từ tâm lý bất an, chẳng hạn như những người cố thủ trong các lề luật và quy định, như thể ở trong nhà tù, để cảm thấy được an toàn hơn và tuân giữ các quy định theo từng chữ.

Khi con tim trở nên chai cứng, nó không còn tự do và nếu nó không còn tự do là bởi vì người đó không còn khả năng yêu thương, đó là tình cảnh mà Thánh Gioan Tông đồ nói đến trong bài đọc thứ nhất. Tình yêu hoàn hảo thì không sợ hãi: trong tình yêu không có sợ hãi, vì sợ hãi thì gắn liền với trừng phạt và người nào sợ hãi thì không

có tình yêu hoàn hảo. Người ấy không có tự do. Họ cứ sợ rằng có gì đó đau thương hay buồn sâu sẽ xảy ra, điều đó làm cho cuộc sống của họ trở nên nặng nề hoặc sẽ nguy hại cho phần rỗi đời đời của họ ... Thật khéo tương tượng, bởi vì người ấy không biết yêu thương. Một người không có khả năng yêu thương thì không có tự do. Và con tim của họ chai cứng bởi vì họ đã không học được cách yêu thương.

Kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng “chỉ có Chúa Thánh Thần mới có thể dạy chúng ta biết yêu thương và giải thoát chúng ta khỏi con tim chai cứng của mình. Chúng ta có thể theo học hàng ngàn khoá giáo lý, hàng ngàn khoá học về linh đạo, hàng ngàn khoá học yoga hay thiền, hay tất cả những điều này; nhưng chẳng có gì trong những thứ ấy có thể đem lại cho ta sự tự do làm con (của Thiên Chúa). Chỉ một mình Chúa Thánh Thần mới có thể khiến tim ta thốt lên lời “Cha ơi”, chỉ một mình Chúa Thánh Thần mới có thể xua tan, bẻ gãy con tim chai cứng của chúng ta và làm cho nó trở nên ... mềm mại. Không, tôi thích dùng từ “dễ bảo” hơn: dễ bảo đối với Chúa, dễ bảo khi nói về tự do để yêu thương”. ■

## SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

thiệu Đức Giêsu, phải đích thân gặp Ngài, và phải trở nên người giới thiệu Ngài cho thế giới.

### CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, nhiều bạn trẻ đã không ngần ngại chọn những cầu thủ bóng đá, những tài tử điện ảnh làm thần tượng cho đời mình.

Hôm nay Chúa cũng muốn biết chúng con chọn ai, và chúng con thật sự dẫn đo trước khi chọn Chúa.

Bởi chúng con biết rằng chọn Chúa là lội ngược dòng, theo Chúa là bước vào con đường hẹp : con đường nghèo khó và khiêm nhu, con đường từ bỏ và phục vụ.

Hôm nay, chúng con chọn Chúa không phải vì Chúa giàu có, tài năng hay nổi tiếng, nhưng vì Chúa là Thiên Chúa làm người.

Chẳng ai đáng chúng con yêu mến bằng Chúa.

Chẳng ai hoàn hảo như Chúa.

Ước gì chúng con can đảm chọn Chúa nhiều lần trong ngày, qua những chọn lựa nhỏ bé, để Chúa chiếm lấy toàn bộ cuộc sống chúng con, và để chúng con thông hiệp vào toàn bộ cuộc sống của Chúa. Amen. ■

*Lm Anton Nguyễn Cao Siêu, SJ*

### Đức giám mục Oscar Romero

phép lạ –thông thường phải có– được xem là có sự can thiệp của ngài, để phong chân phước cho ngài.

Việc phong chân phước cho Đức giám mục Romero, được các người ủng hộ ngài chờ đợi từ lâu, đã là đề tài tranh cãi trong Giáo hội. Một số người e rằng việc phong chân phước này sẽ gán lên cái chết của ngài một tính cách chính trị và ý thức hệ. Nhưng Đức Thánh Cha Phanxicô, một tháng sau khi được bầu vào vị trí người kế vị Thánh Phêrô (13-03-2013), đã cho phép mở lại vụ án.

Trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ tư 07 tháng Giêng, Đức giáo hoàng

*(xem tiếp trang 4)*

đã gọi lại một câu nói của vị chân phước tương lai: “Đức Tổng giám mục Oscar Romero nói rằng các bà mẹ là những người phải sống ‘sự tử vì đạo của tình mẫu tử’”.

Với một nền thần học rất cổ điển khi là linh mục –ngài đặc biệt gắn gũi với tổ chức Opus Dei–, Đức giám mục Romeo, trở thành Tổng giám mục San Salvador năm 1974, đã thay đổi hoàn toàn trước việc tu sĩ dòng Tên Rutilo Grande bạn của ngài bị ám sát năm 1977.

Từ đó, ngài đã mạnh mẽ dấn thân trong việc tố cáo và lên án các vụ ám sát, sự bất công xã hội và trong việc bảo vệ các quyền lợi của người nghèo, trong khi dân chúng Salvador phải chịu những các vụ sách nhiễu từ phía tập đoàn nắm quyền cũng như từ các nhóm bán quân sự của phe cực hữu.

*Từ một con người nhút nhát trở thành một nhà hùng biện*

“Con người nhút nhát và hướng nội này, vốn sinh ra không phải để làm lãnh tụ, đã bị hoàn cảnh đưa đẩy để trở thành tiếng nói tự do và có uy lực của một dân tộc đang phải đau khổ”, Đức hồng y Roger Etcheagaray đã viết về ngài như vậy. “Các bài giảng của ngài, được đài phát thanh phát lại, được mọi người, bạn bè cũng như kẻ thù nghịch, lắng nghe. Người ta có thể đi ngoài đường mà không bỏ mất một lời nào, vì nhà nào cũng mở máy thu thanh để nghe”.

Đức giám mục Romero, trước khi qua đời, có thể đã than phiền là đã không được Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II lắng nghe. Tuy nhiên tháng 11-2003, vị giáo hoàng người Ba Lan đã khẳng định với các giám mục Ba Lan tới Roma viếng *ad limina*: “Romero là một người tử vì đạo. Ngài đã bị giết *in odium fidei* [do lòng hận thù đối với đức tin]”. Chính Đức Gioan Phaolô II là người đã cho phép mở vụ án phong chân phước cho Đức giám mục Romero vào năm 1997, sau chuyến tông du Salvador của ngài năm trước đó.

Cuộc nội chiến diễn ra tại Salvador từ 1979 đến 1992 đã làm chết hàng chục ngàn người và hàng ngàn người khác mất tích.

Đức Tổng giám mục Salvador đã cho biết là ngày giờ phong chân phước cho người tiên nhiệm của ngài chỉ còn tùy thuộc ở Roma. ■

WHĐ (12.01.2015) – Chúa nhật 11-01-2015, lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa, Đức Thánh Cha đã ban bí tích Rửa tội cho 33 trẻ sơ sinh tại nhà nguyện Sistine. Đức Thánh Cha khuyên các bậc cha mẹ làm gương cho con cái bằng việc đọc Phúc Âm hằng ngày. Ngài nói Lời Chúa giống như nguồn sữa mẹ dưỡng nuôi con người.



Trong bài giảng Thánh lễ, Đức Thánh Cha nói: “Thiên Chúa, giống như một người cha và một người mẹ tốt lành, muốn trao cho con cái mình những món quà tốt đẹp, và thứ ‘lương thực chính yếu’ mà Chúa ban cho chúng ta là gì? – Đó là Lời Chúa. Lời Chúa làm cho chúng ta lớn lên, làm cho chúng ta sinh hoa kết quả tốt trong cuộc sống, như mưa và tuyết thì tốt cho trái đất và làm cho đất sinh hoa quả”.

Và Đức Thánh Cha còn khuyến khích các bà mẹ cho con bú “ngay lúc này, nếu chúng khóc đòi ăn”. “Chúng ta tạ ơn Chúa vì món quà là sữa, và cầu nguyện cho nhiều bà mẹ, chẳng may - không thể nuôi con mình. Chúng ta cầu nguyện các bà mẹ này và cố gắng giúp đỡ họ”.

Nếu sữa nuôi dưỡng cơ thể, thì Lời Chúa nuôi dưỡng linh hồn: Lời Chúa làm cho đức tin lớn lên. Đức Thánh Cha khuyến khích các bậc cha mẹ, những người đỡ đầu, ông bà, cô chú, giúp cho con cháu mình lớn lên bằng cách cho chúng Lời Chúa, Phúc Âm của Chúa Giêsu.

“Và hãy làm gương! Mỗi ngày, hãy có thói quen đọc một đoạn Phúc Âm, ngắn thôi, và hãy luôn mang theo mình một quyển Phúc Âm nhỏ trong túi hoặc trong túi xách để đem ra đọc”. Đây sẽ là một tấm gương cho con trẻ, khi chúng nhìn thấy cha, mẹ, người đỡ đầu, ông bà, cô chú, đọc Lời Chúa.

Đức Thánh Cha trích dẫn lời Thánh Gioan Tông đồ: “Những ai tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, thì được Thiên Chúa sinh ra”.

“Những người cha mẹ và những người đỡ đầu thân mến, trong đức tin này, con cái của anh chị em được rửa tội. Hôm nay đó là đức tin của anh chị em,

và là đức tin của Hội Thánh, trong đức tin ấy, các con trẻ này được rửa tội. Nhưng mai này, với ân sủng của Thiên Chúa, đó sẽ là đức tin của chúng, là lời thưa ‘xin vâng’ của cá nhân chúng với Chúa Giêsu Kitô, Đấng ban cho chúng ta tình yêu của Chúa Cha”.

Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng “bí tích Rửa tội làm cho các Kitô hữu được tháp nhập vào thân thể của Giáo Hội, vào dân thánh của Thiên Chúa. Ngài nói rằng đức tin Kitô giáo được chuyển giao từ thế hệ này sang thế hệ khác, bắt đầu với Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Giuse, các tông đồ và các vị tử đạo”.

Đức Thánh Cha khuyến khích các bậc cha mẹ trao cho con cái mình “ánh sáng đức tin” mà họ lãnh nhận từ Chúa Giêsu.

“Hãy dạy cho con cái anh chị em rằng không thể là một Kitô hữu ở ngoài Hội Thánh, không thể đi theo Chúa Giêsu Kitô mà không cần đến Hội Thánh, vì Hội Thánh là Mẹ, và làm cho chúng ta lớn lên trong tình yêu mến Chúa Giêsu Kitô”.

“Các bậc cha mẹ và những người đỡ đầu thân mến, nếu anh chị em muốn con cái của anh chị em trở người thành Kitô hữu đích thực, hãy giúp chúng lớn lên, ‘ngụ lặn’ trong Chúa Thánh Thần –nghĩa là, trong hơi ấm của tình yêu Thiên Chúa”.

Đức Thánh Cha mời gọi các bậc cha mẹ cầu nguyện hằng ngày với Chúa Thánh Thần, và với cả Ba Ngôi Thiên Chúa, xin các Đấng giúp cho con cái mình lớn lên trong bầu khí của Ba Ngôi Thiên Chúa. Đặc biệt, Đức Thánh Cha khuyên hãy cầu nguyện ngắn gọn: “Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến, xin đổ đầy tâm hồn các tín hữu, và xin đốt lửa yêu mến Chúa trong tâm hồn họ”. ■