



SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

*

Ngày 15-2-2015

Chúa nhật 6 Thường niên

Muốn và có thể

LỜI CHÚA: Mc 1, 40-45

Một hôm, có người bị phong hủi đến gặp Đức Giêsu, anh ta quỳ xuống van xin rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch. Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi!” Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh, và anh được sạch. Nhưng Người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay, và bảo anh: “Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông Môsê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết”.

Nhưng vừa ra khỏi đó, anh đã bắt đầu rao truyền và tung tin ấy khắp nơi, đến nỗi Người không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành. Và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với Người.

SUY NIỆM

Mẹ Têrêxa lập quỹ giúp người phong ở Calcutta. Những thùng quỳn tiền của Mẹ mang dòng chữ: “Hãy chạm đến một người phong bằng lòng trắc ẩn của bạn”. Chạm đến người phong là điều xưa nay ai cũng sợ. Theo luật Cựu Ước, người phong phải mặc rách, xõa tóc, che râu. Đi đâu người ấy cũng phải la to: “Ô uest! ô uest!” (Lv 13,45-46). Bị cách ly với mọi người, bị coi như mắc trọng tội, đau đớn cả xác lẫn hồn, người phong sống mà như chết.

(xem tiếp trang 2)

Kitô hữu là người để Thiên Chúa mặc cho mình lòng nhân từ và thương xót của Ngài, mặc lấy Chúa Kitô, để giống như Chúa Kitô, trở nên tôi tớ của Thiên Chúa và của người khác.

(Sứ điệp Mùa Chay 2015)

Đức giáo hoàng Phanxicô sẽ phát biểu tại Quốc hội Hoa Kỳ

WHĐ (07.02.2015) – Đức giáo hoàng Phanxicô sẽ có bài phát biểu trước quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 24-09-2015, nhân chuyến viếng thăm quốc gia này để tham dự Đại hội thế giới các gia đình lần thứ VIII diễn ra tại Philadelphia. Thông tin chính thức trên đây đã được ông Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ John Boehner đưa ra và được cha Federico Lombardi, phát ngôn viên Tòa Thánh xác nhận hôm chiều thứ Năm 05-02 vừa qua.

Đây là một sự kiện lịch sử chưa từng có. Trước đó ít lâu ông Boehner đã gửi lời mời đến Đức giáo hoàng, và giải thích rằng vì ngài là “vị giáo hoàng đầu tiên của châu Mỹ Latinh có cung cách mục vụ lôi cuốn hàng triệu người Mỹ, và ngài có đặc sủng phục vụ những người nghèo nhất, khi kêu gọi mọi người thực thi lòng thương xót, tha thứ và tình liên đới”.

Dự kiến Đức giáo hoàng Phanxicô sẽ đến Washington ngày 22, và rời Hoa Kỳ ngày 27 tháng Chín. Sau khi được đón tiếp tại Nhà Trắng, Đức giáo hoàng sẽ cử hành Thánh Lễ tại Vương cung thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm tại Washington.

Nhưng điểm nhấn của chuyến viếng thăm Washington là bài phát biểu trước Quốc hội. Sau đó Đức giáo hoàng sẽ đi New York vào buổi chiều 24 tháng Chín. Tại trụ sở Liên hiệp quốc sáng 25-09, Đức giáo hoàng sẽ tham dự khai mạc Hội nghị thượng đỉnh 3 ngày về phát triển bền vững, và có bài phát biểu tại đây.

Tiếp theo là một cuộc gặp gỡ liên tôn, trước khi Đức giáo hoàng đến Vương cung thánh đường Thánh Patrick ở New York. Tuy nhiên, ngài sẽ không cử hành Thánh Lễ tại đây.



Buổi tập họp đông đảo duy nhất trong chuyến viếng thăm của Đức giáo hoàng sẽ là Thánh lễ bế mạc Đại hội thế giới các gia đình tại Philadelphia vào ngày 26 tháng Chín, cũng là chặng cuối cùng trong chuyến viếng thăm của ngài. Đại hội có chủ đề **“Tình yêu là sứ mạng của chúng ta - để gia đình được sống dồi dào”**.

Chương trình của Đức giáo hoàng cũng có thể bao gồm các hoạt động khác –nhưng chưa được xác nhận: tham dự một hội nghị liên sắc tộc tại New York; thăm “Ground Zero”, nơi xảy ra cuộc tấn công khủng bố ngày 11-09-2001; thăm một bệnh viện nhi hoặc một nhà giam giữ trẻ vị thành niên.

Ngoài ra, trong chuyến bay từ Sri Lanka đi Philippines hôm 15-01, Đức giáo hoàng Phanxicô cũng đã loan báo rằng trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ, có thể ngài sẽ tuyên thánh cho nhà thừa sai Junipero Serra, là người đã rao giảng Tin Mừng tại miền Tây Hoa Kỳ vào thế kỷ XVIII. Nhưng địa điểm và ngày giờ lễ tuyên thánh chưa được xác định. ■

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Người phong trong bài Tin Mừng hôm nay khá đặc biệt. Anh tự ý đến gặp Đức Giêsu và quỳ xuống trước mặt Ngài. Lời van xin của anh thật là một lời xin mẫu mực. “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch”. Nếu Ngài muốn: anh mời gọi lòng thương xót của Ngài. Anh để cho Ngài tự do chữa hay không tùy ý. Dù rất muốn khỏi bệnh, nhưng anh lại phó thác số phận mình cho ý Ngài muốn. Ngài có thể: anh tin tưởng vào quyền năng của Ngài. Anh không nói như người cha của đứa con bị động kinh: “Nếu Thầy có thể làm được gì...” (Mc 9,22). Đối với anh, chắc chắn Ngài có thể chữa anh lành bệnh. Chỉ cần Ngài muốn là đủ rồi. Chính thái độ tin tưởng, đơn sơ, phó thác của anh đã đụng rất mạnh đến chỗ sâu nhất trong lòng Đức Giêsu. Không cưỡng lại được sự tin cậy đó, Ngài nói: “Tôi muốn”. Phép lạ phát sinh từ lòng tin của người phong và từ ý muốn đầy quyền năng của Đức Giêsu.

Nhưng Ngài không chỉ muốn, mà còn đụng vào anh. Ngài không kinh tởm, không sợ lây, không sợ bị ô uế. Bàn tay Ngài đụng vào da thịt anh với các vết thương. Ngài không bị ô uế, nhưng Ngài làm cho anh hết ô uế. Chính lòng thương đã khiến Ngài mạnh dạn đụng vào anh, như chính anh đã mạnh dạn đến với Ngài bằng lòng tin. Đức Giêsu vừa tự do với Lê Luật, vừa lệ thuộc Lê Luật. Ngài bảo anh đi trình diện với tư tế và dâng của lễ. Chúng ta cần nếm niềm vui của người phong được lành. Anh hạnh phúc vì được sạch, được làm người bình thường, được chung sống với cộng đoàn, được hiệp thông với Thiên Chúa. Anh lấy lại phẩm giá, ra khỏi những mặc cảm. Niềm vui quá lớn khiến anh đi loan báo khắp nơi. Người phong sau khi được khỏi đã có thể vào thành. Còn Đức Giêsu lại phải ở ngoài thành, nơi hoang vắng.

Từ khi ông Hansen tìm ra vi trùng bệnh phong năm 1871, người phong đã có được niềm hy vọng chữa lành. họ không còn bị trục xuất ra đảo xa hay bị bách hại. Nhưng để cho họ được sống như mọi người vẫn là điều khó. Cũng có những người bị ta xa tránh như người phong: những cô gái lờ lẫm, những người mắc bệnh sida hay nghiện ngập, những người có tiền

(xem tiếp trang 3)

Ủy ban Toà Thánh Bảo vệ Trẻ vị thành niên: “Trách nhiệm chính là của các giám mục”

WHĐ (08.02.2015) – Làm cho Giáo hội trở thành một nơi an toàn cho trẻ em và người lớn yếu thế nghĩa là phải có các biện pháp bảo vệ thích hợp, và chắc chắn rằng các biện pháp ấy phải được thực hiện và các giám mục phải có trách nhiệm.

Về cơ bản, đây là những ưu tiên đặt ra cho Ủy ban Toà Thánh Bảo vệ Trẻ vị thành niên và Người lớn yếu thế đang nhóm họp Đại hội toàn thể đầu tiên kể từ khi được Đức Thánh Cha Phanxicô thành lập hồi tháng Ba 2014.

Phát biểu với báo chí hôm thứ Bảy 07-02, chủ tịch Ủy ban, Đức hồng y Sean O'Malley - Tổng giám mục Boston, cho biết vai trò chính của Ủy ban gồm 17 thành viên này là giúp các Hội đồng giám mục không những chỉ trả lời cho các cáo buộc mà còn bảo vệ trẻ vị thành niên và người lớn yếu thế.

Để làm điều này, Ủy ban chia thành các nhóm, cùng với các chuyên gia tư vấn bên ngoài, bàn về các vấn đề như tiếp xúc với nạn nhân, bản chất của sự lạm dụng, luật Giáo hội về các trường hợp này và về trách nhiệm.

Đức hồng y O'Malley nhấn mạnh rằng chìa khóa cho mọi công việc của Ủy ban là sự hợp tác với các giáo hội địa phương trên toàn cầu và với các cơ quan Toà Thánh. Một ý tưởng đã được đưa ra bàn thảo là mở các khoá chuyên đề cho những người làm việc tại Giáo triều Rôma và cho các tân giám mục - các vị này đến Roma để tham gia các khóa học định hướng.

Đề cập đến bức thư gần đây của Đức Thánh Cha gửi các Chủ tịch Hội đồng Giám mục và các Bề trên Dòng tu về chính vấn đề này, Đức hồng y O'Malley nói thêm rằng các Hội đồng Giám mục sẽ được yêu cầu bổ nhiệm một người liên lạc để làm việc với Ủy ban Toà Thánh Bảo vệ Trẻ vị thành niên.

Một lĩnh vực khác cũng thuộc nhiệm vụ của Ủy ban là hợp tác với Bộ Giáo lý đức tin để bảo đảm rằng Bản hướng dẫn bảo vệ trẻ em do các Hội đồng giám mục gửi đến tuân theo những thực hành tốt nhất.



Đức hồng y cho biết: “Đã có 96% Hội đồng giám mục gửi Bản hướng dẫn bảo vệ trẻ em cho Toà Thánh” và Ủy ban sẽ liên lạc với số 4% còn lại, hầu hết trong số đó thuộc các giáo hội

đang phát triển, nên có thể thiếu các nguồn lực cần thiết cho công việc này.

Đức hồng y nhấn mạnh rằng nếu không có các quy định, đôi khi giám mục phải tự ứng xử khi có những cáo buộc về những hành vi lạm dụng của giáo sĩ, và sẽ dẫn đến những sai lầm khiến nhiều người bị tổn thương.

Về vấn đề này, ngài cho biết Ủy ban Bảo vệ Trẻ vị thành niên “rất, rất lưu tâm” đến trách nhiệm của các giám mục và sẽ đưa ra các đề nghị về quy tắc hành xử để Đức Thánh Cha phê chuẩn.

Các đề nghị này có thể bao gồm những hệ quả đối với các giám mục không tuân thủ các chuẩn mực bảo vệ trẻ em, hoặc không trả lời các cáo buộc.

Hôm thứ Bảy, Đức hồng y O'Malley đã gặp Peter Saunders ở Tây Nam London, cũng là thành viên của Ủy ban và từng là nạn nhân của nạn lạm dụng tình dục. Peter Saunders còn là người sáng lập NAPAC, Hiệp hội quốc gia vì những người bị lạm dụng trong thời thơ ấu. Saunders nói với các phóng viên rằng trách nhiệm của các giám mục là một mối quan tâm chính của Ủy ban, và nói thêm rằng ông đã đến Vatican “với sự e dè”, nhưng cuộc họp Ủy ban khiến ông “hy vọng sẽ có sự thay đổi”.

Saunders cho biết: “Có một quyết tâm rằng điều đã xảy ra cho tôi và những người khác sẽ không xảy ra nữa”.

Cũng tham dự phiên họp hôm thứ Bảy là nữ tu người Zambia Kayula Lesa, người có nhiều kinh nghiệm trong giáo dục và bảo vệ trẻ em. Sơ nói rằng Giáo hội ở mọi cấp phải bảo vệ tất cả các trẻ vị thành niên không bị lạm dụng, không chỉ trong Giáo hội, mà còn ở nơi gia đình và xã hội nữa.

Để đạt mục tiêu này, Ủy ban sẽ đề nghị cử hành “Ngày cầu nguyện cho các nạn nhân bị lạm dụng” và đệ trình Đức Thánh Cha phê chuẩn. ■

(Vatican Radio)

Thư của Đức Thánh Cha Phanxicô
gửi các Chủ tịch các Hội đồng Giám mục
và các Bề trên các Dòng tu
và các Hiệp hội Đời sống tông đồ
về Ủy ban Tòa Thánh Bảo vệ Trẻ vị thành niên

Tháng Ba năm ngoái, tôi đã thành lập Ủy ban Tòa Thánh Bảo vệ Trẻ vị thành niên* –Ủy ban này được công bố từ tháng Mười Hai 2013– với mục đích đưa ra các đề nghị và sáng kiến nhằm cải thiện các quy định và thủ tục để bảo vệ các trẻ em và người lớn yếu thế. Sau đó tôi đã bổ nhiệm một số người vào Ủy ban, đó là những người rất có năng lực, nổi tiếng trong lĩnh vực này.

Trong cuộc gặp gỡ hồi tháng Bảy với những người đã bị các linh mục lạm dụng tình dục, tôi đã hết sức xúc động với chứng từ về nỗi khổ đau sâu xa và đức tin vững mạnh của họ. Cảm nghiệm này cho tôi thêm xác tín rằng phải làm mọi điều có thể làm để giải thoát Giáo hội khỏi tai họa lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên và mở ra con đường hoà giải và chữa lành cho những người bị lạm dụng.

Vì thế, vào tháng Mười Hai tôi đã bổ nhiệm thêm các thành viên mới vào Ủy ban, để đại diện cho các Giáo hội địa phương trên toàn thế giới. Trong vài ngày nữa, tất cả các thành viên của Ủy ban sẽ gặp nhau ở Roma trong khoá họp đầu tiên.

Trong bối cảnh này, tôi tin rằng Ủy ban sẽ là một phương thế mới mẻ, quan trọng và hữu hiệu giúp cho tôi khích lệ và thúc đẩy Giáo hội dẫn thân ở mọi cấp độ –các Hội đồng Giám mục, các giáo phận, Dòng tu và Hiệp hội đời sống tông đồ, và những cơ quan khác nữa– thực hiện bất kỳ bước tiến nào cần thiết để bảo đảm cho việc bảo vệ trẻ vị thành niên và người lớn yếu thế, và để đáp lại nhu cầu của họ với sự công bằng và lòng thương xót.

Các gia đình cần biết rằng Giáo hội đang làm hết sức để bảo vệ con cái họ. Họ cũng cần biết rằng họ có toàn quyền chạy đến với Giáo hội với lòng tin tưởng hoàn toàn, vì đó là một ngôi nhà an toàn và chắc chắn. Vì thế, không được dành ưu tiên cho bất kỳ mối quan tâm nào khác, bất kể bản chất mối quan tâm đó là gì, chẳng hạn như muốn tránh gương xấu, vì tuyệt đối không có chỗ trong sứ vụ của Giáo hội cho những ai lạm dụng trẻ vị thành niên.

Cũng phải hết sức cố gắng để bảo đảm rằng các quy định của Thư Luân

lưu ngày 03-05-2011 của Bộ Giáo lý đức tin được thực hiện đầy đủ. Tài liệu này được ban hành để trợ giúp các Hội đồng Giám mục trong việc soạn thảo bản hướng dẫn xử lý các trường hợp giáo sĩ lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên. Cũng vậy, điều quan trọng là Hội đồng Giám mục phải lập ra một phương tiện thiết thực để kiểm tra định kỳ các quy định ấy và xác minh rằng các quy định ấy đang được tuân thủ.

Trách nhiệm của các giám mục giáo phận và các bề trên thượng cấp là phải chắc chắn rằng trẻ vị thành niên và người lớn yếu thế được bảo đảm an toàn tại các giáo xứ và các tổ chức khác của Giáo hội. Để nói lên nhiệm vụ của Giáo hội là bày tỏ lòng thương xót của Chúa Giêsu với những người bị lạm dụng và với gia đình của họ, nhiều giáo phận, Dòng tu và Hiệp hội đời sống tông đồ được khuyến khích xây dựng các chương trình chăm sóc mục vụ, bao gồm việc cung cấp những trợ giúp tâm lý và chăm sóc tinh thần. Các vị mục tử và những người phụ trách các cộng đoàn tu trì phải sẵn sàng gặp gỡ các nạn nhân và những người thân của họ; các cuộc gặp gỡ ấy là những cơ hội quý báu để lắng nghe những người đã gánh chịu quá nhiều đau khổ và để cầu xin họ tha thứ.

Vì tất cả những lý do ấy, tôi xin anh em hợp tác hoàn toàn và chặt chẽ với Ủy ban Bảo vệ Trẻ vị thành niên. Tôi đã uỷ thác cho Ủy ban lo trợ giúp anh em và Hội đồng Giám mục của anh em qua việc trao đổi các thực hành tốt nhất và các chương trình giáo dục, đào tạo, khai triển các ứng phó thích đáng đối với việc lạm dụng tình dục.

Nguyện xin Chúa Giêsu làm cho mỗi người chúng ta, là các thừa tác viên của Giáo hội, thấm nhuần cùng một tình yêu thương đối với những con người bé nhỏ – đó là tình yêu nói lên sự hiện diện của Chúa Giêsu giữa chúng ta, và do đó buộc chúng ta phải có trách nhiệm đặc biệt đối với hạnh phúc của các trẻ em và người lớn yếu thế.

Nguyện xin Mẹ Maria rất thánh, Người Mẹ dịu dàng và hay thương xót, giúp chúng ta quảng đại và nhiệt

SUY NIỆM
TIN MỪNG CHÚA NHẬT

án hay thuộc giai cấp cùng đinh...
Hãy đến gần họ và để họ đến gần
mình, vì nói cho cùng, ít nhiều chúng
ta đều là người phong.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa là Thiên Chúa của con,
có những ngày
đón nhận những người khác
là điều vượt quá sức con,
vì con kiêu hãnh, tự hào và yếu đuối.

Lạy Chúa là Thiên Chúa của con,
có những ngày
con không thể nào kính trọng kẻ
khác được,
vì ý kiến, vì màu da, vì cái nhìn
của người ấy.

Lạy Chúa là Thiên Chúa của con
có những ngày
mà yêu mến người khác
làm cho tim con đau nhói,
vì nỗi sợ hãi, nỗi khổ đau
và những giới hạn của bản thân
con.

Lạy Chúa là Thiên Chúa của con
trong những ngày khó khăn đó,
xin hãy nhắc cho con nhớ rằng
tất cả chúng con đều là con cái Chúa
và đừng để con quên lời Chúa nói:
“*Điều gì chúng con làm cho người
bé nhỏ nhất*
là làm cho chính Ta.”

(Trích trong PRIER)

Lm Anton Nguyễn Cao Siêu, SJ

tình chu toàn bổn phận để khiêm
tốn nhìn nhận và sửa chữa những
bất công trong quá khứ và luôn trung
thành bảo vệ những người ở gần trái
tim của Chúa Giêsu nhất”.

Vatican, 2 tháng Hai 2015

Lễ Đức Mẹ Dâng Chúa Giêsu trong
Đền Thánh

PHANXICÔ

* Ủy ban Tòa Thánh Bảo vệ Trẻ vị
thành niên gồm 17 thành viên –
trong đó có 8 phụ nữ–, do Đức hồng
y Sean Patrick O’Malley, dòng
Phanxicô Capuchino, Tổng giám mục
Boston, làm chủ tịch và Đức ông
Robert W. Oliver làm thư ký. Trong
số các thành viên có hai người, một
nam và một nữ, từng là nạn nhân bị
giáo sĩ lạm dụng tình dục khi còn
nhỏ.

Bảo vệ trẻ em là ưu tiên hàng đầu của Đức Thánh Cha Phanxicô



WHĐ (08.02.2015) – Hôm thứ Sáu 06-02-2015 “Ủy ban Tòa Thánh Bảo vệ Trẻ vị thành niên” đã khai mạc cuộc họp toàn thể đầu tiên từ khi được thành lập vào tháng Ba 2014. Ủy ban gồm 17 thành viên –trong đó có 8 phụ nữ–, là các chuyên gia trong lĩnh vực bảo vệ chăm sóc trẻ vị thành niên, thuộc nhiều quốc gia trên khắp thế giới, trong số này có hai người từng là nạn nhân bị giáo sĩ lạm dụng tình dục khi còn nhỏ.

Một trong 8 thành viên được Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm đầu tiên là linh mục Dòng Tên người Đức, Hans Zollner, Viện trưởng Viện Tâm lý học thuộc Đại học Gregorianô ở Roma và là giám đốc Trung tâm Bảo vệ Trẻ vị thành niên của Viện này. Cha nói về những thách thức to lớn mà Ủy ban phải đối mặt và về những khó khăn trong việc giải quyết các vấn đề bao quát hơn của sự lạm dụng quyền lực trong Giáo hội ngày nay.

Cha Hans nói rằng Đức Thánh Cha đã khởi sự tiến trình xem xét việc lạm dụng quyền lực trong các lĩnh vực khác nhau, nên ngài đã “chạm vào một vết thương từ nhiều năm nay”, vết thương đã xuất hiện từ nhiều thế kỷ trước trong Giáo hội.

Cha Hans nói: “Là người công giáo và Kitô hữu, chúng ta có trách nhiệm đặc biệt phải sống đúng với điều chúng ta tuyên xưng” và cha thêm rằng “đó là một trong những động lực chính đằng sau tất cả những tiến trình cải cách đang diễn ra, trong đó có việc xem xét nạn lạm dụng tình dục và gốc rễ của nó trong Giáo hội”.

Được hỏi về công việc của Ủy ban, cha Hans nói việc gặp các thành viên từ khắp năm châu thật là điều thú vị, họ mang đến một “ngôn ngữ và một núi kinh nghiệm mà người này khác với người kia”. Cha Hans lưu ý rằng có những vấn đề cần phải giải quyết cấp bách trong nhiều vùng của châu Phi, như việc linh mục lạm dụng quyền lực và lạm dụng phụ nữ, kể cả nữ tu. Việc tìm được ngôn ngữ phù hợp để nói về những vấn đề này cũng

là điều quan trọng bởi vì trong một số nền văn hoá châu Á có quá nhiều điều cấm kỵ và “lạm dụng tình dục là một điều cấm kỵ tuyệt đối, thậm chí các phương tiện truyền thông không được nói đến”.

Khi được hỏi về những cáo buộc rằng Ủy ban hiện đang làm việc quá chậm chạp, cha Hans nói Ủy ban không có thẩm quyền về mặt pháp lý hay xét xử mà là chỉ là cơ quan tư vấn cho Đức Thánh Cha, cho các cơ quan khác của Tòa Thánh và cho các Hội đồng giám mục địa phương. Cha nhấn mạnh: “Đây không phải là một vấn đề có thể nhanh chóng khắc phục, và bạn không thể mong đợi một nền văn hoá đã phát triển qua hàng trăm năm có thể được phát hiện, phân tích và giải quyết trong vòng năm năm hay tương đương”.

Cha Hans cho biết thêm, một số vấn đề phải được giải quyết tức thời,

chẳng hạn: trách nhiệm của giám mục, nhu cầu lắng nghe các nạn nhân và cách đối xử với người phạm tội. Nhưng việc quan trọng nhất, là làm sao hướng tới “một sự thay đổi thái độ –để điều đó trở thành bình thường– đối với các chủng sinh, các nhân viên mục vụ, giáo lý viên, giáo viên, y tá làm việc trong các cơ sở Công giáo, rằng bảo vệ trẻ vị thành niên là điều vô cùng quan trọng đối với Giáo hội”.

Cha Hans kết luận, tại một số quốc gia, việc này là điều bình thường từ nhiều thập kỷ trước, nhưng tại một số quốc gia khác –gồm các nước châu Âu như Ba Lan, Croatia hoặc Hungari– thì chỉ mới bắt đầu. Nhưng Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa vấn đề này vào danh sách ưu tiên hàng đầu của ngài và hiện nay các giám mục phải giải quyết. ■

(Theo Vatican Radio)

Roma: Thánh lễ tưởng nhớ những người chết ngoài đường phố



WHĐ (05.02.2015) – Hôm Chúa nhật 01-02, hơn 600 người đã tham dự Thánh lễ tưởng nhớ và cầu nguyện cho những người không nhà chết trong cô đơn, bị bỏ rơi và nghèo đói. Theo sáng kiến của Cộng đồng Thánh Egidio, chuyên trợ giúp người không nhà, một Thánh lễ đã được cử hành tại Vương cung thánh đường Đức Mẹ Maria ở Trastevere. Một danh sách gồm hơn 200 người qua đời đã được đọc trong Thánh lễ này; mỗi tên được xướng lên là một ngọn nến được thắp sáng và đặt gần bàn thờ. Trong những ngày này, các buổi lễ tương tự khác cũng được tổ chức tại Italia và ở nhiều nước, nơi Cộng đồng Thánh Egidio chăm sóc cho những người sống và chết không nhà.

Truyền thống này có từ 31-01-1983, khi đó một phụ nữ không nhà qua đời sau một cơn hấp hối kéo dài, tại sân ga Termini ở Roma, nơi bà trú ngụ hàng đêm. Khi xe cứu thương được gọi tới, họ đã từ chối cho bà lên xe, với lý do bà rất bẩn và lại có chảy rận. Từ cái ngày đáng buồn ấy, Cộng đồng Thánh Egidio đã tưởng niệm bà Modesta và tất cả những “người bạn đường phố” chết ngoài đường phố, và mong rằng thảm kịch Modesta sẽ không bao giờ lặp lại nữa.

Các nhà lãnh đạo Cộng đồng Thánh Egidio cho biết do cuộc khủng hoảng, số người nghèo đến tham dự các bữa tiệc Giáng sinh hiện nay đã tăng gấp đôi. Cộng đồng thường tổ chức các bữa ăn cố định và lưu động, quản lý các trung tâm tiếp nhận ở Roma và các thành phố khác. Trong những năm qua, Cộng đồng đã liên lạc tiếp xúc với nhiều người không nhà trong nỗ lực cải thiện điều kiện sống khó khăn của họ.

Kết thúc Thánh lễ, mọi người đều được mời tham dự bữa ăn chung. ■

(Vatican Radio)

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam
tuyển chọn bài viết, tin tức từ hdgmvietnam.org,
phát hành thứ Năm hàng tuần trên trang hdgmvietnam.org
theo dạng pdf