



**SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT**

*

Ngày 15-3-2015

Chúa nhật 4 Mùa Chay

Chuộng tối hơn sáng

LỜI CHÚA: Ga 3, 14-21

Khi ấy, Đức Giêsu nói cùng ông Nicôđêmô rằng: “Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa. Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Quả thật, ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa”.

SUY NIỆM

Cúp điện bất ngờ là điều gây khó chịu. Trong bóng tối, người ta đi tìm hộp quẹt, tìm ánh sáng để thắp lên một ngọn nến, một cái đèn dầu. Nói chung chẳng ai thích bóng tối, vì bóng tối là dấu hiệu của lạc hậu,

(xem tiếp trang 2)

Chúng ta đừng coi thường lời cầu nguyện có sức mạnh của biết bao người hiệp nhất với nhau!
Sáng kiến 24 giờ cho Chúa, mà tôi mong ước sẽ được cử hành vào các ngày 13-14 tháng Ba trong toàn Giáo hội, cả ở cấp giáo phận, sẽ là dấu chỉ cho thấy cần thiết phải cầu nguyện.

(Sứ điệp Mùa Chay 2015)

Hội nghị Giám mục đặc trách Tông đồ Giáo dân (BILA) lần thứ X:

“Vai trò và Sứ mệnh của Giáo dân trong thế kỷ 21”



WHĐ (05.03.2015) – Ngày 02 tháng Ba 2015, Văn phòng Giáo dân và Gia đình (OLF) thuộc Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC) đã khai mạc Hội nghị Giám mục đặc trách Tông đồ Giáo dân (BILA) lần thứ X tại Trung tâm mục vụ của Dòng Camillô ở Latkrabang, Thái Lan với chủ đề “Vai trò và Sứ mệnh của Giáo dân trong thế kỷ 21”. Hội nghị kéo dài trong 5 ngày, từ ngày 02 đến 06 tháng Ba 2015. Ban đầu Hội nghị dự định tổ chức tại Dhaka, Bangladesh, vào đầu tháng Hai, nhưng phải dời lại sau một tháng và chuyển đến Thái Lan do tình hình an ninh tại Bangladesh không ổn định.

Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh kỷ niệm 50 năm Công đồng Vatican II, với các mục tiêu:

– Giáo dân và Công đồng Vatican II: đánh giá, theo quan điểm của Vatican II, vai trò và sứ mệnh của Giáo dân - chúng ta đã thực hiện như thế nào, chúng ta đang ở đâu và sẽ đi về đâu?

– Giáo dân và Thế giới: xem xét tác động của sứ mệnh của Giáo dân trong đời sống xã hội

– Giáo dân trong Giáo hội: xem xét tác động của các Cộng đoàn Kitô hữu nhỏ (SCC), Mục vụ Giới trẻ, Phụ nữ và Gia đình đối với việc giáo dân tham gia vào sứ vụ của Giáo hội

– Giáo dân với Sứ vụ: đưa ra các đề nghị về sứ mệnh Phúc âm hoá của Giáo dân.

Tham dự hội nghị có 43 thành viên (trong đó có 4 giám mục – của Bangladesh, Philippines, Sri Lanka và Thái Lan–, 7 linh mục), thuộc các quốc gia: Bangladesh: 7; Ấn Độ: 3; Malaysia: 6; Myanmar: 2; Pakistan: 6; Philippines: 6; Singapore: 1 (nhưng đại diện cho văn phòng FABC); Sri Lanka: 6; Hàn Quốc: 1; Thái Lan: 2; và Việt Nam: 3.

Ngày thứ Ba, 03-03, sau Thánh lễ khai mạc lúc 9g15 do Đức Tổng giám mục Paul Tschang In-Nam, Sứ thần Tòa Thánh tại Thái Lan, chủ tế, và lời chào mừng, Hội nghị bắt đầu ngay với bài thuyết trình chính: “Giáo dân dưới ánh sáng kỷ niệm 50 năm Công đồng Vatican II” do cha Jacob Teckanath (Ấn Độ) trình bày.

Chiều ngày 03 và trong các ngày tiếp theo, Hội nghị tiếp tục làm việc với các buổi suy tư và trao đổi nhóm theo khu vực, thảo luận bàn tròn, các khoá chuyên đề, chia sẻ về các đề nghị trong khu vực hay của quốc gia. Việt Nam thuộc khu vực Đông Nam Á cùng với các nước Myanmar, Thái Lan, Malaysia và Philippines.

Ngày thứ Năm 05-03, Hội nghị kết thúc với Thánh lễ do Đức cha Norbert Andradi (Sri Lanka) chủ tế lúc 18g. ■

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

thiếu văn minh. Ấy thế mà cũng có những người mê bóng tối. Bóng tối của quán bia ôm, của karaoke, của sàn nhảy... Phải bỏ tiền ra để mua được bóng tối. Bóng tối đồng lõa, che đậy, lấp liếm, làm mặt nạ. Bóng tối trong tâm hồn cần có bóng tối ở ngoài. Nó sợ ánh sáng làm lộ chân tướng. “Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa”. Ghét ánh sáng, chuộng bóng tối: đó là thảm kịch nơi lòng con người, bởi lẽ con người được sinh ra để sống cho ánh sáng.

Lắm khi người ta từ chối tin vào Đức Kitô, từ chối đến với ánh sáng và sự thật, chỉ vì đời họ chìm trong bóng tối và giả trá. Những lý do biện minh cho sự từ chối này thường đến sau khi đã chọn lựa. Cần thay đổi cuộc sống để tin hơn vào Thiên Chúa, nhưng cũng cần can đảm đến với ánh sáng dù biết mình đang chìm trong bóng tối; hay đúng hơn, vì biết mình nô lệ cho bóng tối mà ta khao khát vươn tới ánh sáng. Đừng trốn chạy ánh sáng như Adam, Evà. Hãy để cho ánh sáng vén mở chính mình, bắt ta đối diện với sự thật trần trụi về mình, để rồi ta được rục rịch trong niềm vui.

Chỉ có một cách ra khỏi bóng tối đó là trở lại với ánh sáng, bằng cách ngược nhìn lên... Dân Do Thái xưa trong sa mạc đã được chữa lành nhờ tin tưởng nhìn lên con rắn đồng treo trên cây gỗ. Ngày nay, chúng ta được cứu độ, được sự sống đời đời nhờ tin tưởng nhìn lên Đức Giêsu bị treo trên thập giá. Thập giá là tội cùng của nhục nhả đớn đau, nhưng cũng là biểu hiện tuyệt vời của một tình yêu. Kitô hữu không phải là người tôn thờ đau khổ, nhưng là người say mê tình yêu: tình yêu của Cha khi trao ban người Con yêu dấu, tình yêu của Con khi hiến tặng mạng sống mình. Nhiều nơi đã đặt tượng Chúa phục sinh trên thập giá, nhờ đó bầu khí nhà thờ tươi vui hơn. Nhưng ta vẫn không được quên nhìn lên thân xác bầm tím nát tan của Đức Giêsu trên Núi Sọ.

Ước gì tôi biết nhìn lên tình yêu bị treo và trở lại với ánh sáng để ánh sáng đưa tôi vào sâu hơn trong tình yêu.

(xem tiếp trang 3)

Kỷ niệm 50 năm Thánh lễ đầu tiên bằng tiếng Ý: Giáo hội kêu gọi chúng ta hãy sống đời sống phụng vụ đích thực

WHĐ (09.03.2015) – Tối thứ Bảy 07-03-2015, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cử hành Thánh lễ tại nhà thờ *Các Thánh* nhân dịp kỷ niệm 50 năm Thánh lễ đầu tiên bằng tiếng Ý do Chân phước Giáo hoàng Phaolô VI cử hành.

Đúng 50 năm trước, ngày 07-03-1965, vào Chúa nhật thứ nhất Mùa Chay, tại nhà thờ *Các Thánh*, lần đầu tiên Đức giáo hoàng Phaolô VI đã dùng ngôn ngữ địa phương (tiếng Ý) để cử hành Thánh lễ. Trong bài giảng Thánh lễ hôm ấy, Đức giáo hoàng Phaolô VI đã nói: “Hôm nay mở đầu hình thức mới của phụng vụ ở tất cả các giáo xứ và nhà thờ trên thế giới, trong tất cả các Thánh lễ có giáo dân tham dự. Đây là một sự kiện lớn, mà chúng ta phải nhớ đến như là nguyên lý làm cho đời sống thiêng liêng thêm phong phú, như một nỗ lực mới để đáp lại cuộc đối thoại tuyệt vời giữa Thiên Chúa và con người”.



Thánh lễ đầu tiên bằng tiếng Ý do Chân phước giáo hoàng Phaolô VI cử hành tại nhà thờ *Các Thánh*, ngày 07-03-1965

(Ảnh: AP)

Trong bài giảng Thánh lễ 50 năm sau, Đức Thánh Cha Phanxicô đọc lại trình thuật Tin Mừng về việc Chúa Giêsu thanh tẩy Đền thờ Giêrusalem, với lời nói cứng rắn của Chúa Giêsu, “Đừng làm cho nhà Cha Ta thành nơi buôn bán!”. Đức Thánh Cha giải thích, Chúa Giêsu không chỉ nói đến những người buôn bán trong Đền thờ; nhưng Ngài muốn đề cập đến một kiểu phụng tự nhất định. Cử chỉ của Chúa Giêsu là cử chỉ “tẩy uế, thanh tẩy”. Thiên Chúa không bằng lòng với những lễ phẩm vật chất dựa trên những ý thích của cá nhân. Nhưng Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta “phải thờ phượng đích thực, phải có sự tương hợp giữa phụng vụ và đời sống”. Lời mời gọi ấy dành



cho mọi thời đại, và cũng cho cả chúng ta ngày hôm nay nữa.

Nhắc lại Hiến chế *Sacrosanctum Concilium* của Công đồng Vatican II về Phụng vụ, Đức Thánh Cha nói, “Giáo hội kêu gọi chúng ta phải sống đời sống phụng vụ đích thực và luôn sống như thế, để có được sự hòa điệu giữa điều phụng vụ cử hành với điều chúng ta sống thường ngày”. Và, “Phụng vụ là nơi đặc biệt để nghe tiếng Chúa, Đấng dẫn chúng ta đi vào nẻo đường công chính và sự hoàn thiện của Kitô giáo”.

Đức Thánh Cha nói tiếp, Phụng vụ mời gọi chúng ta bước vào cuộc hành trình hoán cải và sám hối, đặc biệt trong mùa Chay, là “thời điểm đổi mới nội tâm, từ bỏ tội lỗi, thời điểm mà chúng ta được kêu gọi tái khám phá bí tích Hòa giải, giúp chúng ta vượt qua tội tăm của tội lỗi để đi vào ánh sáng của ân sủng và tình bạn với Chúa Giêsu”. Đức Thánh Cha nói rằng chúng ta không bao giờ được quên “sức mạnh lớn lao mà bí tích đem lại cho đời sống Kitô hữu: nó làm cho chúng ta lớn lên trong sự kết hiệp với Thiên Chúa, tìm lại niềm vui đã đánh mất và được an ủi vì biết rằng Chúa Cha đầy lòng thương xót luôn đón nhận chính từng người chúng ta”.

Kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha nói rằng ngôi nhà thờ *Các Thánh* này đã được xây dựng “nhờ lòng nhiệt thành tông đồ của Thánh Luigi Orione”. Và ngài nhắc nhớ rằng chính ở đây, “theo một nghĩa nào đó”, Chân phước Phaolô VI đã “mở đầu cuộc cải tổ phụng vụ” với việc cử hành Thánh lễ “bằng ngôn ngữ của dân chúng”. Đức Thánh Cha Phanxicô hy vọng rằng dịp này sẽ làm sống lại nơi mọi người “lòng yêu mến nhà Chúa”. ■

Giáo hội Lào sắp có thêm 3 linh mục



WHD (07.03.2015) – Năm 2015 là năm ân phúc của Giáo hội Lào nhỏ bé: 3 thầy phó tế sẽ được phong chức linh mục cho Hạt đại diện Tông toà Luang Prabang, đó là các tân linh mục: Phaolô Lattana Sunthon, Augustinô Saegna Sii Bunti, và Micae Kanthak Vilae Luong Di. Cha Tito Banchong Thopanhong, 67 tuổi, Giám quản Tông toà Luang Prabang, nói rằng đây là dấu hiệu của niềm hy vọng lớn lao. Phục vụ cho 2.600 tín hữu trong 6 giáo xứ của Hạt đại diện Tông toà Luang Prabang hiện nay chỉ có thêm một linh mục nữa ngoài cha Tito.

Cha giám quản Tito nói: “Đó sẽ là một thời điểm lịch sử cho Giáo hội tại Lào và là thời điểm ân sủng cho mọi người”. Ba vị giám mục Đại diện Tông toà của Vientiane, Savannakhet và Pakse sẽ cùng với cha Tito gặp nhau vào tuần tới để bàn về lễ phong chức dự kiến tổ chức vào tháng Mười

Hai năm nay. Ba phó tế sắp được thụ phong linh mục đã học tại chủng viện Savannakhet và một thầy đã theo học một năm tại Philippines. Các vị lãnh đạo Giáo hội tại Lào cho biết sẽ mời Đức Sứ thần Tòa Thánh ở Bangkok và các giám mục Á châu khác tham dự lễ phong chức này.

Cha Tito cho biết thêm: Pakse có 8 chủng sinh, Savannakhet 5 chủng sinh và Luang Prabang 3 chủng sinh. Cha cũng nói về mối quan hệ với chính quyền dân sự như sau: “Tình hình là bình ổn và êm thấm, các hoạt động phụng tự và mục vụ của Giáo hội đều không gặp trở ngại”; đây là dấu hiệu cho thấy tự do tại quốc gia nhỏ bé dưới quyền Cộng sản này đang dần được cải thiện đều đặn.

Trong số khoảng 6 triệu dân chủ yếu là Phật tử, có 45.000 người Công giáo Lào, chưa được 1% dân số. Giáo hội Lào hiện có 4 Hạt Đại diện Tông toà, trong đó Luang Prabang đang trống toà, với 14 linh mục.

Đức giám mục Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun, Đại diện Tông toà của Pakse hiện là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Lào-Kampuchea. Hội đồng Giám mục này cũng là thành viên của Liên Hội đồng Giám mục Á châu. ■

Vatican: Khoá học thứ 26 về Toà trong

WHD (11.03.2015) – Hôm thứ Hai 09-03-2015, Toà Ân giải tối cao đã khai mạc Khoá học lần thứ 26 về Toà trong với 500 tham dự viên, gồm các linh mục, phó tế và chủng sinh.

Trong Khoá học kéo dài năm ngày, các tham dự viên sẽ đào sâu về những khía cạnh giáo luật, luân lý, phụng vụ và mục vụ của bí tích Giải tội cũng như các quyền lợi và nghĩa vụ của hối nhân.

Theo Đức ông Chánh lục sự Krzysztof Nykiel, Toà Ân giải là toà của lòng thương xót. Từ 26 năm nay, vào Mùa Chay hằng năm, thời gian tốt nhất cho việc hoán cải, Toà Ân giải đều mở một khoá học dành cho các linh mục, phó tế và chủng sinh về việc cử hành đúng đắn bí tích Giải tội, nhất là trong những tình huống đặc biệt nhị. Thật vậy, Đức ông Nykiel nhấn mạnh rằng, việc đề cao bí tích Giải tội phụ thuộc rất nhiều vào các linh mục và nhận thức của họ về thừa tác vụ cao quý và không thể thay thế này mà họ là người được uỷ thác.

Họ cần phải hiểu rằng trước hết họ là công cụ của Lòng Chúa thương xót, và cũng là những nhà giáo dục về lòng thương xót. Trong bối cảnh hiện nay vốn phức tạp, đa dạng, bị thế tục hoá, và khó xác định, trong một xã hội với cảm thức siêu nhiên và siêu việt, con người đã mất đi chiếc la bàn hướng về Thiên Chúa và sống trong một thái độ tự quy mà chắc chắn gây ra tình trạng bất ổn. Do đó bí tích giải tội thật quan trọng, giúp chúng ta trở về với Thiên Chúa, gặp gỡ Chúa Giêsu để bắt đầu một cuộc sống mới được giao hoà. Đức ông Nykiel cho rằng, mỗi hối nhân khi ra khỏi toà giải tội sẽ trở thành một người loan truyền Lòng Chúa thương xót. Phúc Âm hoá không phải là đưa ra một giáo lý hay loan báo chân lý Phúc Âm; nhưng trước hết là làm chứng cho tin vui của Phúc Âm, qua niềm vui của một cuộc sống được giao hoà với Thiên Chúa. Người nào cảm nghiệm được Thiên Chúa yêu thương mình,

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu
tạ ơn Chúa đã cho chúng con
ánh sáng mặt trời, mặt trăng,
và ánh sáng từ những nguồn năng
lượng trên mặt đất.

Tạ ơn Chúa
vì Chúa đã gọi chúng con là ánh
sáng.
Đó là vinh dự
và cũng là một trách nhiệm nặng
nề.

Xin cho chúng con có khả năng
đẩy lui bóng tối
của hận thù và bất công,
của buồn phiền và thất vọng.

Xin cho chúng con biết giữ gìn
ngọn lửa
mà Chúa đã thắp lên trong lòng
chúng con,
và biết vâng theo những soi sáng
của Chúa
qua từng phút giây của cuộc sống.

Lạy Chúa Giêsu,
cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng
tối
vẫn còn tiếp diễn
trên thế giới và trong lòng chúng
con.

Ước gì chúng con
đừng chỉ lo nguyên rửa bóng tối,
nhưng can đảm thắp lên những
ngọn lửa,
để cả trái đất ngập tràn ánh sáng
Chúa. ■

Lm Anton Nguyễn Cao Siêu, SJ

thì cũng được thúc đẩy thương xót người nghèo và người bị bỏ rơi.

Chiều thứ Sáu 13-03, các tham dự viên sẽ tham dự một buổi cử hành sám hối do Đức Thánh Cha chủ sự tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô. Sau đó là đêm cầu Thánh Thể và đến với bí tích Giải tội trong các nhà thờ ở Roma, theo sáng kiến “24 giờ cho Chúa” do Hội đồng Toà Thánh về Tân Phúc Âm hoá đề ra. Các giáo phận và các giáo xứ trên toàn thế giới cũng được mời gọi tham gia sáng kiến này, nhằm đề cao sức mạnh của cầu nguyện và thúc đẩy các hối nhân giao hoà với Thiên Chúa. Trong dịp này Toà Ân giải đã mời sáu mươi linh mục ngồi toà giải tội. ■

Các gia đình Kitô hữu Iraq tị nạn gửi thư cho Đức Thánh Cha Phanxicô

WHD (06.03.2015) – “Chúng con đã phải trốn chạy khỏi đất nước mình cùng với Chúa Kitô, với đức tin và các nguyên tắc sống của chúng con. Chúng con chọn rời bỏ nhà cửa và đất nước mà chúng con yêu quý, thà trở thành người xa lạ ở miền đất xa lạ, với tất cả nỗi đau đớn và thống khổ, còn hơn là chấp nhận sự độc ác và tàn bạo bất nhân đối với những người vô tội”. Đó là một đoạn trong bức thư rất cảm động mà các gia đình Kitô hữu Iraq đến tị nạn tại giáo xứ Naour, Jordan từ vài tháng nay gửi đến Đức Thánh Cha Phanxicô.



Cha Rifat Bader, giám đốc “Trung tâm Nghiên cứu và Truyền thông Công giáo” ở Amman và là linh mục quản xứ Naour, đã trình bức thư này lên Đức Thánh Cha sau Thánh lễ tại Nhà nguyện Santa Marta hôm thứ Năm 05 tháng Ba. Cha cũng trình cho Đức Thánh Cha một bản sao bức tranh của một người tị nạn. Cha cho biết: “Tôi không thể tiết lộ tên người ấy, vì ông lo sợ cho mạng sống của mình, nhưng trong bức tranh này ông đã vẽ lại tất cả tấn thảm kịch mà cộng đồng Kitô hữu ở Mosul đang sống”. Bức tranh thể hiện một đoàn người đang rời xa các bức tường của thành phố, đi đầu là Thánh gia – “chính Thánh gia cũng là những người tị nạn” – và có một thiên thần hộ thủ cùng đi; đoàn người gồm có các linh mục, nữ tu, đàn ông, phụ nữ, người già, trẻ em, nhiều người mặc trang phục điển hình của các thành phố Mosul và Qaraqosh.

Cha Rifat xác nhận rằng, “trong những tháng gần đây, tôi đã tiếp nhận những người này, họ bị bách hại vì là Kitô hữu, đó là một chứng tử thật lớn lao. Họ chẳng còn gì cả,

Đức Tổng giám mục Tunis: Đối thoại liên tôn là nền tảng của hoà bình

WHD (06.03.2015) – Trong buổi gặp gỡ đầy xúc động với các giám mục Bắc Phi đang viếng thăm *ad limina* ở Vatican tuần này, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cảm ơn các ngài và các cộng đoàn Kitô hữu trong giáo phận của các ngài vì họ đã can đảm hiện diện cách an hoà trong một khu vực đầy đe dọa bởi lực lượng tự xưng là “Nhà nước Hồi giáo”. Đức Thánh Cha cũng khuyến khích các ngài tiếp tục xây dựng truyền thống đối thoại liên tôn của mình.

Trong số các giám mục yết kiến Đức Thánh Cha, có Đức cha Ilario Antoniazzi, Tổng giám mục Tổng giáo phận Tunis.

Sau buổi gặp gỡ Đức Thánh Cha, ngài đã phát biểu trên Đài phát thanh Vatican về tầm quan trọng cơ bản của cuộc đối thoại liên tôn trong khu vực của ngài. Đặc biệt, Đức Tổng giám mục Ilario nói rằng điểm then chốt nhất của việc sống chung hoà bình giữa các cộng đoàn ở Bắc Phi là đối thoại với Hồi giáo.

Nhận xét về bài nói chuyện của Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến trong đó ngài khuyến khích các giám mục huấn luyện cho tất cả các giáo sĩ và tu sĩ trong giáo phận về đối thoại đại kết và liên tôn để “xây dựng nơi nào bị phá hủy”, Đức cha Ilario cho biết: các tín hữu trong Tổng giáo phận của ngài vẫn chung sống hoà bình với các cộng đoàn Hồi giáo. Các cộng đoàn này rất biết ơn Giáo hội vì những công tác bác ái, xây dựng trường học cũng như những cơ sở hạ tầng xã hội khác...

của cải duy nhất mà họ có là đức tin”. Họ đã viết cho Đức Thánh Cha: “Bây giờ Đức tin của chúng con vững mạnh hơn trước. Chúng con không sợ bất cứ điều gì vì chúng con tin rằng Chúa đang ở với chúng con”. ■

(Vatican Radio)



Đức cha cũng cho biết rằng ngài và các giám mục khác thường tham dự những sự kiện chung của Công giáo và Hồi giáo khi thì là khách mời, khi thì là người tổ chức.

Ngài nhận định: “Tìm hiểu người khác và làm cho họ hiểu mình là điều rất quan trọng. Đa số người Hồi giáo là những người tốt, là những người yêu chuộng hòa bình và muốn cộng tác

với chúng ta. Cách tốt nhất khi xây dựng một mối tương quan là làm điều đó một cách sợ sệt”. ■

(Vatican Radio)

ĐGM Renato Corti sẽ soạn bài suy niệm Đàng Thánh giá ngày thứ Sáu Tuần Thánh

WHD (08.03.2015) – Theo thông cáo của Phòng Báo chí Tòa Thánh ngày thứ Sáu 06-03, Đức cha Renato Corti, nguyên giám mục giáo phận Novara, Italia, đã được Đức Thánh Cha Phanxicô mời soạn các bài suy niệm Đàng Thánh giá cho ngày thứ Sáu Tuần Thánh năm nay.

Theo truyền thống, Đức Thánh Cha sẽ cử hành Đàng Thánh giá tại Đấu trường Roma cổ đại Colosseum vào tối thứ Sáu Tuần Thánh - năm nay là ngày 03 tháng Tư.

Đức cha Corti nguyên là giám mục phụ tá của Đức hồng y Carlo Maria Martini từ năm 1981 đến 1990. Đức cha cũng là nhà nghiên cứu về linh mục Antonio Rosmini, mà Đức cha đã tiến hành thủ tục xin phong Chân phước cho ngài với tư cách bản quyền giáo phận Novara. Vì thế, vào năm 2009 các linh mục của Tu hội Bác ái (do Chân phước Rosmini sáng lập năm 1828) đã nhận Đức cha Corti là thành viên danh dự của Tu hội này. ■

**Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam
tuyển chọn bài viết, tin tức từ hdgmvietnam.org,
phát hành thứ Năm hàng tuần trên trang hdgmvietnam.org
theo dạng pdf**