



tuần tin

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

THỨ NĂM 2-4-2015

hdgmvietnam.org

Số 19/2015

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

*

Ngày 5-4-2015

Chúa nhật Phục sinh

Ông đã thấy và đã tin

LỜI CHÚA: Ga 20, 1-9

Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Mácđala đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói: "Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu!" Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. Ông cuộn xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. Ông Simon Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lăn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng: theo Kinh Thánh, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết.

SUY NIỆM

Niềm vui phục sinh khởi sự bằng thái độ hốt hoảng. Tảng đá che cửa mộ đã bị ai đó lăn ra. Xác của Thầy đặt bên trong đã biến mất. Thật là chuyện kinh khủng đối với bà Maria Mácđala!

Bà đã đi thăm mộ lúc trời còn tối. Có lẽ cả đêm qua bà không chợp mắt được, chỉ mong cho chong sáng để

(xem tiếp trang 2)

Uỷ ban Loan báo Tin Mừng họp thường niên năm 2015



Trong hai ngày 23 và 24 tháng Ba 2015, Uỷ ban Loan báo Tin Mừng (UBLBTM) của Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGMVN) đã tổ chức Phiên họp thường niên năm 2015 tại Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đặc biệt, Phiên họp này cũng nhằm chuẩn bị cho Đại hội Truyền giáo sẽ diễn ra vào cuối năm nay.

Tham dự Phiên họp có Đức cha Chủ tịch UBLBTM Anphong Nguyễn Hữu Long, cha Thư ký Uỷ ban Đaminh Ngô Quang Tuyên và các Trưởng ban Loan báo Tin Mừng các giáo phận, thư ký các Uỷ ban của HĐGMVN: Mục vụ Di dân, Bác ái Xã hội - Caritas, Mục vụ Gia đình, Mục vụ Giới trẻ, Giáo lý Đức tin, Truyền thông Xã hội, Trưởng ban Đối thoại liên tôn của Tổng giáo phận TP. HCM, đại diện các Dòng tu và một số giáo dân.

Ngày thứ nhất

Phiên họp khai mạc với Thánh lễ lúc 11g00.

Lúc 14g20, sau phút thánh hóa, Phiên họp bắt đầu với phần giới thiệu các thành phần tham dự và tuyên bố lý do của Đức cha Anphong. Tiếp lời Đức cha, cha Thư ký Uỷ ban nhận định rằng Phiên họp chắc chắn sẽ đưa ra được những điều hay và những cách làm tốt nhất để loan báo Tin Mừng theo đường hướng của sắc lệnh *Ad Gentes* (Đến với muôn dân).

Trong phần chia sẻ quan điểm và kinh nghiệm truyền giáo của các Hội Dòng: Mến Thánh Giá Chợ Quán, Mến Thánh Giá Thủ Thiêm, Đức Bà Truyền Giáo, Đaminh Tam Hiệp, Thánh Phaolô, Đức Mẹ Đồng Công, Phanxicô, Chúa Cứu Thế và Dòng Tân. Cha Thư ký UBLBTM nói ngài

tình thương bao bọc sẽ mang lại tin yêu và hy vọng. Cha Trưởng ban Đối Thoại Liên Tôn của Tổng giáo phận TP. HCM thì khơi gợi khám phá, tiếp cận các công nhân và các nhà tôn giáo, lưu tâm đến các cặp hôn nhân khác đạo, vì thực tế hiện nay thời gian các học sinh Công giáo tiếp xúc với học sinh ngoài đạo đến 80%. Uỷ ban Bác ái Xã hội - Caritas nhận thấy cần có sự hợp tác đồng bộ giữa các ban nhiều hơn. Uỷ ban Mục vụ Gia đình nhận định, gia đình là một xã hội thể hiện qua các giao tiếp, là Giáo hội tại gia, có giá trị nhân văn, mang đến đức tin, ánh sáng cho đời. Uỷ ban Mục vụ Giới trẻ cho rằng cách sống đức tin cần có thêm sự hiểu biết và chia sẻ những sinh hoạt phong phú. Uỷ ban Giáo lý Đức tin ưu tư, làm sao để giáo lý thành Tin vui, diễn tả được tình yêu Thiên Chúa; ngôn ngữ giáo lý là ngôn ngữ trái tim, không đi một chiều, nội tâm hoá ý nghĩa giáo lý thành đời sống hữu ích cho thiếu nhi. Cuối cùng, bài tham luận do Uỷ ban Truyền thông Xã hội gửi đến nói lên mối tương quan chặt chẽ giữa truyền giáo và truyền thông.

Trong phần trao đổi ý kiến, các tham dự viên đều đồng ý nên có sự đồng bộ, liên kết các Uỷ ban, nhưng các linh mục thư ký nên ngồi lại với nhau trước, để nối kết và triển khai, làm sao thống nhất suy nghĩ để cùng làm điều ích lợi cho Hội Thánh.

Trong giờ cơm chiều, Đức Tổng Giám mục Bùi Văn Đọc đã đến gặp gỡ mọi người. Ngài cho biết sẽ đi dự Hội nghị về Truyền giáo tại Rôma vào cuối năm 2015 và xin cộng đoàn cầu nguyện cho Hội nghị thành công tốt đẹp.

Lúc 19g00 bắt đầu phần chia sẻ kinh nghiệm truyền giáo của các Hội Dòng: Mến Thánh Giá Chợ Quán, Mến Thánh Giá Thủ Thiêm, Đức Bà Truyền Giáo, Đaminh Tam Hiệp, Thánh Phaolô, Đức Mẹ Đồng Công, Phanxicô, Chúa Cứu Thế và Dòng Tân. Cha Thư ký UBLBTM nói ngài

(xem tiếp trang 2)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

lên đường. Ai có thể hiểu được trái tim của bà? Tình yêu đã khiến bà đứng dưới chân thập giá (Ga 19,25) và tham dự cuộc mai táng Thầy Giêsu (Mt 27,61). Bây giờ tình yêu ấy lại thúc đẩy bà ra một trước tiên, trước cả người môn đệ được Đức Giêsu thương mến... Maria hốt hoảng chạy về báo tin cho hai môn đệ. Bà nghĩ chắc có kẻ đã ăn cắp xác Thầy. Vấn đề duy nhất làm bà âu lo khắc khoải, đó là họ đang để Người ở đâu (Ga 20,2.13.15). Bà cần biết chỗ đó, để lấy ngay xác về. Maria chẳng nghĩ gì đến chuyện Chúa phục sinh, bà chỉ mong tìm lại xác của Thầy đã chết.

Maria chạy về để kéo theo Phêrô và Gioan chạy đến mộ, những bước chân hối hả vội vàng. Chỉ có ngôi mộ trống và những băng vải đặt ở đó, còn khăn che đầu thì được cuốn lại, xếp riêng. Thấy mọi điều đó, Gioan tin rằng Thầy đã phục sinh. Chẳng ai ăn cắp xác mà để lại gọn ghẽ khăn vải liệm.

Chúng ta cần có lòng mến thiết tha của bà Maria Macđala, nhưng cũng cần có sự nhạy cảm để tin như Gioan. Khi tin, người ta khám phá ra ý nghĩa của các biến cố: ý nghĩa của cái chết bi đát trên Núi Sọ, ý nghĩa của ngôi mộ trống và tấm khăn xếp gọn gàng. Chúng ta cần có lòng tin để khỏi rơi vào sự thất vọng hay hốt hoảng, trước những thất bại, đổ vỡ mất mát trong cuộc đời. Đời chúng ta lăm khi giống ngôi mộ trống tráy. Những gì chúng ta yêu quý nay chẳng còn. Chúng ta đôn đáo kiếm tìm điều đã mất, trong nước mắt đau khổ như bà Maria (Ga 20,11)

Nhưng nếu xác Đức Giêsu cứ nằm yên trong mộ, để cho bà Maria đến thăm viếng, thì làm gì có chuyện Chúa phục sinh? Phiến đá cửa mộ không giữ được Ngài, những băng vải không ngăn được Ngài ra đi. Sự sống bật dậy từ tro tàn của cái chết. Ánh sáng bừng lên từ bóng tối mịt mù. Tình yêu thắng trận khi tưởng như bị hận thù nuốt chửng. Niềm vui phục sinh là quà tặng bất ngờ cho Maria. Bà sẽ chẳng bao giờ tìm thấy xác Thầy trong mộ đâu, nhưng bà sẽ gặp chính Đấng Phục Sinh ở ngoài mộ đá.

(xem tiếp trang 3)

Ủy ban Loan báo Tin Mừng hợp thường niên...

không dám đúc kết mà chỉ xin gửi lời cảm ơn tất cả quý đồng đã chia sẻ, cho mọi người thấy rõ hơn về linh đạo các Dòng. Những cuộc tâm sự, nói chuyện như hôm nay cần có nhiều hơn để có thêm kinh nghiệm. Những chia sẻ của các Dòng nam nói lên sự kiên nhẫn, sẵn sàng chịu thử thách, còn Dòng nữ thì có đặc sủng tuyệt



với là ơn tiếp cận trẻ em, người trẻ, người già và cả chính quyền. Thật là ơn Chúa Quan Phòng.

Để đúc kết, Đức cha Anphong cho biết, qua các chia sẻ, ngài đã học hỏi thêm nhiều điều từ thực tế và thấy linh vực truyền giáo bao trùm các sinh hoạt của Giáo hội. Có việc tuy đơn sơ nhưng mang lại hiệu quả như Dòng Đồng Công với nồi cháo tình thương, nước sạch miễn phí, lo cho người tịt thần; Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm với vấn nạn buôn người, nô lệ tình dục v.v... Ngài xin ghi nhận và sẽ kiên trì phát huy, cho dù có thuận lợi hay không. Ngài cảm ơn tất cả và hy vọng ngày thứ hai sẽ là một ngày sôi nổi, hữu ích nhiều cho công việc loan báo Tin Mừng.

Ngày làm việc thứ nhất kết thúc lúc 20g45 với phép lành của Đức cha Anphong.

Ngày thứ hai

Ngày làm việc thứ hai bắt đầu với Thánh lễ lúc 5g30.

Đến 8 giờ, Phiên họp tiếp tục lắng nghe các bài chia sẻ. Mở đầu là phần chia sẻ của một cha Dòng Phanxicô, người dân tộc K'Ho. Theo cha, để làm công tác loan báo Tin Mừng cho có hiệu quả thì phải ở giữa dân và học ngôn ngữ của người dân. Cha đã tặng các tham dự viên hai đĩa DVD "Ngày Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên" với nhiều tiết mục rất ấn tượng. Hai nữ tu Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ chia sẻ tôn chỉ của Dòng là chiêm niệm và hoạt động. Quý nữ tu đã phục vụ cho bệnh nhân phong Tuy Hoà, giáo dục và mở nội trú cho các

em gái thuộc nhiều sắc tộc. Một cha Dòng Thừa Sai Việt Nam đã chia sẻ mối trăn trở vì số linh mục của Dòng ra đi truyền giáo sút giảm quá nhiều. Quý cha sẵn sàng nhận chung sinh để có đội ngũ kế thừa.

Tiếp theo là phần báo cáo của các giáo phận. Các giáo phận Bắc Ninh, Lạng Sơn cho biết đều gặp nhiều khó khăn trong việc loan báo Tin Mừng. Linh mục và tu sĩ phải bảo đảm an toàn cho giáo dân thì dân mới an tâm giữ đạo. Đức cha Anphong cũng nói về những khó khăn cho việc loan báo Tin Mừng ở Sơn La, Lai Châu, và ngài cũng đồng ý rằng các linh mục phải làm chỗ dựa cho giáo dân, và mỗi tín hữu cần phải tham gia vào việc loan báo Tin Mừng. Giáo phận Huế nhấn mạnh vấn đề hội nhập văn hóa, tổ chức học hỏi trong ngày Truyền giáo.

Giáo phận Xuân Lộc được lợi thế vì đã đào tạo được hơn 8.000 tác viên loan báo Tin Mừng, nhưng có một vấn đề đáng quan tâm là tại Hố Nai có một số người bỏ đạo và theo Tin Lành. Giáo phận Long Xuyên ưu tiên cho việc phát triển các giáo điểm.

Đến 14g00, Phiên họp thảo luận về việc tổ chức Đại hội Truyền giáo. Cha Thư ký UBLBTM cho biết, năm nay Đại hội Truyền giáo được tổ chức theo đúng thông lệ 5 năm một lần, đồng thời cũng để mừng 50 năm sắc lệnh *Ad Gentes*. Nhiều ý kiến nêu lên vấn đề có nên in ấn nhiều tài liệu hay dùng phương pháp mới. Vì đại diện Ủy ban Truyền thông Xã hội đã giới thiệu trang web đang hình thành với các video clip hữu ích cho việc loan báo Tin Mừng cùng với các DVD về nhà thờ chính tòa trong đường hướng truyền giáo. Đức cha Anphong kết luận không nên in ấn quá nhiều mà nên dùng các phương tiện truyền thông mới: website, video clip v.v...

Sau khi chụp hình chung và nghỉ giải lao 15 phút, mọi người trở lại phòng họp để tiếp tục thảo luận những điều cụ thể về Đại hội: địa điểm, thời gian, nhân sự, chương trình, kế hoạch...

Kết thúc thảo luận, Đức cha Chủ tịch và Cha Thư ký UBLBTM gửi lời cảm ơn đến các tham dự viên cũng như Ban Tổ chức và những vị đặc trách Văn phòng HDGMVN.

Phiên họp thường niên 2015 của UBLBTM bế mạc với bữa cơm thân mật lúc 18g00. ■

(tgpsaigon.net, 30-03-2015)

Đức hồng y Müller: “Giao cho các Hội đồng giám mục quyết định về các vấn đề tín lý hoặc kỷ luật về hôn nhân và gia đình là một ý tưởng hoàn toàn chống lại Công giáo”

WHĐ (29.03.2015) – Hôm thứ Năm 26-03-2015, trong thời gian đến Paris, Pháp, để chủ toạ một Hội nghị thần học, Đức hồng y Gerhard Ludwig Müller, Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin đã dành cho tờ *Famille Chrétienne* của Pháp, một cuộc phỏng vấn liên quan đến Huấn quyền của Giáo hội và đến chủ đề gia đình –sẽ được thảo luận tại Thượng Hội đồng Giám mục vào tháng Mười sắp tới tại Vatican.

Trả lời câu hỏi tại sao ngài khuyến khích các Kitô hữu hãy “can đảm chấp nhận tử đạo như một ngôn sứ” – điều được viết trong một cuốn sách trao đổi về đề tài gia đình, mới xuất bản tại Italia và Hoa Kỳ, Đức hồng y Müller nói: “Giáo hội không phải là một tổ chức từ thiện. Bảo rằng chúng ta tôn trọng quan điểm của mọi người, chúng ta muốn điều tốt cho mọi người, là không đủ. Trình bày Phúc Âm như một sứ điệp tri liệu đơn thuần không phải là quá khó, nhưng không đáp ứng được đòi hỏi của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã nói: “Phúc cho anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa”. Các tông đồ đầu tiên, các giáo phụ, các giám mục vĩ đại trong lịch sử Giáo hội đã rất thường phải đối mặt với cơn gió ngược. Lẽ nào có thể khác được đối với chúng ta?

Được hỏi, liệu có thể giao cho các Hội đồng giám mục quyết định về các vấn đề tín lý hoặc kỷ luật về hôn nhân và gia đình hay không, Đức hồng y Müller quả quyết: “Đây là một ý tưởng hoàn toàn chống lại Công giáo, không tôn trọng tính công giáo của Giáo hội. Hội đồng Giám mục có thẩm quyền về một số vấn đề, nhưng không phải là một huấn quyền bên cạnh Huấn quyền, mà không cần giáo hoàng và không hiệp thông với tất cả các Giám mục.

Cụ thể, tờ *Famille Chrétienne* nêu ra trường hợp mới đây, Đức hồng y Marx, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, đã nói rằng Hội đồng Giám mục của ngài không phải là một “*chi nhánh của Roma*”. Đức hồng y Müller khẳng định như sau: “Một Hội đồng Giám mục không phải là một công đồng riêng, càng không phải là một công đồng chung. Chủ tịch Hội đồng Giám mục chẳng khác gì một người điều phối kỹ thuật, và như vậy không có thẩm quyền giáo huấn riêng biệt.

Câu nói Hội đồng Giám mục ‘*không phải là một chi nhánh của Roma*’, khiến tôi nghĩ rằng các giáo phận cũng chẳng phải là chi nhánh của Văn phòng thư ký của một Hội đồng giám mục, hay của giáo phận của vị Chủ tịch Hội đồng Giám mục. Kiểu thái độ này đưa đến nguy cơ làm sống lại một hình thức phân cực nào đó giữa các giáo hội địa phương và Giáo hội toàn cầu, vốn đã qua rồi từ thời Công đồng Vatican I rồi đến Công đồng Vatican II. Giáo hội không phải là một tập hợp các giáo hội của các quốc gia, mà các vị Chủ tịch (Hội đồng giám mục quốc gia) sẽ bỏ phiếu để bầu ra người lãnh đạo ở cấp toàn cầu.

Trước đó, Đức hồng y người Đức Paul Josef Cordes, nguyên Chủ tịch Hội đồng Toà Thánh *Cor Unum*, cũng đã bình luận về phát biểu của Đức hồng y Reinhard Marx về Hội đồng Giám mục và về Giáo hội học. Quan điểm của Đức hồng y Cordes được đăng trên nhật báo *Der Tagesspiegel* ngày 07-03 dưới hình thức một lá thư.

Đức hồng y Cordes viết, “tính mờ mờ về mặt thần học của ngài (Đức hồng y Marx) làm chúng ta ngạc nhiên... và kiểu nói ‘*chúng tôi không phải là một chi nhánh của Roma*’ thì thích hợp với lĩnh vực kinh doanh hơn”.

“Đứng đầu Hội đồng Giám mục Đức, thì chắc chắn cũng có một quyền hạn nào đó, chẳng hạn, về việc tái bản sách hát lễ, hoặc, về việc thay đổi lộ trình hành hương đến Altötting; nhưng ngài lại đang biện luận một chuyện hoàn toàn khác”.

“Vị chủ tịch bàn về bi kịch của người ly dị tái hôn! Vấn đề này vượt xa khỏi những đặc thù của khu vực về tính thực hành, về bối cảnh tâm lý và văn hóa hiện có. Vấn đề này gắn liền với cốt lõi thần học. Trong lĩnh vực này ngay cả một hồng y cũng không được tháo gỡ nút thắt phức tạp như thế bằng một nhát cắt đơn giản... Một mục tử có trách nhiệm không thể được hướng dẫn bởi một lòng thương xót mù mờ. Và đang khi vị chủ tịch lặp lại rằng về Huấn quyền, ngài muốn ‘ở trong cộng đoàn Giáo hội’, ngài lại chẳng biết gì đến những giới hạn mà Huấn quyền này đặt ra cho việc chăm sóc mục vụ,

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu phục sinh
xin ban cho con sự sống của Chúa,
sự sống làm đời con mãi mãi xanh
tươi.

Xin ban cho con bình an của Chúa,
bình an làm con vững tâm giữa
sóng gió cuộc đời.

Xin ban cho con niềm vui của Chúa,
niềm vui làm khuôn mặt con luôn
tươi tắn.

Xin ban cho con hy vọng của Chúa,
hy vọng làm con lại hăng hái lên
đường.

Xin ban cho con Thánh Thần của
Chúa,
Thánh Thần mỗi ngày làm mới lại
đời con. ■

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

hoặc là chẳng ý tứ gì khi đưa ra một tuyên bố sao cho nghe được”.

Cũng như Đức hồng y Müller, Đức hồng y Cordes lấy làm tiếc rằng lời phát biểu của Đức hồng y Marx hoàn toàn thiếu vắng ý niệm về hiệp thông - giữa các giám mục, và với Giám mục Roma, “mặc dù các giám mục đã thề hứa rõ ràng hiệp nhất với Giám mục đoàn dưới quyền Người Kế vị Phêrô khi được tấn phong giám mục. Câu nói “*Chúng ta không thể chờ đợi một Thượng Hội đồng bảo chúng ta phải chăm sóc mục vụ hôn nhân và gia đình ở đây như thế nào*” (của Đức hồng y Marx) đã không thấm nhuần tinh thần “Hiệp thông”.

Đức hồng y Cordes cáo buộc rằng phát biểu của Đức hồng y Marx “dường như là kết quả của một sự ‘vâng phục khổng’, một chiến thuật chính trị sâu xa nhằm tạo ra “các thực tế” để lấn át tiến trình ra quyết định và gây áp lực lên các nghị phụ của Thượng Hội đồng.

Đức hồng y Cordes viết: “Đặc biệt đáng trách là các phát biểu trong cuộc họp báo rằng “những giải pháp mới” – ai cũng biết điều đó nghĩa là gì – có thể được biện minh về mặt thần học. Liệu có phải Đức hồng y Reinhard Marx muốn nói rằng tín điều về tính bất khả phân ly của hôn nhân là không thể chấp nhận được vì những hoàn cảnh sống của người người tái hôn?” ■

Đức Thánh Cha phê chuẩn (lần thứ hai) danh sách giám mục tham dự Thượng Hội đồng Giám mục tháng 10/2015

WHĐ (26.03.2015) – Ngày 25-03-2015, Phòng báo chí Toà Thánh đưa tin: một danh sách các giám mục tham dự Thượng Hội đồng Giám mục khoá thường lệ thứ 14 do một số Hội đồng Giám mục đề cử đã được Đức Thánh Cha Phanxicô phê chuẩn vào ngày 17 tháng Ba vừa qua. Danh sách này gồm 54 nghị phụ chính thức và 46 nghị phụ dự khuyết. Cộng chung với danh sách Đức Thánh Cha đã phê chuẩn lần trước (ngày 31-01-2015), đã có 102 nghị phụ chính thức và 79 nghị phụ dự khuyết.



Hai nghị phụ chính thức của Giáo hội Việt Nam –đã được công bố trong danh sách lần trước– là Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng giám mục Tổng giáo phận TP.HCM, Chủ tịch HĐGM và Đức giám mục Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc. Nghị phụ dự khuyết là Đức giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho.

Trong danh sách mới công bố, nghị phụ chính thức của Giáo hội Trung Quốc là Đức giám mục Gioan Baotixita Lý Khắc Miễn, giám mục giáo phận Tân Trúc, Đài Loan; nghị phụ dự khuyết là Đức giám mục Tôma Chung An Trụ, giám mục giáo phận Gia Nghĩa, Đài Loan.

Về các Giáo hội Đông phương tự quản (*sui iuris*), có 2 nghị phụ chính thức và 2 nghị phụ dự khuyết thuộc Hội đồng Giám mục Công giáo Syro-Malabar ở Ấn Độ.

Thượng Hội đồng Giám mục khoá thường lệ thứ 14 do Đức Thánh Cha Phanxicô triệu tập, sẽ diễn ra tại Vatican từ ngày 04 đến ngày 25 tháng Mười 2015 với chủ đề “*Ôn gọi*

Thống kê Giáo hội Công giáo tính đến cuối năm 2013

WHĐ (26.03.2015) – Theo thống kê của Toà Thánh Vatican, trong năm 2013, số tín hữu Công giáo trên thế giới và số linh mục và phó tế vĩnh viễn tăng nhẹ, trong khi số tu sĩ nam và nữ giảm.

Và năm thứ hai liên tiếp, con số ứng sinh lên chức linh mục cũng giảm.

Các số liệu này trích từ Sách Thống kê Giáo hội Thường niên (Annuario Statisticum Ecclesiae), được hoàn tất vào tháng Hai và công bố vào tháng Ba. Số liệu của các giáo hội trên toàn thế giới trong Sách Thống kê được tính đến ngày 31 tháng Mười Hai 2013.

Đến cuối năm 2013, số người Công giáo trên toàn thế giới đã vượt quá **1 tỉ 253 triệu**, tăng khoảng 25 triệu hoặc 2%, trong khi tốc độ gia tăng dân số toàn cầu trong năm 2013 vào khoảng 1%.

Tỉ lệ tín hữu Công giáo vào khoảng 17,7% dân số toàn cầu, tăng nhẹ so với năm trước (17,49%).

Cũng như những năm trước, Sách Thống kê Giáo hội Thường niên mới nhất của Vatican ước tính có khoảng 4,8 triệu người Công giáo không được tính đến vì họ sống trong các quốc gia không thể gửi báo cáo chính xác cho Toà Thánh, như Trung Quốc và Bắc Triều Tiên.

Tính theo châu lục, khu vực có tỉ lệ người Công giáo đông nhất là ở châu Mỹ (chiếm 63,6% dân số châu lục), rồi đến châu Âu (39,9%). Châu Á có tỷ lệ thấp nhất với 3,2%.

Sách Thống kê cũng cho biết, trong năm 2013, có hơn 16 triệu trẻ em và người lớn được rửa tội. Tuy nhiên, có



“một xu hướng giảm chung về số trẻ em được rửa tội, theo sát xu hướng giảm tỷ lệ sinh ở hầu hết các quốc gia”. Tỷ lệ trẻ em dưới 7 tuổi được rửa tội so với tổng số tín hữu Công giáo đã giảm ở mọi châu lục kể từ năm 2008.

Số giám mục trên thế giới hiện nay là **5.173**, tăng thêm 40 vị so với năm trước.

Tổng số linh mục –giáo phận và dòng tu– trên toàn thế giới đã tăng từ 414.313 lên **415.348**, với sự gia tăng đều đặn trong hàng linh mục giáo phận hiện nay ở châu Phi, châu Á và châu Mỹ, và tiếp tục giảm sút ở châu Âu.

Số phó tế vĩnh viễn là **43.195**, tăng hơn 1.000 so với năm trước.

Số nam tu sĩ giảm nhẹ: cuối năm 2013 có **55.253** tu sĩ, so với 55.314 vào cuối năm 2012.

Số nữ tu có xu hướng tiếp tục giảm. Trong năm 2013 có **693.575** nữ tu khấn tạm và vĩnh viễn, giảm 1,2% so với năm trước và giảm 6,1% kể từ năm 2008. Mức giảm lớn nhất trong thời gian năm năm qua là tại Bắc Mỹ (giảm 16,6%), và châu Âu (giảm 12,6%).

Con số đại chủng sinh –thuộc cả giáo phận và các dòng tu, đang học triết học và thần học– tiếp tục giảm sút. Số chủng sinh giảm từ 120.051 vào cuối năm 2012 xuống còn **118.251** vào cuối năm 2013. Từ năm 2003 đến 2011 mỗi năm đều có sự gia tăng nhẹ về số chủng sinh, khi ấy có 120.616 đại chủng sinh. ■

(Theo CNS)

**Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam
tuyển chọn bài viết, tin tức từ hdgmvietnam.org,
phát hành thứ Năm hàng tuần trên trang hdgmvietnam.org
theo dạng pdf**