



SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

*

Ngày 24-5-2015

**Chúa nhật
Chúa Thánh Thần
hiện xuống**

Hãy nhận lấy Thánh Thần

LỜI CHÚA: Ga 20, 19-23

Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em!” Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ”.

SUY NIỆM

Lúc đến Êphêso, Phaolô hỏi một số môn đệ ở đó: “Khi vào đạo, các ông đã nhận lãnh Thánh Thần chưa?” Họ trả lời: “Ngay cả việc có Thánh Thần, chúng tôi cũng chưa hề được nghe nói tới” (Cv 19,1-2). Chúng ta đã được nghe nói và đã lãnh nhận Thánh Thần, nhưng có thể Ngài vẫn là Đấng xa lạ với ta. Bí tích Thêm sức chỉ còn là một kỷ niệm đẹp, nhưng nó không làm ta ý thức về sự hiện diện của Thánh Thần, Đấng đang ở trong ta và sai ta đi làm chúng.

(xem tiếp trang 2)

Đức hồng y Tagle: tân Chủ tịch Caritas Quốc tế



WHĐ (15.05.2015) – Hôm thứ Năm 14-05-2015, Đức hồng y Luis Antonio Tagle, Tổng giám mục Manila, đã chấp thuận trở thành Chủ tịch Caritas Quốc tế (*Caritas Internationalis*), qua cuộc bầu chọn tại Đại hội toàn thể lần thứ 20 của tổ chức này, hiện đang diễn ra tại Roma từ ngày 12 đến 17 tháng Năm với sự tham dự của 165 phái đoàn

Caritas quốc gia. Đại hội toàn thể lần này đề ra và lập kế hoạch cho các mục tiêu của nhiệm kỳ bốn năm kế tiếp, theo chủ đề “Một gia đình nhân loại duy nhất, chăm sóc thiên nhiên”.

Kết quả cuộc bầu chọn được Caritas thông báo trên mạng xã hội *Twitter*. Đức hồng y Tagle kế nhiệm Đức hồng y Oscar Andres Rodriguez Maradiaga, người Honduras, đã giữ chức vụ Chủ tịch của tổ chức này hai nhiệm kỳ.

Trong một cuộc điện thoại Roma-Manila, Đức hồng y Tagle mở đầu với lời chào vui vẻ bằng tiếng Ý “*Buona sera a tutti*” (Chúc mọi người buổi chiều tốt lành), trước khi nói bằng tiếng Anh: “Xin cảm ơn mọi người đã tin tưởng tôi. Khả năng của

(xem tiếp trang 3)

Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ Giáo triều Rôma

WHĐ (18.05.2015) / Vatican Radio – Sáng thứ Hai 18-05-2015, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ trì một cuộc họp với các vị đứng đầu các cơ quan trong Giáo triều Rôma – một hình thức họp Hội đồng Bộ trưởng. Vào cuối tháng Mười Một, Đức Thánh Cha đã tham khảo ý kiến các vị về những thay đổi được dự kiến trong khuôn khổ tiến trình duyệt lại biểu đồ tổ chức Giáo triều, mà từ nhiều tháng nay Hội đồng 9 Hồng y tư vấn đang bàn thảo. Các vị đứng đầu các cơ quan Giáo triều đã được mời trình bày ý kiến và đưa ra các nhận xét.

Trước ngày khai mạc Mật nghị Hồng y hồi tháng Ba 2013, nhiều Hồng y đã đòi hỏi Giáo triều phải phát huy hiệu quả, sức mạnh tổng hợp, tính chuyên nghiệp và tính minh bạch. Bộ máy giáo triều đã gặp nhiều chỉ trích sau vụ *Vatileaks* hồi năm 2012.

Hiện nay, Giáo triều Rôma gồm 9 Bộ, 12 Hội đồng Tòa Thánh, cùng với 3 Tòa án và 2 Viện Hàn lâm Tòa



Thánh; cũng phải kể thêm Phủ Quốc vụ khanh, các văn phòng quản trị, nhiều Ủy ban và Quốc vụ viện Kinh tế do Đức Thánh Cha Phanxicô thiết lập.

Công cuộc cải tổ có thể dẫn đến việc hợp nhất một số Hội đồng Tòa Thánh và thành lập hai Bộ quan trọng, một Bộ về giáo dân và gia đình và Bộ thứ hai về các vấn đề liên quan đến xã hội, công lý và hoà bình. Lần cải tổ Giáo triều gần đây nhất là vào năm 1988. ■

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Khi Đức Giêsu phục sinh hiện ra với các môn đệ, Ngài đã làm một việc quan trọng, đó là mời họ tiếp tục sứ mạng mà Ngài đã bắt đầu. “Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Mt 28,19). “Hãy đi loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16,15). Trong Tin Mừng hôm nay, Đấng phục sinh nói với các môn đệ: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em” (Ga 20,21) Đức Giêsu cho các môn đệ được tham dự vào sứ mạng của mình. Chỉ có một sứ mạng duy nhất là sứ mạng Chúa Giêsu nhận được từ Chúa Cha. Sứ mạng của các môn đệ nối dài sứ mạng duy nhất ấy. Ai sẽ giúp các ông thực hiện sứ mạng này? Ai sẽ cho các ông sức sống để dám mở toang cánh cửa mà lên đường loan báo Tin Mừng phục sinh? Sức sống ở nơi hơi thở. Đức Giêsu phục sinh đã trao hơi thở của mình, hơi thở của sức sống thần linh cho các môn đệ. Khi được trao ban Thánh Thần, họ trở thành con người mới, sẵn sàng lên đường.

Thánh Thần chẳng ở xa mỗi người chúng ta. Ngài có mặt khi ta rung động trước một đoạn Lời Chúa, và muốn sống Lời Chúa trong đời thường. Ngài có mặt khi ta gọi tên Chúa Giêsu trên môi (1Cr 12,3), và gọi Thiên Chúa là Cha đầy lòng từ ái (Rm 8,15). Ngài có mặt khi ta muốn tiến một bước mới trong đời sống cầu nguyện, trong đời sống thiêng liêng. Thánh Thần chẳng ở xa Giáo Hội. Ngài làm cho Giáo Hội được hiệp nhất bằng cách ban những đặc sủng khác nhau cho nhiều người để họ phục vụ lợi ích chung. Ngài hiện diện nơi các vị lãnh đạo Giáo Hội, nhưng Ngài cũng có mặt nơi các nhóm giáo dân. Ngài hiện diện trong các bí tích, trong mỗi thánh lễ. Ngài thánh hóa bánh rượu để chúng trở nên Mình và Máu Đức Kitô. Thánh Thần là linh hồn của Giáo Hội; không có Ngài, Giáo Hội chỉ là một cơ cấu đáng ngờ.

Nếu chúng ta mềm mại hơn để cho Ngài dẫn dắt, nếu chúng ta bớt cứng cỏi để cho Ngài canh tân, nếu chúng ta đừng dập tắt tiếng của Ngài, thì chúng ta sẽ thấy những biến đổi kỳ diệu.

(xem tiếp trang 3)

Philippines sẵn sàng đón tiếp người tị nạn Rohingya



WHD (20.05.2015) / Agenzia Fides – Philippines sẵn sàng nhận khoảng ba ngàn người Rohingya tị nạn từ Myanmar và Bangladesh; những người này đang lênh đênh trong vịnh Bengal, vì bị tất cả các nước Đông Nam Á khác từ chối tiếp nhận. Cả Chính quyền Philippines và Giáo hội Công giáo đều bày tỏ sự đồng ý.

Ông Herminio Coloma, thư ký báo chí của Phủ tổng thống Philippines, nhấn mạnh rằng Philippines đã ký Công ước năm 1951 về Quy chế dành cho người tị nạn, và hứa sẽ “cung cấp sự trợ giúp cho những người buộc phải rời quê hương mình vì xung đột”. Ông Coloma khẳng định, “Về phía mình, chúng tôi sẽ tiếp tục công việc cứu vớt người tị nạn”, và ông nhắc lại rằng trong những năm 70 của thế kỷ trước Philippines cũng đã đón nhận các “thuyền nhân” Việt Nam trốn thoát khỏi đất nước của họ sau khi cuộc chiến Việt Nam kết thúc.

Cha Socrates Mesiona, Giám đốc các Hội giáo hoàng Truyền giáo quốc gia Philippines, cũng ca ngợi quan điểm của chính phủ và đồng ý rằng:

“Chúng tôi có nghĩa vụ đón nhận những người này: nếu cần, chúng tôi sẽ nhận họ và sẽ cố gắng bảo đảm cho họ một cuộc sống tươi tắn. Họ là những con người và là con cái của Thiên Chúa, được tạo dựng theo hình ảnh và giống như Thiên Chúa. Việc họ là người Hồi giáo không thành vấn đề và không làm cho tình hình thay đổi. Như Phúc Âm dạy chúng ta, chúng ta phải sẵn sàng đón tiếp họ”.

Các quốc gia Đông Nam Á đang phải chịu áp lực giải quyết cuộc khủng hoảng của hàng ngàn di dân thuộc dân tộc thiểu số Rohingya theo Hồi giáo; họ đang lênh đênh trên vùng biển của quần đảo Andaman, sau khi Indonesia, Malaysia và Thái Lan từ chối tiếp nhận họ. Nhiều người Rohingya đã trốn chạy khỏi Myanmar, vì ở đây họ không được cấp quốc tịch và không được công nhận có các quyền lợi cơ bản.

Do áp lực quốc tế phải giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo này, một cuộc họp khẩn cấp giữa các bộ trưởng ngoại giao của Malaysia, Thái Lan và Indonesia sẽ được tổ chức vào ngày 20 tháng Năm 2015 tại Kuala Lumpur để thảo luận về tình hình cấp bách của các di dân. Tuần trước có hơn 2.500 người Rohingya ở Bangladesh và Myanmar đã đổ bộ lên bờ biển của ba nước này, và theo ước tính mới nhất, năm ngàn người được coi là đã mất tích ở vùng biển Andaman. ■

Thống kê Giáo hội Công giáo tại Bosnia và Herzegovina

WHD (20.05.2015) / VIS – Ngày 6 tháng Sáu sắp tới Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ có chuyến tông du đến Sarajevo, thủ đô của Bosnia và Herzegovina; nhân dịp này Văn phòng Thống kê Trung ương của Giáo hội đã đưa ra các số liệu thống kê sau đây về Giáo hội Công giáo tại đất nước nhỏ bé ở Đông Nam châu Âu này.

Bosnia và Herzegovina có diện tích 51.197 km vuông với dân số 3.833.000 người, trong đó có khoảng 440.000 người Công giáo, chiếm 11,5% dân số. Giáo hội Công giáo Bosnia và Herzegovina có 4 giáo

phận, 304 giáo xứ và một trung tâm mục vụ. Chăm sóc mục vụ cho các tín hữu có 6 giám mục, 624 linh mục, 14 nam tu sĩ và 537 nữ tu. Ngoài ra còn có 68 giáo lý viên và 120 đại chủng sinh.

Giáo hội Công giáo tại Bosnia và Herzegovina điều hành 16 cơ sở giáo dục từ trường mầm non đến tiểu học, trung học, cao học, và một trường đại học. Ngoài ra còn có 6 dưỡng đường, 4 nhà chăm sóc người già và khuyết tật, 4 trại trẻ mồ côi và nhà trẻ, 6 trung tâm tư vấn gia đình và trung tâm bảo vệ sự sống, 3 trung tâm giáo dục xã hội hoặc tái giáo dục, và 6 trung tâm khác. ■

Caritas Quốc tế bế mạc Hội nghị toàn thể lần thứ 20

WHD (19.05.2015) – “Với việc đề ra các mục tiêu phát triển bền vững (*tiếng Pháp: ODD, tiếng Anh: SDG - chủ thích của WHD*), cùng với Thông điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô về sinh thái và Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của Liên hiệp quốc nhóm họp tại Paris vào cuối năm nay, Caritas sẽ đặt trọng tâm vào việc phát triển gia đình nhân loại và phẩm giá con người”, Đức hồng y Tagle, tân Chủ tịch Caritas Quốc tế, đã phát biểu như trên trong ngày bế mạc Hội nghị toàn thể lần thứ 20 của Caritas Quốc tế.

Hội nghị toàn thể lần thứ 20 của Caritas Quốc tế quy tụ hơn 400 người từ hơn 160 Caritas quốc gia, đã diễn ra tại Roma từ ngày 12 đến 17 tháng Năm 2015 với chủ đề “Một gia đình nhân loại duy nhất, chăm sóc thiên nhiên”.

Sứ điệp kết thúc Hội nghị do các tham dự viên soạn thảo đề nghị tập trung các mục tiêu phát triển bền vững “vào con người” và kêu gọi các chính phủ “hãy nhìn ra ngoài biên giới của họ để nhận ra mệnh lệnh đạo đức là chăm sóc thiên nhiên”.

Đức hồng y Tagle: tân Chủ tịch Caritas Quốc tế

tôi có giới hạn, nhưng cùng với tất cả quý vị, với tình yêu mà Chúa Giêsu đã tuôn đổ trong lòng chúng ta và nhân danh tất cả những người nghèo trên thế giới, tôi xin chấp thuận việc bầu chọn này. Chúng ta hãy cùng nhau củng cố Giáo hội của người nghèo, để chứng tá của chúng ta sẽ dẫn chúng ta đến một thế giới hiểu biết, công lý, tự do và hòa bình thực sự”.

Vị Tổng giám mục trẻ của Manila với tính cách rất lôi cuốn, sẽ tròn 58 tuổi vào ngày 21 tháng Sáu tới, là một trong những nhân vật nổi bật của hàng giám mục châu Á và cả thế giới. Là chuyên viên về Công đồng Vatican II và chính xác hơn, chuyên viên về tính hiệp đoàn giám mục, Đức hồng y Tagle đã tham dự 5 Thượng Hội đồng Giám mục.

Đức hồng y Tagle hiểu biết rất rõ các văn kiện của Đức giáo hoàng Phaolô VI, là người đã truyền cảm hứng cho ngài về ơn gọi linh mục khi Đức giáo hoàng viếng thăm Manila vào năm 1970. Đức hồng y Tagle cũng đã viết



Đức hồng y Maradiaga trao lá cờ Caritas Quốc tế cho Đức hồng y Tagle

Các tham dự viên Hội nghị bày tỏ quan ngại về tình hình các Kitô hữu bị đàn áp tại Syria và Iraq, và về những người di dân và tị nạn trên thế giới: “Chúng tôi kêu gọi chính phủ các nước xây dựng những nơi trú ẩn an toàn và hành lang nhân đạo, chứ không phải là các hàng rào, tường ngăn hoặc các chương trình ngăn chặn ngoài biển”.

Tại Hội nghị, ông Michel Roy đã được tái bổ nhiệm làm Tổng thư ký. Nam Sudan trở thành thành viên thứ 165 của Caritas Quốc tế. Và vị Chân phước sắp được tôn phong, Đức giám mục Oscar Romero, người bị ám sát vì dẫn thân phục vụ người nghèo ở El Salvador, được nhận làm Bổng mạng của Caritas Quốc tế. ■

một luận án về Đức giáo hoàng Phaolô VI. Được Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Imus năm 2001, và sau đó được Đức giáo hoàng Bênêdictô XVI bổ nhiệm làm Tổng giám mục Manila năm 2011, rồi đặt làm Hồng y vào tháng Mười Một 2012, trong Công nghị Hồng y cuối cùng mà Đức Bênêdictô chủ tọa.

Rất gắn bó với chương trình của Đức Thánh Cha Phanxicô về một “Giáo hội nghèo và cho người nghèo”, Đức hồng y Tagle đã đón tiếp Đức Thánh Cha Phanxicô trong chuyến tông du của ngài đến Philippines hồi tháng Giêng vừa qua, Và Thánh lễ bế mạc vào ngày 18-01, với sáu triệu người tham dự, là Thánh lễ có đông người tham dự nhất từ trước tới nay.

Đức hồng y Tagle đã đóng vai trò quan trọng trong việc nêu ra nhiều vấn đề với chính phủ liên quan đến các khu vực bị thiệt thòi, và có những nỗ lực trong việc giúp người dân Philippines, vốn phải hứng chịu trung bình 20 cơn bão mỗi năm.

Từ nhiều tuần lễ nay, việc chọn người kế nhiệm Đức hồng y

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Thánh Thần,
xin Ngài hãy đến như cơn gió mát
thổi vào đời con,
thổi vào Giáo Hội,
thổi vào thế giới,
để đem lại cho chúng con
sự tươi mới nhẹ nhàng, sự tự do
thanh thoát.

Xin Ngài hãy đến như dòng nước
trong
chảy vào đời con,
chảy vào Giáo Hội,
chảy vào thế giới,
để cuốn trôi đi mọi nơ nhớp,
khô cằn, cứng cõi,
và làm bật dậy
những mầm xanh sự sống nơi
chúng con.

Xin Ngài hãy đến như ngọn lửa
hồng
chiếu sáng đời con,
chiếu sáng Giáo Hội,
chiếu sáng thế giới,
để chúng con không còn đồng lõa
với tối tăm,
nhưng mang trong tim một ước
mơ nóng bỏng,
đó là làm cho vũ trụ này rực sáng
Tình yêu. ■

Lm Anton Nguyễn Cao Siêu, SJ

Maradiaga trong chức vụ Chủ tịch Caritas Quốc tế đã được cân nhắc giữa Đức hồng y Tagle và Đức Tổng giám mục Youssef Soueif - chủ tịch Caritas Cyprus-, và cuối cùng sự lựa chọn nghiêng về Đức hồng y người Philippines.

Ông Alexander Bodmann, người Áo, sẽ là thủ quỹ của Caritas Quốc tế; còn ông Michel Roy, người Pháp, vẫn giữ nhiệm vụ Tổng thư ký.

Caritas Quốc tế là một tổ chức bác ái trên phạm vi toàn cầu của Hội thánh Công giáo, gồm 165 thành viên. Tổ chức này được thành lập từ năm 1951, hiện đang hoạt động trên 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trụ sở của Caritas Quốc tế đặt tại Vatican; có văn phòng tại New York (Hoa Kỳ), Geneva (Thụy Sĩ) và làm việc với các tổ chức quốc tế khác.

Caritas Quốc tế hoạt động trong ba lĩnh vực chính: cứu trợ khẩn cấp, phát triển bền vững và xây dựng hoà bình không phân biệt tôn giáo, quốc gia, chủng tộc. ■

Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ lưu lại Cuba trong 60 giờ



WHĐ (15.05.2015) – Hôm thứ Hai 11-05, Hội đồng Giám mục Cuba đã công bố thêm chi tiết mới về chuyến tông du của Đức Thánh Cha Phanxicô tại Cuba từ ngày 19 đến 22 tháng Chín.

Theo bản thông cáo của Hội đồng Giám mục Cuba, Đức Thánh Cha sẽ đến La Havana ngày 19 tháng Chín. Sau đó ngài đi Holguin, một thành phố có 350.000 dân ở phía đông của đảo quốc, mà trong các chuyến tông du trước đây hai vị giáo hoàng tiền nhiệm của ngài là Gioan Phaolô II và Bênêdictô XVI chưa đặt chân đến.

Chuyến tông du của Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ kết thúc tại Santiago de Cuba, thành phố thứ hai của Cuba, chủ yếu là viếng Đền thánh El Cobre, tại đây Giáo hội Cuba tôn kính bức tượng Đức Mẹ Bác Ái, bản mạng của nước Cuba.

Đức Thánh Cha sẽ rời Santiago ngày 22 để đi Hoa Kỳ, và ở lại Hoa Kỳ đến ngày 27 tháng Chín.

Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Phanxicô tới Cuba sẽ kéo dài khoảng 60 đến 65 giờ, là chuyến viếng thăm thứ ba của một vị giáo hoàng đến đảo quốc này ở vùng Caribê trong 17 năm qua, sau các Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II (tháng Giêng năm 1998, 5 ngày) và Bênêdictô XVI (tháng Ba 2012, 51 giờ).

Ngoài ra, nhân sự kiện Hoa Kỳ và Cuba cải thiện quan hệ ngoại giao, Tổng giáo phận Miami của Hoa Kỳ cũng tổ chức một cuộc hành hương đến Cuba từ ngày 18 đến 22 tháng Chín. Theo phát ngôn viên của Tổng giáo phận, các khách hành hương vẫn phải ở lại La Havana chứ không được đi theo Đức Thánh Cha Phanxicô trong chuyến tông du của ngài. ■

Giáo hội Lào sẽ có thánh tử đạo đầu tiên

WHĐ (16.05.2015) – “Chúng tôi rất vui mừng về việc Bộ Phong thánh đã công nhận cha Mario Borzaga, Dòng Hiến sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm, và anh Paul Thoj Xyooj - giáo lý viên người Lào, là những người tử vì đạo. Chúng tôi mong đợi vụ án xin phong chân phước thứ hai cũng sẽ có kết quả tốt đẹp – vụ án này vẫn đang được tiến hành–, về 15 vị tử đạo khác, gồm cả các nhà truyền giáo và giáo dân Lào”, đó là phát biểu của Đức giám mục Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun trong cuộc phỏng vấn của hãng tin *Fides*. Đức cha Mangkhanekhoun là Đại diện Tông toà Pắc-Xế thuộc vùng Hạ Lào, và người đứng đầu Văn phòng về các Vị Tử đạo của Hội đồng Giám mục Lào và Campuchia (CELAC).

Đức cha Mangkhanekhoun vừa từ Phnom Penh trở về sau khi cùng với 3 giám mục Lào khác tham dự Hội nghị của CELAC diễn ra tại thủ đô Campuchia. Ngài nói: “Trong Hội nghị, chúng tôi đã nghe tin về sắc lệnh công nhận cha Borzaga và anh Paul là các vị tử đạo, chúng tôi rất vui mừng, hài lòng và hy vọng. Kinh nghiệm của Hội nghị luôn đem lại hoa trái và rất có giá trị đối với các Giám mục Lào chúng tôi. Chúng tôi đã chia sẻ tin vui này cho Giáo hội của chúng tôi. Khi chia sẻ và cộng tác với nhau, các giám mục chúng tôi sẽ được lớn lên”.

Về các vị tử đạo, Đức cha bày tỏ mong muốn: “Chúng tôi muốn mừng kính chung tất cả các vị tử đạo. Tất cả 17 vị đều thuộc Hạt Đại diện Tông toà Luang Prabang. Chúng tôi không biết sẽ cử hành Thánh lễ tôn phong Chân phước như thế nào, ở đâu và khi nào. Tất nhiên đó sẽ là một sự kiện chứng tá Kitô giáo vĩ đại liên quan đến toàn thể Giáo hội tại Lào. Chúng tôi hy vọng lễ tôn phong Chân phước sẽ diễn ra tại Lào: điều đó sẽ hết sức có ý nghĩa đối với đoàn chiên nhỏ bé của Giáo hội chúng tôi”.

Đức cha nói rằng Giáo hội địa phương vẫn tiếp tục công việc mục vụ của mình, tin tưởng vào Chúa quan phòng và sắc lệnh công nhận hai vị tử đạo của Lào “thực sự là một món quà Thiên Chúa đã ban cho Giáo hội Lào nhỏ bé”.



Trước đó, trong buổi tiếp kiến Đức hồng y Angelo Amato, SDB, Bộ trưởng Bộ Phong thánh, vào chiều ngày 05-05-2015, Đức Thánh Cha Phanxicô đã phê chuẩn việc ban hành sắc lệnh công nhận linh mục Mario Borzaga (1932–1960), người Ý, Dòng Hiến sĩ Đức Mẹ Vô nhiễm, và Paul Thoj Xyooj (1941–1960), giáo lý viên người Lào, là những người đã bị giết vì lòng thù hận đức tin, tức là tử vì đạo.

Cha Mario Borzaga sinh năm 1932 tại Italia, gia nhập Dòng Hiến sĩ Đức Mẹ Vô nhiễm năm 20 tuổi, 5 năm sau thụ phong linh mục và được gửi đi truyền giáo tại Lào. Cha đã dành năm đầu tiên để học tiếng Lào và đã viết quyển nhật ký “Để trở thành người hạnh phúc”, mô tả những khó khăn của sứ vụ truyền giáo.

Sau khi đi thăm cộng đoàn Kitô hữu ở làng Kiucatiam của người Hmong, cha đã gặp gỡ các gia đình và chăm sóc các bệnh nhân. Năm 1960 một nhóm người Hmong khác ở làng Pha Xoua xin cha đến thăm ngôi làng của họ.

Ngày 25-04-1960 cha lên đường đi Pha Xoua, cùng với một giáo lý viên trẻ người Lào thuộc dân tộc Hmong tên là Paul Thoj Xyooj. Chuyến đi dự trù mất ba ngày, nhưng ngay sau ngày thứ nhất cả hai đã mất tích, không để lại dấu vết. Các chứng từ thu thập được từ đó đã khẳng định cả hai đã bị Pathet Lào sát hại.

Pathet Lào nắm chính quyền từ năm 1975 và Lào trở thành một quốc gia cộng sản. Các nhà truyền giáo nước ngoài bị trục xuất hoặc trốn khỏi Lào trong năm đó. Hiện nay con số Kitô hữu không đến 2% dân số của Lào. ■

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam
tuyển chọn bài viết, tin tức từ hdgmvietnam.org,
phát hành thứ Năm hằng tuần trên trang hdgmvietnam.org
theo dạng pdf