



**SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT**

*

Ngày 31-5-2015

**Chúa nhật
Chúa Ba Ngôi**

**Nhân danh Chúa Cha,
Chúa Con
và Chúa Thánh Thần**

LỜI CHÚA: Mt 28, 16-20

Hôm ấy, mười một môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giêsu đến gần, nói với các ông: "Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em. và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế".

SUY NIỆM

"Nếu bạn đi khắp cùng trời cuối đất, bạn sẽ gặp những dấu vết của Thiên Chúa. Nếu bạn đi thẳng vào cung lòng bạn, bạn sẽ gặp chính Thiên Chúa".

Nhiều người đã gặp thấy Ngài nhờ chiêm niệm suy tư. Nhưng con người không thể biết hết về Thiên Chúa, cũng không thể mô tả cho đủ về Ngài. Có những thiếu sót, vụng về và đôi khi sai lạc. Ai có thể giúp ta thấy được khuôn mặt thực của Thiên Chúa? Ai sẽ chỉ cho ta con đường để gặp gỡ Ngài? Phải là Đấng ở nơi

(xem tiếp trang 2)

**Lễ tôn phong Chân phước
Đức Tổng giám mục Oscar Romero**

WHD (25.05.2015) – Lúc 10g sáng thứ Bảy 23 tháng Năm 2015, tại Quảng trường “Đáng Cứu độ Thế giới” (Divino Salvador del Mundo) ở San Salvador, Đức hồng y Angelo Amato, Bộ trưởng Bộ Phong thánh, Đặc sứ của Đức Thánh Cha Phanxicô, đã chủ sự Thánh lễ và nghi thức tuyên phong Chân phước cho Đức Tổng giám mục Oscar Romero, “một người có đức tin sâu sắc và đức cậy trông kiên vững” - theo lời của Đức hồng y Bộ trưởng. Ngoài Đức hồng y Amato, còn có năm vị Hồng y khác: Oscar Andres Rodriguez Maradiaga (Honduras); Leopoldo Brenes (Nicaragua); Jaime Ortega (Cuba); Jose Luis Lacunza (Panama) và Roger Mahony (Hoa Kỳ).



Monseñor
Óscar Romero

Tham dự Thánh lễ có khoảng 300.000 người từ 57 quốc gia (theo La-Croix), trong đó có nhiều vị nguyên thủ quốc gia.

Vị tân Chân phước nguyên là Tổng giám mục Tổng giáo phận San Salvador (1977–1980), bị quân chính phủ ám sát vì lòng thù ghét Đức tin vào ngày 24-03-1980 khi ngài đang cử hành Thánh lễ.

Thỉnh nguyện viên vụ án phong Chân phước là Đức Tổng giám mục Vincenzo Paglia, Chủ tịch Hội đồng Toà Thánh về Gia đình, đã nhắc lại chứng từ sáng ngời của vị Tổng giám mục mạnh mẽ lên án việc hành xử bạo lực của chế độ cầm quyền đối với dân chúng.

(xem tiếp trang 2)

**Linh mục Michael Anthony Perry:
Tân Tổng Phục vụ Dòng Phanxicô**

WHD (23.05.2015) – Linh mục Michael Anthony Perry, O.F.M., đã tái đắc cử Tổng Phục vụ Dòng Phanxicô (Dòng Anh em Hèn mọn) trong cuộc bỏ phiếu bầu chọn tại Tổng tu nghị năm 2015 của Dòng.

Cha Michael Anthony Perry sinh tại Indianapolis (Hoa Kỳ) năm 1954. Vào Nhà tập năm 1977, khấn tạm năm 1978, khấn trọng năm 1981 và thụ phong linh mục ngày 02-06-1984. Cha Michael đã phục vụ trong vai trò Phó Tổng Phục vụ của Dòng. Trước khi đến Roma, cha đã từng là Giám tỉnh của Tỉnh dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu (Hoa Kỳ). Trong Tỉnh dòng, cha đã từng huấn luyện sinh viên thần học, huấn luyện thiền sinh, đảm nhận công tác JPIC quốc tế và 10 năm truyền giáo tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Cha cũng đã từng phục vụ trong các tổ chức Cứu trợ Nhân đạo của Công giáo và trong Hội đồng



Linh mục Michael Anthony Perry, O.F.M.

Giám mục Công giáo Hoa Kỳ. Ngày 22-05-2013 cha lên làm Tổng Phục vụ (2013-2015) thay thế cho cha José Rodriguez Carballo (được bổ nhiệm làm Thư ký của Bộ Đời sống thánh hiến và các Hiệp hội Đời sống Tông đồ, nay là Tổng giám mục).

(xem tiếp trang 4)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

cung lòng Thiên Chúa, Đấng ấy là Đức Giêsu, Ngôi Lời nhập thể. Nhờ Đức Giêsu mà mầu nhiệm Thiên Chúa được vén mở, nhờ Ngài mà chúng ta biết có một Thiên Chúa duy nhất trong ba Ngôi Vị là Cha, Con và Thánh Thần. Ba Ngôi khác nhau nhưng là cùng một Thiên Chúa.

Thiên Chúa là Tình Yêu, Ngài duy nhất nhưng không đơn độc. "Ta và Cha là một" (Ga 14,10). "Ta ở trong Cha và Cha ở trong Ta" (Ga 16,15). Tình yêu khăng khít giữa Cha và Con là Thánh Thần. Trong niềm hạnh phúc sung mãn, Ba Ngôi đã dựng nên con người giống hình ảnh mình và muốn đưa con người đi vào hiệp thông với Thiên Chúa. "Đến với Chúa Cha, nhờ Chúa Con và trong Chúa Thánh Thần": đó là hành trình thiêng liêng của mọi Kitô hữu.

Chúng ta cần ý thức về sự hiện diện của Ba Ngôi ở trong ta. "Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy và Chúng Ta sẽ đến và cưu ngụ nơi người ấy" (Ga 14,23). "Cha sẽ ban cho các anh một Đấng Phù Trợ khác để Ngài ở với các anh luôn mãi" (Ga 14,16). Chúng ta cần có tương quan riêng với từng Ngôi! Chúa Cha, Đấng hằng làm việc để duy trì vũ trụ, con người. Chúa Con, Đấng cứu chuộc nhân loại bằng hy sinh mạng sống. Chúa Thánh Thần, Đấng thánh hoá và dẫn dắt Giáo Hội.

Sống mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là sống hiệp thông và chia sẻ, là ở lại trong Tình Yêu vì "ai ở trong Tình Yêu thì ở lại trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở lại trong người ấy" (1Ga 4,16).

Mỗi ngày chúng ta làm dấu nhiều lần trên thân xác "Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần". Ước gì chúng ta cũng biết in dấu Chúa Ba Ngôi trên cuộc đời ta, trên thế giới chúng ta đang sống. Chúng ta đã được chịu Phép Rửa nhân danh Chúa Ba Ngôi, nhưng làm Phép Rửa cho muôn dân vẫn còn là ước mơ Đức Giêsu chờ ta thực hiện.

CẦU NGUYỄN

Giữa một thế giới đề cao quyền lực và lợi nhuận,
xin dạy con biết phục vụ âm thầm.

(xem tiếp trang 3)

Lễ tôn phong Chân phước...

Đức Tổng giám mục Paglia nói: "Thánh lễ hôm nay hoàn tất Thánh lễ đã bị gián đoạn trong máu, và cũng hoàn tất những tang lễ đã ghi dấu bằng cuộc thảm sát khi quân đội nổ súng vào các tín hữu. Màu đỏ là màu của sự tử đạo, trên lễ đài chiếc áo thấm máu của Đức cha Romero đặt bên cạnh thiên tuế đã nói lên thông điệp rất rõ ràng: cái chết đã không chiến thắng".

Trong bài giảng Thánh lễ bằng tiếng Tây Ban Nha, Đức hồng y Amato nói: "Máu của Đức Tổng giám mục tử vì đạo ngày 24 tháng Ba năm 1980 đã hòa quyện với máu cứu chuộc của Chúa Kitô trên bàn thờ. Là một người đạo hạnh, một linh mục tốt lành, một giám mục khôn ngoan, Đức cha Romero đã yêu mến Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Hội Thánh là dân của Người". Chọn lựa đúng về phía người nghèo "không phải là chọn lựa mang tính ý thức hệ, mà là chọn lựa của Tin Mừng". Đức cha Romero vẫn luôn là "nguồn an ủi cho những ai bị bỏ rơi và thiệt thòi".

Đức hồng y Amato nhấn mạnh: "Cuộc tử đạo của Đức Tổng giám mục Romero không phải là ngẫu nhiên, là diễn biến đơn giản của hoàn cảnh, nhưng là chớp đỉnh của một con đường thiêng liêng". Khi còn là chủng sinh, ngài đã viết, "Chúa là Chúa, còn con chẳng là gì. Với tất cả của Chúa và hư không của con, chúng ta sẽ làm được nhiều việc". Đó là lời cầu nguyện còn ghi lại trong nhật ký của ngài, mà Đức hồng y Amato trích dẫn để nhắc đến con đường "từ một mục tử hiền lành và nhút nhát, sau vụ linh mục Dòng Tên Rutilio Grande bị ám sát, Đức Tổng giám mục Romero đã nhận được ơn sức mạnh của Chúa Thánh Thần để ngày càng dấn thân quyết liệt bảo vệ những người bị áp bức và các linh mục bị bách hại".

Đức hồng y Amato kết luận: "Lòng bác ái của ngài còn vươn đến cả những kẻ bách hại mình và ngài kêu gọi họ cải hóa và làm điều thiện. Và như thế ngài không phải là biểu tượng của chia rẽ, mà là biểu tượng của bình an, của hòa hợp và tình huynh đệ".

Trong nghi thức tôn phong Chân phước, Đức hồng y Đặc sứ của Đức Thánh Cha đã long trọng công bố: "Với quyền tông đồ của chúng tôi, chúng tôi công bố rằng vị Tôi tớ đáng kính của Thiên Chúa, Oscar Arnulfo

Romero Galdamez, giám mục, tử đạo, mục tử theo lòng Chúa Kitô, là người rao giảng Tin Mừng và là cha của người nghèo, là chứng nhân anh dũng của vương quốc Thiên Chúa – vương quốc của công lý, tình huynh đệ, được tôn phong là Chân phước".

Trong dịp này, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng gửi một bức thư cho Đức cha José Luis Escobar Alas, Tổng giám mục San Salvador và là Chủ tịch Hội đồng Giám mục El Salvador.

Thư của Đức Thánh Cha viết:

"Lễ tôn phong chân phước cho Đức Tổng giám mục Óscar Arnulfo Romero Galdámez, nguyên là Mục tử của Tổng Giáo phận San Salvador thân yêu, thật là niềm vui lớn lao cho người dân El Salvador và cho những ai đang hân hoan vì tấm gương của những người con ưu tú của Giáo hội. Đức Tổng giám mục Romero là người xây dựng hòa bình bằng sức mạnh của tình yêu và làm chứng cho đức tin bằng mạng sống đã cho đi đến tận cùng.

Chúa không bao giờ bỏ rơi dân Người trong nỗi khó khăn, Người luôn quan tâm đến nhu cầu của họ. Người nhìn thấy nỗi áp bức, Người nghe thấy tiếng khóc than đau đớn của con cái Minh, và đến cứu họ thoát khỏi nỗi áp bức để đem họ đến một vùng đất mới, màu mỡ và thênh thang, "chảy sữa và mật ong" (x. Xh 3,7-8). Như xưa kia Chúa đã chọn Môsê để hướng dẫn dân Chúa nhân danh Người, Chúa vẫn còn tiếp tục ban những mục tử theo lòng Chúa để dưỡng nuôi đoàn chiên một cách khôn ngoan và sáng suốt (x. Gr 3,15).

Nơi đất nước Trung Mỹ xinh đẹp được tắm gội trong Thái Bình Dương này, Chúa đã ban cho Giáo hội của Người một Giám mục nhiệt thành, yêu mến Chúa và phục vụ anh chị em mình, trở thành hình ảnh của Chúa Kitô Mục Tử Nhân Lành. Trong giai đoạn chung sống khó khăn, Đức Tổng giám mục Romero đã biết cách dẫn dắt, che chở và bảo vệ đoàn chiên của mình luôn trung thành với Phúc Âm và hiệp thông với toàn Giáo hội. Ngài đã thi hành sứ vụ cách xuất sắc vì lòng quan tâm đặc biệt đến những người nghèo khổ nhất và thiệt thòi nhất. Và vào giờ chết của ngài, khi đang cử hành Hy tế thánh thiện của tình yêu và hoà giải, ngài đã được ơn nên một hoàn toàn với Đấng đã hiến mạng sống mình vì đoàn chiên.

(xem tiếp trang 3)

Có thể đối thoại ba bên: Công giáo, Do Thái giáo và Hồi giáo?

WHD (23.05.2015) / Vatican Radio – Hội nghị 3 ngày “*Nostra Aetate* – Kỷ niệm 50 năm Giáo hội Công giáo đối thoại với Do Thái giáo và Hồi giáo” đã kết thúc hôm thứ Năm 21-05 tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ (CUA) ở Washington DC. Chủ tịch Hội đồng Toà Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo, đặc trách đối thoại với người Do Thái - Đức hồng y Kurt Koch- cũng tham dự Hội nghị này. Ngài nói rằng Tuyên ngôn *Nostra Aetate* là một điểm mốc trong quan hệ giữa Giáo hội Công giáo và các tôn giáo khác.

Nhưng Đức hồng y Koch cũng lưu ý rằng đang khi Giáo hội tiến hành các cuộc đối thoại song phương với các nhà lãnh đạo Do Thái giáo và Hồi giáo, thì có thể là quá sớm để tham gia vào một cuộc đối thoại “ba bên” giữa ba tôn giáo độc thần.

“Chúng ta không có đối thoại ba bên và đối với chúng ta vẫn còn quá sớm để thực hiện điều này vì đôi khi chúng ta nói về một công cuộc đại kết giữa con cháu Abraham - điều này rất rõ ràng - đó là một vấn đề hay. Nhưng mặt khác, chúng ta có một lối giải thích còn rất khác nhau về Abraham và chúng ta không thể phủ nhận vấn đề này. Và trong các cuộc thảo luận liên tôn, đề cập đến sự khác biệt giữa chúng ta trong việc chia giải về Abraham cũng là điều rất quan trọng”. ■



Được hỏi liệu các nhà lãnh đạo Hồi giáo và Do Thái giáo có sẵn sàng tham gia một cuộc đối thoại như thế không và điều đó có thể mở đường cho việc cải thiện quan hệ giữa ba tôn giáo này hay không, Đức hồng y Koch trả lời: “Chúng tôi hy vọng trong tương lai có thể đi theo hướng này, nhưng trong mỗi tôn giáo cũng đã có những ý kiến trái chiều. Chúng ta có các nhà lãnh đạo Hồi giáo và Kitô giáo cởi mở, nhưng chúng ta cũng gặp sự chống đối trong cả ba tôn giáo. Trong Giáo hội Công giáo, chúng ta còn có sự chống đối Tuyên ngôn *Nostra Aetate* nữa. Cũng là những nhóm này, họ chống đại kết, chống đối thoại liên tôn, chống tuyên ngôn tự do tôn giáo. Và tôi nghĩ rằng họ là thiểu số. Chúng ta phải tiến bước trên nền tảng của Công đồng Vatican II là thẩm quyền của Giáo hội Công giáo và không thể phủ nhận ảnh hưởng rất quan trọng này”. ■

Lễ tôn phong Chân phước...

Trong ngày vui mừng này của đất nước San Salvador, cũng như của các nước châu Mỹ La tinh lân cận, chúng ta cảm tạ Chúa đã ban cho vị Giám mục tử đạo khả năng nhìn thấy và nghe được nỗi đau khổ của người dân, và nắn đúc con tim mình, để nhân danh Chúa, hướng dẫn và soi sáng họ, đến độ thực thi lòng bác ái Kitô cách trọn hảo.

Ngày nay tiếng nói của vị Tân Chân phước vẫn còn vang lên để nhắc nhớ chúng ta rằng Giáo hội là sự quy tụ anh chị em xung quanh Chúa của mình, là gia đình của Thiên Chúa, trong Giáo hội không được có chia rẽ. Niềm tin nơi Chúa Giêsu Kitô, nếu được hiểu đúng và thực thi những hệ quả sau cùng, sẽ sinh ra những cộng đoàn xây dựng hòa bình và tình liên

đới. Đó là điều mà Giáo hội ngày nay tại El Salvador, tại Châu Mỹ và trên toàn thế giới đang được kêu gọi thực thi: một Giáo hội giàu lòng thương xót, trở thành men hoà giải cho xã hội.

Đức Tổng giám mục Romero mời gọi chúng ta suy tư sáng suốt, tôn trọng sự sống và hòa hợp. Cần phải từ bỏ “bạo lực gươm giáo và thù hận”, sống “sức mạnh của tình yêu đã khiến Chúa Kitô chịu đóng đinh trên thập giá và làm cho chúng ta vượt thắng ích kỷ, để không còn bất bình đẳng khủng khiếp giữa chúng ta nữa”. Ngài đã biết nhìn ra và cảm nghiệm trong thân xác ngài “thói ích kỷ tiềm ẩn nơi những người không muốn từ bỏ những gì là của mình vì thiện ích của người khác”. Và với tấm lòng của người cha, ngài đã lo lắng cho “những người nghèo khổ là thành

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Giữa một thế giới say mê thống trị và chiếm đoạt,
xin dạy con biết yêu thương tự hiến.

Giữa một thế giới đầy phe phái chia rẽ,
xin dạy con biết cộng tác và đồng trách nhiệm.

Giữa một thế giới đầy hàng rào kỳ thị,
xin dạy con biết coi mọi người như anh em.

Lạy Chúa Ba Ngôi,
Ngài là mẫu mực của tình yêu tinh ròng,
xin cho các Kitô hữu chúng con trở thành tình yêu
cho trái tim khô cằn của thế giới.

Xin dạy chúng con biết yêu như Ngài,
biết sống nhờ và sống cho tha nhân,
biết quảng đại cho đi
và khiêm nhường nhận lãnh.

Lạy Ba Ngôi chí thánh,
xin cho chúng con tin vào sự hiện diện của Chúa
ở sâu thẳm lòng chúng con,
và trong lòng từng con người bé nhỏ. ■

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

phần chiếm đa số, đòi những kẻ cầm quyền “biến vũ khí thành lưỡi liềm cho công việc làm”.

Mong sao những ai được Đức Tổng giám mục Romero làm bạn trong đức tin, những ai cầu khẩn ngài như vị bốn mạng và là người chuyển cầu, những ai ngưỡng mộ hình ảnh ngài, sẽ gặp được nơi ngài sức mạnh và lòng can đảm để xây dựng Nước Thiên Chúa, để dấn thân xây dựng một trật tự xã hội công bằng và xứng đáng hơn.

Đây là lúc thuận tiện để thực thi một sự hòa giải quốc gia đích thực trước những thách đố mà ngày nay chúng ta đang phải đối mặt. Giáo hoàng chia sẻ những hy vọng và hiệp thông trong lời cầu nguyện để hạt giống của vị tử đạo sẽ đâm chồi và cung cấp những người con của đất nước này trên những con đường chân thực, đất nước được vinh dự mang tên Đấng Cứu Thế.”

Lễ kính Chân phước Oscar Romero được ấn định vào ngày 24 tháng Ba, là ngày ngài chịu chết vì đạo. ■

Indonesia: không buộc kê khai tôn giáo trên thẻ căn cước



WHD (23.05.2015) / Agenzia Fides – Từ nay các công dân Indonesia không còn bắt buộc phải kê khai tôn giáo trên thẻ căn cước. Trong mục “tôn giáo”, họ có thể để trống hoặc ghi một tôn giáo khác ngoài sáu tôn giáo được Nhà nước chính thức công nhận. Đó là công bố của Bộ trưởng Nội vụ Indonesia, ông Tjahjo Kumolo. Theo Hiến pháp Indonesia, chỉ có sáu tôn giáo được Nhà nước chính thức công nhận là: Hồi giáo, Tin lành, Công giáo, Ấn Độ giáo, Phật giáo và Nho giáo. Cho đến nay, công dân Indonesia vẫn phải ghi một trong sáu tôn giáo này trên thẻ căn cước, bất chấp niềm tin tôn giáo thực tế của họ.

Ông Tjahjo nói rằng một trong những lý do chính của việc thay đổi luật này là để có thông tin chính xác về nghi thức tang lễ sẽ được cử hành khi một người qua đời.

Ông Tjahjo nói: “Chúng ta không nên ép buộc người dân phải chọn một tôn giáo, chẳng hạn Hồi giáo - nếu đức tin của họ tương tự như giáo huấn Hồi giáo nhưng không phải là Hồi giáo”. Ông giải thích rằng, Bộ đã xem xét các khuyến nghị của một số nhà lãnh đạo, các diễn đàn và các tôn giáo, chẳng hạn như Hội đồng Ulema của Indonesia và Bộ Tôn giáo, trước khi đưa ra quyết định này.

Mặc dù được coi là một “biện pháp hành chính”, nhưng đây là một bước tiến lớn nhân danh tự do tôn giáo của người dân Indonesia thuộc mọi tín ngưỡng. Người thúc đẩy mạnh mẽ cho thay đổi này là thống đốc Jakarta, ông Basuki Tjahaja Purnama, một nhà chính trị Kitô giáo. Ngoài ra, một số học giả cũng ghi nhận rằng, việc bắt buộc chọn một trong sáu tôn giáo được Nhà nước công nhận đã khiến hàng triệu người dân Indonesia phải nhận mình là “Hồi giáo”, đang khi họ theo tôn giáo bản địa truyền thống. Sự thay đổi này có thể xác định lại bộ mặt tôn giáo của Indonesia ngày nay. ■

Danh ca Andrea Bocelli lưu diễn khắp thế giới cố vữ giá trị gia đình

WHD (21.05.2015) – Vào thứ Bảy 16-05-2015 vừa qua, tại Vatican, đã diễn ra cuộc họp báo của Hội đồng Toà Thánh về gia đình, giới thiệu sáng kiến của Hội đồng về việc tổ chức cuộc lưu diễn âm nhạc của Andrea Bocelli, danh ca giọng nam cao, nhằm cố vữ những giá trị nền tảng của gia đình.

Tham dự cuộc họp báo, có Đức Tổng giám mục Vincenzo Paglia, Chủ tịch Hội đồng Toà Thánh về gia đình, Đức hồng y Lluís Martínez Sistach, Tổng giám mục Barcelona, danh ca Andrea Bocelli (Italia), giáo sư thần học Marco Tibaldi của trường Thần học Emilia-Romagna.

Đức Tổng giám mục Vincenzo Paglia, Chủ tịch Hội đồng Toà Thánh về gia đình, cho biết cuộc lưu diễn âm nhạc này là một sáng kiến của Hội đồng, được tổ chức giữa hai khoá Thượng Hội đồng về Gia đình, nhằm dùng âm nhạc giới thiệu với công chúng về vẻ đẹp và những giá trị của gia đình. Cuộc lưu diễn mang tên: “*Mẫu nhiệm cao cả - Tin Mừng về Gia đình, trường dạy vẻ đẹp làm người cho thời đại ngày nay*”.

Cuộc lưu diễn do danh ca Andrea Bocelli thực hiện, được công ty truyền



thông CitySounds & Events đảm nhận phần sản xuất chương trình, sẽ diễn ra tại nhiều thành phố lớn trên thế giới, như:

- Ngày 28-05-2015: Khai mạc tại Nhà thờ chính toà Sagrada Familia (Thánh Gia), Tổng giáo phận Barcelona (Tây Ban Nha).

- Ngày 26-09-2015: tại Tổng giáo phận Philadelphia (Hoa Kỳ) nhân Đại hội Gia đình Thế giới.

- Tiếp đến tại Tổng giáo phận Cracovia (Ba Lan), Bethlehem (Thánh Địa)...

Danh ca Andrea Bocelli cho biết mỗi buổi trình diễn sẽ được bắt đầu trên đường phố, nơi mọi người qua lại và gặp gỡ, và kết thúc tại Nhà thờ chính toà. Ông giải thích cách “kết cấu chương trình” này: “Mọi bài thánh ca đều đã được hát trong nhà thờ và cần di vào đời sống thường nhật nơi phố xá” và nói lên sự đồng cảm của mình với Đức Thánh Cha Phanxicô khi ngài nói về âm nhạc: “Âm nhạc có khả năng nối kết các tâm hồn và giúp chúng ta kết hiệp với Chúa”.

Andrea Bocelli cho biết, sở dĩ ông nhận lời cộng tác với Hội đồng Toà Thánh về gia đình để thực hiện sáng kiến lưu diễn này là vì: “Dự án này của Hội đồng đã gây ấn tượng đặc biệt đối với tôi. Gia đình có một ý nghĩa rất quan trọng và có quá nhiều điều đã khiến chúng ta quên mất tầm quan trọng đó”.

Tại cuộc họp báo, Andrea Bocelli kể lại: ông luôn nhớ ơn mẹ đã can đảm không nghe lời bác sĩ khuyên phá thai, đã sinh ông ra trong tình trạng thị lực yếu bẩm sinh. Đến năm 12 tuổi, ông mắc bệnh tăng nhãn áp và mù hẳn.

Cuộc lưu diễn âm nhạc cố vữ giá trị gia đình của Andrea Bocelli sẽ là chứng từ về sự can đảm của một người mẹ và tấm lòng tri ân mẹ của một người con. ■