



tuần tin

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

THỨ NĂM 4-6-2015

hdgmvietnam.org

Số 28/2015

SUY NIÊM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

*

Ngày 7-6-2015

Chúa nhật 10 Thường niên Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô

Vì muôn người

LỜI CHÚA: Mc 14, 12-16.22-26

Hôm ấy, nhằm ngày thứ nhất trong tuần Bánh Không Men, là ngày sát tế chiên Vượt Qua, các môn đệ thưa với Đức Giêsu: “Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lê Vượt Qua ở đâu?” Người sai hai môn đệ đi, và dặn họ: “Các anh đi vào thành, và sẽ có một người mang vò nước đón gặp các anh. Cứ đi theo người đó. Người đó vào nhà nào, các anh hãy thưa với chủ nhà: Thầy nhắn: ‘Cái phòng dành cho tôi ăn lê Vượt Qua với các môn đệ của tôi ở đâu?’” Và ông ấy sẽ chỉ cho các anh một phòng rộng rãi trên lâu, đã được chuẩn bị sẵn sàng: và ở đó, các anh hãy dọn tiệc cho chúng ta”. Hai môn đệ ra đi. Vào đến thành các ông thấy mọi sự y như Người đã nói. Và các ông dọn tiệc Vượt Qua.

Đang bữa ăn, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói: “Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy”. Và Người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. Người bảo các ông: “Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người. Thầy bảo thật anh em: chẳng bao giờ Thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến ngày ấy, ngày Thầy được uống thứ rượu mới trong Nước Thiên Chúa”.

(xem tiếp trang 2)

Hướng đến kỷ niệm 70 năm thành lập UNESCO: Toà Thánh và UNESCO tiếp tục phát triển sự hợp tác



**Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II phát biểu
tại trụ sở UNESCO, 02-06-1980**

WHD (02.06.2015) – Năm nay UNESCO mừng 70 năm thành lập. UNESCO, tức Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên hiệp quốc, được thành lập ngày 16 tháng Mười Một 1945, trong bối cảnh châu Âu và các quốc gia khác vừa bước ra từ cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai với những khó khăn chồng chất. Được thành lập nhằm phát triển sự liên đới của nhân loại về tri thức và đạo đức, UNESCO nói lên tầm quan trọng của giáo dục nhằm phát triển xã hội, đối thoại, gặp gỡ và hoà bình. Lời mở đầu bản Hiến chương thành lập tổ chức này nêu rõ: “Chiến tranh

phát sinh trong tâm thức con người, nên phải trau dồi cho tâm thức việc bảo vệ hoà bình”.

Toà Thánh mong muốn được cùng UNESCO mừng ngày kỷ niệm này. Vào thứ Tư 3

tháng Sáu sắp tới, tại trụ sở của UNESCO ở Paris, Phái bộ Quan sát viên Thường trực của Toà Thánh tại Liên hiệp quốc và Bộ Giáo dục Công giáo tổ chức cuộc hội thảo mang tên “Giáo dục hôm nay và ngày mai”. Cuộc hội thảo được đặt dưới sự chủ tọa của bà Irina Bokova, Tổng giám đốc UNESCO. Đức hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Toà Thánh, sẽ phát biểu tại cuộc hội thảo, một dấu chỉ cho thấy Toà Thánh rất coi trọng việc giáo dục. Trong bài diễn văn đáng nhớ tại trụ sở UNESCO

(xem tiếp trang 2)

Phiên họp toàn thể của Hội đồng Toà Thánh cổ võ Tân Phúc âm hóa: Mong được Hội Thánh đồng hành và khao khát làm chứng cho đức Tin

WHD (01.06.2015) / VIS – “Tân Phúc âm hóa nghĩa là biết nhận ra tình yêu giàu lòng thương xót của Chúa Cha để chúng ta trở nên khí cụ của ơn cứu độ cho anh chị em mình”, Đức Thánh Cha đã nói như trên trong buổi tiếp kiến vào sáng thứ Sáu 29-05 dành cho các tham dự viên Phiên họp toàn thể của Hội đồng Toà Thánh cổ võ Tân Phúc âm hóa về mối liên hệ giữa Phúc âm hóa và dạy giáo lý. Đức Thánh Cha Phanxicô đã ủy thác cho Hội đồng việc chuẩn bị cho Năm Thánh Lòng Thương Xót, sao cho Năm Thánh ngoại thường này “làm nổi bật việc Giáo hội được mời gọi loan báo hồng ân của lòng thương xót qua công cuộc Phúc âm hóa trong thời đại đang diễn ra thay đổi lớn lao này”.



Những thay đổi này “thúc đẩy chúng ta vui mừng đáp lại những dấu chỉ của thời đại Chúa gửi đến để Giáo

(xem tiếp trang 4)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Hát thánh vịnh xong, Đức Giêsu và các môn đệ ra đi lên núi Ôliu.

SUY NIỆM

Đại lễ Vượt qua gần đến. Chúa Giêsu ước ao ăn lễ Vượt qua lần cuối với các môn đệ trước khi chịu khổ hình (Lc 22,15). Ngài đã tiên liệu nơi tổ chức bữa tiệc. Một căn phòng rộng rãi trên lầu, đã chuẩn bị sẵn sàng. Các môn đệ chỉ phải lo những gì cần cho bữa ăn: bánh không men, rượu, chiên và rau dắng. Thế nhưng chỉ mình Chúa Giêsu biết Ngài sẽ làm gì trong bữa tiệc Vượt qua này.

Bữa tiệc cuối là thánh lễ đầu tiên của Chúa. Vẫn bánh đó, vẫn rượu đó trên bàn tiệc. Nhưng đối với các môn đệ, thật là bất ngờ Khi Chúa Giêsu bẻ bánh, trao cho họ và nói: “Anh em hãy cầm lấy, đây là Mình Thầy”. Ngài còn mời họ uống rượu và nói: “Đây là Máu Thầy, Máu giao ước, đổ ra vì muôn người”. Như thế bánh rượu đã được biến đổi tận cẩn để trở thành Mình Máu Chúa. Ăn bánh và uống rượu trở nên hành vi thông hiệp vào cái chết sắp đến của Thầy. Ngay hôm sau, trên núi Sọ, máu Chúa đã đổ, và tấm thân Chúa bị nát tan. Hy lễ núi Sọ chỉ diễn ra một lần, nhưng ảnh hưởng trên cả dòng lịch sử. Bữa tiệc ly chỉ diễn ra một lần, nhưng Chúa muốn nó được lặp lại cho đến tận thế: “Hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy” (Lc 22,19).

Mỗi thánh lễ là một bữa tiệc ly, vị linh mục lặp lại cử chỉ và lời nói của Chúa. Mỗi thánh lễ là một tưởng nhớ hy tế thập giá. Cái chết cứu độ năm xưa, nay trở thành hiện tại để đem đến sự sống cho tín hữu thuộc mọi thời. Rước lễ là gấp gõ Đấng hy sinh chịu chết, là kết hợp với Đấng đã yêu đến cùng. Ta được mời gọi sống như Đấng ta lãnh nhận, nghĩa là bẻ ra, chia sẻ, phục vụ và hiến trao. Ta không thể tiếp tục sống ích kỷ và khép kín, khi ngày ngày rước lấy Đấng đã chết vì muôn người. Rước lễ không phải chỉ là nhận Chúa vào miệng, mà là để Chúa chiếm lấy mọi ngõ tối của đời mình, nhờ đó đời ta được hoàn toàn biến đổi. Nhiều khi có một khoảng cách quá xa giữa thánh lễ và đời thường của người Kitô hữu. Thực sự gặp Chúa dưới hình bánh rượu sẽ đưa ta gặp Chúa nơi

(xem tiếp trang 3)

Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi mời gọi chúng ta sống “với nhau”

WHĐ (01.06.2015) – Trong buổi đọc Kinh Truyền Tin tại Quảng trường Thánh Phêrô trưa Chúa nhật 31-05, ngày lễ kính Thiên Chúa Ba Ngôi, Đức Thánh Cha nói với khoảng 50.000 tín hữu hành hương rằng mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi mời gọi chúng ta sống “với nhau”, để “đón nhận vẻ đẹp của sứ điệp Tin Mừng”



và học biết xin ơn tha thứ, và hơn bao giờ hết các cộng đoàn Giáo hội cần phải trở nên như một “gia đình”.

Đức Thánh Cha giải thích, cử hành phụng vụ Lễ Chúa Ba Ngôi là tôn vinh tín điều căn bản nhất của niềm tin Kitô giáo, đó là mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi: Cha, Con và Thánh Thần. Khi mừng mầu nhiệm này chúng ta được mời gọi “canh tân sứ vụ sống hiệp thông với Thiên Chúa và với nhau”.

Đức Thánh Cha nói: “Chúng ta không được kêu gọi để sống một mình, sống trên tha nhân hoặc chống lại tha nhân, nhưng sống với, sống cho và sống trong tha nhân, nghĩa là đón nhận và làm chứng cho vẻ đẹp của Tin Mừng; yêu thương nhau, chia sẻ niềm vui và đau khổ, học cách tha thứ cho nhau”.

Về các cộng đoàn giáo hội, Đức Thánh Cha nói rằng các cộng đoàn giáo hội được mời gọi ngày càng trở nên như một gia đình, “phản chiếu ánh rạng ngời của Thiên Chúa Ba Ngôi, và loan báo Tin Mừng, không chỉ bằng lời nói, mà còn với sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa sống trong chúng ta nữa”.

Chúa Thánh Thần “hướng dẫn cho chúng ta hiểu biết đầy đủ về giáo huấn của Chúa Kitô”, và Chúa Giêsu “đến thế gian để cho chúng ta được biết Chúa Cha”. “Mọi sự trong cuộc sống của người Kitô hữu đều xoay quanh mầu nhiệm Ba Ngôi”.

“Vì vậy, chúng ta hãy nâng cuộc sống của mình lên cao, và nhớ rằng chúng

ta tồn tại, chúng ta làm việc, chúng ta chiến đấu, chúng ta chịu đựng vì vinh quang ấy; và chúng ta được mời gọi dự phần vào phần thưởng lớn lao ấy”.

Rồi Đức Thánh Cha mời mọi người có mặt cùng nhau làm dấu thánh giá lớn tiếng: “Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần”.

Cuối cùng, Đức Thánh Cha dâng lời cầu nguyện, xin Đức Mẹ giúp Giáo hội “luôn là một cộng đồng hiếu khách, nơi mọi người, nhất là những người nghèo và những người chịu thiệt thòi, sẽ được ân cần đón tiếp”.

Sau khi đọc kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha nhắc đến việc rước kiệu Mình Thánh Chúa truyền thống sẽ được tổ chức tại Roma vào thứ Năm tới và mời mọi người cùng với Ngài “long trọng và công khai tuyên xưng đức tin và tình yêu đối với Chúa Giêsu”, trong buổi rước kiệu này từ Vương cung thánh đường Thánh Gioan Lateranô đến Vương cung thánh đường Đức Bà Cả. ■

Hướng đến kỷ niệm 70 năm thành lập UNESCO...

cách nay đúng 35 năm (ngày 02-06-1980, Đức Gioan Phaolô II đã nêu rõ, sở dĩ đất nước Ba Lan của Ngài vẫn giữ được bản sắc dân tộc trước những cuộc xâm lăng của các nước láng giềng, không phái nhờ nguồn sức mạnh vật chất, mà dựa vào nền văn hóa của mình, một chỗ dựa vững chắc hơn mọi nguồn lực khác).

UNESCO đã góp phần tái thiết các trường học, thư viện, viện bảo tàng bị phá hủy trong Thế chiến II, cổ vũ cuộc đấu tranh chống mù chữ và tình trạng làm nghèos sự đa dạng sinh học. UNESCO đấu tranh cho sự phát triển bền vững và tính đa dạng về văn hóa. Tổ chức này đấu tranh cho tự do ngôn luận và quyền được thông tin của các công dân, lập ra chương trình Di sản thế giới để bảo vệ các di tích có giá trị toàn cầu. Tin rằng giáo dục phải được ưu tiên tuyệt đối, UNESCO tiếp tục ủng hộ công nghệ thông tin và truyền thông, xây dựng xã hội của tri thức và mở mang hiểu biết tin học. ■

(Theo Radio Vatican)

Sứ điệp video của Đức Thánh Cha Phanxicô trước chuyến tông du đến Sarajevo



WHĐ (03.06.2015) – Chuẩn bị cho chuyến tông du một ngày đến Sarajevo (Bosnia và Herzegovina) vào ngày thứ Bảy 06-06 tới, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi một sứ điệp video cho dân chúng ở thành phố này cũng như ở Bosnia và Herzegovina.

Toàn văn sứ điệp như sau:

“Anh chị em thân mến,

Trong một vài ngày nữa tôi sẽ đến Sarajevo để gặp anh chị em. Tôi rất vui mừng và xin gửi lời chào thân ái đến tất cả anh chị em đang sống ở thành phố này và ở Bosnia và Herzegovina.

Nhờ ơn Chúa giúp, tôi đến giữa anh chị em để củng cố đức tin của người Công giáo, để ủng hộ cuộc đối thoại đại kết và liên tôn, và nhất là để cổ vũ sự chung sống hoà bình ở đất nước của anh chị em. Tôi mời anh chị em hiệp ý với tôi, cầu nguyện cho chuyến viếng thăm mục vụ này mang lại những hoa trái mong muốn cho cộng đồng Kitô giáo và cho toàn xã hội.

“Bình an cho các con” là chủ đề chuyến

viếng thăm của tôi. Đó là những lời mà Chúa Giêsu phục sinh chào chúc các môn đệ của Ngài khi hiện ra giữa họ trong Phòng Tiệc ly, vào buổi chiều ngày Phục Sinh. Chính Ngài, là Chúa, là sức mạnh và hy vọng của chúng ta, đã ban cho chúng ta bình an của Ngài, để chúng ta nhận lấy vào lòng mình rồi trao đi với niềm vui và tình yêu.

Về phần tôi, tôi đang chuẩn bị đến giữa anh chị em như một sứ giả bình an, để bày tỏ cho mọi người – tất cả mọi người! – lòng quý trọng và tình bằng hữu của tôi. Tôi xin bày tỏ cho mọi người, mọi gia đình, và mọi cộng đoàn lòng thương xót, nhân từ và tình yêu của Thiên Chúa.

Anh chị em ở Bosnia và Herzegovina thân mến, tôi xin doan chắc với tất cả anh chị em tâm tình quý mến của tôi và tôi rất gần gũi với anh chị em về mặt thiêng liêng. Tôi khuyến khích các tín hữu Công giáo hãy làm chứng cho những người đồng hương của mình về đức tin và tình yêu của Thiên Chúa, bằng cách xây dựng một xã hội hướng đến hoà bình trong tình huynh đệ và hợp tác.

Trong khi chờ đợi, tôi cầu xin Chúa chúc lành cho Sarajevo và toàn thể đất nước của anh chị em, và xin Đức Trinh Nữ Maria che chở anh chị em. Cảm ơn anh chị em, và hẹn sớm gặp lại!” ■

SUY NIÊM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

những người nghèo khổ, vì họ cũng là sự hiện diện thật sự của Chúa (x. Mt 25, 35). Mặt khác, càng say mê phục vụ con người, ta càng cảm thấy nhu cầu ruột lấy Đấng phục vụ.

Khi dự lễ, bạn hãy đem theo hy lě đời mình để kết hiệp với Hy lě của Chúa.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu,
xin cho con một tâm hồn
theo hình ảnh Tấm Bánh Thánh

Một tâm hồn trong trắng,
cố tránh cả những ô uế nhỏ mọn
để luôn xứng đáng với Chúa.

Một tâm hồn khiêm hạ
tìm chiếm chỗ nhỏ bé,
nhưng luôn luôn muôn bày tỏ
một tình yêu lớn lao.

Một tâm hồn đơn sơ,
không biết đến những phức tạp
của ích kỷ,
và tìm hiến dâng mà không đòi lại.

Một tâm hồn lặng lẽ,
hạnh phúc khi thấy sự quảng đại
của mình
không được người khác biết đến.

Một tâm hồn nghèo khó,
chỉ làm giàu cho mình
nhờ chiếm được chính Chúa.

Một tâm hồn luôn hướng về tha nhân,
quan tâm đến những nhu cầu và
ước muôn của họ.

Một tâm hồn luôn kết hiệp với
Chúa,
và múc lấy nguồn sống từ nơi
Chúa. ■

(Cha Galot)

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

Hội thảo nghiên cứu cải thiện sự hợp tác giữa Giáo hội Công giáo và xã hội Trung Quốc

WHĐ (03.06.2015) / Agenzia Fides – Nhằm cải thiện việc trao đổi và hợp tác giữa Giáo hội Công giáo và xã hội dân sự Trung Quốc, thúc đẩy việc xem xét và đánh giá toàn diện sự phát triển của Giáo hội tại Trung Quốc ngày nay để giúp Giáo hội có những đóng góp tốt nhất vào công cuộc phát triển đất nước về xã hội, kinh tế và văn hóa: Đó là mục đích của cuộc Hội thảo “Đạo Công giáo tại Trung Quốc ngày nay”. Hội thảo diễn ra tại Bắc Kinh trong hai ngày 27 và 28 tháng Năm, do “Viện Đức tin nghiên cứu Văn hóa” hợp tác với Viện Nghiên cứu Tôn giáo Thế giới thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội tại Bắc Kinh,

và Viện Nghiên cứu Phát triển dân tộc thuộc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển của Hội đồng Nhà nước Trung Quốc, tổ chức.

Theo thông tin từ Agenzia Fides, đây là Hội thảo đầu tiên tạo cơ hội phân tích và suy tư về tình hình đạo Công giáo ở Trung Quốc trong 30 năm vừa qua của thời Trung Quốc mở cửa, và cũng là lần đầu tiên các linh mục, tu sĩ và giáo dân có thể ngồi lại với các học giả và các thành viên của các cơ quan chính phủ để xem xét một đề tài như thế này. Đề tài được xem xét từ nhiều góc độ, từ sự phát triển của Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc, mục vụ và truyền giáo

tại các giáo xứ, loan báo Tin Mừng bằng các phương tiện truyền thông, đào tạo ở Chủng viện... đến đời sống thánh hiến, công việc bác ái của Giáo hội, chăm sóc mục vụ di dân và sinh viên nước ngoài, các cộng đồng giáo hội cơ bản mới...

Giám đốc “Viện Đức tin nghiên cứu Văn hóa” đã giới thiệu một cái nhìn tổng quan về Giáo hội tại Trung Quốc trong 30 năm qua, và khẳng định tầm quan trọng của việc hiểu biết cặn kẽ và trao đổi lẫn nhau. ■

Phiên họp toàn thể của Hội đồng Tòa Thánh cố võ Tân Phúc âm hoá...

hội trong thời đại ngày nay— như trong hai ngàn năm qua— có thể mang Chúa Giêsu Kitô đến cho nhân loại". Đức Thánh Cha nhận định: "Sứ mạng này trước sau vẫn thế, nhưng ngôn ngữ được dùng để loan báo Tin Mừng đòi phải được đổi mới, với sự khôn ngoan mục vụ". Vì thế, Đức Thánh Cha căn dặn: "Anh chị em cần nhận ra điều đó, để truyền thống Công giáo có thể đối thoại với các nền văn hoá trong thế giới ngày nay, giúp các nền văn hoá mở ra đón nhận hoa trái vững bền của sứ điệp Đức Kitô. Thời đại này có những thách đố lớn và chúng ta không được sợ đón nhận chúng như những thử thách của mình. Quả thật, chỉ như vậy, chúng ta mới có thể mang lại câu trả lời thích đáng cho những thách đố nhờ đã được Tin Mừng soi sáng. Điều mọi người mong đợi Giáo hội ngày nay là biết làm thế nào đồng hành với họ, đem đến cho họ chứng từ về đức Tin, tạo nên sự liên đới giữa tất cả chúng ta, nhất là với những ai đơn độc và chịu thiệt thòi nhất".

Nhận thức này đã được gieo vào lòng mỗi Kitô hữu ngay từ ngày chịu phép Rửa tội “phải được lớn lên cùng với đời sống ân sủng... đến đây chúng ta thấy tầm quan trọng của giáo lý, là giúp cho các Kitô hữu được trưởng thành khi trải nghiệm được lòng thương xót của Thiên Chúa. Lòng thương xót không phải là một khái niệm trừu tượng, nhưng là một trải nghiệm cụ thể, qua đó chúng ta nhận ra sự yếu đuối của mình và sức mạnh từ trời cao ban xuống. Việc chúng ta nài xin Chúa giúp đỡ đã là bước khởi đầu lòng thương xót của Thiên Chúa đến với chúng ta... Chúa Thánh Thần, Đấng tác động công cuộc Phúc âm hoá... khai mở tâm trí các môn đệ của Chúa Kitô để họ nhận biết một cách sâu xa hơn sự đòi hỏi phải dấn thân, đồng thời cần có những cách thức giúp cho việc làm chứng được thuyết phục và đáng tin”.

Do đó giáo dục đức Tin như thế nào “không phải là cách nói hoa mỹ mà thực sự là một vấn đề. Câu trả lời đòi phải can đảm, sáng tạo và quyết đoán, cũng có khi phải bước vào những con đường chưa từng được khai phá. Dạy giáo lý, một bộ phận của tiến trình Phúc âm hoá, cần phải vượt ra ngoài khuôn khổ trường lớp thuần túy, để dạy cho các tín hữu,

“Giáo hội tại châu Á: từ hoán cải đến loan báo Tin Mừng”

Hội nghị các thừa sai giáo dân châu Á lần thứ nhất



WHD (01.06.2015) / Agenzia Fides – “Giáo hội tại châu Á: từ hoán cải đến loan báo Tin Mừng” là chủ đề của Hội nghị các thừa sai giáo dân của khu vực châu Á lần thứ nhất do Hiệp hội Giáo dân Công giáo ở Hong Kong tổ chức nhân kỷ niệm 25 năm thành lập Hiệp hội.

Tham dự Hội nghị có 50 đại biểu là thừa sai giáo dân của nhiều nước châu Á (Campuchia, Nhật Bản, Hàn

Quốc, Philippines, Malaysia...) và của các châu lục khác, quy tụ tại Hong Kong từ ngày 22 đến 25 tháng Năm 2015 để chia sẻ về lời Chúa mời gọi và về những khó khăn khi thi hành sứ vụ.

Thánh lễ trọng thể bế mạc Hội nghị ngày 25 tháng Năm do Đức hồng y Gioan Thang Hán, giám mục Hong Kong, chủ sự tại Nhà thờ chính tòa Hong Kong. Trong bài giảng Thánh lễ, Đức hồng y khích lệ các nhà truyền giáo cần chuẩn bị cho sứ vụ bằng cách “đào sâu đức tin và tinh thần hiệp thông trong cộng đoàn, tham gia công việc bác ái” để “xây dựng sự bình an trong xã hội”. Ngài cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các thừa sai giáo dân trong sứ mệnh loan báo Tin Mừng, theo gương Thánh Phanxicô Xaviê. Các đại biểu mong muốn Hội nghị sẽ được tiếp tục trong tương lai. ■

Kitô hữu châu Á: Cùng sống trong nhà Thiên Chúa

WHD (01.06.2015) / Agenzia Fides – “Chúa muốn các Kitô hữu ở châu Á cùng sống với nhau trong sự tuân phục chung, làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa trong thế giới”: đó là kết luận của Đại hội “Hội đồng Kitô giáo Á châu” lần thứ 14, một tổ chức đại kết nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các Giáo hội Kitô tại châu lục này. Đại hội diễn ra tại Jakarta từ ngày 21 đến 28 tháng Năm 2015 với chủ đề “Cùng sống trong nhà Thiên Chúa”, có sự tham dự của 440 đại biểu của các Giáo hội thuộc 28 quốc gia.

ngay từ khi còn nhỏ, biết gặp gỡ Chúa Kitô, Đấng đang sống và hoạt động trong Hội Thánh của Người. Chính sự gặp gỡ này khơi niềm khát khao được biết Chúa hơn và bước đi theo Chúa để trở thành môn đệ của Người. Vì vậy thách đố của Tân Phúc âm hoá và dạy giáo lý xoay quanh điểm cẩn bản này: làm thế nào gặp gỡ Đức Kitô, và đâu là nơi thích hợp nhất để tìm kiếm Người và bước theo Người”. ■



Đại hội nhìn lại những hoạt động trong năm qua và hoạch định chương trình sắp tới, đồng thời tái khẳng định lựa chọn cơ bản “đối thoại” như một hình thức làm chứng và hiện diện tại các nước châu Á. Các tham dự viên đã thảo luận về các vấn đề và chủ đề nổi bật cho việc làm chứng về Kitô giáo tại châu Á.

Tân Tổng thư ký Hội đồng Kitô giáo Á châu, tiến sĩ George Mathews Chunakara, rất kỳ vọng về Hội nghị và tầm quan trọng của sứ điệp tình yêu của Chúa Kitô đối với các nước châu Á; ông nói “chúng ta cần đối thoại giữa tất cả các tôn giáo để làm giảm bớt những căng thẳng xã hội giữa các cộng đồng trên toàn thế giới”. ■