



**SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT**

*

Ngày 14-6-2015

Chúa nhật 11 Thường niên

Bông lúa trĩu hạt

LỜI CHÚA: Mc 4, 26-34

Một hôm, Đức Giêsu nói với dân chúng dụ ngôn này: “Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết. Đất tự động sinh ra hoa màu: trước hết cây lúa mọc lên, rồi trở đồng đồng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt. Lúa vừa chín, người ấy đem liềm hái ra gặt, vì đã đến mùa”.

Rồi Người lại nói: “Chúng ta ví Nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được? Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng”.

Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà rao giảng lời cho họ, tùy theo mức họ có thể nghe. Người không bao giờ rao giảng cho họ mà không dùng dụ ngôn. Nhưng khi chỉ có thầy trò với nhau, thì Người giải nghĩa hết.

SUY NIỆM

Một người có cái nhìn bi quan về Hội Thánh chắc sẽ tìm được nhiều dữ kiện để chứng minh. Tại một số nước phương Tây, có nhiều nhà thờ vắng người, chủng viện thiếu chủng sinh,

(xem tiếp trang 2)

**Đức Thánh Cha Phanxicô
bổ nhiệm Giám mục phó
giáo phận Xuân Lộc**

WHĐ (04.06.2015) – Hôm nay, 04-06-2015, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố thông tin về việc bổ nhiệm Giám mục phó giáo phận Xuân Lộc như sau:

“Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Đức giám mục Giuse Đình Đức Đạo, giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc, hiệu toà Gadiaufala, làm giám mục phó giáo phận Xuân Lộc (Việt Nam)”. ■

(Nguồn: press.vatican.va)



**Đức Thánh Cha Phanxicô
cử hành Thánh lễ tại Sarajevo,
thành phố của đối thoại và chung sống hoà bình**



WHĐ (08.06.2015) / Radio Vatican – Từ sáng sớm thứ Bảy 06-06, hàng chục ngàn tín hữu đã chen chúc tại sân vận động Olympic ở Sarajevo để tham dự Thánh lễ do Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành, ngay tại nơi Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô đã chủ sự Thánh lễ vào năm 1997. Trong khi Đức Thánh Cha Phanxicô còn đang gặp gỡ các giới chức chính quyền, đám đông đã cất tiếng hát chào mừng và hoan hô ngài.

Đức Thánh Cha tới sân vận động trên một chiếc xe Jeep, dưới bầu trời

đầy nắng, và được đám đông vỗ tay nhiệt liệt chào đón. Trong bài giảng Thánh lễ, Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi: “Đừng bao giờ để xảy ra chiến tranh nữa”, và ngài nhắc nhở mọi người: để xây dựng hoà bình, không phải chỉ hô hào mà còn phải tích cực tham gia kiến tạo hoà bình nữa. Ngài đã kích những kẻ, cho tới tận hôm nay, còn “tìm cách gây ra đối nghịch giữa các nền văn hoá và văn minh khác nhau” và cả “những ai đang đầu cơ chiến tranh để buôn bán vũ khí”.

“Mir” – nghĩa là “hoà bình” trong ba ngôn ngữ chính thức (Serbe, Croatie và Bosniaque) của quốc gia này, không ngừng được nhắc đi nhắc lại trong bài giảng của Đức Thánh Cha và trong các bài ca của cộng đoàn. Hoà bình - mir mà Đức giáo hoàng đặt đối nghịch với chiến tranh, đang ở trước mặt một dân tộc đã từng trải qua chiến tranh 20 năm nay.

Sarajevo, nơi đối thoại và chung sống hoà bình

Hoà bình, giấc mơ, dự án của Thiên Chúa về nhân loại, lại gặp phải sự

(xem tiếp trang 2)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

tập viện tạm đóng cửa. Kitô hữu càng lúc càng chiếm tỉ lệ nhỏ trong tổng số dân trên thế giới. Có những khủng hoảng đức tin trong giới trẻ. Người ta tự hỏi Hội Thánh đã lỗi thời chưa. Có cần phải tin vào Đức Kitô nữa không? Vào thời thánh Máccô viết sách Tin Mừng, cũng có những Kitô hữu bi quan về Hội Thánh. Hội Thánh ở Rôma chỉ là một thiểu số nhỏ nhoi chịu bách hại dưới ách của bạo chúa Nêrô. Liệu Hội Thánh có tồn tại và phát triển không dưới sức mạnh hùng hậu của đế quốc?

Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta niềm lạc quan. Đó là hai dụ ngôn về Nước Thiên Chúa, cũng là hai dụ ngôn về hạt giống. Trong dụ ngôn thứ nhất, hạt giống được gieo xuống đất là bắt đầu nảy mầm và lớn lên, theo một tiến trình không gì ngăn cản nổi. Trước hết mọc lên thành cây lúa, rồi trở đòng đòng và sau cùng thành bông lúa trĩu hạt. Tự nó, hạt giống mang một sức sống mạnh mẽ. Nó lớn lên cả đêm lẫn ngày, chẳng cần con người can thiệp. Có cái gì mâu thuẫn trong sự tăng trưởng này khiến chính người gieo cũng không sao hiểu nổi. Một cách âm thầm, chậm rãi nhưng vững vàng, hạt lúa đạt đến kết quả mỹ mãn.

Dụ ngôn thứ hai lại cho thấy một sự tương phản. Nước Thiên Chúa như một hạt cải nhỏ xíu, vậy mà theo thời gian, nó mọc lên thành cây, và cây này lớn hơn mọi thứ cây cỏ khác. Hạt bé nhất lại cho cây lớn nhất. Nước Trời khởi đầu bằng Đức Giêsu và một nhóm nhỏ môn đệ làm nghề chài lưới. Sau hai mươi thế kỷ, Kitô giáo đã lan khắp thế giới, đến với mọi dân tộc. Tuy nhiên, Nước Trời chỉ đến trọn vẹn vào ngày cánh chung.

Thái độ ta phải có là kiên nhẫn chờ đợi. Hạt giống nào cũng phải vùi sâu dưới đất, và phải đương đầu với những khó khăn khi thành cây. Có lúc ta thấy nó như bị chững lại hay suy thoái. Có lúc ta sợ nó không đứng vững trước bão bùng. Đây là lúc ta phải sống niềm tin: tin rằng Thiên Chúa sẽ đưa Nước Ngài đến thành tựu, bất chấp những khiếm khuyết và cản trở của con người. Đừng nản chí mà ngừng gieo vãi hạt giống Lời Chúa, dù nhiều khi chúng ta không thấy hạt giống lớn lên.

(xem tiếp trang 3)

WHD (08.06.2015) / Radio Vatican – Ngày thứ Sáu 05-06-2015 là một ngày vui mừng lớn lao cho Giáo hội Lào: Đức Thánh Cha Phanxicô đã ký sắc lệnh nhìn nhận rằng linh mục Joseph Thao Tien và 14 tu sĩ và giáo dân khác là những vị tử đạo. Tất cả đã hy sinh mạng sống từ năm 1954 đến năm 1970: bị sát hại, bị hành hình hay chết vì kiệt sức. Họ đã chết vì đức tin trong bối cảnh các du kích quân cộng sản quyết định loại trừ tất cả tất cả những gì là ngoại lai và Kitô giáo. Một số vị là người Lào, thường là giáo lý viên, những vị khác là các nhà thừa sai nước ngoài, thuộc Hội Thừa sai Hải ngoại Paris (MEP) hoặc Dòng Hiến sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm (OMI). Trong số này có vị là người Pháp, như cha Jean-Baptiste Malo. Tất cả đã phải trả giá bằng mạng sống vì dẫn thân phục vụ Tin Mừng và quyết định ở lại Lào, bất chấp những đe dọa nghiêm trọng đối với mình.



Linh mục người Lào, Joseph Tien (1918-1954) được coi là vị tử đạo đầu tiên của Lào. Mười linh mục người Pháp cũng đã hy sinh mạng sống vì công cuộc Phúc Âm hóa đất nước Lào, trong đó có năm linh mục MEP: Jean-Baptiste Malo (1899-1954), René Dubroux (1914-1959), Noël Tenaud (1904-1961), Marcel Denis (1919-1961) và Lucien Galan (1921-1968), và năm linh mục OMI: Louis Leroy (1923-1961), Michel Coquelet (1931-1961), Hénoret Vincent (1921-1961), Jean Wauthier (1926-1967) và Joseph Boissel (1909-1969).

Trong số các vị được nhìn nhận tử vì đạo cũng có giáo lý viên người Thái Lan Outhay Joseph (1933-1961), giáo lý viên người Lào Luc Sy (1938-1970) và hai giáo dân Lào: Khamphueane Thomas (1952-1968) và Maisam Pho Inpeng (1934-1970).

Công cuộc loan báo Tin Mừng tại Lào mới diễn ra gần đây. Các linh mục của Hội Thừa sai Hải ngoại Paris là những người đầu tiên mang Tin

Mừng đến quốc gia này vào cuối thế kỷ thứ 19. Ngày nay người Kitô hữu Lào sống dưới sự kiểm soát gắt gao của nhà cầm quyền.

Cùng với 15 vị tử đạo của Lào trên đây, cũng phải kể đến nhà thừa sai người Ý Borzaga Mario và anh Paul Thoj Xyooj, giáo lý viên người Hmong cộng tác với ngài, cả hai đều bị giết chết vì lòng thù hận đức tin tại Lào vào năm 1960. Ân xin phong chân phước cho các ngài đã hoàn tất tốt đẹp và Sắc lệnh nhìn nhận các ngài là những người tử vì đạo đã được Đức Thánh Cha Phanxicô ký hồi đầu tháng Năm vừa qua.

Tháng trước, khi nghe tin cha Borzaga và anh Thoj Xyooj được nhìn nhận là những người tử vì đạo, Đức giám mục Louis-Marie Ling Mangkhanekhoum, Đại diện Tông toà Pác-Xế thuộc vùng Hạ Lào, và là người đứng đầu Văn phòng về các Vị Tử đạo của Hội đồng Giám mục Lào và Campuchia (CELAC), đã rất vui mừng. Ngài bày tỏ mong muốn: “Chúng tôi muốn mừng kính chung tất cả các vị tử đạo. Tất cả 17 vị đều thuộc Hạt Đại diện Tông toà Luang Prabang. Chúng tôi không biết sẽ cử hành Thánh lễ tôn phong Chân phước như thế nào, ở đâu và khi nào. Tất nhiên đó sẽ là một sự kiện chúng tá Kitô giáo vĩ đại liên quan đến toàn thể Giáo hội tại Lào. Chúng tôi hy vọng lễ tôn phong Chân phước sẽ diễn ra tại Lào: điều đó sẽ hết sức có ý nghĩa đối với đoàn chiên nhỏ bé của Giáo hội chúng tôi”. ■

Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành Thánh lễ tại Sarajevo...

chống đối của con người. Đức Thánh Cha lấy làm tiếc là đã có bao nhiêu xung đột vũ trang trên thế giới: ngài nói ngài cảm nhận “một bầu khí chiến tranh”, một thứ “chiến tranh thế giới lần thứ ba, được xé nhỏ thành nhiều mảnh”. Ngài đã lên án những kẻ chủ trương, những kẻ “đầu cơ chiến tranh để buôn bán vũ khí, những kẻ tìm cách tạo sự đối nghịch giữa các nền văn hoá và văn minh khác nhau”.

Vậy làm sao để xây dựng hoà bình? Đức Thánh Cha trả lời: không chỉ hô hào mà phải tham dự tích cực:

(xem tiếp trang 3)

Đức Thánh Cha Phanxicô sắp công bố thông điệp về sinh thái

WHD (06.06.2015) – Thông điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô về sinh thái sẽ được công bố trong hai tuần nữa, vào ngày thứ Năm 18 tháng Sáu, không phải ngày 16 tháng Sáu như một số phương tiện truyền thông đã đưa tin. Văn kiện rất được chờ đợi này mang tên “*Laudato Si*” (Chúc tụng Chúa), cảm tác từ “Bài ca vạn vật” của Thánh Phanxicô Assisi. Đây là thông điệp thứ hai của Đức Thánh Cha Phanxicô, sau “*Lumen Fidei*” (Ánh sáng đức Tin), ban hành vào tháng Bảy 2013, được viết chung với Đức Bênêđictô XVI như chính Đức Phanxicô cho biết.



Bức thông điệp sắp công bố sẽ là thông điệp đầu tiên thực sự là của riêng ngài; tất nhiên cũng có những người khác đóng góp vào suy tư của ngài. Để soạn thông điệp, Đức Thánh Cha Phanxicô mời nhiều chuyên gia và các nhà khoa học giúp ngài. Đáng kể nhất là có sự cộng tác của Hội đồng Toà Thánh Công lý và Hòa bình do Đức hồng y Peter Turkson làm chủ tịch. Việc chuẩn bị ban hành văn kiện này đã được nêu lên trong cuộc thảo luận tại điện Élysée (Pháp) giữa Tổng thống Pháp François Hollande và Đức hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Toà Thánh.

Đức hồng y Quốc vụ khanh nhấn mạnh đây là thời điểm thuận lợi để

Giáo hội công bố thông điệp, lúc cộng đồng quốc tế đã nhận thức sâu sắc vấn đề môi trường sinh thái nhưng vẫn còn tìm giải pháp cụ thể để khắc phục.

Theo lời Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên hiệp quốc: được công bố trước ngày khai mạc Hội nghị về biến đổi khí hậu tại Paris 6 tháng, thông điệp này có lẽ sẽ là công cụ cần thiết cho Hội nghị.

Nhằm chuẩn bị cho sự kiện lớn lao này, được dự kiến diễn ra vào tháng Mười Hai tới, chính phủ Pháp đã tăng thêm cơ hội trao đổi với các vị đại diện Giáo hội và Toà Thánh. Chính vì thế, ông Nicolas Hulot, đặc phái viên của Tổng thống Pháp về bảo vệ hành tinh, đã có nhiều chuyến đến Vatican để gặp gỡ những vị thuộc các cơ quan trung ương của Toà Thánh. Từ lúc bắt đầu triều đại giáo hoàng của mình, cũng như vị tiền nhiệm là Đức Bênêđictô XVI, Đức Thánh Cha Phanxicô đã coi việc bảo vệ những công trình được Chúa tạo dựng là một trong những ưu tiên của ngài và đã nhiều lần lưu ý về tính chất cấp thiết của việc gìn giữ trái đất và bảo vệ môi trường. ■

(Theo Radio Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành Thánh lễ tại Sarajevo...

không phải ngẫu nhiên mà trong Tin Mừng, từ được sử dụng là “người kiến tạo hoà bình” chứ không phải là “người rao giảng hoà bình”. Là người kiến tạo hoà bình, cũng đồng thời, và trước hết, là một cách xử sự thường ngày. Và Đức Thánh Cha trích dẫn thánh Phaolô: “Hãy mặc lấy tâm tình dịu dàng và cảm thông, nhân hậu và khiêm tốn, hiền lành và nhẫn nại”.

Đức Thánh Cha hy vọng rằng sau “mùa đông lạnh giá, là mùa xuân nở hoa” đối với đất nước này. Quả là những lời gây xúc động đặc biệt đối với những người dân đã phải trải qua cuộc chiến tranh mới 20 năm trước,

một cuộc chiến vốn đồng nghĩa với “trại tị nạn”, “tàn cư bất đắc dĩ”, “nhà cửa, đường xá tan hoang” và nhất là “những mạng người mất đi”.

Trước một cảnh tượng như thế, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người hãy “chống lại sự tàn bạo man rợ muốn biến mọi khác biệt thành cơ hội và chiêu bài cho bạo lực ngày càng ác liệt hơn”. Đó cũng là những lời ngài đã nói với các nhà cầm quyền chính trị trước đó. Và cả những lời hy vọng: ngài đã chia sẻ niềm vui được đến thành phố Sarajevo - nay “đã trở lại thành nơi của đối thoại và chung sống hoà bình”. Bosnia-Herzegovina có một vai trò quyết định: làm chứng cho châu Âu và thế giới biết rằng “sự hợp tác giữa các sắc tộc và các tôn giáo khác nhau vì lợi ích chung là điều có thể”. ■

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, xin thương nhìn đến Hội Thánh là đàn chiên của Chúa. Xin ban cho Hội Thánh sự hiệp nhất và yêu thương, để làm chứng cho Chúa giữa một thế giới đầy chia rẽ.

Xin cho Hội Thánh không ngừng lớn lên như hạt lúa. Xin đừng để khó khăn làm chúng con chùn bước, đừng để dễ dãi làm chúng con ngủ quên.

Ước gì Hội Thánh trở nên men được vùi sâu trong khối bột loài người để bột được dậy lên và trở nên tấm bánh.

Ước gì Hội Thánh thành cây to bóng rợp để chim trời muôn phương rủ nhau đến làm tổ.

Xin cho Hội Thánh trở nên bàn tiệc của mọi dân nước, nơi mọi người được hưởng niềm vui và tự do.

Cuối cùng xin cho chúng con biết xây dựng một Hội Thánh tuyệt vời, nhưng vẫn chấp nhận cỏ lùng trong Hội Thánh.

Ước gì khi thấy Hội Thánh ở trần gian, nhân loại nhận ra Nước Trời ở gần bên. Amen. ■

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

Đức Thánh Cha trả lời giới báo chí...

chúng ta xa rời cuộc sống chung, cuộc sống của gia đình và xã hội, cả thể thao và nghệ thuật nữa, mà chỉ dính chặt vào chiếc máy tính thôi, thì nó lại trở nên một căn bệnh tâm lý”. Đức Thánh Cha lên án “sự bất thủ” của những chương trình “khiêu dâm hoặc bán khiêu dâm, ý nghĩa rỗng tuếch hoặc chẳng có giá trị gì”, và ngài khuyên nên đặt máy tính ở phòng chung chứ không đặt ở phòng riêng của con cái. “Chủ nghĩa tiêu thụ là căn bệnh ung thư của xã hội, cũng như chủ nghĩa tương đối” và “những chương trình tương đối, khoái lạc và tiêu thụ nuôi dưỡng căn bệnh này”. ■

Đức Thánh Cha trả lời giới báo chí trên chuyến bay trở về Rôma



WHĐ (08.06.2015) / Radio Vatican – Như thường lệ, trên chuyến bay trở về từ Sarajevo, Đức Thánh Cha đã dành cho giới báo chí cuộc phỏng vấn sau các chuyến tông du. Trả lời một câu hỏi về sự kiện Đức Mẹ hiện ra tại Mễ Du (Bosnia và Herzegovina) – là sự kiện chưa được Giáo hội Công giáo chính thức công nhận– Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến “công việc tốt đẹp” mà Ủy ban do Đức hồng y Camillo Ruini đứng đầu đã thực hiện về sự kiện trên. Ủy ban được Đức giáo hoàng Bênêđictô thành lập gồm các nhà thần học, các chuyên gia và một số vị hồng y. Kết quả của công việc kéo dài 3, 4 năm này mới được Đức hồng y Ruini trình riêng cho Đức Thánh Cha Phanxicô. Một cuộc họp của Bộ Giáo lý Đức tin về sự kiện này sẽ sớm được tổ chức. Đức Thánh Cha Phanxicô xác nhận: “Chúng tôi sắp có một quyết định”.

Đức Thánh Cha cũng trở lại điều ngài đã nói với các người trẻ ở Trung tâm Thánh Gioan Phaolô II, nhất là về “sự giả hình của những kẻ nắm quyền lực trên thế giới, miệng thì nói hoà bình nhưng lại lén lút bán vũ khí”. Đức Thánh Cha lặp lại: “Hò hào hoà bình là không đủ, còn phải thực thi hoà bình nữa!”.

Đức Thánh Cha cũng đào sâu điều ngài muốn nói khi nói về “những chương trình không lành mạnh” trên truyền hình hay internet. “Cứ dán mắt vào máy tính sẽ có hại cho tâm hồn và mất tự do, trở thành nô lệ cho máy tính”, chẳng hạn như hình ảnh con cái mất cứ dán chặt vào màn hình máy tính bảng trong các bữa ăn gia đình. Đức Thánh Cha lên án thói quen xấu này: “Đúng là ngôn ngữ ảo là một thực tại mà chúng ta không thể chối bỏ, cần phải đặt nó vào đúng chỗ vì đó là tiến bộ của nhân loại. Nhưng khi nó làm cho

(xem tiếp trang 3)

Hội Giáo hoàng Truyền giáo: mở ra đến những ranh giới địa lý và nhân văn

WHĐ (07.06.2015) / VIS – “Hoạt động truyền giáo là mô hình của mọi công trình của Giáo hội”, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói như trên trong buổi tiếp kiến sáng thứ Sáu 05-06-2015, dành cho 170 tham dự viên Đại hội thường niên của các Hội Giáo hoàng Truyền giáo. Và một lần nữa ngài khẳng định rằng loan báo Tin Mừng là “mối quan tâm đầu tiên và thường xuyên của Giáo hội, là nhiệm vụ chính yếu của Giáo hội, là thách đố lớn nhất cho Giáo hội, và nguồn mạch đổi mới Giáo hội. ... Nếu không có thao thức và ưu tư truyền giáo thì không thể biểu lộ được sứ vụ mục vụ đáng tin cậy và hiệu quả khi vừa loan báo Tin Mừng vừa thăng tiến con người”.

Vì vậy, nhiệm vụ nặng nề của các thành viên Bộ Loan báo Tin Mừng cho các Dân tộc và các giám đốc quốc gia của các Hội Giáo hoàng truyền giáo là mở ra đến “những chân trời rộng lớn và phổ quát của nhân loại, những ranh giới địa lý và nhất là ranh giới về nhân văn”, bằng cách đồng hành với đời sống của những Giáo hội trẻ trung trên khắp thế giới và khích lệ dân Chúa sống trọn sứ vụ phổ quát. “Anh chị em biết những kỳ công mà Chúa Thánh Thần đã thực hiện cho nhân loại qua các Giáo hội này, thường với nguồn lực khan hiếm và ngay cả qua những khó khăn và bách hại mà họ phải gánh chịu vì đức tin và để làm chứng cho Lời của Thiên Chúa và bảo vệ con người. Trong những vùng ngoại vi ấy, Giáo hội được đòi hỏi phải xuống đường, đến với nhiều anh chị em của chúng ta đang sống mà chẳng có sức mạnh, ánh sáng và sự an ủi của Chúa Giêsu Kitô, chẳng có một cộng đồng đức tin đón nhận họ, chẳng thấy được ý nghĩa cuộc sống”.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng các Hội Giáo hoàng Truyền giáo –do đặc sủng của mình– quan tâm và nhạy cảm với nhu cầu của các xứ truyền giáo và, đặc biệt là của những nhóm người nghèo nhất. “Các Hội ấy là những công cụ hiệp thông giữa các Giáo hội, thúc đẩy và thực hiện sự chia sẻ các nguồn lực nhân văn và kinh tế, giúp đỡ các chủng sinh, linh



mục và nữ tu của các Giáo hội trẻ trung tại các xứ truyền giáo trong các Học viện Giáo hoàng. Đứng trước một nhiệm vụ cao đẹp và quan trọng như vậy, đức tin và tình yêu của Chúa Kitô có sức mạnh dẫn chúng ta đến mọi nơi để loan báo Tin Mừng của tình yêu, tình huynh đệ và công lý. Làm được điều này là nhờ lời cầu nguyện, lòng can đảm của Tin Mừng và chứng từ của các mối phúc thật”.

Đức Thánh Cha cảnh báo “phải cẩn thận kéo rơi vào cơn cám dỗ trở thành một tổ chức phi chính phủ, một văn phòng chuyên phân phát hàng cứu trợ thường lệ và đặc biệt. Tiền bạc thì hữu ích, nhưng cũng có thể phá hoại công cuộc truyền giáo. Nếu để cho tinh thần đề cao hiệu năng chiếm vị trí trung tâm hoặc chiếm nhiều chỗ, coi hiệu năng là điều quan trọng nhất, thì sẽ đưa anh chị em đi đến thất bại, vì cách đầu tiên để chết là kỳ vọng vào những “nguồn tài lực” – coi đây là nguồn thúc đẩy công cuộc truyền giáo. Trong tất cả các kế hoạch và chương trình của anh chị em, xin anh chị em đừng gạt bỏ Chúa Giêsu Kitô ra khỏi công việc truyền giáo, vì đó là công trình của Ngài. Một Giáo hội chỉ còn theo đuổi tính hiệu quả của bộ máy phe phái bằng mọi giá thì kể như chết rồi, dù đã từng có các cơ cấu và các chương trình giúp cho hàng giáo sĩ và các giáo dân “hoạt động độc lập” trong nhiều thế kỷ qua”.

“Không thể có loan báo Tin Mừng đích thực nếu không có sức mạnh thánh hóa của Chúa Thánh Thần, là Đấng đổi mới, ban sinh lực và thúc đẩy Giáo hội can đảm đi ra để loan báo Tin Mừng cho mọi dân tộc”. ■

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam
tuyển chọn bài viết, tin tức từ hdgmvietnam.org,
phát hành thứ Năm hàng tuần trên trang hdgmvietnam.org
theo dạng pdf
