



tuần tin

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

THỨ NĂM 9-7-2015

hdgmvietnam.org

Số 33/2015

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

*

Ngày 12-7-2015

Chúa nhật 15 Thường niên

Ngài gọi và sai đi

LỜI CHÚA: Mc 6, 7-13

Hôm ấy, Đức Giêsu gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ. Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền giắt lưng; được đi dép, nhưng không được mặc hai áo. Người bảo các ông: "Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi. Còn nơi nào người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ".

Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. Các ông trừ được nhiều quỷ, xúc dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh.

SUY NIỆM

Đức Giêsu là người làm nên Nhóm Mười Hai. Sau một thời gian ở với Ngài (x. Mc 3,14), họ đã được Ngài sai đi rao giảng. Người được sai đi phải là người có đời sống gần gũi thiết thân với Chúa. Đức Giêsu sai họ lên đường. Ngài trao cho các ông những quyền năng Ngài có: quyền rao giảng, quyền chữa bệnh, quyền trừ quỷ. Đó là hành trang lên đường của các ông. Mọi hành trang khác chỉ là phụ thuộc: một chiếc áo đang mặc, một cây gậy và đôi dép khi đi đường. Đức Giêsu cấm các ông không được mang theo lương thực, bao bị, tiền bạc... Không lương thực đi đường nên có thể bị đói. Không

(xem tiếp trang 2)

Đức Thánh Cha Phanxicô đến Ecuador, mở đầu chuyến tông du 3 nước châu Mỹ Latinh



WHD (06.07.2015) – Hôm Chúa nhật 05-07, chiếc Airbus A330 của hãng hàng không Alitalia chở Đức Thánh Cha Phanxicô đã đáp xuống sân bay quốc tế Mariscal Sucre của Quito, thủ đô Ecuador, lúc 14g45 giờ địa phương. Đây là chặng đầu tiên trong chuyến tông du của Đức Thánh Cha đến ba quốc gia ở châu Mỹ Latinh: Ecuador, Bolivia và Paraguay kéo dài 8 ngày, từ ngày 05 đến ngày 13 tháng Bảy 2015.

Tổng thống Ecuador, ông Rafael Correa, đã ra đón Đức Thánh Cha tại chân cầu thang máy bay. Các trẻ em trong trang phục truyền thống đứng dọc hai bên lối đi trải thảm đỏ dẫn đến lễ đài, vẫy cờ của Toà Thánh và cờ Ecuador. Đức Thánh Cha đã dừng lại chào và chúc lành cho các em.

Trong bài diễn văn chào mừng Đức

Thánh Cha, Tổng thống Correa nói: “Thưa Đức Thánh Cha, mọi con tim của người dân Ecuador đều tràn ngập niềm vui được chào đón ngài. Ecuador yêu mến sự sống, đất nước chúng tôi bảo vệ sự sống từ lúc thụ thai, và đất nước chúng tôi là quốc gia duy nhất trên thế giới ghi nhận luật tự nhiên trong hiến pháp”. Người đứng đầu nhà nước Ecuador cũng không ngần ngại trích lời của bà Tổng thống Brazil, Dilma Rousseff, đã nói ‘Giáo hoàng là người Argentina, Chúa là người Brazil’, và ông nói thêm “Thiên đàng là ở Ecuador”, sau khi nhắc đến những di sản phong phú của đất nước này.

Ông Correa cũng đề cập các vấn đề chính trị, nhấn mạnh những bất công về kinh tế và xã hội ở châu Mỹ Latinh là nguyên nhân của các hệ thống suy đồi, và ông ca ngợi Thông điệp mới đây của Đức Thánh Cha về việc chăm sóc môi trường. Ông trích dẫn nhiều đoạn trong Thông điệp lên án những tác hại của hiện tượng toàn cầu hóa, đã tàn phá một số quốc gia. Người đứng đầu Nhà nước Ecuador cũng nhắc đến Đức cố Tổng giám mục Oscar Romero, mới được tôn

(xem tiếp trang 4)

Đức Thánh Cha Phanxicô: “Người Kitô hữu và người Do Thái là anh em và là bạn hữu”

WHD (06.07.2015) – Trong tuần qua “Hội đồng Quốc tế các Kitô hữu và người Do Thái” đã họp nhau để thảo luận về chủ đề “Kỷ niệm 50 năm Tuyên ngôn Nostra Aetate: Quá khứ, hiện tại, và tương lai của mối quan hệ Kitô giáo và Do Thái giáo”. Nhân dịp này Đức Thánh Cha Phanxicô đã ngỏ lời với các tham dự viên Hội nghị về cùng chủ đề trên tại Sảnh đường Clémentê.

Đức Thánh Cha nói rằng *Nostra Aetate* đã trình bày khẳng định dứt khoát về nguồn gốc Do Thái của Kitô giáo và sự phủ nhận quyết liệt với chủ nghĩa bài Do Thái; và ngài thêm rằng cả hai truyền thống đức tin không còn xa lạ với nhau, nhưng là

bạn hữu và anh em của nhau.

Đức Thánh Cha nói rằng khi kỷ niệm 50 năm văn kiện này, “chúng ta có thể thấy được những hoa trái phong phú mà tuyên ngôn đã mang lại và chúng ta đánh giá cao với lòng tri ân cuộc đối thoại Do Thái giáo–Công giáo. Sau đó Đức Thánh Cha nói thêm, “đồng thời chúng ta có thể tạ ơn Chúa về tất cả những điều tốt đẹp đã được thực hiện trong tình bạn và sự hiểu biết lẫn nhau suốt năm mươi năm qua”.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng dù có những cách nhìn khác nhau, cả Kitô hữu và người Do Thái giáo đều

(xem tiếp trang 3)

SUY NIÊM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

bao bị nén không thể để dành. Không tiền bạc nên không thể mua sắm. Ngài muốn các ông hoàn toàn nương tựa vào lòng tốt của Thiên Chúa và của con người. Ra đi mà không có một chút bão đầm.

Các môn đệ đã đi từ nơi nọ đến nơi kia, lê gót qua các làng mạc và thành phố. Họ không đóng đô ở một nơi, dù gặp thành công, vì họ nhớ lời của Thầy: “Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa” (x. Mc 1,38) Tính cơ động là đặc tính thiết yếu của người tông đồ. Sẵn sàng đến và cũng sẵn sàng đi.

Các môn đệ loan báo về Nước Thiên Chúa đang đến. Đó là một tin vui, nhưng đòi con người hoán cải. Hoán cải là điều chẳng ai ưa. Người tông đồ cần can đảm nói điều phải nói. Không làm nhẹ đi những đòi buộc của Tin Mừng, không bóp méo Tin Mừng để tìm thành công cá nhân, cũng không my dán để vuốt ve dư luận. Người tông đồ phải chấp nhận được tiếp đón một cách nồng hậu hay lạnh nhạt. Họ chỉ là những người phục vụ cho Tin Mừng. Chúng ta cần cảm nghiệm niềm vui của các môn đệ. Những người đánh cá nay trở thành nhà rao giảng. Những người ít học, bình dân, nay trừ quỷ và chữa bệnh. Họ đem đến cho con người niềm vui, sự giải phóng toàn vẹn cả hồn lẫn xác.

Hôm nay Đức Giêsu vẫn sai ta đến trong thế giới. Đi từng hai người hay từng nhóm để nâng đỡ nhau. Chúng ta có thể mang theo nhiều đồ trang bị hơn xưa, nhưng không vì thế mà bỏ rơi cậy dựa vào Chúa. Thế giới hôm nay vẫn có nhiều bệnh tật: bệnh tuyệt vọng chán chường, bệnh hoài nghi khép kín... Ước gì chúng ta chữa lành những nỗi đau hôm nay.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu,
xin sai chúng con lên đường
nhẹ nhàng và thanh thoát,
không chút cậy dựa vào khả năng
bản thân
hay vào những phương tiện trần thế.

Xin cho chúng con làm được
những gì Chúa đã làm:
rao giảng Tin Mừng, trừ quỷ,
chữa lành những người ốm đau.

(xem tiếp trang 3)

ĐTC Phanxicô: “Hãy noi gương Mẹ Maria: kiên nhẫn, cậy trông, cầu nguyện và mở rộng cõi lòng”

WHĐ (07.07.2015) – Hơn một triệu người đã tham dự Thánh lễ do Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành tại quảng trường Los Samanes của thành phố Guayaquil ở Ecuador, vào lúc 11g45 giờ địa phương, ngày thứ Hai 06-07. Đây là Thánh lễ đầu tiên của Đức Thánh Cha trong chuyến tông du kéo dài 8 ngày đến 3 quốc gia ở châu Mỹ Latinh. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha tập trung nói về Đức Maria như là một mẫu gương cho các gia đình, khi ngài giải thích bài Phúc Âm tường thuật câu chuyện Chúa Giêsu và các môn đệ tham dự tiệc cưới tại Cana.

Đức Thánh Cha nói: “Chúa Kitô đã làm phép lạ biến nước thành rượu ở Cana chính vì Đức Trinh Nữ Maria là một người ân cần chu đáo, đã trao những lo lắng của mình vào tay Chúa, và đã hành động một cách hợp lý và can đảm”.

Đức Thánh Cha nói rằng Đức Mẹ lo lắng cho nhu cầu của đôi tân hôn, quan tâm đến người khác, chứ không đóng kín vào chính mình. Ngày nay chúng ta có thể thấy rất nhiều hoàn cảnh hết “rượu” – là dấu chỉ của “hạnh phúc, tình yêu, và sự phong phú”. Ngài đặt câu hỏi: “Có bao nhiêu người trẻ của chúng ta cảm thấy không còn tìm được những điều ấy trong nhà mình? Có bao nhiêu phụ nữ, buồn chán và cô đơn, tự hỏi khi nào tình yêu sẽ ra đi, sẽ rời bỏ cuộc sống của mình? Có bao nhiêu người già cảm thấy bị gạt sang một bên, đứng ngoài các ngày vui của gia đình, và hằng ngày khao khát chút tình yêu?”

Đức Maria giải quyết việc thiếu rượu bằng cách tin tưởng đến với Chúa Giêsu, và cầu nguyện. Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Mẹ dạy chúng ta phải đặt gia đình vào tay Chúa, phải cầu nguyện, phải khơi lên niềm cậy trông rằng lo lắng của chúng ta cũng là lo lắng của Thiên Chúa. Cầu nguyện luôn nâng chúng ta lên, giúp chúng ta thoát khỏi những lo lắng của mình”.

Cuối cùng Đức Mẹ đã hành động. Lời Mẹ nói với các người giúp việc “Người bảo gì các anh cứ làm theo” - cũng là “lời mời gọi chúng ta mở lòng mình cho Chúa Giêsu, Đấng đã đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ”.

Đức Thánh Cha nói rằng chúng ta học được điều này đặc biệt ở trong gia đình, nơi mà chúng ta học biết trở nên những người tôi tú cho nhau,

và không có ai bị loại trừ. Gia đình “là vốn quý nhất của xã hội” mà “các định chế khác không thể thay thế được”. Và ngài mạnh mẽ kêu gọi mọi người bảo vệ gia đình, trợ giúp và củng cố gia đình.

Gia đình còn là “một Giáo hội thu nhỏ, một Giáo hội tại gia để thông truyền sự sống cũng như lòng nhân từ và thương xót của Thiên Chúa. Trong gia đình, chúng ta tiếp nhận đức tin cùng với sữa mẹ. Khi chúng ta cảm nghiệm tình yêu của cha mẹ chúng ta, chúng ta sẽ cảm nhận được sự gần gũi của tình yêu Thiên Chúa... Trong gia đình, chúng ta đều chứng kiến điều này, phép lạ được thực hiện với điều nhỏ nhoi chúng ta đang có, với những gì chúng ta là, với những gì đang sẵn có... Trong gia đình riêng của chúng ta cũng như trong gia đình rộng lớn mà tất cả chúng ta thuộc về, chẳng có gì là bỏ đi, chẳng có gì là vô dụng”.

Đức Thánh Cha cũng xin mọi người cầu nguyện cho Thượng Hội đồng về gia đình sắp tới, để “Giáo hội đào sâu sự phân định thiêng liêng và xem xét các giải pháp và trợ giúp cụ thể trước nhiều thách đố khó khăn và quan trọng mà các gia đình ngày nay đang phải đối mặt”. Đức Thánh Cha nói: “Tôi xin anh chị em hãy tha thiết cầu nguyện, hãy xin Chúa Kitô dùng ngay cả điều đối với chúng ta dường như là không tinh khiết, như nước trong lu làm chúng ta lo ngại, và biến đổi nó thành một phép lạ – bằng cách đem nó vào ‘giờ’ của Chúa. Gia đình ngày nay cần đến phép lạ này”.

Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu noi gương Mẹ Maria “kiên nhẫn, cậy trông, cầu nguyện, mở rộng cõi lòng, vì rượu ngon nhất vẫn chưa được đem ra. Thiên Chúa luôn đi tìm – nơi các vùng ngoại vi – những người hết rượu, những người đang say trong tuyệt vọng. Chúa Giêsu thấu cảm những yếu đuối của họ, để rót loại rượu tốt nhất cho những ai, vì bất cứ lý do gì, cảm thấy chiếc bình đời mình đã vỡ tan”.

Kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha nói: “Như Đức Maria đã căn dặn, chúng ta hãy làm theo những gì Chúa nói với chúng ta. Và chúng ta hãy tạ ơn vì vào thời của chúng ta và giờ của chúng ta, rượu mới, rượu tốt nhất, sẽ làm cho chúng ta tìm lại niềm vui của gia đình, niềm vui được sống trong một gia đình”. ■

Phẩm giá của con người phải là trung tâm của các tranh luận chính trị



WHĐ (03.07.2015) – Hôm thứ Tư 01-07, Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi cầu nguyện cho người dân Hy Lạp, ngay sau khi quốc gia này không trả được khoản lớn tiền vay trong số nợ hơn 300 tỉ euro.

Tuyên bố của Phòng Báo chí Toà Thánh hôm 01 tháng Bảy cho biết: “Những tin tức từ Hy Lạp liên quan đến tình hình kinh tế và xã hội của đất nước này là đáng lo ngại”, vì thế “Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi tất cả các tín hữu hiệp nhất trong lời cầu nguyện cho những điều tốt đẹp sẽ đến với dân tộc Hy Lạp yêu quý”.

Hy Lạp đang đối mặt với cuộc tranh luận về vai trò của các biện pháp khắc khổ, chẳng hạn như cắt giảm lương hưu và tăng thuế, trong khi thương thảo với các chủ nợ về các gói cứu trợ tài chính mới. Tỷ lệ thất nghiệp của nước này là hơn 25 phần trăm, và mỗi người chỉ được phép rút tiền ở máy ATM mỗi ngày không quá 70 euro.

Tuyên bố của Toà Thánh khẳng định rằng “phẩm giá của con người phải luôn ở trung tâm của bất kỳ cuộc tranh luận chính trị và kỹ thuật nào, cũng như trong việc đưa ra các quyết định có trách nhiệm”.

“Đức Thánh Cha muốn bày tỏ sự gần gũi với mọi người dân Hy Lạp, và ngài đặc biệt nghĩ đến nhiều gia đình đang lâm vào cuộc khủng hoảng xã hội và nhân văn phức tạp và mạnh mẽ này”.

Thời hạn chót mà Hy Lạp phải thanh toán khoản nợ khoảng 1,7 tỷ euro cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế là ngày 30 tháng Sáu đã qua.

Hy Lạp là quốc gia thuộc khu vực đồng euro, đã rơi vào khủng hoảng tài chính từ nhiều năm nay. Đây là quốc gia yếu kém nhất về kinh tế trong khu vực đồng euro. Hy Lạp đã bị ảnh hưởng nặng nề trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Từ năm 2010, Hy Lạp bắt đầu nhận được gói cứu trợ tài chính, với điều kiện phải áp dụng các biện pháp khắc khổ như cắt giảm lương hưu, tăng thuế, và giảm bớt các nhân viên trong khu vực công.

Đảng cầm quyền hiện nay, Syriza, được bầu hồi tháng Giêng năm nay, có chủ trương chống khắc khổ. Tháng sau đó, Hy Lạp đã đàm phán về việc gia hạn trả nợ, nhưng việc không trả được nợ vào ngày 30 tháng Sáu đang đe dọa dẫn đến sụp đổ và làm tăng thêm những lo ngại về việc Hy Lạp sẽ rời khỏi khu vực đồng euro.

Hy Lạp sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân vào ngày 05 tháng Bảy về việc ở lại hay rời khỏi khu vực đồng euro, và có chấp nhận các điều khoản do các chủ nợ đưa ra hay không về gói cứu trợ thứ ba trị giá 32 tỉ euro kéo dài trong hai năm. Đức, quốc gia chủ nợ lớn nhất của Hy Lạp, đã mạnh mẽ ủng hộ các biện pháp khắc khổ tại quốc gia Địa Trung Hải này như một điều kiện của một gói cứu trợ khác.

Hy Lạp cũng đang đứng trước thời hạn chót (ngày 20 tháng Bảy) phải thanh toán hơn 3,8 tỉ euro cho Ngân hàng Trung ương châu Âu.

Người ta lo sợ rằng nếu không có một gói cứu trợ khác hoặc gia hạn thời gian trả nợ cho Hy Lạp, khủng hoảng của quốc gia này có thể ảnh hưởng đến sự ổn định kinh tế của khu vực đồng euro.

Về cuộc trưng cầu ý dân sắp được tổ chức, người đứng đầu Giáo hội Chính Thống tự trị của Hy Lạp, Tổng giám mục Ieronymos II, đã góp thêm tiếng nói với những người muốn giữ mối quan hệ với Liên minh châu Âu trên một nền tảng vững chắc.

Cũng trong ngày thứ Tư 01-07, Đức Tổng giám mục Ieronymos đã phá vỡ sự im lặng quen thuộc của mình để kêu gọi người Hy Lạp ở lại với châu Âu. Đây là một phát biểu công khai hiếm thấy của vị Tổng giám mục vốn nói năng nhỏ nhẹ và rất cẩn trọng, tránh các phát biểu về chính trị và các vấn đề gây tranh cãi nói chung.

Đức Tổng giám mục Ieronymos là một trong 85 nhân vật của Hy Lạp kêu gọi bỏ phiếu “thuận” trong cuộc trưng cầu ý dân vào ngày Chúa nhật tới – đó là chấp nhận các điều kiện của các chủ nợ, dù khó khăn đến mấy, trong gói cứu trợ về tài chính – để ít nhất là các ngân hàng có thể mở cửa trở lại và tình trạng tê liệt kinh tế trong tuần này có thể kết thúc. ■

(Theo CNA / EWTN News & Vatican Radio)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Xin cho chúng con biết chia sẻ Tin Mừng
với niềm vui của người tìm được viên ngọc quý,
biết nói về Ngài như nói về một người bạn thân.

Xin ban cho chúng con khả năng
đẩy lui bóng tối của sự dữ, bất
công và sa đọa.

Xin giúp chúng con lau khô
những giọt lệ
của bao người đau khổ thể xác
tinh thần.

Lạy Chúa Giêsu,
thế giới thật bao la
mà vòng tay chúng con quá nhỏ.
Xin dạy chúng con biết nắm lấy
tay nhau
mà tin tưởng lên đường,
nhẹ nhàng và thanh thoát. ■

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

Đức Thánh Cha Phanxicô: “Người Kitô hữu và người Do Thái là anh em và là bạn”

tuyên xưng một Thiên Chúa, là Đấng Tạo thành vú trụ và là Chúa của lịch sử. Và “trong sự tốt lành và khôn ngoan vô hạn của Ngài, Thiên Chúa luôn chúc phúc cho những nỗ lực dấn thân đối thoại của chúng ta”.

Triển khai thêm, Đức Thánh Cha giải thích rằng cả hai truyền thống đức tin “đều đặt nền tảng trên Một Thiên Chúa duy nhất, Thiên Chúa của Giao Ước, Đấng mạc khải chính mình qua Lời của Ngài. Trong khi tìm kiếm một thái độ thích đáng đối với Thiên Chúa, các Kitô hữu quy hướng về Chúa Kitô như nguồn mạch của sự sống mới, còn người Do Thái thì quy về giáo huấn của Torah (Ngũ Kinh). Rõ ràng lời suy tư thần học về mối quan hệ giữa Do Thái giáo và Kitô giáo này phát xuất từ Tuyên ngôn *Nostra Aetate* và dựa trên nền tảng vững chắc này, chúng ta còn có thể phát triển hơn nữa”.

Kết luận, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng Toà Thánh coi trọng các mối quan hệ với cộng đồng Do Thái và ngài ca ngợi các Hội nghị hằng năm của Hội đồng Quốc tế các Kitô hữu và người Do Thái, vì đã có những đóng góp đáng kể cho cuộc đối thoại Do Thái - Kitô giáo. ■

Đức Thánh Cha Phanxicô đến Ecuador...

phong chân phước, là vị tông đồ của công bằng xã hội. Và ông kết thúc: “Chào mừng Đức Thánh Cha đến nhà của ngài!”.

Đức Thánh Cha mở đầu bài diễn văn: “Tôi tạ ơn Chúa đã cho tôi trở về châu Mỹ Latinh và ngày hôm nay có mặt ở đây với anh chị em, tại vùng đất Ecuador xinh đẹp này”. Đức Thánh Cha cũng cảm ơn Tổng thống Ecuador: “Ngài trích dẫn lời của tôi nhiều quá! Tôi đã tới thăm Ecuador nhiều lần vì lý do mục vụ; và hôm nay cũng vậy, tôi đến đây để làm chứng cho lòng Chúa thương xót và cho niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô”.

Đức Thánh Cha ca ngợi dân tộc Ecuador “đã đứng vững trong khiêm tốn” và ngài nhắc đến việc nợ nần đã ánh hưởng đến nhiều quốc gia của châu Mỹ Latinh. Đức Thánh Cha nói tiếp: “Ngày nay, chúng ta cũng có thể tìm được trong Phúc Âm các chìa khoá giúp chúng ta đổi mới với những thách đố hiện nay”, đồng thời Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh đến những khác biệt, thúc đẩy đổi mới và sự tham gia mà không loại trừ ai để những thành công trong sự tiến bộ và phát triển đang đạt được sẽ bảo đảm một tương lai tốt đẹp hơn cho mọi người. Và Đức Thánh Cha nói thêm: “Để đạt được điều đó, thưa ngài Tổng thống, ngài luôn có thể tin cậy vào sự dấn thân và hợp tác của Giáo hội”.

Trong bài diễn văn, Đức Thánh Cha cũng dùng những kiểu nói thi vị để nói đến sự giàu có thiên nhiên của Ecuador: “Từ nơi này tôi muốn ôm trọn cả Ecuador. Từ đỉnh Chimborazo đến bờ biển Thái Bình Dương; từ những cánh rừng nhiệt đới Amazon tới quần đảo Galapagos, mong rằng anh chị em đừng bao giờ mất đi khả năng tạ ơn Chúa vì những gì ngài đã và đang làm cho anh chị em, khả năng bảo vệ những gì nhỏ bé và đơn sơ, khả năng chăm sóc con cái của anh chị em và chăm sóc người già - là ký ức của dân tộc chúng ta”.

Đức Thánh Cha kết thúc: “Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu và Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria, mà Ecuador đã được dâng hiến cho các Ngài, đổ tràn ân sủng và phúc lành trên anh chị em”, và còn hóm hỉnh nói thêm: “Vâng, Ecuador là thiên đàng!” Sau khi chào những người có mặt tại sân bay, Đức Thánh Cha đã lên xe về Toà Sứ thần Toà Thánh. ■

Đức nguyên giáo hoàng Bênêđictô XVI nhận bằng tiến sĩ danh dự

WHĐ (05.07.2015) – Hôm thứ Bảy 04-07, tại biệt điện mùa hè của giáo hoàng ở Castel Gandolfo đã diễn ra lễ trao bằng tiến sĩ danh dự – của Đại học giáo hoàng Gioan Phaolô II ở Krakow, Ba Lan và của Viện Hàn lâm âm nhạc Krakow – cho Đức nguyên giáo hoàng Bênêđictô XVI. Hai bằng tiến sĩ danh dự được trao cho Đức Bênêđictô vì ngài đã có *năm* đóng góp sau đây trong lĩnh vực tri thức và văn hoá:

- lòng kính trọng sâu sắc âm nhạc truyền thống của Giáo hội và sự nhạy cảm vượt bậc đối với âm nhạc của đức tin;
- suốt đời thể hiện mối quan tâm đặc biệt không ngừng đổi mới vẻ đẹp cao quý của thánh nhạc và vị trí xứng hợp của thánh nhạc trong việc cử hành các nghi thức phụng vụ thánh của Giáo hội;
- không ngừng nhấn mạnh đến tầm quan trọng mang tính giáo khoa của con đường của cái đẹp (*via pulchritudinis*), con đường ấy có thể trở thành một phương cách để con người ngày nay nhận biết và phụng thờ Thiên Chúa;
- suốt đời dấn thân cho Chân Lý, là điều cung cố đức tin Kitô giáo trong thời đại tinh thần bị hoang mang do chủ nghĩa tự do, chủ nghĩa hậu hiện đại và chủ nghĩa tương đối gây ra, và những nỗ lực không mệt mỏi để khôi phục chiêu kích tâm linh của châu Âu;
- thúc đẩy tiến trình chuyển các trường của Học viện Giáo hoàng Thần học thành Đại học Giáo hoàng Gioan Phaolô II.

Trong bài phát biểu nhân dịp này, Đức nguyên giáo hoàng nói: “Hiến chế về Phụng vụ của Công đồng Vatican II (*Sacrosanctum Concilium*) đã viết rất rõ ràng: ‘Phải hết sức duy trì và cổ vũ kho tàng thánh nhạc’ (114) Một khía cạnh khác, văn kiện này cũng nhấn mạnh sự tham gia tích cực (*participatio actuosa*) của các tín hữu vào hành động thánh như một đặc trưng cơ bản của phụng vụ. Hai điều này, ở trong Hiến chế được gắn kết

và hòa hợp với nhau, nhưng khi thực hiện lại có mối tương quan rất căng thẳng.

Nhiều nhóm có thể giá trong Phong trào canh tân Phụng vụ cho rằng, trong tương lai, có thể sẽ có chỗ cho các ban hợp xướng lớn, kể cả các dàn nhạc, vốn chỉ diễn ra trong phòng hòa nhạc chứ không phải trong phụng vụ. Tuy nhiên phụng vụ lại chỉ dành cho việc ca hát và cầu nguyện chung của các tín hữu; vì thế, người ta đã từng cảm thấy quan ngại trước sự nghèo nàn của Giáo hội về văn hoá - vốn là hệ quả tất yếu của kỷ luật này.



Làm thế nào để dung hòa cả hai? Làm thế nào để thực hiện trọn vẹn Công đồng? Đây là những câu hỏi rất ấn tượng đối với tôi cũng như nhiều tín hữu khác, những người đơn sơ cũng như những nhà chuyên môn về thần học”.

Đức Bênêđictô nói tiếp: “Có lẽ đây là lúc thích hợp để chúng ta đặt ra câu hỏi sâu xa hơn: âm nhạc thực sự là gì? Âm nhạc từ đâu đến và âm nhạc hướng tới điều gì?” Ngài thừa nhận ba xuất phát điểm của âm nhạc: kinh nghiệm về tình yêu; kinh nghiệm về nỗi buồn, bị đánh động bởi cái chết, bởi đau thương, và bởi hổ thẹn của hiện hữu; và cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, Đáng từ ban đầu đã ở trong định nghĩa về con người.

Và ngài kết luận: “Chúng ta không biết tương lai nền văn hoá và nền thánh nhạc của chúng ta sẽ ra sao, nhưng có một điều rõ ràng là: hễ nơi nào thực sự diễn ra cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa hằng sống – là Đáng đến với chúng ta trong Chúa Kitô, thì nơi đó lại cho ta câu trả lời rằng chân lý phát xuất từ cái đẹp”. ■