



tuần tin

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

THỨ NĂM 10-9-2015

hdgmvietnam.org

Số 42/2015

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

*

Ngày 13-9-2015

Chúa nhật 24 Thường niên

Anh em bảo Thầy là ai?

LỜI CHÚA: Mc 8, 27-35

Khi ấy, Đức Giêsu và các môn đệ của Người đi tới các làng xã vùng Xêdarê Philipphê. Dọc đường, Người hỏi các môn đệ: "Người ta nói Thầy là ai?" Các ông đáp: "Họ bảo Thầy là ông Gioan Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Elia, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó". Người lại hỏi các ông: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?" Ông Phêrô trả lời: "Thầy là Đấng Kitô". Đức Giêsu liền cấm ngặt các ông không được nói với ai về Người.

Rồi Người bắt đầu dạy cho các ông biết Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỵ mục, thương tể cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày, sống lại. Người nói rõ điều đó, không úp mở. Ông Phêrô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người. Nhưng khi Đức Giêsu quay lại, nhìn thấy các môn đệ, Người trách ông Phêrô: "Xatan! lui lại远远 sau Thầy! Vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người".

Rồi Đức Giêsu gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ rằng: "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy".

(xem tiếp trang 2)

Đức giáo hoàng Phanxicô tiếp kiến Tổng thống Israel

WHD (04.09.2015) – Hôm thứ Năm 03-09-2015, Đức giáo hoàng Phanxicô đã tiếp kiến ông Reuven Rivlin, Tổng thống Israel. Theo Phòng Báo chí Toà Thánh, cuộc hội kiến đã đề cập đến "tình hình chính trị-xã hội của khu vực đang có nhiều xung đột", đặc biệt hai nhà lãnh đạo đã lưu tâm đến số phận của các Kitô hữu giáo và các nhóm thiểu số khác.

Hai vị nhấn mạnh "tầm quan trọng của đối thoại liên tôn và việc các nhà lãnh đạo tôn giáo tham gia vào tiến trình hoà giải và xây dựng hòa bình". Hai vị cũng đồng ý với nhau về "tầm quan trọng của sự phục hồi tin tưởng giữa người Israel và người Palestine, cũng như cấp thiết phải nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp, bàn về một thỏa thuận tôn trọng các nguyện vọng chính đáng của nhân dân hai nước, đó sẽ là cơ sở cho nền hoà bình và ổn định của toàn khu vực".

Cuối cùng là vấn đề về các mối quan hệ giữa Israel và Toà Thánh, cũng như các mối quan hệ tại địa phương giữa chính quyền và các cộng đồng Công giáo, và "trong viễn tượng mong muốn sẽ đạt được một thỏa thuận song phương trong cuộc đàm phán và đi đến giải pháp cho một số điểm



hai bên cùng quan tâm, như tình trạng của các trường học Kitô giáo ở Israel".

Trong phần trao đổi quà tặng theo truyền thống, Đức giáo hoàng Phanxicô tặng ông Rivlin một kỷ niệm chương bằng đồng mà trước đó ngài chưa bao giờ tặng cho vị khách nào. Tấm kỷ niệm chương gồm hai khối riêng biệt, ở giữa là một nhánh ô liu, dấu hiệu của hoà bình, xung quanh ghi hàng chữ: "Hãy tìm kiếm những gì hợp nhất, hãy vượt qua những gì chia rẽ".

Còn Tổng thống Israel tặng Đức giáo hoàng món quà bằng đá bazan trên đó có khắc một câu thánh vịnh, và ông giải thích: "Tôi nghĩ có lẽ rất thích đáng khi nhắc lại rằng Do Thái giáo và Kitô giáo có chung một nguồn gốc". ■

Tuyên bố quốc tế đầu tiên của Hồi giáo về biến đổi khí hậu

WHD (08.09.2015) – Tập họp tại Istanbul nhân một cuộc hội nghị quốc tế được tổ chức vào giữa tháng Tám vừa qua, các cấp có thẩm quyền của Hồi giáo đến từ 22 quốc gia lần đầu tiên đã cùng nhau bày tỏ lập trường về sự biến đổi khí hậu. Các vị này đã lên án "lòng tham lam của con người" và việc sử dụng "các năng lượng hóa thạch", đồng thời cổ vũ cho một tương lai "100% năng lượng tái tạo".

Đây là cuộc tập họp thế giới đầu tiên và hẳn là sẽ có những tác động quan trọng trước thềm Hội nghị quốc tế về biến đổi khí hậu COP 21 – sẽ diễn ra tại Paris vào tháng Mười Hai

2015. Thực vậy, theo sáng kiến của Quỹ Hồi giáo dành cho sinh học và các khoa học về môi trường, Tổ chức liên tôn Greenfaith và Tổ chức nhân đạo quốc tế của Hồi giáo Islamic Relief, ngày 18 tháng Tám vừa qua, 60 nhà lãnh đạo Hồi giáo đến từ 22 quốc gia đã đưa ra "Tuyên bố của Hồi giáo về sự biến đổi khí hậu toàn cầu".

Trong bản văn rất súc tích tóm trang giấy của bản Tuyên bố, những người ký tên trước tiên đã lặp lại các kết luận khoa học của các chuyên gia trong tổ chức GIEC (Nhóm

(xem tiếp trang 4)

SUY NIÊM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

SUY NIÊM

“Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Đức Giêsu đặt câu hỏi trên cho các môn đệ sau khi họ đã ở với Ngài và được Ngài sai đi (x. Mc 3,14), sau khi họ đã thấy việc Ngài làm, nghe lời Ngài giảng. Hôm nay Đức Giêsu cũng đặt câu hỏi này cho tôi sau khi tôi đã theo đạo một thời gian dài, đã cầu nguyện và tham dự các bí tích... “Còn anh, anh bảo Thầy là ai?” Câu hỏi này nhắm thẳng vào tôi, đòi tôi phải trả lời. Tôi không được trả lời qua loa hay máy móc. Câu trả lời của tôi phải bắt nguồn từ một kinh nghiệm, kinh nghiệm gặp gỡ và quen biết Đức Giêsu. Chẳng nên theo một người mà mình không quen và tin tưởng.

Đời tín hữu là một hành trình tìm kiếm không ngừng để khám phá ra khuôn mặt luôn mới mẻ của Đức Giêsu. Ngài thật là một mẫu nhiệm khôn dò và quá phong phú. Chúng ta chỉ mon men đến gần, nhưng không sao mức cạn được mẫu nhiệm ấy. Phải thanh lọc những hình ảnh ta vốn có về Ngài. Người làng Nadarét cứ nghĩ Đức Giêsu chỉ là bác thợ. Gioan Tẩy Giả nghĩ Ngài là một Mê-sia vinh quang toàn thắng. Phải gột bỏ cái biệt cũ về Ngài để đón nhận một Đức Kitô khác, vượt xa điều mình nghĩ. *“Tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa”*. Cần trở nên trẻ thơ để nhận ra khuôn mặt thật của Giêsu.

Hôm nay, chúng ta dễ dàng trả lời như Phêrô: “Thầy là Đức Kitô”, và hơn Phêrô: “Thầy là Ngôi Lời nhập thể, là Con Thiên Chúa”. Nhưng vấn đề không phải chỉ là trả lời đúng câu hỏi mà còn là sống tận cẩn thận phận của Thầy. Ngay sau khi loan báo con đường khổ nạn mình sắp đi, Đức Giêsu loan báo con đường dành cho người môn đệ. Môn đệ chỉ có một con đường, con đường của Thầy. Thầy đã sống phận người với tất cả bấp bênh tăm tối, tôi có dám sống phận người của tôi trong niềm vui không? Thầy đã chịu chết vì làm chứng cho sự thật, tôi có dám hiến mạng tôi vì Thầy và vì Tin Mừng không? Thầy đã vượt qua đau khổ để vào vinh quang bất diệt, tôi có dám chọn con đường khiêm hạ và nghèo khó không?

(xem tiếp trang 3)

Hội đồng giám mục Pháp: “Mong sao cái chết của Aylan thức tỉnh lương tâm chúng ta”

WHĐ (06.09.2015) – Hôm thứ Sáu 04-09, Hội đồng Giám mục Pháp đã công bố một bản thông cáo, mang chữ ký của Đức giám mục Renaud de Dinechin, giám mục phụ tá Paris và đặc trách mục vụ cho người di dân thuộc Hội đồng Giám mục Pháp, bày tỏ “nỗi buồn rất sâu sắc” khi được tin “tìm thấy xác cháu bé Aylan, 3 tuổi, trốn chạy khỏi Syria, tại một bãi biển của Thổ Nhĩ Kỳ”.

Thông cáo viết: “Hình ảnh cháu bé này đã gây nên một cảm xúc mạnh mẽ, tự nhiên và đau xót” và cho biết thêm “anh của Aylan (5 tuổi) và mẹ của hai cháu cũng đã chết và xác của họ cũng đã được tìm thấy trên bãi biển trong số 11 người tử nạn trong vụ đắm tàu này”.

Đức giám mục Dinechin nhắc lại rằng “Đây cũng là cảm xúc về hàng ngàn người nam, nữ và trẻ em đã chết trong cuộc xuất hành, đi tìm một thế giới tốt đẹp hơn chính quê hương của họ”.

Đức giám mục Dinechin còn nhấn mạnh: “Vào tháng Bảy 2013, trước thảm cảnh Lampedusa, Đức giáo hoàng Phanxicô đã tới đây ‘để thức tỉnh lương tâm chúng ta hầu cho điều đã xảy ra không còn tái diễn nữa’. Và ngài cảm thấy ngao ngán: “Thế mà hôm nay, điều đó lại tái diễn...”.

“Chúng ta biết, tình hình quả là phức tạp vì các quốc gia có quyền và bổn phận điều hòa các làn sóng di dân vào nước họ. Tuy nhiên, chính Đức giáo hoàng Phanxicô đã nhắc nhở các nghị sĩ châu Âu trong chuyến viếng thăm của ngài tại Strasbourg hồi tháng Mười Một 2014, rằng Liên hiệp châu Âu phải ‘giúp đỡ và tiếp nhận’ các di dân kéo tới biên giới của mình một cách bất hợp pháp. Trên bình diện châu Âu, cần phải triển khai các biện pháp bổ sung, các hành động mới, vượt lên trên những tính toán ích kỷ và sợ hãi”.

Thông cáo viết thêm: “Việc huy động này cũng phải được diễn ra ở mọi cấp độ của xã hội chúng ta, trên bình diện quốc gia, trên bình diện địa phương cũng như cá nhân” và nhấn mạnh tới “hành động của nhiều người đã dấn thân để cứu vớt và giúp đỡ các người di dân”.

Vì thế, Hội đồng Giám mục Pháp tha thiết “kêu gọi tất cả mọi người Công giáo và người thiện chí trợ giúp và mở lòng trước những người

anh em của mình để cuộc phiêu bạt của họ đi tìm một cuộc sống tốt hơn không còn dẫn họ tới cái chết”.

Đối với Đức giám mục Dinechin, “hình ảnh cháu bé Aylan cho chúng ta thêm ý thức về thực tại của các thảm kịch những người di dân đã phải trải nghiệm” và “Thiên Chúa đang nói với chúng ta qua các biến cố này và thức tỉnh lương tâm chúng ta”. Ngài nói thêm: “Chúng ta cần phải đọc ra ý nghĩa của các biến cố này trong cầu nguyện. Và Chúa nhật 6 tháng Chín, trong nhiều nhà thờ, người Công giáo chúng ta sẽ cầu nguyện”.



Đức giám mục phụ tá Paris mong rằng: “Trong khi biến cố đau buồn này bộc lộ cho chính xã hội của chúng ta thấy những sự ích kỷ, những rối loạn chức năng và tính mỏng manh của nó... thì cũng sẽ làm mỗi người và tập thể phải giật mình”. Ngài nhấn mạnh: “Chính việc tiếp nhận con người mong manh dễ bị tổn thương, những người nghèo khổ nhất, người di dân, sẽ cứu xã hội chúng ta”.

Trong khi đó, Đức giám mục Jean-Michel Di Falco, giám mục Gap, cũng phổ biến một thông báo cho biết ngài “xấu hổ” trước tấm hình của cháu Aylan trên bãi biển Thổ Nhĩ Kỳ và trước phản ứng “của báo chí Pháp, không như báo chí châu Âu, đã lờ đi tấm hình này”.

Đức giám mục Di Falco bày tỏ sự tức giận: “Thế còn Phong trào *Manif pour tous* (*Biểu tình vì mọi người*) ra sao rồi? Nếu Phong trào ấy vì mọi người thì cũng phải vì người di dân nữa chứ!”, và ngài nói đến nỗi xấu hổ của chính mình khi thốt ra tiếng kêu này “để không trở thành đồng lõa với sự im lặng khủng khiếp”, và với thế hệ của ngài “vốn không chịu nhìn nhận rằng lục địa của chúng ta hôm nay đang gặt những gì mình đã gieo hôm qua!” ■

(Theo La-Croix)

Huynh đoàn Thánh Piô X bày tỏ “lòng biết ơn” đối với Đức giáo hoàng Phanxicô



WHD (04.09.2015) – Huynh đoàn Thánh Piô X đã hoan nghênh “cử chỉ hiền phụ” của Đức giáo hoàng Phanxicô đối với Huynh đoàn được nêu rõ trong bức thư ngài gửi Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Toà Thánh về Tân Phúc âm hoá, về việc cử hành Năm Thánh Lòng Thương xót.

Trong một thông cáo được phổ biến ngay trong ngày Toà Thánh công bố bức thư trên, ngày thứ Ba 01 tháng Chín, Huynh đoàn Thánh Piô X đã bày tỏ vui mừng về quyết định của Đức giáo hoàng Phanxicô nhìn nhận là hợp pháp việc nhận lãnh ơn tha thứ do các linh mục thuộc Huynh đoàn Thánh Piô X giải tội trong suốt Năm Thánh Lòng Thương xót.

Trong bức thư nhấn mạnh tới việc lãnh ơn toàn xá trong Năm Thánh - sẽ khai mạc vào ngày 8 tháng Mười Hai sắp tới, Đức giáo hoàng “cho phép những ai đến với các linh mục thuộc Huynh đoàn Thánh Piô X để cử hành bí tích Hoà giải trong Năm Thánh Lòng Thương xót, đều nhận được ơn tha tội thành sự và hợp pháp”.

Cử chỉ hiền phụ

Cho dù Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI đã tha vạ tuyệt thông cho Huynh đoàn Thánh Piô X vào năm 2009, nhưng các linh mục trong Huynh đoàn “vẫn không được cử hành một cách hợp pháp bất kỳ thừa tác vụ nào trong Giáo hội”, điều này đã được Uỷ ban Toà thánh *Ecclesia Dei*, là Uỷ ban phụ trách đối thoại với nhóm Lefèbvre tại Roma, nhắc lại hồi tháng Mười Một 2012.

Do đó, các bí tích do các linh mục thuộc Huynh đoàn cử hành dù thành sự nhưng không hợp pháp theo cái nhìn của Giáo hội Công giáo.

Thông cáo của Bề trên Tổng quyền Huynh đoàn tại Menzingen (Thụy Sĩ), viết: “Huynh đoàn Thánh Piô X bày

tỏ lòng biết ơn đối với Đức giáo hoàng về cử chỉ hiền phụ này”.

Quyền tài phán bổ khuyết

Tuy nhiên, Huynh đoàn cũng nhắc lại rằng “trong thừa tác vụ bí tích sám hối, với tất cả xác tín, Huynh đoàn luôn dựa vào quyền tài phán đặc biệt do các *normae generales* [quy chuẩn chung] của Giáo luật đệm lại”.

Thực vậy, trong khi các bí tích Hoà giải và Hôn nhân chỉ có thể được cử hành bởi các linh mục hiệp thông với các giám mục của mình, Giáo hội có thể nhìn nhận “một quyền tài phán bổ khuyết”, đặc biệt trong các trường hợp nguy khốn và khẩn thiết.

Giáo luật số 976 quy định: “Bất cứ linh mục nào, dù không có năng quyền giải tội, vẫn được tha hết các tội và vạ cách thành sự và hợp pháp cho mọi hối nhân lâm cơn nguy tử, cho dù lúc ấy có sự hiện diện của một linh mục được chuẩn nhận”.

Đức giáo hoàng mong ước sự hòa giải

Đối với Huynh đoàn Thánh Piô X, cuộc “khủng hoảng” mà Giáo hội đang trải qua, sự “bội giáo” xuất hiện từ Công đồng Vatican II và các nghi ngờ về tính cách thành sự của một số bí tích sau cuộc canh tân phụng vụ của Công đồng, có thể đã đặt các tín hữu trong một “tình trạng khẩn thiết”, buộc họ phải đến với các linh mục thuộc Huynh đoàn.

Mặt khác, trong thông cáo nói trên, Huynh đoàn Thánh Piô X đã tránh không trả lời về lời kêu gọi của Đức giáo hoàng bày tỏ hy vọng “trong một tương lai gần, có thể tìm ra các giải pháp để khôi phục sự hiệp thông trọn vẹn với các linh mục và các người lãnh đạo của Huynh đoàn”.

Đức hồng y Gerhard Müller, Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin và là chủ tịch Uỷ ban *Ecclesia Dei*, đã nói với báo *La Croix* hồi tháng Ba năm nay: “Đức giáo hoàng mong đợi sự hòa giải, nhưng những ai tách khỏi Giáo hội có bổn phận phải tìm lại sự hiệp thông trọn vẹn với người kế vị Thánh Phêrô”.

Đức hồng y Müller nói thêm: “Chúng ta sẽ làm tất cả những gì có thể. Nhưng các điều kiện để có được sự hiệp thông trọn vẹn với Roma cũng chính là những điều kiện đòi hỏi đối

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

“*Người ta bảo Thầy là ai?*” Ta cần biết cái nhìn của con người hôm nay về Đức Giêsu. Nhiều cái nhìn đúng nhưng chưa đủ. Truyền giáo là giúp người ta biết đúng và đủ về Ngài. Không phải là cái biết lý thuyết trong sách vở, nhưng là cái biết thân tình của người môn đệ. Cuộc sống của ta vén mở cẩn tính của Đức Giêsu. Dung mạo của ta phải mang nét đặc trưng của Ngài. Đức Giêsu đã nói: “Ai thấy Thầy là thấy Cha” (Ga 14,9). Chúng ta ao ước nói: “Ai thấy tôi là thấy Đức Giêsu”.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, Chúa đã làm người như chúng con, nên Chúa hiểu gánh nặng của phận người.

Cuộc đời đầy cạm bẫy mồi mọc mà con người lại yếu đuối mong manh.

Hạnh phúc thường được trộn bằng nước mắt, và giữa ánh sáng, cũng có những bóng mờ đe dọa.

Lạy Chúa Giêsu, nếu có lúc con mệt mỏi và xao xuyến, xin nhắc con nhớ rằng trong Vườn Dầu Chúa đã buồn muôn chết được. Nếu có lúc con thấy bóng tối bủa vây, xin nhắc con nhớ rằng trên thập giá

Chúa đã thốt lên: Sao Cha bỏ con?

Xin nâng đỡ con, để con đừng bỏ cuộc.

Xin đồng hành với con, để con không cô đơn.

Xin cho con yêu đời luôn dù đời chẳng luôn đáng yêu. Xin cho con can đảm đối diện với những thách đố vì biết rằng cuối cùng chiến thắng thuộc về người có niềm hy vọng lớn hơn. Amen. ■

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

với mọi người đã được rửa tội: đức tin, các bí tích, việc nhìn nhận quyền bính của giáo hoàng”; ngài có ý nhắc đến các điều kiện của bản “Tiên đề giáo lý” đã được gửi cho Huynh đoàn Thánh Piô X dưới triều Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI. ■

(Nicolas Senèze, La-Croix)

Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ tông du Kenya

WHD (07.09.2015) – “Thay mặt cho các giám mục, tôi vui mừng thông báo: Đức Thánh Cha đã chấp thuận lời mời của chúng tôi và sẽ đến thăm Kenya vào tháng Mười Một”: Đây là thông báo chính thức của các giám mục Kenya gửi đến dân Chúa tại Kenya, cho biết Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ đến thăm đất nước của họ. Trong chuyến viếng thăm ad limina hồi tháng Tư năm nay, các giám mục Kenya đã ngỏ lời mời Đức Thánh Cha đến thăm đất nước của họ.

Theo bức thư được Đức giám mục Philip Anyolo, Giám mục giáo phận Homa Bay và là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Kenya, gửi đến Agenzia Fides, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Phanxicô được xem như một chuyến thăm ở cấp quốc gia. Các giám mục sẽ hợp tác với chính phủ để bảo đảm cho chuyến viếng thăm được diễn ra một cách tốt đẹp nhất.

Đức cha Anyolo nói: “Anh chị em tín hữu thân mến, chúng tôi sẽ thông báo cho anh chị em biết chính xác chương trình chi tiết chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha”. Ngài xin các tín hữu cầu nguyện cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha và “cho công lý và hoà bình đặt nền tảng trên tình yêu Thiên Chúa” ở Kenya.

Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ đến



Nairobi ngày 25 tháng Mười Một và lưu lại hai ngày. Chương trình gồm có: hội kiến với Tổng thống Uhuru Kenyatta tại Dinh Tổng thống, cử hành Thánh lễ, gặp gỡ các linh mục và tu sĩ, viếng thăm các văn phòng của Liên hiệp quốc tại Kenya và các khu ổ chuột của thủ đô Nairobi.

Sau đó Đức Thánh Cha sẽ đến Kampala và Bangui, thủ đô của Cộng hòa Trung Phi.

Dự định tông du đến châu Phi đã được Đức Thánh Cha Phanxicô xác nhận trong cuộc gặp gỡ các linh mục tham dự Tỉnh tâm dành cho các linh mục trên Thế giới lần thứ ba tại Vương cung thánh đường Gioan Latêranô, hôm thứ Sáu 12-06-2015. Cụ thể, Đức Thánh Cha cho biết ngài sẽ viếng thăm hai nước Cộng hòa Trung Phi và Uganda vào tháng Mười Một năm nay. Khi đó, Đức Thánh Cha cũng nói thêm “có thể” ngài sẽ đến Kenya, nhưng chưa chắc chắn, vì có những khó khăn về mặt tổ chức. ■

Tuyên bố quốc tế đầu tiên của Hồi giáo...

chuyên gia liên chính phủ về biến đổi khí hậu), đặc biệt là báo cáo thứ năm của các nhà khí hậu học công bố vào năm 2014 – cũng như của *Millenium Ecosystem Assessment* (*Đánh giá thiên niên kỷ về hệ sinh thái*), một báo cáo có tính toàn cầu về tính khác biệt sinh học được chương trình Liên hiệp quốc về môi trường chấp nhận năm 2005. Kể đó, dựa trên nhiều trích dẫn của kinh Coran, Tuyên bố định rõ một thứ “*thân học Hồi giáo về Thiên nhiên*”. Cuối cùng, trong phần thứ ba – phần quan trọng nhất về mặt chính trị – Tuyên bố bày tỏ lập trường rõ ràng chống lại việc sử dụng các năng lượng hóa thạch và ủng hộ sự phát triển mạnh mẽ các năng lượng tái tạo. Với các nước giàu và các nước sản xuất dầu, Tuyên bố kêu gọi: “*Chúng tôi kêu gọi đặc biệt các nước giàu có và các nước sản xuất dầu mở ra con*

đường loại bỏ dần dần khí đốt có hiệu ứng nhà kính, trợ giúp về mặt kỹ thuật và tài chính cho các nước nghèo hơn, đầu tư mạnh mẽ vào một nền kinh tế xanh”. Cụ thể, Tuyên bố nêu rõ cần phải “*giữ lại hai phần ba lượng nhiên liệu hóa thạch dự trữ trong lòng đất*”.

Bản Tuyên bố cũng có những đoạn rất mạnh mẽ về “*lòng tham của con người*” trong việc khai thác các nguồn tài nguyên tự nhiên, hoặc lên án “*việc chúng ta sử dụng một cách bất hợp lý và theo chủ nghĩa ngắn hạn các nguồn tài nguyên hóa thạch*” dẫn đến “*sự huỷ hoại chính các điều kiện làm cho sự sống trên trái đất tồn tại được*”.

Tuyên bố kết thúc với lời kêu gọi: “*Chúng tôi kêu gọi tất cả các nhóm hãy phối hợp, hợp tác và tranh đua một cách thiện chí cùng chúng tôi trong nỗ lực này và chúng tôi hoan nghênh những đóng góp đáng kể của các tôn giáo khác, vì tất cả chúng ta có thể đều là những người thắng trong cuộc đua này*”.

Bản tuyên bố này hẳn cũng sẽ gây khó chịu cho các nước sản xuất dầu hỏa chính và... Hồi giáo như: Ả Rập Saudi, Iran, Iraq, Kuwait hoặc các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Các nước này không thể không biết rằng bản Tuyên bố đã được ký không phải chỉ bởi các nhà hoạt động Hồi giáo trong lĩnh vực sinh thái mà còn mang chữ ký của ba vị đại mufti (của Liban, Uganda và Bosnia), của chủ tịch Hội đồng Hồi giáo Indônésia và của cả vị Trưởng Ban các *fatwa* và tài phán về *sharia* (luật Hồi giáo) thuộc Viện Hàn Lâm Hồi giáo Ả Rập Saudi!

Với việc công bố Thông điệp Laudato Si’ hồi tháng Sáu vừa qua của Đức giáo hoàng Phanxicô, kể đó, của bản “Tuyên bố của Hồi giáo về sự biến đổi khí hậu toàn cầu” này, chúng ta đang được chứng kiến sự kiện một mặt trận liên tôn đang được thành lập vào gần ngày khai mạc Hội nghị Paris.

Một quan sát viên của các cuộc đàm phán liên quan đến khí hậu đưa ra nhận xét: “*2,2 tỉ Kitô hữu và 1,6 tỉ tín đồ Hồi giáo là con số những người sẵn sàng đứng về phía các người bảo vệ thiên nhiên*”. Dè dặt hơn, Martin Kopp, thần học gia Tin Lành và là khách mời tại hội nghị Istanbul, với tư cách đại diện Liên hiệp Luther Thế giới – một linh mục Công giáo Mỹ và một rabbi đến từ Giêrusalem cũng có mặt – nhấn mạnh: “*Đây là một giai đoạn quan trọng, cho dù tuyên bố này còn phải được các cấp có thẩm quyền Hồi giáo của từng nước, đặc biệt tại Pháp, phê chuẩn, vì Hồi giáo vốn không có tổ chức tập trung. Nhưng tôi thấy bản Tuyên bố là một sự cổ vũ thực sự cho việc đào sâu sự hợp tác liên tôn về khí hậu*”. Trả lời báo *The Guardian*, Đức hồng y Turkson, chủ tịch Hội đồng Toà thánh Công lý và Hoà bình, cho biết ngài “*rất vui mừng*” đón nhận bản tuyên bố này của Hồi giáo, “*trong một tinh thần liên đới*”.

Một sự kiện khác cũng không kém phần quan trọng và rất khích lệ, đó là tổ chức *Climate Action Network* – quy tụ tất cả các tổ chức phi chính phủ về môi trường trên thế giới – đã ủng hộ việc chuẩn bị Hội nghị chuyên đề này tại Istanbul.Thêm một bằng chứng cho thấy trước hiểm họa về khí hậu, đối diện với “*sự xung đột của các nền văn minh*”, người không tin nguơng và tín đồ của tất cả các tôn giáo không còn ngần ngại liên kết các sức mạnh của mình. ■