



SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT

*

Ngày 6-12-2015

Chúa nhật 2 Mùa Vọng

Có lời Thiên Chúa phán

LỜI CHÚA: Lc 3, 1-6

Năm thứ mười lăm dưới triều hoàng đế Tibêriô, thời Phongxiô Philatô làm tổng trấn miền Giuđê, Hêrôđê làm tiểu vương miền Galilê, người em là Philípphê làm tiểu vương miền Iturê và Trakhonít, Lyxania làm tiểu vương miền Abilên, Khanna và Caipha làm thượng tế, có lời Thiên Chúa phán cùng con ông Dacaria là ông Gioan trong hoang địa. Ông liền đi khắp vùng ven sông Giôđan, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội, như có lời chép trong sách sứ Isaia rằng:

“Có tiếng người hô trong hoang địa: hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lối lồi lõm, phải san cho phẳng. Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.”

SUY NIỆM

Mỗi lần mùa Vọng đến, ta lại gặp Gioan. Một cuộc sinh ra kỳ lạ, một lối sống khác thường. Hoang địa là nơi vắng người, trơ trụi, thiếu sự sống. Nhưng chính ở đó mà Gioan đã lớn lên và trưởng thành, trong sự gặp gỡ thâm trầm với Thiên Chúa. Càng lúc ông càng ý thức về sứ mạng của mình, nhưng ông đã kiên nhẫn chờ đợi nhiều năm tháng, cho đến ngày ông nghe thấy Thiên Chúa

(xem tiếp trang 2)

Đức Thánh Cha bổ nhiệm
Tân Giám mục phó giáo phận Bà Rịa



WHĐ (27.11.2015) – Hôm nay 27-11-2015, Phòng Báo chí Tòa Thánh công bố: Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm linh mục **Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn**, Tổng đại diện giáo phận Bà Rịa, làm Giám mục phó giáo phận Bà Rịa.

Tiểu sử Đức Tân giám mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn:

- sinh ngày 2 tháng 1 năm 1952 tại Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
- 1963–1971: học tại Tiểu chủng viện Thánh Giuse, Sài Gòn
- 1971–1977: học tại Giáo hoàng Học viện Thánh Piô X, Đà Lạt

- 31-12-1980: thụ phong linh mục cho giáo phận Xuân Lộc

Sau khi chịu chức linh mục, cha đảm nhiệm các chức vụ:

- 1981–1991: chánh xứ tiên khởi giáo xứ Bình Sơn và quản nhiệm các giáo điểm: Suối Trầu, Chốt Thái, Cẩm Đường và Suối Quýt.
- 1991–2001: chánh xứ giáo xứ Phước Lễ
- 2001–2006: học tại Học viện Công giáo Paris và tốt nghiệp Cao học thần học tín lý

Ngày 22-11-2005, giáo phận Bà Rịa được thành lập, tách ra từ giáo phận Xuân Lộc với Đức giám mục tiên khởi là Đức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm. Cha Nguyễn Hồng Sơn trở thành linh mục của giáo phận Bà Rịa.

- Từ năm 2006: phụ trách thường huấn linh mục, giám đốc chủng sinh, Tổng thư ký Hội đồng linh mục giáo phận, phụ trách Tiểu chủng viện Thánh Tôma tại Hải Sơn.
- Từ 2011: Tổng đại diện giáo phận Bà Rịa. ■

(Nguồn tin:

http://press.vatican.va)

Đức Thánh Cha khai mạc Năm Thánh Lòng Thương xót
tại Cộng hoà Trung Phi

WHĐ (30.11.2015) – Năm Thánh ngoại thường Lòng Thương xót sẽ chính thức khai mạc tại Roma với nghi thức Mở Cửa Thánh (Cửa Thương Xót) tại Đền thờ Thánh Phêrô vào ngày 08-12-2015, Đại lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội. Nhưng tại Cộng hoà Trung Phi, nơi đang đón tiếp Đức Thánh Cha Phanxicô, Năm Thánh Lòng Thương xót đã được khai mạc với nghi thức mở Cửa Thánh của Nhà thờ chính toà Bangui do chính Đức Thánh Cha chủ sự vào Chúa nhật I Mùa Vọng, 29-12-2015.

Năm Thánh ngoại thường Lòng Thương xót đã bắt đầu sớm hơn một

tuần, trước khi diễn ra nghi thức mở Cửa Thánh của Vương cung thánh đường Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha Phanxicô đã mở ra cánh cửa bằng gỗ và kính của Nhà thờ Bangui ở Cộng hoà Trung Phi. Trước khi mở Cửa Thánh, ngài giải thích ý nghĩa của cử chỉ này: “Hôm nay Bangui là thủ đô thiêng liêng của thế giới. Năm Thánh bắt đầu sớm hơn ở quốc gia này, là nơi phải gánh chịu hậu quả của chiến tranh nhiều năm qua: những hận thù, hiểu lầm và thiếu vắng bình an. Quốc gia chịu đau khổ

(xem tiếp trang 2)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

ngờ lời với ông. Lời của Ngài đưa ông ra khỏi hoang địa để đến với mọi vùng ven sông Giordan mà gặp con người. Lời Chúa ông nghe trở thành Lời Chúa ông công bố. Tiếng Chúa gọi ông trở thành tiếng ông mời gọi mọi người. Gioan là vị ngôn sứ cho dân tộc ông sau gần năm thế kỷ vắng bóng ngôn sứ. Ông sống trong dòng lịch sử của đạo lần đời: một hoàng đế Tibêriô, hai thượng tế Khanna và Caipha, một Philatô tham lam, tàn bạo, tổng trấn vùng Giudê, một Hêrôđê, tiểu vương vùng Galilê, kẻ sẽ giết ông sau này. Gioan đón nhận toàn bộ dòng lịch sử ấy. Lịch sử dân tộc là nơi diễn ra lịch sử cứu độ. Gioan biết mình là Tiên Hô cho Đấng Cứu Thế, và ông cố làm tròn sứ mạng của mình trước lịch sử.

Gioan mời dân chúng sám hối. Không thể tiếp tục sống như xưa nữa. Đã đến lúc phải đổi đời, đổi lối nhìn, đổi lối nghĩ. Ông kêu gọi cả nước hãy sửa sang đường sá, để đón lấy Vua Mêsia, đáng ông không dám cởi dây giày. Đường quan trọng là đường vào cõi lòng. Có bao lối nghĩ quanh co, bao tính toán lệch lạc. Có những lũng sâu tăm tối, thiếu vắng ánh sáng tình yêu. Có những núi đồi ngạo nghễ của tự kiêu, tự mãn. Có những chỗ mấp mô, lở lổm giữa người với người. Phải sửa cho thẳng, lấp cho đầy, uốn cho ngay. Phải san cho phẳng, bạt cho thấp... Sám hối là dọn con đường của lòng mình và mời mọi người cùng dọn các con đường thành đại lộ. Điều đó chẳng dễ dàng chút nào, và thường gây đau đớn. Vấn đề không phải chỉ là đi xung tội qua loa, nhưng là dẹp bỏ những chướng ngại trong tâm hồn, để Chúa có thể dễ dàng đến và ở lại.

Gioan đã là ngôn sứ chuẩn bị cho Chúa đến lần đầu. Chúng ta phải là ngôn sứ chuẩn bị cho Ngài đến lần cuối. Làm ngôn sứ cho dân tộc mình, cho thời đại mình: đó là ơn gọi của mọi Kitô hữu chẳng trừ ai. Cần cất tiếng hô bằng lời nói và bằng cuộc sống. Ôn cứu độ đã đến từ hai mươi thế kỷ nay, nhưng vẫn thiếu những con đường phẳng phiu, ngay thẳng, để Thiên Chúa có thể đến gặp con người. Xin Thánh Thần giúp chúng ta xây dựng những con đường mới trên những nẻo đường quen thuộc của nhân loại.

(xem tiếp trang 3)

Đức Thánh Cha khai mạc Năm Thánh Lòng Thương xót

này là phản ánh của tất cả các quốc gia trên khắp thế giới đã ném trái thập giá của chiến tranh. Bangui là thủ đô thiêng liêng của lời cầu nguyện trước lòng Chúa thương xót. Tất cả chúng ta hãy cầu xin ơn hòa bình, thương xót, hòa giải, tha thứ và tình yêu. Chúng ta hãy xin ơn hòa bình và hòa giải cho Bangui, cho Cộng hòa Trung Phi và cho tất cả các quốc gia đang có chiến tranh!”

Cũng như ở Kenya và Uganda, một lần nữa, Đức Thánh Cha mời các tín hữu cùng với ngài lặp lại lời cầu nguyện sau đây: “Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau cầu xin ơn yêu thương và bình an! – *Ndoye Siriri*, yêu thương và bình an!”

“Với lời cầu xin này, chúng ta bắt đầu Năm Thánh ở đây, tại thủ đô thiêng liêng này của thế giới trong ngày hôm nay”. Sau đó Đức Thánh Cha quay vào, đứng trước cửa chính của Nhà thờ, mở cửa ra và dang rộng hai tay một vài phút đang khi các tín hữu bên trong nhà thờ quỳ gối và vỗ tay.

Trong bài giảng Thánh lễ khởi đầu Mùa Vọng, Đức Thánh Cha nói: “Qua anh chị em, tôi gửi lời chào đến mọi người dân Cộng hòa Trung Phi: các bệnh nhân, người già cả, những ai từng ném trái thương đau trong đời. Có lẽ một ít người trong số họ đang tuyệt vọng và rã rời, đang xin bố thí, bố thí bánh ăn, bố thí công lý, bố thí sự quan tâm và lòng tốt. Chúng ta hãy cầu xin hòa bình, hoà bình như là của bố thí!”

Đức Thánh Cha nói chúng ta cần phải ra khỏi những khái niệm phân biệt gia đình và máu mủ để xây dựng một Giáo hội là gia đình của Thiên Chúa, mở ra với mọi người, quan tâm đến những ai túng thiếu nhất. Điều này đòi hỏi sự gắn gũi với anh chị em của chúng ta; nó bao hàm tình thần hiệp thông. Đây không phải chủ yếu là vấn đề phương tiện tài chính; nhưng chỉ là chia sẻ trong đời sống của dân Thiên Chúa.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Chúng ta phải tha thứ”, phải yêu thương kẻ

thù và chống lại cám dỗ muốn báo thù, chống lại vòng xoáy của sự trả đũa không bao giờ chấm dứt. Những tác nhân Phúc-âm-hóa trước hết phải là những người tha thứ, những chuyên gia hòa giải, chuyên gia của lòng thương xót”. Đức Thánh Cha kêu gọi “tất cả những ai sử dụng vũ khí cách bất chính hãy bỏ xuống những công cụ của sự chết. Nhưng hãy trang bị cho mình công lý, tình yêu và lòng thương xót, là bảo chứng thực sự của hòa bình. Đức Thánh Cha quả quyết: “Cuối cùng Thiên Chúa sẽ chiến thắng”.



Đức Thánh Cha nói tiếp: “Ở mọi nơi, ngay cả và nhất là ở những nơi mà bạo lực, hận thù, bất công và đàn áp thống trị, các Kitô hữu được kêu gọi làm chứng cho Thiên Chúa là tình yêu. Vì thế điều mà các người ngoại nói về các Kitô hữu tiên khởi, chúng ta phải luôn đặt trước mắt mình như một ngọn hải đăng: “Hãy xem họ yêu thương nhau biết bao, họ thực sự yêu thương nhau biết bao”.

Đức Thánh Cha nói: “Thiên Chúa mạnh hơn tất cả. Xác tín này mang lại cho các tín hữu sự an tâm, lòng can đảm và sức mạnh để kiên trì làm việc thiện giữa những khó khăn lớn nhất. Cả khi quyền lực của Hoả ngục được giải thoát, các Kitô hữu phải đứng thẳng và ngẩng cao đầu, và sẵn sàng đương đầu trong trận chiến mà Thiên Chúa sẽ có tiếng nói cuối cùng. Tiếng nói ấy là tình yêu!”

Những đoạn cuối của bài giảng bị gián đoạn bởi những tràng pháo tay nồng nhiệt của các tín hữu.

Với dấu hiệu biểu lộ sự khích lệ, Đức Thánh Cha đã bước xuống trao đổi cử chỉ bình an với vị imam của Hội giáo Umar Kobine Layama và mục sư Nicolas Guerekoyame-Gbangou, các vị này đã tham dự Thánh Lễ do

(xem tiếp trang 3)

Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới năm 2016: Họp trụ bị tại Ba Lan

WHĐ (02.12.2015) – Từ ngày 25 đến 29 tháng 11 năm 2015, đại diện Việt Nam cùng với hơn 300 đại biểu đến từ 110 quốc gia trên thế giới, đã tới Krakow, Wieliczka và Wadowice (Ba Lan) để tham gia cuộc họp trụ bị cho Ngày Giới trẻ Thế giới năm 2016 tại Krakow, quê hương của Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II.



Trong thánh lễ tại Wadowice, nơi Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II lãnh nhận bí tích Thánh tẩy, Đức hồng y Stanislaw Rylko, chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về giáo dân, đã nhấn mạnh đến dấu chỉ của Lòng Chúa Thương Xót qua việc con người lắng nghe, phục vụ và yêu thương nhau.

Các tham dự viên trao đổi nhiều vấn đề nhằm chuẩn bị cho các dự án quan trọng sẽ diễn ra trong vòng 8 tháng nữa, với ước mong đây là dấu chỉ của Lòng Chúa Thương Xót cho người trẻ khắp nơi trên thế giới.

Cha Grzegorz Suchodolski, thư ký ban tổ chức, nói rằng: “Mục đích cuộc họp lần này là để có thể lắng nghe tiếng nói của các đại biểu và ghi nhận các câu hỏi của họ”. Vào ngày thứ Sáu 27/11/2015 các đại biểu tranh luận sôi nổi về các vấn đề liên quan đến chỗ ở, ẩm thực, phương tiện di chuyển,

truyền thông... Đại diện cục lãnh sự của Bộ ngoại giao Ba Lan trả lời các câu hỏi về thị thực nhập cảnh cho người hành hương từ các quốc gia xa xôi. Sáng thứ Bảy 28/11/2015 đoàn đại biểu đi tham quan các công trình phục vụ cho Ngày Giới trẻ Thế giới 2016 như *Campus Misericordiae* với những con đường dẫn vào dài khoảng 5 km đang được hoàn thành, cánh đồng Blonia, công viên Jordan, Lagiewniki, Trung tâm Gioan Phaolô II...

Các đại biểu chia tay sau khi tham quan và kính viếng hài cốt của chị thánh Faustina, chứng nhân của lòng Chúa thương xót.

Tháng 01/2016, Văn phòng Ủy ban Mục vụ Giới trẻ của Hội đồng Giám mục Việt Nam sẽ có thông báo hướng dẫn cho khách hành hương đến Krakow từ Việt Nam. ■

Đức Thánh Cha khai mạc Năm Thánh Lòng Thương xót

Đức Thánh Cha chủ sự cùng với Đức Tổng giám mục Dieudonné Nzapalainga, Tổng giám mục Bangui và cũng là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Trung Phi.

Cuối Thánh lễ, Đức Tổng giám mục Nzapalainga, đã cảm ơn Đức Thánh Cha về “cử chỉ mạnh mẽ và ân huệ lớn lao này” nhằm kêu gọi người tín hữu “canh tân thiêng liêng để trở thành những chứng nhân đích thực của Lòng Thương xót.

Đức Tổng giám mục Nzapalainga nói tiếp: “Cuộc khủng hoảng chính trị-quân sự cho thấy con đường của sự sống ở Trung Phi bị đảo lộn biết bao. Có ba vết thương gây đau đớn cho

chúng ta: sự thù hận, không tôn trọng sự sống con người và chủ nghĩa hoà đồng. Nhưng bất chấp những yếu đuối của chúng ta, chúng ta được xây dựng nhờ chứng tá đích thực của nhiều tín hữu. Nhiều người đã không sợ nguy hiểm đến tính mạng khi đón nhận và bảo vệ anh chị em mình bất kể họ theo tôn giáo nào”. Và ngài mời gọi: “Một khi khiêm tốn nhìn nhận mình lầm đường lạc lối, chúng ta hãy can đảm quyết tâm dẫn thân đến với Thiên Chúa thương xót trong bí tích Hòa giải”.

Cũng cần nói thêm, trước khi đến Nhà thờ chính toà Bangui, Đức Thánh Cha đã ghé thăm một bệnh viện nhi ở Bangui. Ngài mang theo một số quà tặng cho các bệnh nhi và một số thuốc từ bệnh viện Bambino Gesù ở Roma. ■

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, sám hối không phải là điều dễ dàng, bởi lẽ chúng con không đủ khiêm tốn để nhận mình lầm lỗi.

Chúng con ngỡ ngàng khi thấy Chúa là Đấng vô tội mà lại đứng chung với các tội nhân, chờ Gioan ban phép Rửa.

Chúa đã muốn nên bạn đồng hành với phận người mỏng dòn yếu đuối chúng con; xin cho chúng con biết thường xuyên điều chỉnh lối nghĩ và lối sống của mình, tỉnh táo để khỏi rơi vào ảo tưởng, thành thật để khỏi tự dối mình.

Ước gì Chúa ban cho chúng con ơn hoán cải, dám đi đến những hành động cụ thể, và chấp nhận những cắt tĩa đớn đau.

Nhưng xin đừng quên ban cho chúng con niềm vui của Giakêu, hạnh phúc vì được tự do và được yêu mến. ■

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

Đức Thánh Cha Phanxicô tông du châu Phi - Gặp các linh mục, tu sĩ nam nữ và chủng sinh Uganda

giấu những điều Chúa không muốn. Đừng giấu mình không trung tín.

Đừng giam ký ức trong tủ.

Ký ức, những thách đố mới, trung tín với ký ức và cầu nguyện. Cầu nguyện luôn được bắt đầu bằng nhìn nhận mình là kẻ có tội.

Với ba cột trụ này, viên ngọc châu Phi sẽ vẫn là ngọc chứ không chỉ là một từ ngữ ở trong từ điển.

Xin các thánh tử đạo hằng ban sức mạnh cho Giáo hội này giúp chúng con tiến bước qua việc luôn ghi nhớ, qua sự trung tín và cầu nguyện.

Và xin anh chị em đừng quên cầu nguyện cho tôi”. ■

(Theo Zenit, bản tiếng Pháp)

Đức Thánh Cha Phanxicô tông du châu Phi - Gặp các linh mục, tu sĩ nam nữ và chủng sinh Uganda:

“Lưu giữ ký ức về các chứng nhân Uganda, sống trung tín và cầu nguyện”

WHĐ (29.11.2015) – Tối thứ Bảy 28-11, tại Nhà thờ chính tòa Đức Bà của Tổng giáo phận Kampala, Uganda, vào lúc 19g00 (giờ địa phương, tức 23g00 tại Việt Nam), trong ngày thứ hai tông du Uganda, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp gỡ các linh mục, tu sĩ nam nữ và chủng sinh Uganda.

Ngỏ lời với các linh mục, nam nữ tu sĩ và chủng sinh tại buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha không dùng bản văn dọn sẵn mà phát biểu tự nhiên, nói ra những ý nghĩ đang xuất hiện trong tâm trí mình. Ngài trao lại cho các giám mục Uganda bài huấn từ viết sẵn, rồi tiến đến bục giảng, chia sẻ với các linh mục, nam nữ tu sĩ và chủng sinh về ba trụ cột trong đời sống của người linh mục và tu sĩ: *ký ức, trung tín và cầu nguyện*:

* * *

“Tôi muốn nói ba điều với các anh em linh mục, chủng sinh cũng như anh chị em tu sĩ.

Trong sách Đệ nhị luật, ông Môsê nhắc nhở dân mình: “Các người chớ có quên!”

Và ông nhiều lần nhắc lại điều đó trong sách này: “Đừng quên! Các người chớ có quên tất cả những gì Chúa đã làm cho dân Người!”

Điều trước tiên tôi muốn nói với anh chị em, chính là điều anh chị em đã và vẫn đang xin, là được ơn biết nhớ - *ký ức*.

Như tôi đã nói với giới trẻ: trong máu của người Công giáo Uganda, có dòng máu của các đấng tử đạo.

Đừng để mất ký ức về hạt mầm này, nhờ đó nó mới tiếp tục được lớn lên.

Kẻ thù lớn nhất của ký ức là sự lãng quên, nhưng đó không phải là kẻ nguy hiểm nhất! Kẻ thù nguy hiểm nhất của ký ức chính là coi di sản quý báu của tổ tiên là nhàm chán.

Giáo hội tại Uganda không bao giờ lại có thể nhàm chán trước ký ức xa xưa về các đấng tử đạo của mình.

Tử đạo tức là làm chứng, Giáo hội tại Uganda, để trung thành với ký ức này, cần phải tiếp tục làm chứng. Giáo hội không được sống bằng những thu nhập.

Trung tín, có ý nói phải kiên trì sống ơn gọi. Đến đây tôi xin đặc biệt cảm ơn quý nữ tu dòng Thương xót đã mang lại cho tôi tấm gương về lòng trung tín. Trung tín với người nghèo, với các bệnh nhân, với những người đang gặp khó khăn, vì có Chúa Kitô đang hiện diện nơi đó.

Uganda đã được tưới bằng máu các vị tử đạo, ngày nay cần phải tiếp tục tưới vì có những thách đố mới, cần những chứng nhân mới và những sứ mạng mới! Nếu không, anh chị em sẽ đánh mất kho báu lớn lao mình đang có, còn hạt ngọc châu Phi sẽ chỉ còn được nhìn thấy trong một viện bảo tàng. Bởi ma quỷ tấn công như vậy đó, từng bước một.

Tôi đang nói không những cho các linh mục

mà còn cho tu sĩ nữa.

Với các linh mục, tôi muốn đặc biệt nói đến vấn đề về “tính chất thừa sai”, các giáo phận có nhiều giáo sĩ nên nhường bớt linh mục cho các giáo phận ít. Nhờ đó Uganda tiếp tục hoạt động truyền giáo.

Ký ức, nghĩa là trung tín, và chỉ có thể trung tín nhờ *cầu nguyện*.

Khi một nam tu sĩ, một nữ tu sĩ hoặc một linh mục ngừng cầu nguyện hoặc ít cầu nguyện, vì cho rằng mình nhiều việc quá, thì người ấy đã bắt đầu đánh mất ký ức. Đã bắt đầu đánh mất sự trung tín.

Cầu nguyện cũng có nghĩa là hạ mình xuống. Hạ mình để thường xuyên đến gặp cha giải tội, xưng các tội riêng. Người ta không thể khập khiễng cả hai chân. Là linh mục, tu sĩ, chúng ta không thể sống hai mặt. Nếu có tội, tôi phải xin tha tội. Đừng che

(xem tiếp trang 3)



Vinh quang quá khứ là sự khởi đầu, còn anh chị em phải tiếp tục kiến tạo vinh quang cho mai sau.

Phận sự Giáo hội trao cho anh chị em là làm chứng nhân, như các thánh tử đạo đã là những chứng nhân hiến mạng sống mình cho Tin Mừng.

Để làm chứng, thì cần điều thứ hai, cũng là từ thứ hai tôi muốn nói với anh chị em - *trung tín*. Trung thành với ký ức. Trung tín với ơn gọi. Trung kiên hoạt động tông đồ.

Trung tín nghĩa là theo đuổi con đường nên thánh. Trung tín nghĩa là thực hiện điều ngày xưa các chứng nhân đã làm, là trở thành thừa sai.

Có lẽ ở Uganda, có những giáo phận đông linh mục, nhưng cũng có những giáo phận ít linh mục. Trung tín, có ý nói sẵn sàng tự nguyện để cho giám mục chuyển mình đến giáo phận khác đang cần những thừa sai. Và điều này không phải dễ.

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam
tuyển chọn bài viết, tin tức từ hdgmvietnam.org,
phát hành thứ Năm hàng tuần trên trang hdgmvietnam.org
theo dạng pdf
