



**SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT**

*

Ngày 27-11-2016

Chúa nhật 1 Mùa Vọng

Hãy sẵn sàng

LỜI CHÚA: Mt 24, 37-44

Đức Giêsu nói với các môn đệ về ngày quang lâm của Người rằng: “Thời ông Nôê thế nào, thì ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. Vì trong những ngày trước nạn hồng thủy, thiên hạ vẫn ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nôê vào tàu. Họ không hay biết gì, cho đến khi nạn hồng thủy ập tới cuốn đi hết thảy. Ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. Bấy giờ, hai người đàn ông đang làm ruộng, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại; hai người đàn bà đang kéo cối xay, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến. Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.”

SUY NIỆM

Vào một ngày của tháng 10 năm 1992, một số người Nam Hàn tụ tập ở các nhà thờ để chờ ngày tận thế đến vào lúc nửa đêm. Có người đã bán nhà và xin nghỉ việc, nhưng dĩ nhiên đó không phải là ngày tận thế. Kinh Thánh chẳng hề nói tận thế đến vào lúc nào. Đức Giêsu cũng bảo là Ngài không biết (Mt 24,36). Chính vì

(xem tiếp trang 2)

Năm Thánh Lòng Thương xót đã kết thúc, nhưng Lòng Thương xót vẫn còn mãi



WHĐ (21.11.2016) – Bằng một cử chỉ chậm rãi, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đóng một cánh cửa, rồi một cánh cửa nữa. Trong một khoảnh khắc, một tia sáng nhỏ len qua giữa hai cánh cửa trước khi Cửa Thánh của Vương cung thánh đường Thánh Phêrô được đóng lại dứt khoát vào sáng Chúa nhật 20-11-2016, có nghĩa là Năm Thánh Lòng Thương xót mà Đức Thánh Cha Phanxicô mở ra vào ngày 8-12-2015 đã kết thúc.

“Dù Cửa Thánh đã đóng lại, cửa thực sự của lòng thương xót vẫn luôn mở rộng cho chúng ta, chính là Thánh

Tâm Chúa Kitô”. Đó là nội dung chính trong bài giảng Thánh lễ kính Chúa Giêsu Vua vũ trụ, đại lễ kết thúc năm phụng vụ cũng như kết thúc Năm Thánh Lòng Thương xót.

Đức Thánh Cha giải thích về Vương quốc của Chúa Giêsu: “Vương quốc ấy không thuộc về thế gian này (Ga 18,36); nhưng nơi Người, Thánh Tông

đô Phaolô nói với chúng ta trong bài đọc thứ hai, chúng ta được cứu chuộc và được tha thứ (x. Col 1,13-14). Vì sự cao cả của vương quốc của Người không phải là sức mạnh theo thế gian nhưng là tình yêu của Thiên Chúa, một tình yêu có thể gặp gỡ và chữa lành tất cả mọi thứ. Bằng tình yêu ấy, Chúa Kitô đã hạ mình đến với chúng ta, Người đã sống nỗi khốn cùng của con người, đã chịu đựng hoàn cảnh bị đát nhất của chúng ta: bất công, bị phản bội, bị bỏ rơi; Người

(xem tiếp trang 3)

Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ XIV

GIÁO PHẬN VINH – Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội được tổ chức hằng năm, luân phiên tại các giáo phận trong Giáo tỉnh. Năm nay, Đại hội lần thứ XIV diễn ra tại giáo phận Vinh trong hai ngày 16-17 tháng Mười Một 2016 với chủ đề “*Hãy đi và hãy làm như vậy*” (Lc 10,37).



Ngày 16-11: Cung nghinh Thánh giá và khai mạc Đại hội

Vào lúc 14g30, Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ XIV đã chính thức khai mạc tại Quảng trường Tòa giám mục Xã Đoài của giáo phận Vinh với nghi thức cung nghinh Thánh giá.

Ngay sau không khí sôi động với những vũ khúc chào mừng, các tham dự viên lắng mình và cùng hướng về đoàn rước Thánh giá từ Nhà thờ

chính tòa Xã Đoài ra khu vực lễ đài.

Sau Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ XIII vào tháng 11/2015, Thánh giá đã được trao lại cho giáo phận Vinh. Từ đó đến nay, Thánh giá đã được cung nghinh qua 204 giáo xứ trên toàn giáo phận, từ chốn đô hội thị thành đến miền thôn quê, từ vùng sông nước đến chốn sơn địa...

(xem tiếp trang 4)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

thể Kitô hữu không tin những lời đồn thổi, nhưng kiên tâm chờ đợi trong hy vọng. Đây không phải là thứ nơm nớp chờ đợi, khoan tay, nhưng là thứ chờ đợi bằng cách sống hết mình để chuẩn bị cho trái đất đón Chúa trở lại.

Mùa vọng là thời gian đặc biệt để tập sống chờ đợi. Không phải chỉ là chờ mừng lễ Giáng sinh mà nhất là chờ đợi Chúa đến kết thúc dòng lịch sử. Ngày tận thế và ngày Chúa quang lâm là một. Đó là một ngày đáng sợ, không phải vì những hiện tượng kinh khủng sẽ xảy ra, nhưng vì là ngày Chúa đến phán xét kẻ sống người chết. Ngày đó còn là một ngày hội vui: ngày vui của Chúa Giêsu toàn thắng vinh quang, ngày vui của những người được cứu chuộc, ngày vui của cả vũ trụ vật chất được giải phóng. Tận thế là cánh cửa mở ra trời mới đất mới. Tất cả được đưa vào thế giới vĩnh cửu.

Có lẽ chúng ta hôm nay mong chờ Chúa đến ít hơn các Kitô hữu thuở ban đầu. Chẳng ai thích nghĩ đến ngày tận thế. Tận thế bị coi là chuyện tương lai xa vời. Cuộc sống hiện tại có vô số mối lo âu và hy vọng: ăn uống, cưới vợ, lấy chồng, làm ruộng, xây bột Thật ra, nghĩ đến ngày tận thế cũng cần như nghĩ đến cái chết của mình. Cái chết dạy người ta biết cách sống. Ngày tận thế dạy người ta biết cách xây dựng thế giới trên nền tảng vĩnh cửu, trên những giá trị trường tồn.

Đối với Kitô giáo, ngày tận thế không phải là ngày buồn, ngày của hủy diệt và tang tóc, nhưng là ngày của thân xác được sống lại, ngày khai sinh một thế giới mới không bị hận thù và chết chóc đe dọa. Ngày tận thế là ngày Chúa quang lâm. Chúng ta phải sẵn sàng ra đón Ngài. Sẵn sàng là cùng với Chúa xây dựng một trái đất đầy tình thương và công lý. Sẵn sàng là biến trái đất thành con đường dẫn tới Thiên đàng.

Ngày Chúa quang lâm là một ngày bất ngờ, nhưng nó sẽ ít bất ngờ đối với những ai biết sẵn sàng chờ đợi.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu,

(xem tiếp trang 3)

Đại học Công giáo miền Tây nước Pháp viếng thăm Học viện Công giáo Việt Nam



TP. HCM — Sáng ngày 17-11-2016, Học viện Công giáo Việt Nam (HVCGVN) đã hân hạnh đón tiếp phái đoàn của Đại học Công giáo miền Tây nước Pháp – L'Université catholique de l'Ouest (UCO) đến thăm và trao đổi về việc hợp tác trong tương lai gần. Phái đoàn UCO gồm có: Giáo sư Dominique Vermersch - Viện Trưởng UCO, Giáo sư Jeanm Robin - đặc trách học vụ của UCO và Bà Dương Quỳnh Giao - phụ trách học vụ Á Châu.

Phái đoàn đã có cuộc gặp gỡ với sinh viên Khóa I Cao học thần học chuyên ngành Tín lý và Thánh Kinh của HVCGVN. Sau đó phái đoàn UCO làm việc với Đức cha Viện trưởng cùng các giáo sư của Học viện về sự hợp tác trong tương lai giữa HVCGVN và UCO.

Giáo sư Viện trưởng UCO nhấn mạnh đến ý nghĩa của chuyến viếng thăm HVCGVN là muốn mở rộng sự hợp tác tương trợ lẫn nhau trong sứ vụ phục vụ Giáo hội, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục: “Đại học Công giáo có sứ mạng phục vụ Giáo hội và chúng ta cùng nâng đỡ nhau để làm tốt sứ mạng này.” Với tinh thần trên, chuyến viếng thăm đã mở ra một viễn ảnh tốt đẹp cho sự hợp tác của hai đại học Công giáo Việt Nam và nước Pháp. ■

Đức Thánh Cha Phanxicô: “Năm Thánh và Đại kết là hoa trái của Vatican II”

WHD (19.11.2016) – Nhân dịp bế mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót, Đức Thánh Cha Phanxicô đã trả lời phỏng vấn của nhật báo Công giáo *Avvenire* (Italia). Ngài nói Năm Thánh và Đại kết là hoa trái của Công đồng Vatican II.

Trong cuộc phỏng vấn dài của *Avvenire*, Đức Thánh Cha nêu nhận định của ngài về Năm Thánh Lòng Thương Xót và đề cập đến cuộc hành trình phức tạp đi đến sự Hiệp nhất Kitô giáo cũng như di sản của Công đồng Vatican II.

Từ Nhà Santa Maria, Đức Thánh Cha nói con đường sống và làm chứng cho Tin Mừng mà Giáo hội theo đuổi chính là con đường của lòng thương xót, chứ không theo đuổi một ý thức hệ.

Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết ngài không có kế hoạch mở Năm Thánh. “Tôi cứ để cho Chúa Thánh Thần dẫn dắt”, ngài nói.

Nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự tha thứ, Đức Thánh Cha nói ngài vẫn cho rằng Thiên Chúa có trí nhớ kém. “Chúa tha thứ và lãng quên”.

Nêu lên mối quan tâm của mình về



sự Hiệp nhất Kitô giáo, Đức Thánh Cha nhấn mạnh các bước quan trọng trên con đường hoà giải giữa các Kitô hữu đã thực hiện trong Năm Thánh Ngoại thường, đồng thời lưu ý việc làm này chính là trở lại với Vatican II.

Hiệp nhất, Đức Thánh Cha nói, có ba lối đi: cùng nhau làm việc bác ái, cùng nhau cầu nguyện, và nhìn nhận việc tuyên xưng chung qua việc tử đạo chung, việc đại kết bằng máu.

Với việc đại kết, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, quan trọng là phục vụ người nghèo, họ chính là “thân xác của Đức Kitô”.

Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ bế mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót vào Chúa nhật 20-11, lễ Chúa Kitô Vua. ■

(Vatican Radio)

Năm Thánh Lòng Thương xót đã kết thúc...

đã trải qua cái chết, được chôn trong mồ và xuống âm phủ. Bằng cách này, vị Vua của chúng ta đã đi đến tận cùng vũ trụ để ôm lấy và cứu vớt tất cả những kẻ sống. Người không kết án chúng ta, thậm chí cũng không chinh phục chúng ta, Người không hề xâm phạm quyền tự do của chúng ta nhưng mở đường cho chúng ta bằng tình yêu khiêm hạ: tình yêu tha thứ tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả (x. 1 Cr 13,7). Chỉ có tình yêu này mới chiến thắng và luôn chiến thắng những kẻ thù lớn của chúng ta: tội lỗi, cái chết và nỗi sợ. ... Hôm nay, chúng ta vui mừng chia sẻ nét huy hoàng được có Chúa Giêsu là Vua của chúng ta: vương quyền tình yêu của Người biến đổi tội lỗi thành ân sủng, sự chết thành phục sinh, nỗi sợ hãi thành niềm tin tưởng”.

Đức Thánh Cha nói tiếp: “Nhưng sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu chúng ta tin rằng Chúa Giêsu là Vua vũ trụ và là trung tâm của lịch sử mà lại không nhận Người làm Chúa của cuộc sống chúng ta: tất cả đều vô ích nếu chúng ta không đón nhận chính Người và cung cách cai trị của Người”.

Và Đức Thánh Cha quảng diễn về ba nhân vật trong bài Phúc âm: dân chúng đứng nhìn, những người đứng gần thập giá và kẻ trộm lành.

Cũng như dân chúng đứng nhìn, “trước những hoàn cảnh của cuộc sống hay trước những mong đợi chưa tròn, chúng ta cũng có thể bị cám dỗ giữ khoảng cách với vương quyền của Chúa Giêsu, không hoàn toàn chấp nhận cơ vấp phạm là tình yêu khiêm hạ của Người, một tình yêu dần vật và làm phiền chúng ta”. Đang khi đó, “dân thánh – có Chúa Giêsu là Vua –, được kêu gọi đi theo con đường tình yêu cụ thể của Ngài; để hằng ngày mỗi người sẽ tự hỏi mình: “Tình yêu đòi hỏi tôi điều gì, thúc đẩy tôi đi đâu? Tôi trả lời với Chúa Giêsu như thế nào bằng cuộc sống của tôi?”

“Nhóm thứ hai gồm nhiều người: những người lãnh đạo dân chúng, binh lính và một phạm nhân. Họ chế giễu Chúa Giêsu. Họ thách thức Chúa: ‘Hãy cứu lấy mình đi!’ (Lc 23,35.37.39). Cám dỗ này còn tệ hại hơn cám dỗ của dân chúng. Ở đây họ thử thách Chúa như ma quỷ đã thử Chúa ở những trang đầu của Phúc âm (Lc 4,1-13)... Đây là cơn cám dỗ khủng khiếp nhất, cơn cám dỗ đầu tiên và cơn cám dỗ cuối cùng trong Phúc âm. ... Chúa Giêsu đã không đáp lại, không làm

gì. Người không tự bảo vệ, không tìm cách thuyết phục, không biện minh cho vương quyền của Người. Mà vẫn cứ yêu thương, tha thứ, Người sống giây phút thử thách này theo ý Chúa Cha, để tình yêu mang lại hoa trái”.

“Để đón nhận vương quyền của Chúa Giêsu, chúng ta được mời gọi chống lại cơn cám dỗ này, nhìn lên Đấng chịu đóng đinh, để càng thêm trung tín với Người. Biết bao lần chúng ta đi tìm những tiện nghi và an toàn của thế gian. Biết bao lần chúng ta bị cám dỗ xuống khỏi thập giá. Sức hấp dẫn của quyền lực và thành công dường như là một cách truyền bá Tin Mừng nhanh chóng và dễ dàng, chúng ta quên đi quá nhanh triều đại của Thiên Chúa hoạt động như thế nào. Năm Thánh Lòng Thương xót này mời gọi chúng ta khám phá lại điều cốt lõi, trở lại với điều chính yếu. Thời khắc của lòng thương xót này mời gọi chúng ta nhìn vào khuôn mặt thật của vị Vua của chúng ta, rạng ngời trong ngày Phục sinh, và khám phá lại khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp của Giáo hội tỏa sáng khi Giáo hội ấy niềm nở, tự do, trung tín, nghèo của cải nhưng giàu yêu thương, hăng say truyền giáo”.

“Một nhân vật khác xuất hiện trong Phúc âm, ở gần Chúa Giêsu hơn, là người trộm lành. Người ấy cầu nguyện rằng: ‘Lạy Ngài Giêsu, khi vào vương quốc của Ngài, xin nhớ đến tôi!’ (c. 42). Người này chỉ đơn giản nhìn vào Chúa Giêsu, tin vào triều đại của Người. Anh không đóng kín vào mình, nhưng cùng với những sai lầm, tội lỗi và những lo lắng của mình, anh thân thưa với Chúa Giêsu. Anh xin Chúa nhớ đến anh và anh đã được hưởng lòng thương xót của Thiên Chúa: ‘Hôm nay, anh sẽ được ở trên Thiên đàng với tôi’ (c. 43). Thiên Chúa nhớ đến chúng ta khi chúng ta cho Ngài cơ hội. Ngài sẵn sàng xóa sạch tội lỗi luôn mãi, vì trí nhớ của Ngài – không giống như chúng ta – không nhớ điều xấu chúng ta đã phạm và những bất công chúng ta đã làm. Thiên Chúa không nhớ đến tội lỗi, nhưng nhớ đến chúng ta, mỗi người chúng ta, là con cái yêu quý của Ngài. Và Thiên Chúa tin rằng luôn luôn có thể bắt đầu lại, có thể đứng lên”.

“Chúng ta cũng xin được trí nhớ cởi mở và sống động này. Chúng ta hãy xin ơn đừng bao giờ đóng cửa hoà giải và tha thứ, nhưng biết vượt qua điều xấu và những bất đồng, bằng cách mở ra mọi con đường hy vọng.

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

nếu ngày mai Chúa quang lâm, chắc chúng con sẽ vô cùng lúng túng.

Thế giới này còn bao điều khiếm khuyết, dở dang, còn bao điều nằm ngoài vòng tay của Chúa.

Chúa đâu muốn đến để hủy diệt, Chúa đâu muốn mất một người nào...

Xin cho chúng con biết cộng tác với Chúa xây dựng một thế giới yêu thương và công bằng, vui tươi và hạnh phúc, để ngày Chúa đến thực là một ngày vui trọn vẹn cho mọi người và cho cả vũ trụ.

Xin nuôi dưỡng nơi chúng con niềm tin vững vàng và niềm hy vọng nồng cháy, để tất cả những gì chúng con làm đều nhằm chuẩn bị cho ngày Chúa trở lại. ■

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

Như Thiên Chúa đã tin tưởng chúng ta, vượt xa công trạng của chúng ta, chúng ta cũng được kêu gọi gieo niềm hy vọng và tạo cơ hội cho những người khác. Dù Cửa Thánh đã đóng lại, cửa thực sự của lòng thương xót vẫn luôn mở rộng cho chúng ta, chính là Thánh Tâm Chúa Kitô. Từ cạnh sườn bị đâm thấu của Đấng chịu đóng đinh, tuôn trào lòng thương xót, niềm an ủi và hy vọng đến bất tận”.

Kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha nói: “Nhiều người hành hương đã bước qua Cửa Thánh để hưởng nếm lòng nhân lành cao cả của Chúa. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì điều đó và nhớ rằng chúng ta đã được thương xót để cũng biết xót thương, để trở nên khí cụ của lòng thương xót. Chúng ta hãy cùng nhau tiến bước trên con đường này. Xin Mẹ Maria đồng hành với chúng ta, Mẹ đã sinh ra chúng ta vì Mẹ là Mẹ dịu hiền của Giáo hội, Mẹ đã muốn quy tụ tất cả chúng ta dưới áo choàng của Mẹ. Dưới chân thập giá Mẹ đã nhìn thấy người trộm lành được ơn tha thứ và nhận người môn đệ của Chúa Giêsu làm con Mẹ. Mẹ là Mẹ hay thương xót. Chúng ta phó thác cho Mẹ; mọi hoàn cảnh, mọi lời nguyện xin dâng lên đôi mắt xót thương của Mẹ sẽ được đón nhận”. ■

Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ XIV

để ban tràn đầy ân sủng cho mảnh đất Nghệ-Tĩnh-Bình, để tuôn trào dòng thánh lộc vô biên của Lòng Chúa Thương xót và để tấm mát vùng đất “cát trắng gió Lào” luôn phải hứng chịu bao thiên tai và nhân họa.

Và giờ đây Thánh giá - niềm tin và điểm tựa của người Kitô hữu - lại hiện diện giữa lòng Đại hội, để đồng hành và hướng dẫn Đại hội.

Sau nghi thức cung nghinh Thánh giá là chương trình khai mạc với nghi thức diễu hành của các đoàn thuộc 10 giáo phận trong Giáo tỉnh.

Từng đoàn bạn trẻ đại diện các giáo phận tiến vào lễ đài trong lời giới thiệu với những nét chính yếu về đời sống văn hoá và đức tin của từng địa phương. Mỗi đoàn diễu hành mang một màu sắc riêng biểu trưng cho một loài hoa trong vườn hoa muôn sắc của Giáo hội.

Vào lúc 16g00, toàn Đại hội hướng về phía cờ Đại hội để tham dự nghi thức thượng cờ. Lá cờ của Đại hội được giương cao trên bầu trời Toà giám mục Xã Đoài. Sau đó, Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục giáo phận Vinh, tuyên bố khai mạc Đại hội.

Đại hội tiếp tục với bài thuyết trình của nữ tu Maria Hồng Quế (OP) và chuyên viên huấn luyện Luca Nguyễn Võ Quang Tâm, với đề tài “Hãy trở nên chứng tá cho Lòng Thương Xót của Thiên Chúa”.

Buổi tối, vào lúc 19g00 các bạn trẻ lại quy tụ ở Quảng trường Toà Giám mục để tham dự Đêm Nghệ thuật và Diễn nguyện của Đại hội. Ngay sau những màn khởi động hết sức sôi động của các bạn linh hoạt viên, đúng 19g30, Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp đã tuyên bố khai mạc Đêm Nghệ thuật và Diễn nguyện.

Đêm Nghệ thuật và Diễn nguyện là một chương trình có ý nghĩa đặc biệt đối với mỗi kỳ Đại hội, là dịp để mỗi giáo phận giới thiệu bản sắc văn hoá riêng của mình. Đó không chỉ là những giây phút thư giãn, giải trí bổ ích sau một ngày Đại hội mệt mỏi, nhưng còn là cầu nối để các bạn trẻ có thể giao lưu, học hỏi. Và trong Đại hội lần này, Đêm Nghệ thuật và Diễn nguyện là cơ hội khẳng định những giá trị nhân văn cao đẹp trong cuộc sống với những chứng tá ca tụng Lòng Thương Xót của Chúa.

Ngày 17-11: Thánh lễ bế mạc Đại hội và nghi thức trao Thánh giá

Cao điểm của Đại hội là Thánh lễ bế mạc diễn ra lúc 8g30 sáng thứ Năm 17-11-2016, cùng với nghi thức trao Thánh giá và cờ giới trẻ cho giáo phận Thanh Hoá, nơi sẽ diễn ra Đại hội lần thứ XV (2017).

Thánh lễ do Đức hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, chủ tế, với sự đồng tế của Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli, Đại diện Toà Thánh tại Việt Nam; Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế; cùng quý Đức cha và hơn 300 linh mục đến từ 10 giáo phận miền Bắc. Hiệp dâng thánh lễ có đông đảo quý tu sĩ nam nữ và hơn 20.000 bạn trẻ đang tham dự Đại hội.

Trước đó, vào lúc 7g00, Đức hồng y và quý Đức cha đã gặp gỡ các bạn trẻ tham dự Đại hội. Qua cuộc gặp gỡ, các vị chủ chăn đã trình bày các đề tài liên quan đến đời sống của người trẻ hiện nay như: *Giới trẻ với việc bảo vệ môi trường, Giới trẻ và tình yêu, Giới trẻ và mạng xã hội...* hầu giúp các bạn trẻ có hành trang sống đạo tốt hơn.

Khởi đi từ chủ đề Đại hội “*Hãy đi và hãy làm như vậy*” (Lc 10, 37), trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, Giám mục Giáo phận Hải Phòng, Phó Tổng thư ký HĐGM Việt Nam, đã nhắn nhủ các bạn trẻ, ngang qua đời sống của mình giữa xã hội ngày hôm nay phải can đảm làm chứng cho sự thật và niềm vui bắt nguồn từ Tin Mừng Tình Yêu. Ngài nói: “*Các bạn hãy cảm nhận Thiên Chúa giàu lòng thương xót đang từng ngày đụng chạm đến trái tim của của các bạn. Hãy để Lòng Thương Xót của Chúa hiện diện trong đời sống và để Chúa biến đổi căn bản trong con người của các bạn; để từ đó chúng ta có những lời nói khác, hành động khác, không còn là con người cũ nữa, bởi vì chúng ta đã đắm chìm trong Lòng Thương Xót của Chúa. Mỗi chúng ta đều gặp gỡ Chúa Giêsu và mỗi người được Ngài chạm tới bằng mỗi cách khác nhau. Nhưng chắc chắn một điều, sau khi Đại hội*

kết thúc chúng ta trở về với cuộc sống thường ngày, chúng ta có chung sứ mạng loan truyền và sống đời chúng ta Lòng Thương Xót của Chúa”.

Nhấn nhủ với các bạn trẻ vào cuối thánh lễ, Đức Tổng giám mục Girelli đã mời gọi các bạn trẻ luôn biết hướng đến sự thật, nói sự thật, bảo



vệ sự thật và biết thưởng ngoạn cái đẹp xuất phát từ Thiên Chúa.

Sau phép lành cuối lễ, trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng, là nghi thức trao Thánh giá và cờ Đại hội Giới trẻ cho giáo phận Thanh Hoá, sẽ diễn ra Đại hội lần thứ XV vào năm sau. Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục giáo phận Vinh, đã trao Thánh giá Đại hội cho Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Giám quản giáo phận Thanh Hoá, và các bạn trẻ giáo phận Thanh Hoá. Giây phút đón nhận Thánh giá thật linh thiêng và xúc động, để rồi vỡ oà trong niềm vui và hạnh phúc của các bạn trẻ giáo phận Thanh Hoá, cùng với dòng cảm xúc ngậm ngùi luyện lưu của các bạn trẻ giáo phận Vinh.

Đại hội kết thúc với lời cảm ơn và tuyên bố bế mạc của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên – Trưởng Ban Tổ chức Đại hội lần này. “*Hãy đi và hãy làm như vậy*” (Lc 10, 37) nghĩa là hãy đi ra và thực thi lòng thương xót - âm hưởng chủ đạo của kỳ Đại hội lần này, là lời thúc bách của Chúa Giêsu đối với mỗi người trẻ. Ước mong lời mời gọi của Tin Mừng qua tinh thần và chủ đề của Đại hội Giới trẻ lần này thấm đẫm và sẽ mãi đọng lại trong tâm hồn mỗi người trẻ và được tỏ bày ra qua chính cuộc sống thường ngày của các bạn. Và đó cũng là mong ước của các thành viên Ban tổ chức với bao nhiêu nỗ lực, hy sinh qua công tác chuẩn bị, tổ chức và phục vụ cho Đại hội lần này được thành công tốt đẹp. ■

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam
tuyển chọn bài viết, tin tức từ hdgmvietnam.org,
phát hành thứ Năm hằng tuần trên trang hdgmvietnam.org
theo dạng pdf