



**SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT**

*

Ngày 28-10-2018

Chúa nhật 30 Thường niên

Xin thương xót tôi

LỜI CHÚA: Mc 10,46-52

Hôm ấy, Khi Đức Giêsu cùng với các môn đệ và đám đông dân chúng ra khỏi thành Giêrikhô, thì có một người hành khất mù, tên là Báctimê, con ông Timê, đang ngồi ở vệ đường. Vừa nghe nói đó là Đức Giêsu Nadarét, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: “Lạy ông Giêsu, Con vua Davít, xin dù lòng thương tôi!” Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: “Lạy Con vua Davít, xin dù lòng thương tôi!”

Đức Giêsu đứng lại và nói: “Gọi anh ta lại đây!” Người ta gọi anh mù và bảo: “Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy!” Anh mù liền vắt áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giêsu. Người hỏi: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?” Anh mù đáp: “Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được”. Người nói: “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh!” Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi.

SUY NIỆM

Con mắt là một bộ phận hết sức mong manh, dễ bị tổn thương, dễ bị nhiễm trùng, nhất là trong điều kiện vệ sinh ngày xưa. Chúng ta không rõ nguyên nhân khiến anh Bác timê bị mù, chỉ biết anh không mù từ lúc lọt lòng mẹ. Anh đã từng được thường thức ánh nắng ban mai hay nhìn ngắm những người

(xem tiếp trang 2)

**Thánh lễ Khánh thành
và Làm phép tượng Đức Mẹ La Vang tại Thánh địa**



Vào lúc 9g00 (khoảng 13g00 giờ Việt Nam) ngày 18.10.2018, Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng giám mục Huế, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã chủ tế Thánh lễ Khánh thành và Làm phép tượng Đức Mẹ La Vang, được đặt trong khuôn viên Nhà thờ Hòn Bia Giao Ước trên đồi Kyriat Yearim - Israel.

Đồng tế với ngài trong Thánh lễ này có Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh,

nguyên Giám mục Kontum, hơn 100 linh mục đến từ khắp nơi trên thế giới, cùng với sự tham dự của khoảng hơn 50 nữ tu, gần 600 giáo dân đang hành hương tại Thánh địa cũng hiện diện trong Thánh lễ này.

Những ngày trước khi sự kiện trọng đại này diễn ra, nhiều đoàn hành hương khắp nơi trong đó có phái đoàn của Tổng giáo phận Huế đã có mặt tại Thánh địa, và trong ngày khánh thành hôm nay, nhiều người đã đi đến đồi Kyriat Yearim từ rất sớm, điều đó nói lên tâm tình yêu mến Đức Mẹ La Vang của đoàn con cái khắp nơi trên thế giới.

Trước khi bắt đầu Thánh lễ, cha Gioan Trần Công Nghị, Giám đốc VietCatholic có đôi lời giới thiệu quý

(xem tiếp trang 4)

**Thượng Hội đồng Giám mục:
Người trẻ đã không được trọng dụng
chứ không phải là vô dụng**

VATICAN – Bản dự thảo Tài liệu cuối cùng của Thượng Hội đồng Giám mục về “Người trẻ, Đức tin và sự Phân định ơn gọi” được trình bày cho các Nghị phụ trong phiên họp chung vào sáng thứ Ba 23/10 đã được các ngài hoan nghênh đón nhận bằng một tràng pháo tay thật

dài, ông Paolo Ruffini, Bộ trưởng Bộ Truyền thông Toà Thánh, cho biết như trên trong buổi họp báo theo thông lệ vào buổi trưa mỗi ngày. Vào thứ Tư 24/10, các Nghị phụ sẽ đưa ra các đề nghị để bổ sung cho Tài liệu cuối cùng. Tiến sĩ Ruffini nói rằng văn kiện này khác với Tài liệu làm việc (Instrumentum Laboris), nhưng phản ánh nhiều vấn đề đã được nêu trong



Tài liệu đó. Ông nói rằng biểu tượng cho toàn bộ văn kiện là câu chuyện trong Kinh Thánh về Con đường Emmaus. Ông cũng nói rằng một bức thư đang được soạn thảo để gửi đến người trẻ.

Trí tuệ và sức mạnh giúp chúng ta tiến về phía trước

(xem tiếp trang 2)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

thân yêu, bè bạn. Bây giờ chỉ có bóng tối triền miên. Anh Bác-timê sống bằng nghề hành khất, ngồi ăn xin bên vệ đường, sống bên lề xã hội. Danh tiếng của Đức Giêsu Nadarét, anh đã được nghe nhiều. Ngài có thể làm người mù bẩm sinh sáng mắt. Anh tin vào Ngài, thầm mong có ngày được gặp.

Bài Tin Mừng hôm nay kể lại cuộc hạnh ngộ ấy. Rất tình cờ, Đức Giêsu đi ngang qua đời anh. Anh mù lòa, ngồi đó như chỉ chờ giây phút này. Khi nghe biết là Đức Giêsu cùng với đám đông đi qua, anh thấy cơ may đã đến. Tất cả sức mạnh của anh nằm ở tiếng kêu, tiếng kêu thống thiết bi ai của một người đau khổ, nhưng cũng là tiếng kêu đầy tin tưởng, hy vọng.

“Lạy ông Giêsu, Con vua Davít, xin thương xót tôi!” Tiếng kêu báo hiệu một sự hiện diện, một cầu cứu. Nhiều người muốn bịt miệng anh, nhưng anh chẳng sợ gì đe dọa. Càng bị đe dọa, anh càng gào to hơn nhiều. Cuối cùng tiếng của anh đã đến tai Đức Giêsu. Ngài dừng lại và sai người đi gọi anh, vì Ngài cũng chưa rõ anh đang ở đâu. Khi biết mình được gọi, anh vội vã và vui sướng vất bỏ cái áo choàng vướng víu, nhảy cẳng lên mà đến với Đức Giêsu. Anh đi như một người đã sáng mắt, bởi thực ra mắt của lòng anh đã sáng rồi. Khi được khỏi, lòng tin của anh thêm mạnh mẽ hơn. Anh thấy lại mặt trời, anh gấp Đấng cho anh ánh sáng. Không ngồi ở vệ đường nữa, anh đứng lên đi theo Đức Giêsu.

“Xin thương xót tôi. Xin cho tôi nhìn thấy lại”. Đây có phải là tiếng kêu của tôi không? Khả năng thấy là một khả năng mỏng dòn. Ta có thể thấy điều này mà không thấy điều kia. Tôi có thể lúc thấy lúc không, hay cố ý không muốn thấy. Lắm khi tôi không đủ sức để ra khỏi sự mù lòa của mình. Tôi có kêu gào với Chúa để xin được ơn thấy lại không? Một người mù chữ, dù đã được xóa mù, vẫn có thể mù lại. Chính vì thế tôi cứ phải xin cho mình được thấy luôn. Thấy mình bé nhỏ, thấy Chúa bao la, thấy anh em dễ mến. Thấy là đi vào một con

(xem tiếp trang 3)

Thượng Hội đồng Giám mục: Người trẻ đã không được trọng dụng...

Anh Joseph Sepati Moeono-Kolio, một dự thính viên người Samoa, đại diện cho Caritas Quốc tế và Châu Đại Dương, cho biết Thượng Hội đồng là một kinh nghiệm tuyệt vời. Anh nói rằng đã đến lúc Giáo hội suy ngẫm về sự dấn thân trong thế giới, ý thức rõ về những thách đố mà Giáo hội phải đổi mới và chủ động đi ra để đáp lại những thách đố ấy. Anh nói rằng Thượng Hội đồng đã nói về giáo huấn xã hội của Giáo hội Công giáo và làm sao để trang bị cho người trẻ ra đi và áp dụng giáo huấn ấy trong thế giới để đổi mới với những vấn đề họ gặp phải.

Anh Sepati nói rằng một hình ảnh của Thượng Hội đồng Giám mục theo bối cảnh của riêng anh, là người ở khu vực Thái Bình Dương, đó là người già khôn ngoan và người trẻ cùng ở trên một chiếc thuyền. Người già biết cách đọc các vì sao và thông thuộc các đại dương, còn người trẻ có sức mạnh làm cho con thuyền tiến lên.

Thượng Hội đồng giống như một trường học

Đức Hồng y Charles Maung Bo (Myanmar) nói rằng sau Thượng Hội đồng đích thân ngài và Giáo hội tại Myanmar sẽ quan tâm nhiều hơn đến giới trẻ. Ngài nói ngài nhìn nhận người trẻ đã không được lắng nghe một cách xứng đáng. Ngài cũng nói Giáo hội cần nhận ra rằng người trẻ đã không được trọng dụng chứ không phải là vô dụng. Đức Hồng y Bo nói rằng ngài hy vọng toàn thể Giáo hội sẽ chú ý đến người trẻ và thực hiện các khuyến nghị của Thượng Hội đồng.

Đức Hồng y Luis Antonio Tagle (Philippines) nói rằng ngài không thích so sánh các Thượng Hội đồng, vì ngài đã tham dự tổng cộng 7 Thượng Hội đồng Giám mục. Thượng Hội đồng này giống như một trường học, người trẻ đã dạy chúng ta, ngài giải thích, bằng cách chia sẻ những ước mơ và kỳ vọng nhưng nhất là bằng cách kể lại những câu chuyện của mình.

Phụ nữ

Đức Hồng y Tagle nói rằng đây cũng là một Thượng Hội đồng khác biệt vì tiếng nói của phụ nữ chắc chắn là một trọng tâm. Ngài nói rằng nhiều Nghị phụ đề nghị nên sử dụng các

nhân vật nữ trong Kinh Thánh như nguồn sáng để giải thích cho người trẻ hôm nay. Ngài nói rằng chứng từ của các bạn trẻ nữ tại Thượng Hội đồng Giám mục khơi mở những chân trời thật cần thiết tại Thượng Hội đồng. Đức Hồng y nói rằng khi chúng ta bàn về sự đa dạng, thì không phải chỉ nói về văn hóa mà còn là về kinh nghiệm độc đáo của phụ nữ nữa.

Di dân và giáo dục

Đức Tổng giám mục Bienvenu Manamika Bafouakouahou (Congo) cho biết ngài sử dụng hình ảnh sau đây cho Thượng Hội đồng: Tài liệu cuối cùng của Thượng Hội đồng sẽ là tài liệu đưa các giám mục vào quỹ đạo, để đến lượt các ngài - như những vẹt tinh - sẽ gửi tín hiệu đến những người trẻ trên thế giới.

Đức Tổng giám mục Bafouakouahou nói rằng mỗi nơi trên thế giới sẽ có các vấn đề khác nhau về người trẻ. Đối với ngài, di dân thực sự đang là một vấn đề. Người trẻ đang tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn nhưng họ cũng bị đuổi khỏi nhà mình, bị trục xuất khỏi quê hương mình. Đây là hệ quả của hệ sinh thái bị suy thoái do các công ty đa quốc gia gây ra. Ngài nói rằng những thứ như COP21 (Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Biến đổi Khí hậu) thường không được tôn trọng mặc dù tất cả các bên tham gia đã hứa hẹn.

Đức Tổng Giám mục Bafouakouahou nói tiếp, một mối quan tâm lớn khác là đào tạo và giáo dục. Ngài nhận định rằng giáo dục ở châu Âu là tiến bộ nhưng ở nhiều nước châu Phi, đây vẫn là một vấn đề nghiêm trọng. Cần phải làm gì đó để người trẻ có thể lớn lên và đem lại sự phát triển toàn diện cho châu Phi.

Đức Thánh Cha tham dự buổi lễ ra mắt một quyển sách mới

Tại buổi họp báo, cha Antonio Spadaro đã nói về một quyển sách sẽ ra mắt vào buổi tối cùng ngày; và Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ có mặt trong buổi lễ ra mắt tác phẩm này để trả lời các câu hỏi. Quyển sách nhan đề “Sự Khôn ngoan của Thời gian” nhằm mục đích bắc cầu và kết nối các thế hệ. Cha Spadaro nói rằng Đức Thánh Cha đã tham gia thực hiện tác phẩm theo ba cách: viết lời tựa, thuật lại kinh nghiệm của riêng ngài với tư cách một người cao niên và hướng dẫn về mặt thiêng liêng với những bình giải về các câu chuyện trong quyển sách. ■

(Vatican News, 23/10/2018)

Hội thảo Thánh Nhạc lần thứ 43



Từ ngày thành lập đến nay, cứ mỗi năm 2 lần, Ủy ban Thánh nhạc (UBTN) trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGMVN) đều tổ chức Đại hội hoặc Hội thảo về Thánh nhạc.

Mỗi lần Đại hội hoặc Hội thảo, một chuyên viên về âm nhạc và phụng vụ được mời trình bày một đề tài mang tính học thuật, như: *Tính tôn giáo và văn chương trong bản văn Thánh ca; Hội nhập văn hóa Nhạc Phụng vụ tại Việt Nam; Tổng quát nhạc Bình ca; Một số kiểu âm nhạc Tây phương*; v.v...

Nhưng Hội thảo Thánh nhạc lần thứ 43 vừa qua (từ 8g00 đến 11g40, ngày thứ Ba, 16 tháng Mười năm 2018, tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn-TPHCM) lại khác. Hội thảo lần này, thay vì tập trung vào bài thuyết trình của một nhà chuyên môn, các hội thảo viên (190 người) lần lượt lắng nghe các linh mục trưởng ban Thánh nhạc giáo phận và Đại chủng viện kể chuyện hoạt động **mục vụ** thánh nhạc của địa phương mình trong gần 2 năm qua (2017-2018), trao đổi kinh nghiệm về mọi mặt sinh hoạt thánh nhạc, cũng như chia sẻ ước mơ hoạt động thánh nhạc trong tương lai.

1. Kể chuyện thuận lợi và khó khăn của mỗi giáo phận:

– **Thuận lợi:** nhờ có văn kiện Hướng dẫn Mục vụ Thánh nhạc của HĐGMVN (HDMVTN) chính thức áp dụng từ ngày 28 tháng 4 năm 2017, các linh mục trưởng ban và đặc trách thánh nhạc có một cẩm nang (một kim chỉ nam) thống nhất để hướng dẫn các ca đoàn, các ca trưởng, các nhạc sĩ trong việc sử dụng thánh ca cho đúng ý muốn của Giáo hội (không còn chuyện *trống đánh xuôi kèn thổi ngược* nữa). Tập văn kiện này còn được các giáo phận, các giáo xứ và các cộng đoàn chủng viện, dòng tu đón nhận, hưởng ứng và tìm hiểu.

Hầu hết các nơi đã tổ chức các buổi gặp gỡ trong giáo phận hoặc cộng đoàn dòng tu học hỏi và tìm hiểu văn kiện này. Riêng Đại chủng viện thánh Giuse Hà

Nội, Sài Gòn và Xuân Lộc dành hẳn một năm để các chủng sinh (linh mục tương lai) tìm hiểu kỹ lưỡng 232 số của văn kiện HDMVTN do các cha giáo thánh nhạc phụ trách.

Các Ban thánh nhạc cũng có nhiều sáng kiến để thúc đẩy các nhạc sĩ có thêm những sáng tác thánh ca mới đáp ứng nhu cầu mục vụ cụ thể của địa phương, đặc biệt các giáo phận có các cộng đoàn nói các thứ tiếng dân tộc ít người (Ban Mê Thuột, Kontum)

– Khó khăn:

- Khó khăn về huấn luyện nhân sự khi địa bàn quá rộng lớn, khó tập trung hết được như: các Giáo phận: Hưng Hóa, Phú Cường, Ban Mê Thuột, Qui Nhơn, ...
- Về nhân sự: đa phần các trưởng ban được Đức cha giáo phận chỉ định vì các cha năng động, nhiệt thành và ham mê thánh nhạc, cần được nâng cao chuyên môn hơn nữa ngõ hầu được các cha và các ca đoàn cộng tác tích cực giúp phần phát triển nền thánh nhạc giáo phận và dòng tu.

2. Trao đổi kinh nghiệm: khi lắng nghe những kinh nghiệm hoạt động của mỗi giáo phận, các hội thảo viên đã cảm nhận: mặc dù *cái khó bó cái khôn*, nhưng đồng thời chính hoàn cảnh khó khăn lại thúc đẩy các ban thánh nhạc cố gắng suy tư và bàn bạc với nhiều sáng kiến sinh hoạt thánh nhạc. Bởi vì ai cũng ý thức mọi sinh hoạt thánh nhạc “từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bối ợn Chúa” và tầm quan trọng của tinh thần làm việc chung giữa các thành viên trong các ban mục vụ thánh nhạc giáo phận. Như: nhiều giáo phận nhờ các cha phụ trách từng giáo hạt hoặc cụm hạt; -chia thành nhiều đợt huấn luyện theo từng cụm hạt khi tổ chức học hỏi thánh nhạc, giao lưu; -gặp gỡ chung các ca đoàn, ban kèn vào một thời điểm cố định trong năm như ngày lễ Bổn mạng của Ban thánh nhạc giáo phận; -soạn bài hát chung cho từng Chúa nhật; v.v...

3. Chia sẻ ước mơ: Từ những câu chuyện quá khứ, trăn trở hiện tại, các cha trưởng ban thánh nhạc giáo phận đã nhiệt thành gửi đến cho nhau những thao thức và ước mơ sẽ đến:

– UBTN sớm đăng lên trang mạng của HĐGMVN các bài thánh ca đã

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

đường dài hun hút. Chúng ta phải được Chúa xóa mù suốt đời. Chỉ trong ánh sáng của Chúa, tôi mới nhìn thấy ánh sáng.

CẦU NGUYỆN

Như người mù ngồi bên vệ đường xin Chúa dù lòng thương cho con được thấy.

Xin cho con được thấy bản thân với những yếu đuối và khuyết điểm, những giả hình và che đậy.

Cho con được thấy Chúa hiện diện bên con
cả những khi con không cảm nghiệm được.

Xin cho con thực sự muốn thấy, thực sự muốn để cho ánh sáng Chúa chiếu giải vào bóng tối của con.

Như người mù ngồi bên vệ đường xin Chúa dù lòng thương cho con được thấy. ■

Lm Anton Nguyễn Cao Siêu, SJ

được chỉnh sửa và in trong tuyển tập Thánh Ca Việt Nam (1 và 2).

– Xin Đức cha chủ tịch UBTN đề nghị với các vị chủ chăn của các giáo phận nhắc nhở các cha trong giáo phận mình quan tâm hơn nữa đến việc ca hát trong Phụng vụ. Nếu được, mỗi giáo phận nên cử linh mục đi học về thánh nhạc (trong hoặc ngoài nước).

– UBTN sớm hoàn thành tập sách Giải thích cụ thể một số điểm trong văn kiện HDMVTN để các cha trưởng ban có tài liệu giúp cho ca trưởng và ca đoàn nắm vững các chỉ dẫn về thánh nhạc mà HĐGMVN đã ban hành.

– Và nhiều ước mơ khác nữa cho sự phát triển nền Thánh nhạc Việt Nam.

Với 20 câu chuyện về thánh nhạc của 20 giáo phận và 1 câu chuyện của Ban thánh nhạc Đại chủng viện thánh Giuse Sài Gòn, Hội thảo lần thứ 43 đã để lại nhiều kỷ niệm và dấu ấn sâu sắc cho các hội thảo viên. Đây cũng là lần hội thảo có đầy đủ nhất các ban thánh nhạc các giáo phận, chủng viện và những đúc kết của Hội thảo cũng hết sức cụ thể và mang tính mục vụ cao. ■

Lm Nguyễn Duy
Thư ký UBTN-HĐGMVN

Thánh lễ Khánh thành và Làm phép tượng Đức Mẹ La Vang tại Thánh địa

Đức cha, quý cha, quý tu sĩ và các đoàn hành hương tham dự. Ngài cũng điểm qua những bước chuẩn bị, những điểm son trong hành trình vừa qua để có được Thánh lễ khánh thành này.

Mở đầu Thánh lễ, Đức Tổng giám mục Giuse đã nói lên ý nghĩa của Thánh lễ hôm nay là sự hợp mặt đặc biệt của nhiều đoàn trên thế giới, và mời gọi mọi người hãy hướng lòng lên Đức Mẹ La Vang để cầu nguyện cho quê hương đất nước, Giáo hội Việt Nam và cho mỗi người luôn được tràn đầy niềm vui và bình an.

Sau phần công bố Tin Mừng, Đức Tổng giám mục Giuse đã chia sẻ những tâm tình với cộng đoàn hiện diện. Trước hết, Ngài cảm thấy vui mừng khi lần đầu tiên tượng Đức Mẹ La Vang không chỉ hiện diện tại Việt Nam, mà hôm nay đã có mặt tại vùng Thánh địa linh thiêng này. Và để có được bức tượng Đức Mẹ La Vang hiện diện nơi đây, đầu tiên chính là nhờ những ý tưởng của cha Gioan Trần Công Nghị và nhóm bạn của ngài, sau đó là quá trình thực hiện với sự tư vấn, giúp đỡ của các tổ chức, các dòng tu và kinh phí đóng góp của mọi người yêu mến Đức Mẹ khắp nơi. Và khi có sự hiện diện của Đức Mẹ La Vang tại vùng Thánh địa này, mỗi người chúng ta tin rằng Đức Mẹ sẽ cầu bùa thêm cho Giáo hội, cho đất nước và con người Việt Nam, như khi xưa trái tim Mẹ luôn thao thức với mong muốn nâng đỡ, cứu giúp mọi người ở khấp mọi nơi biết chạy đến với Mẹ cho dù ở bất cứ nơi đâu hay trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Đức Tổng giám mục Giuse cũng chia sẻ rằng các đoàn hành hương hôm nay thật diễm phúc, khi là những người con đầu tiên đến kính chào Đức Mẹ La Vang tại nơi này. Và, với vị trí đặt tượng Đức Mẹ La Vang trên đồi cao, mang ý nghĩa Đức Mẹ từ đây có thể nhìn xuống đoàn con khấp nơi trên thế giới, nhìn từng đoàn hành hương vượt qua bao khó khăn để có thể đến với Đức Mẹ.

Kết thúc bài chia sẻ, Đức Tổng giám mục Giuse mời gọi mọi người hãy luôn biết noi gương đức tin trung thành của Đức Mẹ, hãy luôn biết chạy đến với Mẹ nhất là những khi gặp

Thánh lễ cầu nguyện cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên



Đức Hồng y Pietro Parolin: Hoà bình mà Thiên Chúa ban cho chúng ta vượt qua khỏi những kỳ vọng thế tục; hoà bình mà không có thập giá và thử thách thì không phải hoà bình của Chúa Kitô.

Tối 17/10/2018, tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô, Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Toà Thánh đã cử hành Thánh lễ cầu cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, một tín hữu Công giáo, và phu nhân đã tham dự Thánh lễ cùng với nhiều tín hữu Hàn Quốc, các vị giám mục, linh mục và đại diện ngoại giao đoàn của Toà Thánh.

gian nan thử thách, và mỗi người sẽ cảm thấy an tâm vì biết chắc rằng Mẹ sẽ nâng đỡ và ban ơn để vượt qua.

Tiếp đến, Đức Tổng giám mục Giuse long trọng cử hành nghi thức làm phép tượng Đức Mẹ La Vang, cùng với Lời nguyện tín hữu hiệp dâng lên Thiên Chúa trong ngày hồng phúc này.

Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể, hòa chung tâm tình tạ ơn của mọi thành phần dân Chúa khấp nơi, trong đó rất đông đang hiện diện tại Thánh địa và những người ở phương xa đang hướng lòng về Thánh lễ hôm nay.

Kết thúc Thánh lễ, Đức Tổng giám mục Giuse đã ban phép lành cho tất cả mọi người hiện diện. Các đoàn hành hương cùng chụp hình lưu niệm trước tượng bức tượng Đức Mẹ La Vang tại Thánh địa. ■

(Tổng giáo phận Huế)

Trong bài giảng, Đức Hồng y Parolin chia sẻ rằng ngài cầu nguyện cho hoà bình thế giới, đặc biệt là tại bán đảo Triều Tiên, để sau nhiều năm căng thẳng và chia rẽ, từ “hoà bình” cuối cùng có thể vang lên. Hoà bình được xây dựng bởi những lựa chọn hằng ngày, bởi sự cam kết

thiết thực trong việc phục vụ công lý và tình liên đới, bởi việc thúc đẩy nhân quyền và phẩm giá con người, và đặc biệt là việc chăm sóc những người yếu thế nhất. Nhưng trước hết, con người phải tin rằng hoà bình là một món quà đến từ Thiên Chúa.

Hoà bình là những trải nghiệm thực tế mỗi ngày, như Đức Thánh Cha thường nói “một hoà bình giữa những thử thách”. Hoà bình mà Thiên Chúa ban cho chúng ta vượt qua khỏi những kỳ vọng thế tục. Đây không phải là kết quả của một sự thỏa hiệp đơn giản, mà là một thực tế mới, bao gồm tất cả các chiều kích trong cuộc sống. Ngài nhận định rằng, hoà bình mà không có thập giá và thử thách thì không phải hoà bình của Chúa Kitô.

Đức Hồng y Parolin cũng nhắc đến thánh Giáo hoàng Phaolô VI trong Thông điệp của ngài nhân “Ngày thế giới vì hoà bình” lần đầu tiên vào năm 1968, trích dẫn lời thánh Gioan XXIII: “Chúng ta phải luôn nói về hoà bình. Thế giới phải được giáo dục để yêu thương, xây dựng và bảo vệ hoà bình”.

Ngài mời gọi mọi người cùng khấn cầu Thiên Chúa ban ơn sủng để thực hiện sứ mạng đích thực trong thế giới ngày nay, tin tưởng vào sức mạnh của thập giá và sự phục sinh của Chúa Kitô.

Với ân sủng của Thiên Chúa, con đường của sự tha thứ trở nên khả thi, sự chọn lựa tình huynh đệ giữa các dân tộc trở thành hiện thực, hoà bình trở nên một nhận thức được chia sẻ trong sự đa dạng của cộng đồng quốc tế. ■

(Vatican News, 18/10/2018)

**Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam
tuyển chọn bài viết, tin tức từ hdgmvietnam.com,
phát hành thứ Năm hàng tuần trên trang hdgmvietnam.com
theo dạng pdf**