

HÃY ĂN BÁNH VÀ UỐNG RƯỢU CỦA TA



Chuyện nước ngoài ngày xưa kể, vào thời nhà Tống, Lý Sỹ Hành trong một lần phụng mệnh triều đình đi sứ sang Triều Tiên có võ tướng Dư Anh theo cùng làm phụ tá. Sau khi hoàn thành sứ mệnh, Triều Tiên có biếu rất nhiều tặng phẩm nhưng Lý Sỹ Hành giao hết cho Dư Anh quản lý, chẳng bận tâm tặng phẩm của mình nhiều ít ra sao. Trên đường trở về, Dư Anh thấy đáy thuyền có chỗ bị thấm nước nên sợ vật phẩm của mình sẽ bị ẩm ướt hết. Thế là ông bèn lấy toàn bộ tặng phẩm tơ lụa gấm vóc của Lý Sỹ Hành đem lót ở đáy thuyền, rồi mới đặt những thứ của mình lên trên để tránh bị ẩm ướt. Khi thuyền ra giữa biển khơi, đột nhiên sóng gió nổi lên như muốn nhấn chìm con thuyền. Thuyền lại quá nặng, thuyền trưởng vội vàng yêu cầu Dư Anh vứt bỏ những vật phẩm đó đi để thuyền nhẹ bớt. Dư Anh lúc này cũng hoảng loạn; liền vội vàng vứt những vật phẩm trên thuyền ném xuống biển. Khi ném xuống được khoảng một nửa, thì sóng gió ngừng lại; thuyền đã thoát nạn. Về sau, Dư Anh kiểm tra lại số vật phẩm còn lại trên thuyền, mới phát hiện những thứ ném xuống biển toàn là những vật phẩm của mình. Còn những tặng phẩm của Lý Sỹ Hành vì chất đồng lót dưới đáy thuyền nên không bị mất mát, chỉ bị ướt một chút mà thôi.

Chuyện gần ngay ở nước ta, dân gian vẫn kể, nhà nọ có hai anh em, sau khi cha mẹ qua đời người anh lấy vợ ra ở riêng đã vợ vét hết tài sản, chỉ để lại cho người em một cây khế ở góc vườn. Người em dựng túp lều gần cây khế. Hàng ngày, chăm bón cây khế và làm thuê kiếm tiền nuôi thân. Cây khế cứ lớn dần, năm ấy bỗng sai trĩu quả người em mừng lắm. Một hôm, bỗng dưng có con chim lạ từ đâu bay tới cây khế và ăn khế của người em. Người em buồn lòng than thở với chim. Chim lạ đáp lại "Ăn một quả trả cục vàng may túi ba gang mang đi mà đựng". Mấy hôm sau như lời hứa, chim đến đón người em tới một hòn đảo rất nhiều vàng bạc, châu báu. Người em ngắm nhìn hòn đảo chỉ lấy vàng đầy túi ba gang không hơn, rồi lại cười lưng chim trở về, đem vàng đổi lấy thóc lúa, giúp đỡ những người khó khăn trong làng. Thấy vậy, người anh sang chơi và đòi đổi nhà, ruộng vườn của mình để lấy cây khế của người em. Người em đồng ý. Năm ấy cây khế cũng sai trĩu quả, chim lạ cũng đến ăn. Người anh cũng than thở khóc lóc. Chim đáp lại và hứa mang đi lấy vàng. Người anh liền bảo vợ may túi sáu gang để đựng được thật nhiều vàng. Thiên hạ có kẻ bảo anh ta khôn quá. Mấy hôm sau chim lạ đến đón người anh, đưa đến hòn đảo đầy vàng bạc, châu báu. Anh ta lấy vàng bạc đầy chắt chắt túi sáu gang của mình mang đi. Trên đường trở về, vì chở nặng quá, lại bay ngược gió, chim lạ mỏi cánh. Chim giục người anh vứt bớt vàng đi nhưng người anh nhất quyết không nghe. Chim phượng hoàng bức tức, nghiêng cánh hất anh xuống biển. Thế là hết đời người anh.

Thế mới biết:

“Khôn ngoan chẳng lại với Giời,
Bàn tay che lấp Mặt Trời được sao?”

I- KHÔN NGOAN ĐÍCH THỰC LÀ CON CÁI CỦA SỰ SÁNG

[:: Cong Giao Viet Nam ::](#)

Cả hai cái khôn trên đây, đều là khôn dại, khôn lỏi, khôn giả dối, không phải khôn ngoan đích thực, mà là khôn khéo để mưu mô lọc lừa. Đó là cái khôn của **não trạng tham lam, ích kỷ, bất công, tôn thờ vật chất, coi trọng bạc tiền**, cái khôn ngu xuẩn, rồ dại, cái khôn gian dối, quỷ quyệt, thủ đoạn, hay nói cho đúng, chính là cái **gian ngoan** của thế gian thường tình, như trong dụ ngôn “người quản lý bất lương”: Anh ta gọi các con nợ đến bảo họ viết lại văn tự đã mắc nợ chủ, ghi ít đi và được chủ khen là đã “hành động khôn khéo vì con cái đời này, khi đối xử với đồng loại, thì khôn khéo hơn con cái sự sáng” (Luca 16, 1-8). **Là con cái của Sự Sáng là làm theo thánh ý Chúa**, cho “đanh Cha cả sáng, cho nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”

* Bài đọc II trong thánh lễ Chúa Nhật XX hôm nay nhắc lại lời thánh Phaolô khuyên nhủ: “Anh hãy xét coi phải ăn ở thế nào cho xứng đáng, đừng như những kẻ đại dột, song như những người **khôn ngoan**: biết lợi dụng thời giờ, vì thời buổi này đen tối. Vì thế anh em chớ ăn ở bất cẩn, nhưng **hãy hiểu biết thế nào là thánh ý Thiên Chúa**. Anh em chớ say sưa rượu chè, vì rượu sinh ra dâm dục, nhưng hãy tiếp nhận dồi dào Chúa Thánh Thần, cùng nhau hát lên những thánh vịnh, những ca vãn và những bài ca đạo đức, hết lòng ca tụng Chúa. **Hãy luôn luôn cảm tạ Thiên Chúa là Cha trong mọi nơi mọi sự**, nhân danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta”. (Bài Đọc II: Ep 5, 15-20)

* Vì vậy, bước vào thánh lễ, cộng đoàn đáp ca thánh vịnh cảm tạ ca tụng Thiên Chúa:

“Tôi ca tụng Chúa không ngơi,
Miệng tôi không ngớt những lời ngợi khen.
Hỡi ai nghèo khó thấp hèn,
Nghe tôi hãnh diện vui lên vì Ngài!
Cùng tôi ca ngợi Chúa Trời,
Đồng thanh tán tụng danh Ngài liên miên!
“Đoàn dân thánh hãy tôn kính Chúa!
Sẽ chẳng còn thiếu của gì đâu!
Khốn thay cho kẻ sang giàu,
Bởi không kiếm Chúa nên mau khó nghèo!
“Các con hãy nghe theo Ta dạy,
Mà biết đàng thờ lạy Gia-vê!
Ai là người ham mê được sống,
Mong hạnh phúc năm tháng dài lâu,
Phải gìn giữ miệng làm sao
Tránh lời gian ác, hiểm sâu, tị hiềm,
Kẻo gây tranh chấp, buồn phiền!
Làm lành, lánh dữ, đem niềm an vui.”
(Tv 33, 2-3. 10-11. 12-13. 14-15)

[:: Cong Giao Viet Nam ::](#)

Khôn ngoan được nhân cách hoá. Sách Châm Ngôn đã tán dương Người là Đấng Khôn Ngoan ban tặng cho ta đức khôn ngoan:

“ Khôn Ngoan kêu gọi ngoài đường,
Khôn Ngoan cất tiếng quảng trường rền vang,
Giữa nơi náo nhiệt phố đông,
Giữa nơi thị trấn, giữa lòng thành đô”
(CN: 20-21)

“Chính Người ban tặng khôn ngoan,
Thông minh, tri thức, Người ban tràn đầy.
Hộ phù cho kẻ lòng ngay,
Người là khiên thuẫn cho ai có lòng.
Những ai chính trực, tín trung,
Người luôn dìu dắt để không lạc đường.
Bấy giờ con thấy tỏ tường,
Công minh, chính trực là đường vinh quang.
Một khi tri thức, khôn ngoan
Đã vào chan chứa đầy tràn hồn con,
Thì con sẽ có bình an,
Thì con sẽ được hân hoan vui mừng.”
(CN 2: 6-10)

::: Cong Giao Viet Nam :::

II- ĐẤNG KHÔN NGOAN MỜI MỌI NGƯỜI ĐẾN DỰ TIỆC NGƯỜI KHOẢN ĐÃI

* Người mời ăn bánh và uống rượu Người pha chế. Lời mời gọi được thuật lại trong Bài Đọc I sách Châm Ngôn:

“Khôn Ngoan xây cất nhà mình,
Dựng lên bảy cột đẹp xinh bội phần.
Người pha chế rượu đầy tràn.
Ngà con thú vật, dọn bàn đãi ăn.
“Người sai tì nữ gia nhân,
Đi mời thực khách xa gần đến mau.
Vào thành lên các chốn cao,
Người la lớn tiếng kêu gào khắp nơi:
“Lại đây, hết thảy các người!
Lại đây, tất cả các người ngây thơ!
Hỡi người ngu dốt dại khờ,
Đến mà ăn bánh, ta chờ các người!
Rượu ta pha chế, ta mời
Các người từ bốn phương trời tới đây!
Nếu thôi khờ dại thơ-ngây,
Các con được sống những ngày thanh thơ.
Chọn đường hiểu biết mà noi,
Các con sẽ được sống đời an vui!”
(CN 9: 1-6)

::: Cong Giao Viet Nam :::

* Lời mời gọi ấy được lập lại trong Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan:

“Chúa Giêsu phán cùng dân Do-thái: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống”. Thấy vậy người Do-thái tranh luận với nhau rằng: “Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?” Chúa Giêsu bèn bảo họ: “Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. **Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống.** Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha, là Đấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Đây là bánh bởi trời xuống. Không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết, ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời”. (Ga 6, 51-59)

III- TIỆC THÁNH THỂ , NGUỒN MẠCH SỰ SỐNG, MẦU NHIỆM ĐỨC TIN

1- Người mời gọi ta hãy tìm thứ lương thực tồn tại cho sự sống vĩnh cửu (Ga 6, 27).

Lương thực ấy là Lời Người, và Minh Máu Người trong bí tích Thánh Thể, là lương thực thiêng liêng để con người được sống trong tình thương của Người, vì Người là Sự Sống. Bí tích Thánh Thể được diễn lại hằng ngày trong thánh lễ, mà vị chủ tế là chiếu ảnh của Chúa Kitô, bước vào hành trình khổ nạn từ lúc ngài bước lên bàn thờ cho đến khi kết thúc thánh lễ. Linh mục chủ tế đọc lời nguyện “chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con Minh và Máu Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con”. Chủ tế lập lại lời Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly già biệt: *"Này là Minh Thầy sẽ bị nộp vì các con... Này là chén Máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh-cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội! Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy!"*, rồi bánh và rượu thánh được nâng cao cho mọi người chiêm ngưỡng tôn vinh Thánh Thể. Lúc này ngài cầm trong tay con người thực sự của Chúa Kitô mang thiên tính ẩn mình trong hình bánh và rượu được thánh hiến mà ngài sẽ đem đến cho mọi người chờ được đón rước Chúa, hầu kết hợp mật thiết với Người làm một, nhờ của ăn thiêng liêng cho linh hồn được nuôi sống đời đời. Vì vậy ngài bái gối thờ lạy Thánh Thể hiện hữu trên bàn thờ. Sau đó ngài dang tay cầu nguyện và mời gọi cộng đoàn: “Anh em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận!”. *Đó là lễ vật của cả nhân loại dâng lên Thiên Chúa Cha. Lễ vật ấy là chính Thánh Thể Chúa Giêsu trên đời Can-vê.*

2- Những phép lạ Thánh Thể xác tín mầu nhiệm Đức Tin

* **Phép lạ Bolsena:** Năm 1263, một linh mục người Đức, từ Prague, Tiệp-Khắc đi hành hương La-mã để xin Chúa ban thêm đức tin vì ngài vẫn còn hồ nghi việc Chúa Kitô hiện diện thực sự trong Bánh và Rượu thánh. Giữa đường, ngài dừng chân tại thành phố Bolsena, cách La-mã 70 dặm. Ngài dâng lễ trên mộ Thánh Christina tử đạo nằm trong thánh đường mang tên vị thánh này. Khi ngài bẻ bánh, đọc lời truyền phép, và nâng Bánh Thánh lên cao, Bánh biến thành thịt và máu. Máu nhỏ giọt xuống khăn thánh nhỏ màu trắng trên bàn thờ, quen gọi là khăn corporal. Ngài liền bối rối. Thoạt đầu ngài tính giấu đi, nhưng rồi ngài mang chiếc khăn này đến thành phố Orvieto lân cận là nơi Đức Giáo Hoàng Urban IV đang cư ngụ. Đức Giáo Hoàng lập tức mở cuộc điều tra. Sau khi sự kiện được xác quyết, trong cuộc cung nghinh tượng bưng cùng với các hồng y, tổng giám mục và các yếu nhân Hội Thánh, Đức Thánh Cha long trọng rước thánh tích vào nhà thờ lớn. Năm sau, Người thiết lập lễ kính Minh Máu Thánh Chúa, và yêu cầu Thánh Tô-Ma Aquino viết những bản thánh ca mừng lễ này, đó là các bài hát chầu Minh Thánh “Tantum Ergo” và bài “O Salutaris Hostia!” ngày nay vẫn còn phổ cập. Năm 1964, kỷ niệm 700 năm thiết lập lễ kính Minh Máu Thánh Chúa, Đức Thánh Cha Phaolô VI đến dâng thánh lễ tại đại thánh-đường Orvieto là nơi còn đang lưu giữ chiếc

khăn thánh tích này. Mười hai năm sau đó, viếng thăm lại Bolsena, qua thông điệp truyền hình gửi đại hội Thánh Thể quốc tế lần thứ 41, Đức Phaolô VI nói: "Phép Thánh Thể là một nhiệm tích lớn lao và vô tận" (a mystery great and inexhaustible (theo Joan Carroll Cruz, Eucharistic Miracles copyright 1987))

* **Lần hiện ra thứ ba với ba thiếu nhi Fatima năm 1916**, các em thấy một *Bánh Thánh lơ lửng và nhỏ Máu xuống chén thánh trong tay Thiên Thần*, và Thiên Thần đã đọc ba lần lời nguyện: "Lạy Chúa Ba Ngôi chí thánh là Cha và Con và Thánh Thần, con sắp mình thờ lạy Chúa và dâng lên Chúa Mình Máu rất châu báu cùng linh hồn và thiên tính Chúa Giêsu Kitô đang ngự trong tất cả các nhà tạm trên khắp thế giới, để đền tạ những lãng nhục, phạm thánh và thờ ơ lãnh đạm mà chính Người đã bị xúc phạm. Sau đó thiên thần cho Lucia rước Mình Thánh rồi cho hai em Phanxicô và Giaxinta rước Máu Thánh mà nói: "Hãy nhận lấy Mình và uống Máu Chúa Giêsu Kitô bị xỉ nhục vì những kẻ vong ân bội nghĩa. Hãy đền bồi tội lỗi của họ và hãy an ủi Thiên Chúa của các em".

::: [Cong Giao Viet Nam](#) :::

* **Kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu trong phép Thánh Thể một cách lạ lùng**

- Thánh Faustina Kowalska, người Ba Lan, tông đồ của Lòng Thương Xót Chúa, không ăn uống bình thường mà chỉ sống bằng việc rước lấy Thánh Thể.
- Therese Neumann sống chỉ nhờ vào Mình Thánh Chúa từ năm 1926 đến năm 1962.
- Cô Louise Lateau, sinh quán tại Bois-d'Haine, nước Bỉ sau khi được in năm dấu thánh Chúa vào năm 1868, cô chỉ còn ăn chút ít, mỗi ngày một mẩu bánh nhỏ. Và kể từ 1871 trở đi, cô chỉ sống bằng Thánh Thể Chúa Kitô. Cô rước lễ hàng ngày, kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu qua Bí tích Thánh Thể cho tới khi qua đời tại đây ngày 25 tháng 8 năm 1883.
- Floripes Dornellas de Jesus (9 /6/1913 – 9 /4/1999) người Brazil, đã sống 60 năm chỉ nuôi dưỡng bằng Thánh Thể, được Tòa Thánh tuyên bố là Tôi tớ Chúa qua thư Nihil obstat số 2699 ngày 30-11-2005. Nhà của bà, được gọi là el Sitio de Lola, trở thành nơi hành hương.
- Marthe Robin, người Pháp, được in năm dấu thánh và là người sáng lập Hiệp hội Từ Thiện Foyers de charité (Foyers de Charité), sinh quán tại Châteauneuf-de-Galaure, Drôme (13/3/1902–6/2/1981), nằm liệt giường khi mới 21 tuổi cho đến khi qua đời. Cô không ăn gì trong nhiều năm ngoài việc lãnh nhận Bí tích Thánh Thể. Ngay từ khi còn nhỏ chỉ say mê việc cầu nguyện. Cô nói: "J'ai toujours énormément aimé le Bon Dieu comme petite fille... J'ai toujours énormément prié dans ma vie" (Tôi yêu mến Chúa hết sức trong tình cha con... Tôi hằng cầu nguyện suốt cả cuộc đời tôi). Nhiễm trùng hệ thần kinh não. Cô kể lại rằng Chúa Kitô đã hiện ra với cô vào đêm ngày 4-12-1928. Thị kiến này cô đã trình lên cha Faure quản xứ. , sau đó cô tận hiến cuộc đời cho Chúa và kết hợp với những đau khổ của Người qua lời cầu nguyện và tình yêu trong Bí tích Thánh Thể. Đầu tháng 10 năm 1930, cô được in năm Dấu thánh. Từ đó trở đi, Robin không ăn thức ăn nào khác ngoài Thánh Thể mỗi tuần một lần. Cứ thế cho đến khi bà qua đời 51 năm sau 1981.
- Thánh Catarina Siena sống chỉ nhờ vào Mình Thánh Chúa trong 25 năm cuối đời. Bà qua đời vào năm 1380. Chân phước Raymond viết tiểu sử của bà, có kể lại rằng: "Khi bị buộc phải dùng thức ăn, bà cảm thấy khó chịu như không còn muốn giữ lại thức ăn này trong dạ dày và không làm sao tả hết được sự đau đớn phải chịu đựng mỗi khi bị bó buộc như vậy". Lúc bắt đầu chay tịnh, cha giải tội bắt bà phải dùng thức ăn mỗi ngày, nhưng được ít ngày thì bà thánh hỏi cha rằng: "Như cha đã chứng kiến biết bao lần, con đang tự giết mình bằng thức ăn mà con phải tuân lệnh cha thử nghiệm, vậy tại sao cha không cấm con ăn chay, vì sự giữ chay này cũng có thể gây ra hậu quả tương-tự?" Raymond kể lại, cha giải tội không biết trả lời gì hơn là bảo bà: "Từ rày về sau, con hãy làm theo Thánh Thần linh ứng, vì cha

đã nhận thức được rằng Thiên Chúa đang làm những sự lạ phi thường trong con". Ít lâu sau, cha giải tội thăm dò xem bà có thấy thèm ăn chút nào hay không, thì bà trả lời: "Chúa đã làm cho con được mãn nguyện đến nỗi trong phép Thánh Thể, con thấy không còn ham muốn ăn uống gì khác nữa." Khi hỏi xem trong những ngày giữ chay như vậy, bà có thấy đói chút nào không, bà trả lời: "Sự hiện-diện duy nhất của Chúa đã là quá thoả mãn cho con rồi và con khẳng nhận rằng, để được hạnh-phúc, con chỉ cần được cùng với linh-mục dâng thánh-lễ là đủ cho con rồi" (Joan Carroll Cruz, "Eucharistic Miracles", Tan Books and Publishers, Rockford, IL, 1987).

- Cha Padre Pio, dòng Capucinô, được phong thánh năm 2004, vị linh mục đầu tiên được in 5 dấu thánh. Ngài nổi tiếng với việc dâng Thánh Lễ rất lâu. Thánh Lễ của ngài thường kéo dài từ 2 đến 3 giờ, đôi khi còn lâu hơn. Ngài rất chú trọng đến từng chi tiết trong Thánh Lễ và thường dâng lễ với một lòng sùng kính sâu sắc. Sự kiện thu hút rất nhiều người đến tham dự và chứng kiến. Có nhiều câu chuyện kể lại rằng khi Cha Padre Pio dâng Thánh Lễ, ngài thường cảm Mình Thánh Chúa rất lâu. Trong những khoảnh khắc này, máu từ các dấu thánh trên tay ngài rỏ xuống ròng ròng theo ngón tay. Điều này được coi là một dấu hiệu của sự hiện diện thiêng liêng và sự kết hợp mật thiết của ngài với Chúa Giêsu. Nhiều người tham dự Thánh Lễ đã chứng kiến cảnh tượng này và cảm nhận được một sự hiện diện thiêng liêng sâu đậm của Thánh Thể Chúa Giêsu Kitô. Khi ấy cha Pio thường tỏ ra rất hớn hởi và tràn đầy niềm vui, như thể ngài đang nhìn thấy Chúa Giêsu thực sự.

Những vị thánh này đã sống một cuộc đời đầy đức tin và hy sinh, và họ được tôn kính vì lòng sùng kính sâu sắc đối với Mình Thánh Chúa.

IV- TIỆC THÁNH THỂ, SUỐI THÁC TÌNH YÊU MÀU NHIỆM

Thử tưởng tượng một bữa tiệc do chủ nhà khoản đãi. Đồ ăn thức uống bày sẵn. Chủ nhà trịnh trọng giới thiệu: "Đây là rượu ngon đặc biệt do tay tôi pha chế, đây là món thịt đặc sản, thịt nuôi và ướp bằng công thức gia truyền do cha tôi để lại. Quý khách xẻ thịt và nếm thử, sẽ thấy lạ miệng. Toàn là thức ăn đồ uống của nhà, tự tay tôi làm không mua ở đâu khác". Phân tích từ nguyên, những chữ CỬA và MÁU, THỊT minh thị sự sở hữu, cụ thể nói lên thịnh tịnh, ưu ái, yêu thương. Người đầu bếp để hết tấm lòng hiếu khách trong món ăn khoản đãi sao cho món ăn ngon miệng, làm vui lòng thực khách.

Bữa tiệc ấy cho ta hình dung tiệc Thánh Thể. Chưa lần nào chúa Giê su nói một cách cụ thể, tỉ mỉ, rõ ràng, thiết thực, đầy cảm xúc như lần này. KHÔN NGOAN không đứng dưới đất, nhưng lên trên cao chót vót kêu mời. Đặc biệt mời những người nghèo khó, những kẻ bị bỏ rơi, những kẻ đói khát không phải chỉ đói của ăn hư nát, nhưng đói khát lời Chúa, cần lương thực thiêng liêng vĩnh cửu nuôi sống tâm hồn: "Hãy đến ăn bánh và uống rượu của Ta. **Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống.** Lời Chúa xác minh KHÔN NGOAN chính là Ngôi Lời, Con Thiên Chúa nhập thể, chịu chết và phục sinh. Lời Chúa giải tỏ tình thương vô hạn, Chúa phục sinh và ở lại trong nhiệm tích Thánh Thể để ban sự sống trường sinh cho muôn dân. **Tiệc Thánh Thể là suối thác Tình Thương màu nhiệm.**

** Chúa tỏ cho ta biết Người yêu thương ta vô cùng, một tình yêu cao vời khôn sánh, yêu cho đến chết vì yêu, yêu để dạy bảo ta hãy yêu thương nhau như Người đã yêu thương ta, Người nói: "Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em*

hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. **Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.**" (Ga 15, 13).

*** Chúa tỏ cho biết Người yêu thương ta không ngừng, một tình yêu hiệp nhất**

Trước khi bước vào hành trình khổ nạn, Người nói với các tông đồ: *"Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi.* Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em. **Thầy sẽ không để anh em mồ côi. Thầy đến cùng anh em.** (Ga 14: 16-18). "Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy." (Ga 16, 16)

*** Đức cố Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã gọi đây là Bí Tích Tình Yêu** (Sacramentum Caritas). Ngài lấy danh hiệu ấy làm nhan đề của tông thư ngài công bố năm 2013. Thánh Thể là *hồng ân Chúa ban cho ta*, ngay phần dẫn nhập, ngài viết: "Trong Bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy một cách đặc biệt **chân lý tình yêu**, đó chính là bản chất của Thiên Chúa. Chân lý này được đặt nền tảng trên Phúc Âm, liên hệ đến từng cá nhân và toàn thể nhân loại. Hội Thánh tìm được trong Bí tích Thánh Thể trọng tâm sự sống cần thiết cho mình, luôn cố gắng loan báo cho mọi người Thiên Chúa là Tình yêu, dù người ta có nghe hay không (x. 2Tm 4,2). **Chính vì Đức Kitô đã trở thành lương thực chân lý cho chúng ta, nên Hội Thánh hướng đến mọi người và mời gọi họ tự do đón nhận ân huệ của Thiên Chúa**". (Tông Huấn, Phần dẫn nhập: số 2)

LỜI NGUYỆN

Con xin đợc uống máu Thầy, uống say tình Chúa cao vời mệnh mông. Con xin nước cạnh nương long, để con tẩy rửa sạch trong tâm hồn. Thầy thêm sức mạnh cho con, như Thầy gánh chịu bao cơn khổ hình. Thầy ban sức sống trường sinh. Hồn con chan chứa Thần Linh của Thầy. Hồn con sống mãi trong Thầy. Cho con bệ kiến điện đài Nước Cha.

Xin Ngài giải mưa thuận gió hoà nắng ấm,
Cho tươi tốt hoa màu mảnh đất hồn con
Hồn con ngọn cỏ héo hon
Được Ngài mưa móc xanh non nõn nà.
Hồn thơ con tiến dâng Cha,
Con xin ngay thẳng thật thà hy sinh.
Ngài là mạch sống trường sinh,
Hồn con chan chứa Thần Linh của Ngài,
Hồn con sống mãi với Ngài
Giữa trời đất mới, đời đời hân hoan,
Dầu cho lũ lụt dâng tràn,
Cũng không dâng tới hoàn toàn bình an.
https://youtu.be/KawM_EkLwww