



VINH QUANG THIÊN CHÚA

Đang tiệc cưới, bỗng thiếu rượu.
 Mẹ Chúa Giêsu nói với Người: "Họ hết rượu rồi."
 Chúa nói với Mẹ: "Giờ con chưa đến!"
 Mẹ Người bảo họ: "Hễ Người bảo gì thì hãy làm theo!"
 Chúa bảo họ: "Hãy đổ đầy nước các chum. Họ đổ đầy tới miệng.
 Chúa bảo họ: "Hãy múc đem cho người quản tiệc!"
 Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên này tại Cana
 tỏ vinh quang Người và các môn đệ tin Người.
 (Ga 2, 1-12)

Trong bộ sưu tập cổ tích của anh em nhà Grimm nước Đức có kể bữa tiệc cưới linh đình của "Cô Bé Lọ Lem với hoàng tử" (Aschenputtel). Truyện có nguồn gốc kể từ thời Hy Lạp cổ đại, rồi hàng ngàn phiên bản biến thể của câu chuyện này đã được biết đến trên toàn thế giới, khắp năm châu, được chuyển thể thành nhiều tác phẩm nghệ thuật, được dựng thành kịch, và đáng chú ý được Walt Disney Pictures chuyển thể thành phim hoạt hình phim Cinderella Cô Bé Lọ Lem năm 1950. Tại Việt Nam thành truyện Tấm Cám.

Cô Bé Lọ Lem là một cô gái trẻ xinh đẹp và hiền lành, nhưng bị mẹ kế và hai người chị kế tàn nhẫn bắt làm việc nặng nhọc và đối xử tệ bạc. Một ngày nọ, nhà vua tổ chức một buổi vũ hội lớn kéo dài ba đêm để tìm vợ cho hoàng tử. Với sự giúp đỡ của những con chim và một cây thần kỳ, Lọ Lem đã biến thành một cô gái đẹp tuyệt trần và tham dự vũ hội mà không ai nhận ra cô.

Trong ba đêm liên tiếp, Lọ Lem thu hút sự chú ý của hoàng tử với vẻ đẹp và sự duyên dáng của mình. Tuy nhiên, cô phải trở về nhà mỗi đêm trước khi bị mẹ kế và các chị kế phát hiện. Trong đêm cuối cùng, *Lọ Lem rời đi vội vàng đến nỗi để lại một chiếc giày thủy tinh trên cầu thang* khiến hoàng tử nhớ tiếc, quyết cho bằng được phải đi khắp vương quốc để tìm cô gái nào có thể đi vừa chiếc giày thủy tinh. Khi đến nhà Lọ Lem, mẹ kế và hai chị kế đều thử nhưng không ai đi vừa. Cuối cùng, Lọ Lem thử giày và chiếc giày vừa khít với chân cô. Hoàng tử nhận ra cô chính là người con gái mà chàng đã gặp tại vũ hội và quyết định cưới cô. **Một lễ cưới linh đình được tổ chức, và Lọ Lem trở thành hoàng hậu, sống hạnh phúc bên cạnh hoàng tử.**

Phép màu trong câu chuyện giúp Lọ Lem biến thành một cô gái đẹp tuyệt trần cho ta hình dung *phép lạ biến đổi nước lã thành rượu tại Tiệc Cưới Cana*. Chiếc giày thủy tinh là biểu tượng của *sự lựa chọn và định mệnh, giống như cách Chúa Giêsu được chọn để thể hiện vinh quang của Thiên Chúa qua phép lạ*. Lễ cưới linh đình và hạnh phúc của Lọ Lem với hoàng tử cho ta liên tưởng tới những sự kiện và phép lạ trong **tiệc Cưới Cana tràn ngập niềm vui hạnh phúc, tôn vinh vinh quang Thiên Chúa** như Tin Mừng Thánh Lễ hôm nay tường thuật:

Khi ấy, có tiệc cưới tại Cana xứ Galilêa. Và có mẹ của Chúa Giêsu ở đó. Chúa Giêsu và các môn đệ Người cũng được mời dự tiệc cưới. Và bỗng thiếu rượu, mẹ Chúa Giêsu nói với Người: "Họ hết rượu rồi". Chúa Giêsu nói với mẹ: "Hỡi bà, Con với bà có can chi đâu, giờ Con chưa đến". Mẹ Người nói với những người giúp việc: "Hễ Người bảo gì, thì phải làm theo". Ở đó có sáu chum đá,

dùng vào việc thanh tẩy của người Do-thái, mỗi chum đựng được hai hoặc ba thùng nước. Chúa Giêsu bảo họ: "Hãy đổ nước đầy các chum". Họ đổ đầy tới miệng. Và Chúa Giêsu bảo họ: "Bây giờ hãy múc đem cho người quản tiệc!" Và họ đã đem đi. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hoá thành rượu, ông không biết tự đâu ra, nhưng những người giúp việc đã múc nước thì biết, ông mới gọi tân lang mà nói: "Ai cũng đem rượu ngon ra trước, khi khách ngà ngà thì mới đem rượu xoàng hơn. Còn ông, ông lại giữ rượu ngon tới giờ này". **Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilêa, và đã tỏ vinh quang Người và các môn đệ Người tin Người.** (Ga 2, 1-12)

Thánh Vịnh ca tụng Thiên Chúa tỏ bày vinh quang của Người qua nhiều cách:

[2] Trời cao tường thuật truyền loan,
Công-trình kỳ vĩ vinh quang của Ngài.
[3] Hôm nay thử thi ngày mai,
Đêm nay thổ lộ việc Ngài đêm sau.
[4-5] Âm thanh bật tiếng mặc dầu,
Việc Ngài đã khắp hoàn cầu dội vang,
Khắp trong trời đất mênh mang,
Chân trời góc biển xoắn xang Lời Ngài.
[6-7] Ngài dựng lều nơi mặt trời rực chói,
Như tân lang, Ngài rời khỏi loan phòng,
Ngài như kiện tướng oai phong
Hân hoan, cất bước thong dong lên đường.
Đông Tây cùng khắp bốn phương
Chẳng đâu tránh khỏi ánh dương của Ngài.
(Tv 19:2-7)

I- ĐỨC GIÊSU CHIẾU TỎA VINH QUANG THIÊN CHÚA TRONG TIỆC CƯỚI CANA

1. Vinh Quang Thiên Chúa trong Sáng Tạo:

"Từ khởi nguyên vô hình và trống không, chìm trong bóng tối bao trùm, Thánh Thần Thiên Chúa vận hành, Người dựng nên trời đất. Thiên nhiên, tạo vật, và vũ trụ, bao công trình kỳ vĩ, huyền diệu, khôn tả, tất cả đều phản ánh vinh quang và quyền năng vô biên của Thiên Chúa Tối Cao. (Sáng Thế Ký 1:1-31). Qua việc biến nước thành rượu tại Cana, Chúa Giêsu không chỉ thể hiện quyền năng sáng tạo mà còn làm mới lại niềm vui và sự sống động của cuộc sống con người.

2. Vinh Quang Thiên Chúa trong Lịch Sử Cứu Rỗi:

Chúa thương xót dân Người bị lưu đày, Người sai Môsê dẫn dân Itraen ra khỏi Ai Cập. Trên đường chạy trốn, ngược mắt lên, họ thấy quân Pharaô tiến đến sau lưng. Họ kinh hãi, lớn tiếng kêu cầu ĐỨC CHÚA. Ông Mô-sê nói với dân: "Đừng sợ! Cứ đứng vững, ĐỨC CHÚA sẽ chiến đấu cho anh em. Anh em chỉ có việc ngồi yên." (XH 14:5-13). Bỗng chốc,

“Người ta thấy bóng mây phủ trên toàn doanh trại,
Nơi trước kia là nước, nay đất khô lại nhô lên,
Một lối đi thênh thang lồ lộ trên Biển Đỏ,
Và từ nước lũ, xanh rì đồng cỏ hiện ra.
Có tay Ngài che chở, dân Ngài qua tất cả,
Họ chứng kiến bao dấu lạ điềm thiêng,
Họ tung tăng như chiên trên đồng cỏ,
Như đàn ngựa người ta thả đi chăn.
Lạy Đức Chúa!
Dân Ngài ca tụng ngợi khen:
Ngài là Đấng đã cứu dân của Ngài.”
(KN: 19, 7-9)

<http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=117&ia=13778>

Ít-ra-en thấy ĐỨC CHÚA đã ra tay hùng mạnh đánh quân Ai-cập. Toàn dân kính sợ ĐỨC CHÚA, tin vào ĐỨC CHÚA, tin vào ông Mô-sê, tôi trung của Người. (XH 14: 31). Phép lạ tại Cana là một dấu chỉ về ơn cứu độ Chúa Giêsu thương ban cũng như Ngài đã giải thoát dân Israel thoát ách nô lệ ở Ai Cập.

3. Vinh Quang Thiên Chúa trong Đức Giê-su Ki-tô:

* Khi Mẹ và thánh Giuse dâng Con vào Đền Thánh, ẵm Chúa hài nhi trong tay, được Thần khí thúc đẩy dẫn soi, già Si-mê-ông cất lời bài Kinh Chiều Nunc Dimitis:

« Muôn tâu, lạy Chúa!
Lời Ngài đã hứa, giờ đây,
Xin cho tôi tớ thân này ra đi.
Vì con được thấy uy nghi
Đấng ban cứu độ đến vì muôn dân,
Sáng soi dân ngoại tối tăm,
Đem vinh quang đến Ít-ra-en, dân Ngài”.

* Cũng có lời Kinh Thánh chép: “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người, là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật.” (Gioan 1:14). Chúng ta được chiêm ngưỡng vinh quang Thiên Chúa tỏ hiện trong cuộc đời, qua việc Đức Giêsu giảng dạy, làm phép lạ, chịu khổ nạn đến chết trên thập giá và phục sinh. Người chính là hiện thân của vinh quang Thiên Chúa trên trần gian.

4. Vinh Quang Thiên Chúa trong Giáo Hội và Các Thánh:

Thư thánh Phaolô “Thiên Chúa đã làm cho Chúa Ki-tô sống lại; chính Người cũng sẽ dùng quyền năng của mình mà làm cho chúng ta sống lại. Nào anh em chẳng biết rằng thân xác anh em là phần thân thể của Đức Ki-tô sao? Tôi lại lấy phần thân thể của Đức Ki-tô mà làm phần thân thể của người kỹ nữ sao? Không đời nào! Anh em chẳng biết rằng ăn ở với người kỹ nữ là nên một thân xác với người ấy sao? Thật thế, có lời chép rằng cả hai sẽ thành một xương một thịt. Ai đã kết hợp với Chúa, thì nên một tinh thần với Người. Anh em hãy tránh xa tội gian dâm. Mọi tội người ta phạm đều ở ngoài thân xác mình, còn kẻ gian dâm thì phạm đến chính thân xác mình. Hay anh em lại chẳng biết rằng thân xác anh em là Đền Thờ của Thánh Thần sao? Mà Thánh Thần đang ngự trong anh em là Thánh Thần chính Thiên Chúa đã ban cho anh em. Như thế, anh em đâu còn thuộc về mình nữa,

vì Thiên Chúa đã trả giá đắt mà chuộc lấy anh em. Vậy anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác anh em. (1 Cô-rinh-tô 6 :14-20)

Lời thánh Phaolô trên đây nhắc nhở chúng ta được gọi để sống đời sống thánh thiện, ngõ hầu phản ánh vinh quang Thiên Chúa qua đời sống cá nhân, gia đình và cộng đồng. *Qua đời sống đức tin, tình yêu và phục vụ, các thánh nhân là những tấm gương sáng ngời của vinh quang Thiên Chúa trên trần gian.*

II. ĐỨC MARIA CAN THIỆP ĐỂ VINH QUANG NGƯỜI ĐƯỢC TỎ HIỆN

Đức Maria đóng vai trò quan trọng trong phép lạ tại Cana. Sự can thiệp của Đức Maria là một dấu chỉ của lòng tin tưởng và lòng yêu thương của mẹ hiền, cũng như sự cộng tác của Mẹ trong kế hoạch cứu rỗi của Thiên Chúa

1. Vai Trò của Đức Mẹ Maria:

a- Mẹ luôn luôn quan tâm và nhạy bén:

Trong tiệc cưới, Mẹ cũng được mời tham dự đám cưới, nhưng Mẹ không là khách bàng quan, mà như người chủ hăng quan tâm xem xét, bằng trực giác nhạy bén, Mẹ nhận ra ngay có sự bất tiện xảy ra, Mẹ ghé tai thì thầm với Con Mẹ "Họ hết rượu rồi!" (Gioan 2:3). Mẹ nhanh chóng can thiệp, sự quan tâm và nhạy bén của Mẹ Maria cho thấy tấm lòng tử bi và yêu thương của Mẹ đối với người khác.

b- Mẹ Tin vào Quyền Năng của Chúa Giê-su:

Dù chưa từng chứng kiến Chúa Giê-su làm phép lạ trước đó, hơn ai hết, Mẹ biết Con Mẹ, Mẹ vẫn *tin tưởng hoàn toàn vào quyền năng của Con Mẹ*. Điều này thể hiện lòng tin mạnh mẽ của Mẹ Maria đối với Chúa Giê-su. Như một mệnh lệnh, Mẹ bảo những người phục vụ: "Ngài bảo gì, các anh cứ làm theo" (Gioan 2:5)

- **Nhờ Lời Mẹ Cầu Bầu và Can Thiệp**

Phép lạ đã xảy đến do quyền năng của Thiên Chúa, nhờ lời cầu bầu của Đức Mẹ, và do sự vâng lời của Con Mẹ. Mẹ Maria không chỉ đơn giản là một người mẹ quan tâm, mà còn đóng vai trò cầu bầu và can thiệp thiêng liêng. Ngài cầu xin Chúa Giê-su giúp đỡ trong lúc khó khăn, và chính nhờ lời cầu xin của Ngài mà phép lạ đã xảy ra. Chúa Giê-su đáp: "Hỡi bà, việc đó liên quan gì đến tôi và bà? Giờ của tôi chưa đến." (Gioan 2:4)

- **Những người phục vụ đã vâng theo lời Mẹ và làm theo lời Chúa Giê-su.** Điều này cho thấy sự vâng lời và lòng tin của họ vào sự can thiệp của Đức Mẹ Maria và quyền năng của Chúa Giê-su. Chúa Giê-su bảo: "Hãy đổ nước đầy vào các chum." Họ đổ đầy tới miệng." (Gioan 2:7)

3- Vinh Quang Thiên Chúa Được Tỏ Hiện:

a- Phép Lạ Biến Nước Thành Rượu:

Chúa Giê-su thực hiện phép lạ biến nước thành rượu, đánh dấu phép lạ đầu tiên trong sứ mệnh công khai của Ngài. Phép lạ này không chỉ giải quyết vấn đề thiếu rượu mà còn bày tỏ vinh quang Thiên Chúa qua Chúa Giê-su.

"Khi người quản tiệc ném nước đã biến thành rượu, không biết rượu từ đâu tới, nhưng các đầy tớ đã múc nước thì biết, ông gọi tân lang đến và nói: 'Ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã uống nhiều rồi mới đãi rượu thường. Nhưng anh lại giữ rượu ngon tới bây giờ.' Đây là phép lạ đầu tiên Chúa Giê-su làm tại Cana xứ Ga-li-lê, qua đó Ngài bày tỏ vinh quang của mình và các môn đệ tin Ngài." (Gioan 2:9-11)

b- Lòng Tin của Các Môn Đệ:

Qua phép lạ này, các môn đệ của Chúa Giê-su đã củng cố lòng tin vào Ngài. Phép lạ không chỉ là một hành động quyền năng mà còn là một dấu chỉ của vinh quang Thiên Chúa và sự hiện diện của Ngài trong Chúa Giê-su.

III- VINH QUANG THIÊN CHÚA, MẦU NHIỆM TÌNH YÊU

1- Tình Yêu qua Sáng Tạo:

Mọi tạo vật trong vũ trụ, từ ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đến những bông hoa nhỏ xíu trên mặt đất, đều phản ánh tình yêu và vinh quang của Thiên Chúa. Thiên Chúa tạo dựng nên thế giới không chỉ để tồn tại, mà để yêu thương và chăm sóc. "Thiên Chúa thấy mọi điều Ngài đã dựng nên, thật rất tốt lành." (Sáng Thế Ký 1:31)

2- Tình Yêu qua Giao Ước:

Trong suốt lịch sử cứu rỗi, Thiên Chúa đã lập nhiều giao ước với loài người, từ giao ước với Nô-ê, Áp-ra-ham, Môi-se đến giao ước mới qua Chúa Giê-su. Những giao ước này là dấu chỉ của tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Thiên Chúa phán với ông Mô-sê: "Ta là ĐỨC CHÚA. Ta đã hiện ra với Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp với tư cách là Thiên Chúa Toàn Năng, nhưng Ta đã không cho họ biết danh của Ta là ĐỨC CHÚA. Ta lại còn lập giao ước của Ta với họ để ban cho họ đất Ca-na-an, là đất khách quê người, nơi họ sống như những khách lạ. Chính Ta đã nghe thấy tiếng rên siết của con cái Ít-ra-en đang bị người Ai-cập bắt làm nô lệ, và Ta đã nhớ lại giao ước của Ta. Vì vậy, người hãy nói với con cái Ít-ra-en: Ta là ĐỨC CHÚA. Ta sẽ cứu các người khỏi phải làm việc khổ sai cho người Ai-cập, sẽ giải thoát các người khỏi làm nô lệ chúng. Ta sẽ giơ cánh tay, dùng uy quyền mà chuộc các người lại. *Ta sẽ nhận các người làm dân riêng của Ta, và đối với các người, Ta sẽ là Thiên Chúa. Các người sẽ biết rằng Ta, ĐỨC CHÚA, là Thiên Chúa các người, Đấng cứu các người khỏi phải làm việc khổ sai cho người Ai-cập.* Ta sẽ đưa các người vào miền đất mà Ta đã giơ tay thề sẽ ban cho Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp. Ta sẽ ban đất ấy cho các người làm sở hữu. Ta là ĐỨC CHÚA." (XH 6:2-7)

3- Tình Yêu qua Sự Cứu Rỗi của Chúa Giê-su Ki-tô:

Chúa Giê-su là sự hiện thân hoàn hảo của tình yêu và vinh quang Thiên Chúa. Sự giáng sinh, cuộc đời, cái chết và sự phục sinh của Ngài là bằng chứng mạnh mẽ nhất về tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa đối với nhân loại. "Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ." (Gioan 3:16-17)

Thiên Chúa đã dùng nhiều hình ảnh như tình phụ tử, tình mẫu tử, nhất là tình vợ chồng để diễn tả tình yêu của Ngài đối với con người. Chúa Giêsu hiện diện trong tiệc cưới Cana,

Người là Thiên Chúa, Người hiện diện giữa nhân loại như chàng rể. Nhân loại đón chờ Người như “chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Những cô sẵn sàng dầu đèn ra đón được vào dự tiệc, còn những cô không chuẩn bị, không có dầu thắp đèn nên lỡ dịp đến đón tân lang, gõ cửa xin vào, nhưng không được mở, chỉ nghe tiếng tân lang đáp: “Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả!” Và có lời Chúa phán “Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.” (Mt 25,1-13).

Chúa Giêsu trả lời Mẹ “giờ con chưa đến”, nhưng vâng lời Mẹ, con sẽ giải quyết. Nước lã để thanh tẩy bỗng hoá thành rượu ngon, hình ảnh của rượu máu Thánh Thể, hình ảnh của giờ cuối cùng trời trần cho Mẹ. Quán tiệc bảo tân lang “Ai cũng đem rượu ngon ra trước, khi khách ngà ngà thì mới đem rượu xoàng hơn. Còn ông, ông lại giữ rượu ngon tới giờ này”. Câu nói cho ta mừng tượng tiệc cưới của Chiên Con trong sách Khải Huyền “Rồi tôi thấy một thiên thần đứng trên mặt trời; người lớn tiếng bảo mọi loài chim đang bay trên đỉnh vòm trời: ‘Đến đây, tề tựu cả về mà dự đại tiệc cánh chung của Thiên Chúa’”, bữa đại tiệc tràn ngập niềm vui Vinh Quang Thiên Chúa (Kh 19,17).

Chúa Giêsu, tân lang trong tiệc cưới Cana làm nổi bật hình ảnh của Thiên Chúa dẫn thân phục vụ. Người có mặt trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời, Người lắng nghe, chia sẻ, nâng đỡ, ủi an, chúc lành và thánh hóa tình yêu hôn nhân, giúp con người hiểu được phần nào mà sống trung thành và đáp đền cho xứng như lời ngôn sứ Isaia trong **Bài Đọc I**:

[1] Vì lòng yêu mến Sion,
tôi sẽ không nín lặng, không còn mím môi.
Vì lòng yêu mến Giêrusalem,
Nào tôi có thể nghỉ yên sao đành?
Đến khi công lý tỏ mình,
Bấy giờ như thể bình minh sáng trời
Rực lên như đuốc chiếu soi trần hoàn.

[2] Đức công chính hiện nơi người,
Muôn dân chiêm ngưỡng đức người thỏa tình
Các hàng vương đế triều đình
Tha hồ ngắm ánh quang vinh rạng ngời.
Một tên mới để gọi người,
Là do miệng CHÚA, chính NGƯỜI đặt cho.

[3] Người là ngọc miện huy hoàng
Trong bàn tay CHÚA, Người hăng nâng niu.
Người là tráng lệ triều thiên
Trong tay Thiên Chúa luôn luôn chẳng rời.

[4] Chẳng ai còn réo tên người,
Rằng: “Đồ Bỏ”, bị bỏ rơi ê chề.
Xứ người hết bị tiếng chê:
Là nơi bỏ phế hoang vu điêu tàn,
Nhưng người được gọi ngọt hơn:
“Ái Khanh Ta hỡi!”, sắt son một lòng!
Xứ người được tiếng thương công,
Là nơi “Duyên thăm chỉ hồng.” khôn mong
Vì người được CHÚA hài lòng,
Người làm hôn ước kết cùng xứ người.

[5] Như tài trai sánh duyên thực nữ,
Đấng tạo tác người sẽ kết hôn thú với người.
Như tân lang vui mừng sánh với tân nương,
Thiên Chúa người thờ cũng vui mừng có người.

(Is 62, 1-5)

4- Tình Yêu qua Thánh Thần

Thánh Thần là Đấng Ban Sự Sống, là tình yêu của Thiên Chúa được tuôn đổ vào lòng mỗi người tín hữu. Thánh Thần hướng dẫn, an ủi và ban sức mạnh để chúng ta sống theo ý Chúa. Vì chúng ta tin, nên Đức Giê-su đã mở lối cho chúng ta vào hưởng ân sủng của Thiên Chúa, như chúng ta đang được hiện nay; *chúng ta lại còn tự hào về niềm hy vọng được hưởng vinh quang của Thiên Chúa.* Nhưng không phải chỉ có thế; chúng ta còn tự hào khi gặp gian truân, vì biết rằng: ai gặp gian truân thì quen chịu đựng; ai quen chịu đựng, thì được kể là người trung kiên; *ai được công nhận là trung kiên, thì có quyền trông cậy. Trông cậy như thế, chúng ta sẽ không phải thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta.* (Rô-ma 5:2-5).

Trong **Bài Đọc II**, gửi tín hữu Cô-rintô, thánh Phaolô đã liệt kê các ơn của Chúa Thánh Thần: Khôn ngoan, Thông minh. Chữa bệnh, Làm phép lạ, Ôn tiên tri, Ôn ngôn ngữ. Dù được ơn gì và dù ở địa vị nào, tất cả những ơn ban trên đây đều nhằm phục vụ Giáo Hội là thân thể của Đức Kitô, để rồi vinh quang của Người tiếp tục tỏ hiện:

“Anh em thân mến, có những hồng ân khác nhau, nhưng vẫn là một Thánh Thần; có nhiều chức vụ khác nhau, nhưng chính là một Chúa; và có những hành động khác nhau, nhưng chính là một Thiên Chúa, Người thực hiện hết mọi cái trong mọi người. Ôn Thánh Thần ban cho mỗi người mỗi khác, cốt để mưu cầu công ích. Người thì được Thánh Thần cho lời khôn ngoan, kẻ khác thì được lời thông minh, theo cùng một Thánh Thần; người khác được đức tin, trong cùng một Thánh Thần; kẻ khác nữa được ơn chữa bệnh, trong cũng một Thánh Thần đó; có người được ơn làm phép lạ, có kẻ được ơn tiên tri, người khác được ơn phân biệt các thần trí; có người được ơn nói nhiều thứ tiếng; người khác được ơn giải thích các thứ tiếng. Nhưng cùng một Thánh Thần duy nhất thực hiện tất cả những điều đó. Người ban phát ơn riêng cho mỗi người theo như Người quy định.” (1 Cr 12, 4-11)

5- Tình Yêu qua Đức Mẹ

Mẹ Maria là mẫu gương sáng ngời của tình yêu và sự vâng phục đối với Thiên Chúa. Qua lời "Xin Vâng" của Mẹ, vinh quang và tình yêu Thiên Chúa được tỏ hiện qua Chúa Giê-su Ki-tô. Được Sứ thần truyền tin Mẹ cư mang Đấng Cứu Thế, Mẹ bối rối bần thần. Nhưng sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cư mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.” Bấy giờ, bà Ma-ri-a nói:

“Này tôi tì nữ Chúa Trời
Xin vâng thánh ý như lời truyền tin”
(Luca 1:35- 38)

IV- LỜI NGUYỆN

Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, Mẹ Là Đường Đưa Con Tới Chúa

I- Vì Mẹ Là Mẹ Thiên Chúa

Mẹ là tạo vật, được ơn trọng đại có một không hai. Mẹ được tiền định đặc tuyển làm Mẹ Thiên Chúa muôn đời. Nơi cung lòng trinh nguyên cực thánh, Mẹ trực tiếp kết hợp hình hài cùng Thiên Chúa toàn năng, khi Giêsu Ngôi Lời hoá thân thành nhục thể. Trái tim Mẹ cùng Thánh Tâm Con Người đồng nhịp trong niềm Tin Yêu tuyệt vời triệt để. Mẹ được trọn vẹn truyền thông thiên tính để cùng Thiên Chúa chí tôn nên một như đã nên một trong tình yêu khôn lường hiệp nhất Một Chúa Ba Ngôi.

Mẹ là gương trong phản chiếu sáng ngời vinh quang Thượng Đế. Mẹ huy hoàng rực rỡ như Mặt Trời Rạng Đông. Hơn hết cả thần thánh thiên cung, Mẹ là tạo vật vô song nhận diện được ngay Thiên Chúa, tuân phục hiểu thấu ý Ngài.

Vì Mẹ là Mẹ Chúa Trời,
Mẹ nên gương mẫu cho đời con theo.
Tới Ngài đâu phải cheo leo,
Mẹ là đường chắc, hiểm nghèo như không.
Nhờ Mẹ con được hiệp thông,
Con nên giống Chúa, sống trong tình Ngài.
Dù lâu mới tới được Ngài,
Mẹ là lối tắt đường dài nửa đầu!

II- Vì Thiên-Chúa Đã Giao Chúng Con Cho Mẹ

Ôi cao cả nhiệm mầu!

Từ ban đầu muôn thuở, Mẹ đã được tiền định làm Mẹ chúng con. Khi Thượng Đế đuổi xua E-và A-đam, Mẹ là hình-ảnh "Người Nữ đập nát đầu rắn Satan, cho chúng con thoát khỏi đọa-đày vì tội nguyên-tổ. Cùng với Giê-su Kitô nhập thể, Mẹ xin vâng nhận lấy chúng con từ tay Cha Cả, như Con Mẹ đã dâng lời nguyện hiến tế: "*Con ở trong họ và Cha ở trong Con, Cha yêu họ như đã yêu Con. Con cho họ vinh-hiến Cha đã cho Con, để họ nên một như chúng ta là một*".

Mẹ chính là men bột hợp nhất chúng con trong Ngài, như Ngài đã kết hợp cùng Mẹ trong thân xác. Rồi một chiều xuân u buồn man mác, từ trên đồi Can-vê ảm đạm, bằng tình thương bát ngát mệnh mang, Người tiếp tục giao phó chúng con cho Mẹ, khi Con Người trần trối:

"Gio-an đây chính con Bà,
Này Gio-an hỡi, đây là Mẹ con!"
Vì Mẹ là Mẹ chúng con,
Con là chi-thể của Con Chúa Trời.
Nhờ Mẹ, con ở trong Ngài,
Nhờ Mẹ, Ngài ở trong đời của con.
Chân có đau có chai mòn,
Không qua lối Mẹ, chẳng mong gặp Ngài.

III- Vì Mẹ Có Ưu Thế Trước Toà Thiên Chúa

Người yêu chúng con vì Người yêu Mẹ trên hết, Người yêu Mẹ nhưng không. Người yêu Mẹ vì Mẹ xin vâng tuyệt đối. Với Ngài, Mẹ không hề từ-chối, vì riêng cho Ngài, Trái Tim Mẹ đã dành trọn hiến dâng. Mẹ cần chi, Ngài cũng sẵn sàng chiều ý. Mẹ xin gì, Ngài cũng nhất trí ban cho.

Vì Mẹ, dẫu chữa đến giờ,
Thương con, Ngài chẳng bao giờ tiếc đâu!
Tìm Ngài chi phải kiếm đâu,
Nép vào bên Mẹ, nào lâu lắt gì!

Lạy Mẹ từ bi!
Đường đời, Mẹ dắt con đi,
Con trông đời Chúa hoa quỳ hương dương.
Con là ngọn cỏ khát sương,
Mẹ cho con uống tình thương ngọt ngào.

IV- Vì Mẹ Rất Mực Yêu Thương Chúng Con

Ôi! Lòng Mẹ thương con dạt dào vô kể.
Mẹ thương con khi Mẹ còn nơi dương thế,
Mẹ thương con khi Mẹ đã về trời.

Như Rê-bec-ca tận tình chủ động giúp Gia-Cóp con mình được I-sa-ac chúc phúc, Mẹ tự mình đứng ra can thiệp, xin Con Người cứu vãn tiệc cưới Ca-na, cho "vinh-quang Cha thể hiện, cho Nước Cha trị đến". Mẹ thương chúng con không bờ không bến. Mẹ kiên trì, liên lỷ, xin cho chúng con ơn đời đời cứu độ. Mẹ hết lòng ngăn Cha đừng cơn thịnh nộ. Mẹ giúp đỡ loài người biết ăn năn cải hối. Mẹ có từ chối một ai! Mẹ tỏ mình cho nhân loại khắp đó đây. Mẹ loan báo cho thế gian này biết lòng Cha nghiêm thẳng công minh. Mẹ cảnh cáo muôn dân đừng vượt mất phúc hiển vinh. Mẹ yêu chúng con hết tình.

Trái Tim Từ Mẫu khiết trinh,
Nơi con được đến ẩn mình chờ che,
Chính là đường tắt, lối về,
Con về cùng Chúa tới quê vĩnh hằng.

Lạy Mẹ Maria,

Cảm tạ lòng Mẹ thương con không bờ bến, và tán dương Vinh Quang Thiên Chúa rạng ngời, con xin dâng lời ca của Mẹ, bài ca Ngợi Khen Magnificat:

Hồn tôi chúc tụng Chúa tôi,
Trí tôi hớn-hở mừng vui nghẹn lời,
Xin Ngài, Đấng cứu-độ tôi,
Lắng nghe tì-nữ dâng lời tạ ơn
Muôn tâu xin Chúa từ nhân
Lắng nghe tôi tố mọn hèn tán dương
<https://youtu.be/r1Pu-GXSFys>

Ben. Đỗ Quang Vinh