

## MỤC ĐÍCH # 5



### BẠN ĐƯỢC TẠO DỤNG CHO MỘT SỨ MỆNH

“*Người công chính được thừa hưởng cây sự sống,  
kẻ khôn ngoan chinh phục được lòng người*”  
(Cn 11, 30).



# ĐƯỢC TẠO DỰNG CHO MỘT SỨ MỆNH

*“Như Cha đã sai con đến thế gian,  
thì con cũng sai họ đến thế gian”  
(Ga 17, 18).*

*“Mạng sống tôi,  
tôi coi thật chẳng đáng giá gì,  
miễn sao tôi chạy hết chặng đường,  
chu toàn chức vụ tôi đã nhận từ Đức Giêsu...”  
(Cv 20, 24a).*

Bạn được tạo dựng cho một sứ mệnh.

Thiên Chúa đang hoạt động trong thế giới và muốn bạn tham gia với Ngài. Chỉ định này được gọi là *sứ mệnh* của bạn. Thiên Chúa muốn bạn vừa có một sứ vụ trong Thân Thể Đức Kitô vừa có một sứ mệnh trong thế giới. Sứ vụ là phục vụ những *anh chị em tín hữu* (Cl 1, 25; 1Cr 12, 5) và sứ mệnh là phục vụ *những người chưa tin*. Chu toàn sứ mệnh của bạn trong thế giới là mục đích thứ năm Thiên Chúa dành cho đời bạn.

Sứ mệnh đời bạn vừa mang tính *chia sẻ* vừa có tính *riêng biệt*. Một phần là trách nhiệm của bạn cùng có chung với mọi Kitô hữu và phần khác là trách nhiệm riêng của bạn. Chúng ta sẽ tìm hiểu cả hai phần trong các chương tiếp theo.

Trong tiếng Anh, từ ngữ “sứ mệnh” bắt nguồn từ tiếng Latin, có nghĩa là “sai đi”. Là Kitô hữu, bao gồm việc được sai

đi vào thế giới với tư cách người đại diện Đức Giêsu Kitô. Ngài nói, “*Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em*” (Ga 20, 21).

Đức Giêsu hiểu rõ sứ mệnh của Ngài trên trần gian. Vào tuổi mười hai, Ngài đã nói, “*Cha me không biết là con có bốn phận ở nhà của Cha con sao?*” (Lc 2, 49). Và hai mươi mốt năm sau, khi hấp hối trên thánh giá, Ngài nói, “*Thế là đã hoàn tất*” (Ga 19, 30). Hai lời này đóng khung cuộc sống tốt lành theo đúng mục đích của Ngài. Đức Giêsu đã hoàn tất sứ mệnh Chúa Cha trao.

Sứ mệnh của Đức Giêsu lúc Ngài còn trên trần gian giờ đây là sứ mệnh *của chính chúng ta*, bởi chúng ta là Thân Thể Ngài. Những gì Ngài đã thực hiện với thân xác thể lý của mình nay là những gì chúng ta phải tiếp tục trong thân mình thiêng liêng của Ngài, tức là Hội Thánh. Sứ mệnh đó là gì? Dẫn dắt người ta đến với Chúa! Kinh Thánh nói, “*Đáng đã nhờ Đức Kitô mà cho chúng ta được hoà giải với Ngài và trao cho chúng tôi chức vụ hoà giải*” (2Cr 5, 18).

Thiên Chúa muốn cứu con người khỏi Satan và giao họ với Ngài, để rồi chúng ta có thể hoàn thành năm mục đích Ngài nhắm khi tạo dựng chúng ta: để yêu mến Ngài, để trở nên thành viên của gia đình Ngài, để nêu giống Ngài, để phụng sự Ngài và để nói cho người khác biết Ngài. Một khi chúng ta thuộc về Thiên Chúa, Ngài sẽ dùng chúng ta để đến với những người khác. Ngài cứu chúng ta và rồi, sai chúng ta đi. Kinh Thánh nói, “*Chúng tôi là sứ giả thay mặt Đức Kitô như thể chính Thiên Chúa dùng chúng tôi mà khuyên dạy*” (2Cr 5, 20a). Chúng ta là những sứ giả của tình yêu và là sứ giả của những mục đích Thiên Chúa dành cho thế gian.

NGÀY BA MƯƠI SÁU  
ĐƯỢC TẠO DỤNG  
CHO MỘT SỨ MỆNH

## TÂM QUAN TRỌNG CỦA SỨ MỆNH

Hoàn tất sứ mệnh đời bạn trên trần gian là cốt lõi của việc sống cho vinh quang Thiên Chúa. Kinh Thánh dẫn chứng một vài lý do cho thấy tại sao sứ mệnh của bạn lại quan trọng đến thế.

**Sứ mệnh của bạn tiếp nối sứ mệnh của Đức Giêsu trên trần gian.** Là những người theo Chúa, chúng ta tiếp tục những gì Đức Giêsu đã khởi sự. Ngài mời gọi chúng ta không chỉ *đến với* Ngài, nhưng còn ra đi cho Ngài. Sứ mệnh của bạn quan trọng đến nỗi Đức Giêsu đã lặp đi lặp lại điều đó đến năm lần theo năm cách khác nhau trong năm cuốn sách của Kinh Thánh (Mt 28, 19-20; Mc 16, 15; Lc 24, 47; Ga 20, 21; Cv 1, 8). Như thể Ngài đang nói, “Ta *thật sự* muốn con ghi nhớ điều này!”. Hãy nghiên cứu năm mệnh lệnh của Đức Giêsu, bạn sẽ biết rõ những chi tiết sứ vụ của bạn trên trần gian - lúc nào - ở đâu - tại sao và cách nào.

Trong Lệ nh Truyền Cao Cả của Ngài, Đức Giêsu nói, “*Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế*” (Mt 28, 19-20). Lệnh Truyền Cao Cả được gửi đến tất cả những ai theo Đức Giêsu chứ không chỉ gửi đến các chủ chăn hay các nhà truyền giáo. Đây là lệnh truyền của Ngài *dành cho bạn* và bạn không có quyền chọn lựa thi hành hay không thi hành. Đây không phải là lời *Đè Nghị Long Trọng* mà là lệnh truyền. Nếu bạn là thành phần của gia đình Thiên Chúa,

*Đức Giêsu mời gọi chúng ta  
không chỉ đến với Ngài,  
nhưng còn ra đi cho Ngài.*

sứ mệnh của bạn mang tính bắt buộc. Bỏ qua nó, sẽ là bất tuân.

Có thể bạn không ý thức việc Thiên Chúa còn trao cho bạn trách nhiệm với cả những người chưa tin đang sống chung quanh. Kinh Thánh nói, “*Nếu ngươi không báo cho kẻ gian ác đó biết, không nói để cảnh cáo nó từ bỏ lối sống xấu xa, cho nó được sống, thì chính kẻ gian ác ấy sẽ phải chết vì tội lỗi của nó, nhưng Ta sẽ đòi ngươi đền nợ máu nó*” (Ed 3, 18). Bạn là Kitô hữu duy nhất mà một số người biết và sứ mệnh của bạn là chia sẻ Đức Giêsu cho họ.

**Sứ mệnh của bạn, một đặc ân tuyệt vời.** Dẫu đó là một trọng trách, nhưng đó còn là vinh dự vô biên khi được Thiên Chúa sử dụng. Thánh Phaolô nói, “*Mọi sự ấy đều do bởi Thiên Chúa là Đấng đã nhờ Đức Kitô mà cho chúng ta được hoà giải với Ngài, và trao cho chúng tôi chức vụ hoà giải*” (2Cr 5, 18). Sứ mệnh của bạn bao gồm hai đặc ân cao cả: hoạt động với Chúa và đại diện cho Ngài. Chúng ta là đồng sự của Chúa trong việc xây dựng vương quốc Ngài. Thánh Phaolô gọi chúng ta là những “*cộng sự viên*”, “*được cộng tác với Thiên Chúa*” (2Cr 6, 1).

Đức Giêsu bảo đảm ơn cứu độ cho chúng ta, đặt chúng ta trong gia đình Ngài, ban cho chúng ta Thánh Thần và rồi, làm chúng ta trở thành những đại diện của Ngài trong thế giới. Thật là một đặc ân lớn lao! Kinh Thánh nói, “*Chúng tôi là sứ giả thay mặt Đức Kitô, như thể chính Thiên Chúa dùng chúng tôi mà khuyên dạy. Vậy, nhân danh Đức Kitô, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hoà với Thiên Chúa*” (2Cr 5, 20).

**Trình bày cho người khác cách thức họ có thể đạt đến sự sống đời đời là điều cao cả nhất bạn có thể làm cho họ.** Nếu người hàng xóm của bạn bị ung thư hoặc SIDA và bạn biết phương pháp ngăn ngừa bệnh, thì sẽ là tội ác nếu bạn không cho họ biết những thông tin cứu sống đó. Tệ hơn, khi

bạn giấu kín những con đường dẫn đến tha thứ, mục đích đời người, sự bình an và sự sống đời đời. Chúng ta có một tin mừng lớn nhất trần gian và chia sẻ tin mừng đó là điều tốt lành nhất mà bạn có thể làm cho bất cứ ai.

Một vấn đề mà các Kitô hữu kỳ cựu hay gặp phải là họ quên mất những người không biết Chúa phải cảm thấy tuyệt vọng biết bao. Hãy nhớ rằng, dấu *xem ra* họ thoả mãn và thành công đến đâu, nhưng nếu không biết Đức Kitô, họ vẫn hư mất trong tuyệt vọng và đi đến chỗ chia cắt đời đời khỏi Thiên Chúa. Kinh Thánh nói, “*Ngoài Ngài ra, không ai đem lại ơn cứu độ*” (Cv 4, 12). Mọi người đều cần đến Đức Giêsu.

**Sứ mệnh của bạn có ý nghĩa đời đời.** Sứ mệnh của bạn sẽ tác động đến số phận đời đời của những người khác; thế nên, sứ mệnh đó quan trọng hơn bất cứ công việc, thành quả hay mục tiêu nào mà bạn đạt được trong cuộc sống trần gian này.

---



*Lệnh Truyền Cao Cả được  
gửi đến tất cả những  
ai theo Đức Giêsu.*

---



Hoa trái từ sứ mệnh của bạn thì muôn đời còn mãi; những kết quả từ công việc của bạn thì không. Bạn sẽ không làm một công việc nào quan trọng hơn là giúp người khác thiết lập một tương giao đời đời với Thiên Chúa.

Đây là lý do tại sao chúng ta phải cấp bách thi hành sứ mệnh. Đức Giêsu nói, “*Chúng ta phải thực hiện công trình của Đấng đã sai Thầy, khi trời còn sáng; đêm đến, không ai có thể làm việc được*” (Ga 9, 4). Đồng hồ đang điểm dần thời gian còn lại của sứ mệnh đời bạn, đừng trì hoãn một ngày nào nữa. Ngay bây giờ, bạn hãy bắt đầu thi hành bằng cách đến với những người khác! Chúng ta sẽ có cả đời đời để vui mừng với những người mà chúng ta đem về cho Chúa, nhưng chúng ta chỉ có một đời để tìm kiếm họ.

Điều này không có nghĩa là bạn bỏ hết công việc để trở thành một người rao giảng Phúc Âm trọn thời gian. Chúa muốn bạn chia sẻ Tin Mừng dù bạn ở đâu. Là một sinh viên, một bà mẹ, một giáo viên mẫu giáo, một người buôn bán, một người quản lý hay bất cứ một công việc nào bạn đang làm; bạn phải không ngừng tìm kiếm những người Chúa đặt để trên đường đời, mà với họ, bạn chia sẻ Tin Mừng.

**Sứ mệnh của bạn đem lại ý nghĩa cuộc sống.** William James nói, “Sử dụng cuộc sống cách tốt nhất là dùng cuộc sống cho một điều gì đó truwong tồn lâu hơn chính nó”. Sự thật là chỉ có vương quốc của Thiên Chúa mới truwong tồn. Mọi sự khác rốt cuộc rồi sẽ tiêu tan. Đó là lý do chúng ta phải sống một cuộc sống theo đúng mục đích - một cuộc sống gắn bó với việc thờ phượng, tình thân ái, trưởng thành thiêng liêng, thi hành sứ vụ và hoàn tất sứ mệnh trên trần gian. Kết quả của những công việc này sẽ tồn tại - muôn đời!

Nếu không chu toàn sứ mệnh Chúa trao trên trần gian, bạn sẽ lãng phí cả cuộc đời Chúa ban. Thánh Phaolô nói, “*Nhưng mang sống tôi, tôi coi thật chẳng đáng giá gì, miễn sao tôi chạy hết chẳng đường, chu toàn chức vụ tôi đã nhận từ Đức Giêsu, là long trọng làm chứng cho Tin Mừng về ân sủng của Thiên Chúa*” (Cv 20, 24). Có những người trên hành tinh này chỉ một mình bạn mới có thể tiếp xúc được nhờ vào môi trường bạn đang sống và nhờ vào những gì Chúa ban riêng cho bạn. Nếu chỉ có một người nhờ bạn mà được lên thiên đàng, thì bạn cũng đã tạo được một khác biệt trong cõi đời đời. Hãy ngược mắt nhìn cánh đồng sứ vụ chung quanh bạn và cầu nguyện, “Lạy Chúa, Chúa đã đặt ai trên đường con đi để con nói về Đức Giêsu cho họ?”.

**Thời điểm chung kết lịch sử của Thiên Chúa liên hệ tới việc hoàn tất sứ mệnh của chúng ta.** Ngày nay, người ta khá quan tâm đến việc Đức Kitô đến lần thứ hai và ngày tận thế.

Khi nào điều đó xảy ra? Ngay trước khi Đức Giêsu lên trời, các môn đệ đã hỏi Ngài cùng một câu đó và câu trả lời của Ngài khá rõ ràng. Ngài nói, “*Anh em không cần biết thời giờ và kỳ hạn Chúa Cha đã toàn quyền sắp đặt, nhưng anh em sẽ nhận sức mạnh của Thánh Thần khi Ngài ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giêrusalem, trong khắp các miền Giudea, Samari và cho đến tận cùng trái đất*” (Cv 1, 7-8).

Khi các môn đệ muốn đề cập đến các lời tiên tri, Đức Giêsu đã nhanh chóng chuyển cuộc đối thoại sang đề tài rao giảng Tin Mừng. Ngài muốn họ tập trung vào sứ mệnh của mình trong thế giới. Ngài chỉ nhắm điều cốt yếu, “Các chi tiết về việc trở lại của Thầy không phải là việc của anh em. Việc của anh em là sứ mệnh Thầy trao. Hãy tập trung vào đó!”.

Suy đoán về ngày giờ chính xác cuộc trở lại của Đức Giêsu thật vô ích, vì Ngài đã nói, “*Còn về ngày hay giờ đó không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay người Con cũng không, chỉ có Chúa Cha biết mà thôi*” (Mc 13, 32). Vì Ngài đã nói chính Ngài cũng không biết, tại sao chúng ta phải nhọc công tính toán? Điều chúng ta biết chắc là: Đức Giêsu sẽ không trở lại cho đến ngày mà mọi người Chúa muốn họ được loan báo Tin Mừng được nghe Tin Mừng. Ngài nói, “*Tin Mừng này về Vương Quốc sẽ được loan báo trên khắp thế giới, để làm chứng cho mọi dân tộc được biết. Và bấy giờ sẽ là tận cùng*” (Mt 24, 14). Nếu bạn muốn Đức Giêsu trở lại sớm hơn, hãy tập trung hoàn thành sứ mệnh của bạn chứ không phải suy tính lời các tiên tri.

---



*Chúng ta dễ xao lâng vì Satan  
muốn bạn làm mọi việc khác,  
ngoại trừ việc chia sẻ niềm tin.*

---



Chúng ta dễ xao lâng và đi trêch sứ mệnh của mình vì Satan muốn bạn làm mọi việc khác, ngoại trừ việc chia sẻ

niềm tin. Nó sẽ để bạn làm mọi việc tốt lành bao lâu bạn không đưa được một ai lên thiên đàng với bạn. Nhưng khi bạn nghiêm túc với sứ mệnh, hãy biết rằng, Tên Quý sẽ tung ra mọi thứ để làm bạn trêch hướng. Khi điều đó xảy ra, hãy nhớ lại lời Đức Giêsu, “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại dang sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa” (Lc 9, 62).

## GIÁ PHẢI TRẢ ĐỂ HOÀN TẤT SỨ MỆNH

Để hoàn thành sứ mệnh, phải bỏ lịch trình riêng và chấp nhận lịch trình của Thiên Chúa dành cho đời bạn. Bạn không thể “nhồi nhét thêm” mọi thứ khác vốn bạn cũng thích làm trong đời mình. Bạn phải nói như Đức Giêsu, “Lạy Cha... xin đừng làm theo ý con, mà là theo ý Cha” (Lc 22, 42b). Bạn hãy trao cho Ngài mọi quyền hạn, nugsong vọng, ước mơ, kế hoạch và tham vọng của bạn. Hãy ngưng cầu nguyện với những lời cầu vị kỷ như “Xin Chúa chúc lành những gì con muốn thực hiện”. Thay vào đó, hãy thưa, “Xin giúp con thực hiện những gì Chúa đang chúc lành!”. Hãy trao cho Chúa tờ giấy trắng với chữ ký của bạn bên dưới để xin Ngài điền vào các chi tiết bên trên. Kinh Thánh nói, “Anh em hãy hiến toàn thân cho Thiên Chúa và dùng chi thể của anh em như khí cụ để làm điều công chính, phục vụ Thiên Chúa” (Rm 6, 23b).



Nếu quyết tâm hoàn tất sứ mệnh đời mình bất chấp mọi giá phải trả, bạn sẽ cảm nghiệm được phúc lành của Chúa theo những cách thức mà không mấy người đã cảm nhận được. Hầu như Thiên Chúa không bao giờ từ chối một điều gì với những ai cam kết dấn thân phụng sự vương quốc Ngài. Đức Giêsu hứa, “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức

*công chính của Ngài, còn tất cả những thứ kia, Ngài sẽ thêm cho”* (Mt 6, 33).

## THÊM MỘT NGƯỜI NỮA CHO CHÚA GIÊSU

Cha tôi là một mục sư đã hơn năm mươi năm phục vụ, hầu hết là ở những xứ nhỏ vùng quê. Là một người giảng thuyết đơn sơ nhưng ông là một người hết lòng với sứ mệnh. Công việc ông yêu thích là đem những nhóm tự nguyện ra ngoại quốc để xây dựng nhà thờ cho những cộng đoàn nhỏ. Cả cuộc đời, cha tôi đã xây được hơn 150 nhà thờ trên toàn thế giới.

Năm 1999, cha tôi qua đời do ung thư. Tuần cuối cùng, cơn bệnh khiến ông nửa tỉnh nửa mê gần như suốt hai mươi bốn giờ mỗi ngày. Khi mê sảng, ông nói lớn những gì đang mơ. Ngồi bên giường ông, tôi đã học được rất nhiều bằng cách chỉ lắng nghe những gì cha tôi nói trong mơ. Ông nhớ lại từng dự án nhà thờ, hết cái này đến cái kia.

Chiều tối trước khi qua đời, đang khi vợ tôi, đứa cháu gái và tôi đứng bên cạnh, thìn lình cha tôi trở nên nhanh nhẹn và cố bước ra khỏi giường. Dĩ nhiên, ông quá yếu và vợ tôi nài nỉ ông nằm xuống. Nhưng ông vẫn cố đứng lên, cuối cùng vợ tôi hỏi, “Jimmy, cha muốn làm gì?”. Ông trả lời, “Phải cứu thêm một người nữa cho Chúa Giêsu! Phải cứu thêm một người nữa cho Chúa Giêsu! Phải cứu thêm một người nữa cho Chúa Giêsu!”. Và ông bắt đầu lặp đi lặp lại câu ấy.

Suốt một giờ trước khi tắt hơi, ông lặp lại câu đó có lẽ hơn cả trăm lần. “Phải cứu thêm một người nữa cho Chúa Giêsu!”. Ngồi cạnh giường ông, nước mắt tôi chảy dài trên má, tôi cúi đầu cảm đội ơn Chúa vì lòng tin của cha tôi. Lúc ấy, ông vối tôi, đặt bàn tay lạnh lẽo trên đầu tôi và nói như thể đang uỷ thác cho tôi, “Con phải cứu thêm một người nữa cho Chúa Giêsu! Con phải cứu thêm một người nữa cho Chúa Giêsu!”.

Tôi quyết định coi đó là mục tiêu trong những ngày còn lại của đời mình. Tôi cũng mời bạn coi đó như là tâm điểm của đời bạn, bởi *không gì* sẽ tạo nên một khác biệt lớn hơn thế đối với cuộc sống vĩnh cửu. Nếu muốn được Thiên Chúa sử dụng, bạn phải quan tâm những gì Chúa quan tâm; điều Ngài quan tâm nhất là ban ơn cứu độ cho tất cả những ai Ngài đã dựng nên. Ngài muốn tìm những con cái của Ngài đã bị lạc mất! Với Thiên Chúa, không gì quan trọng hơn điều đó; thập giá đã chứng minh. Tôi cầu nguyện để bạn cũng luôn nóng lòng tìm “thêm một người nữa cho Chúa Giêsu” để rồi ngày kia, khi đứng trước nhan Chúa, bạn cũng có thể nói, “Sứ mệnh đã hoàn tất”.

---

### NGÀY BA MUỖI SÁU NGHĨ VỀ MỤC ĐÍCH ĐỜI TÔI

**Một điểm để suy tư:** Tôi được tạo dựng cho một sứ mệnh.

**Một câu Kinh Thánh để nhớ:** “Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28, 19-20).

**Một câu hỏi để nghiên ngẫm:** Sợ hãi nào ngăn cản tôi hoàn tất sứ mệnh Chúa muốn tôi chu toàn khi Ngài dựng nên tôi? Điều gì cản trở tôi chia sẻ Tin Mừng cho những người khác?

# CHIA SẺ SỨ ĐIỆP CUỘC SỐNG CỦA BẠN

*“Ai tin vào Con Thiên Chúa,  
người đó có lời chứng ấy nơi mình”  
(1Ga 5, 10a).*

*“Quả thế, từ nơi anh em, lời Chúa đã vang ra,  
... mà đâu đâu người ta cũng nghe biết  
lòng tin anh em đặt vào Thiên Chúa,  
khiến chúng tôi  
không cần phải nói thêm nữa”  
(1Tx 1, 8).*

Chúa đã ban cho bạn một Sứ Điệp Cuộc Sống, đó là câu chuyện để bạn thuật lại.

Khi đã trở nên tín hữu, bạn cũng trở nên sứ giả của Thiên Chúa. Ngài muốn nói với thế giới ngang qua bạn. Thánh Phaolô nói, “*Được Thiên Chúa sai đi, chúng tôi lên tiếng trước mặt Ngài, trong Đức Kitô*” (2Cr 2, 17b).

Bạn có thể cảm thấy bạn không có gì để chia sẻ, nhưng thực ra, đó là điều Ma Quỷ đang cố tình làm bạn lặng thinh. Bạn có cả một kho tàng kinh nghiệm mà Chúa muốn sử dụng để đem những người khác về trong gia đình Ngài. Kinh Thánh nói, “*Ai tin vào Con Thiên Chúa, thì có lời chứng ấy nơi mình*” (1Ga 5, 10a). Sứ Điệp Cuộc Sống của bạn gồm bốn phần:

- *Lời chứng* của bạn: Câu chuyện về cách thức mà bạn bắt đầu đổi sống thân tình với Đức Giêsu.

- *Những bài học cuộc sống* của bạn: Những bài học quan trọng nhất mà bạn học được từ nơi Thiên Chúa.
- *Những say mê thánh thiện* của bạn: Những điều Chúa muốn mà bạn say mê và để tâm nhất.
- *Tin Mừng*: Sứ điệp cứu rỗi.

### **Sứ điệp cuộc sống của bạn bao gồm chứng từ của bạn.**

Chứng từ của bạn là câu chuyện về cách thức Đức Kitô đã biến đổi đời bạn. Thánh Phêrô nói, chúng ta được chọn lựa bởi Thiên Chúa để “*loan truyền những kỳ công của Ngài, Đáng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền*” (1Pr 2, 9b). Đây là cốt lõi của việc làm chứng - cách đơn sơ, bạn chia sẻ kinh nghiệm cá nhân của mình về việc bạn nhận biết Chúa. Nơi toà án, người ta không trông một nhân chứng tranh cãi vụ việc, chứng minh sự thật, hoặc đòi tuyên án; đó là việc của luật sư. Các nhân chứng chỉ cần tường thuật lại những gì đã xảy ra với họ hoặc những gì họ thấy.

Đức Giêsu nói, “*Anh em sẽ là nhân chứng của Thầy*” (Cv 1, 8) chứ không nói, “Anh em là những người biện hộ cho Thầy”. Ngài muốn bạn chia sẻ câu chuyện đời bạn cho những người khác. Chia sẻ chứng từ của bạn là một phần cốt yếu sứ mệnh của bạn trên trần gian bởi vì nó độc nhất. Không có câu chuyện nào giống câu chuyện đời bạn, vì thế chỉ có bạn mới có thể kể về nó. Nếu bạn không nói ra, nó sẽ mãi

---

Những câu chuyện kể bắc một  
nhịp cầu tương giao, trên đó,  
Đức Giêsu có thể bước từ lòng  
bạn sang lòng họ.

---

mãi mất đi. Bạn không phải là một học giả Kinh Thánh, nhưng bạn là người có thẩm quyền trên cuộc đời mình và thật không dễ gì để tranh cãi với những kinh nghiệm cá nhân. Thực vậy, chứng từ của cá nhân bạn hiệu lực hơn một bài giảng, bởi vì

người chưa tin nhìn các chủ chăn như những người bán hàng chuyên nghiệp, nhưng nhìn bạn như một “khách hàng hài lòng”. Đối với họ, bạn đáng tin hơn.

**NGÀY BA MƯƠI BÁY**  
**CHIA SẺ SỨ ĐIỆP**  
**CUỘC SỐNG**  
**CỦA BẠN**

Những câu chuyện mang tính cá nhân cũng dễ gần gũi với người khác hơn là những nguyên tắc; và lại, người ta thích nghe những câu chuyện đó. Chúng được chú ý, và người ta nhớ chúng lâu hơn. Những

người chưa tin hẳn sẽ chẳng hứng thú nếu bạn bắt đầu bằng việc trích dẫn lời các nhà thần học, nhưng tự nhiên họ sẽ hiếu kỳ về những kinh nghiệm mà họ chưa từng trải qua. Những câu chuyện kể bắc một nhịp cầu tương giao, trên đó, Đức Giêsu có thể bước từ lòng bạn sang lòng họ.

Một giá trị khác của chứng từ nơi bạn là nó có thể vượt qua những rào cản tri thức. Nhiều người vốn không chấp nhận thẩm quyền của Kinh Thánh thường dễ lắng nghe một câu chuyện khiêm tốn có tính cách riêng tư. Đó là lý do trong sáu lần khác nhau, thánh Phaolô dùng chứng từ của ngài để chia sẻ Tin Mừng thay vì trích dẫn Kinh Thánh (Cv 22-26).

Kinh Thánh nói, “*Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất kỳ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em, nhưng phải trả lời cách hiền hoà và với sự kính trọng*” (1Pr 3, 15-16). Cách tốt nhất “để sẵn sàng” là bạn hãy viết ra những chứng từ của bạn và học thuộc những điểm chính. Hãy chia nó làm bốn phần:

1. Trước khi gặp Đức Giêsu, cuộc sống tôi thế nào?
2. Làm sao tôi biết tôi cần Đức Giêsu?
3. Tôi cam kết đời tôi với Đức Giêsu thế nào?
4. Đức Giêsu đã thực hiện biến đổi nào trong đời tôi?

Dĩ nhiên, bên cạnh câu chuyện cứu rỗi của mình, bạn có nhiều chứng từ khác nữa. Bạn có một câu chuyện cho *mỗi* kinh

nghiệm, trong đó Thiên Chúa cứu giúp bạn. Bạn hãy viết ra một danh sách các biến cố, hoàn cảnh, các cơn khủng hoảng mà qua đó, bạn được Thiên Chúa cứu thoát. Sau đó, hãy tinh tế sử dụng câu chuyện nào gần gũi nhất với người bạn chưa biết Chúa của bạn. Những hoàn cảnh khác nhau cần đến những chứng từ khác nhau.

**Sứ điệp cuộc sống của bạn bao gồm những bài học cuộc sống.** Phần thứ hai của sứ điệp đời bạn là những chân lý bạn học từ nơi Thiên Chúa qua những kinh nghiệm bạn có với Ngài. Đây là những bài học và những hiểu biết bạn học được từ Thiên Chúa, từ các mối tương quan, các biến cố, các cơn cám dỗ và những khía cạnh khác của cuộc sống. Đavít đã cầu nguyện, “*Lạy Chúa, xin dạy con đường lối thánh chỉ, con nguyện đi theo mãi đến cùng*” (Tv 119, 33). Buồn thay, chúng ta không học được bao nhiêu từ những gì đã xảy đến cho mình. Về những người Do Thái, Kinh Thánh nói, “*Đã bao lần Chúa thương giải cứu, nhưng họ vẫn cố tình phản nghịch, đắm chìm trong tội ác của mình*” (Tv 106, 43). Có lẽ bạn đã từng gặp những người như thế.

Thật khôn ngoan khi học biết từ kinh nghiệm bản thân, nhưng *khôn ngoan hơn* khi biết học hỏi từ kinh nghiệm của người khác. Sẽ không bao giờ bạn đủ thời giờ để học biết mọi điều trong cuộc sống bằng thử nghiệm và vấp váp. Chúng ta phải học từ những bài học cuộc sống của nhau. Kinh Thánh nói, “*Đối với kẻ biết nghe, lời trách cứ của người khôn tựa nhẫn vàng hay kiêng vàng hảo hạng*” (Cn 25, 12).

---



Thật khôn ngoan khi học biết từ kinh nghiệm bản thân, nhưng khôn ngoan hơn khi biết học hỏi từ kinh nghiệm của người khác.

---



Hãy viết ra những bài học chính yếu của đời mình để bạn có thể chia sẻ cho người khác. Hãy biết ơn Salomon vì ông đã để lại cho chúng ta hai sách Châm Ngôn và Giảng Viên với rất nhiều bài học thực tiễn trong cuộc sống. Bạn thử tưởng tượng bao thất thoát không cần thiết vốn có thể tránh khỏi nếu chúng ta biết học hỏi từ những bài học cuộc sống của nhau.

Người trưởng thành phát huy thói quen rút ra những bài học từ kinh nghiệm mỗi ngày. Tôi khuyến khích bạn lập một danh sách những bài học cuộc sống của mình. Bạn thật sự không ngẫm nghĩ chúng nếu như bạn không viết chúng ra. Dưới đây là một vài câu hỏi gợi ý giúp bạn bắt đầu.<sup>17</sup>

- Chúa dạy tôi điều gì từ thất bại?
- Chúa dạy tôi điều gì từ việc thiếu hụt tiền bạc?
- Chúa dạy tôi điều gì từ đau khổ, u buồn và chán nản?
- Chúa dạy tôi điều gì từ việc phải đợi chờ?
- Chúa dạy tôi điều gì từ bệnh tật?
- Chúa dạy tôi điều gì từ thất vọng?
- Chúa dạy tôi điều gì từ gia đình, cộng đoàn, các mối tương quan, nhóm nhỏ của tôi và từ những người phê phán tôi?

**Sứ điệp cuộc sống của bạn bao gồm việc bạn chia sẻ những say mê thánh thiện của mình.** Chúa là một Thiên Chúa say mê. Ngài tha thiết yêu thích một số điều này và cũng ghét một số điều kia. Một khi bạn trở nên gần gũi với Ngài hơn, Ngài sẽ ban cho bạn niềm say mê một điều gì đó cũng là điều Ngài nặng lòng, để rồi bạn là người nói thay cho Ngài trong thế giới. Đó có thể là niềm say mê về một công việc,

---

<sup>17</sup> Một vài ví dụ trong Kinh Thánh cho những câu hỏi này, xem thêm Tv 51; Pl 4, 11-13; 2Cr 1, 4-10; Tv 40; 119, 71; St 50, 20.

một mục đích, một nguyên lý hay một nhóm người. Dẫu đó là gì đi nữa thì bạn cũng sẽ cảm thấy bị thôi thúc nói về nó và làm những gì có thể để tạo nên một sự đổi mới.

Bạn không thể không nói về những gì bạn ưu tư nhất. Đức Giêsu nói, “*Lòng có đầy, miệng mới nói ra*” (Mt 12, 34b). Hai mẫu gương cho chúng ta là Đavít, “*Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà con phải thiệt thân*” (Tv 69, 10a) và Giêrêmia, “*Lời Ngài cứ như ngọn lửa bùng cháy trong tim, âm ỉ trong xương cốt. Con nén chịu đến phải hao mòn, nhưng làm sao nén được!*” (Gr 20, 9).

Thiên Chúa ban cho một số người một niềm say mê thánh thiện nào đó để cổ vũ một mục tiêu. Thông thường, đó là một vấn đề mà cá nhân họ đã trải qua, chẳng hạn: lạm dụng, nghiện ngập, son sẻ, chán nản hoặc một khó khăn nào đó. Đôi khi, Chúa ban niềm say mê cho một số người để họ nói thay cho một nhóm người khác vốn không thể tự mình nói ra: các thai nhi, những người bị bách hại, người nghèo, các tù nhân, người bị đối xử tệ bạc, những người bất hạnh và những ai không được xét xử công minh. Để bảo vệ những người cô thế cô thân, Kinh Thánh có rất nhiều lệnh truyền.



Thiên Chúa dùng những con người nhiệt thành để mở rộng vương quốc Ngài. Ngài có thể ban cho bạn niềm say mê thánh thiện để lập một cộng đoàn mới, củng cố các gia đình, tài trợ cho việc dịch Kinh Thánh hoặc huấn luyện các nhà lãnh đạo Kitô hữu. Có thể bạn được ban tặng niềm say mê tốt lành đem Tin Mừng cho những nhóm người đặc biệt: những người kinh doanh, thanh thiếu niên, sinh viên ngoại quốc, các bà mẹ trẻ hoặc những người có một sở thích đặc biệt hay một môn thể

thao nào đó. Nếu bạn cầu xin, Chúa sẽ để cho bạn nặng lòng về một quốc gia hay một nhóm thổ dân nào đó vốn đang cần một chứng từ Kitô giáo mạnh mẽ.

Thiên Chúa ban cho chúng ta những niềm say mê khác nhau để bất cứ điều gì Ngài muốn thực hiện trong thế giới này đều được hoàn thành. Bạn đừng ước mong những người khác có cùng niềm say mê như bạn. Thay vào đó, bạn phải lắng nghe và coi trọng sứ điệp cuộc sống của người khác, bởi vì không ai nói hết được. Đừng bao giờ coi thường niềm say mê tốt lành của người khác. Kinh Thánh nói, “*Dược người ta tỏ lòng nhiệt thành là điều tốt*” (Gl 4, 18).

**Sứ điệp cuộc sống của bạn còn có cả Tin Mừng.** Tin Mừng là gì? “*Trong Tin Mừng, sự công chính của Thiên Chúa được mặc khải, nhờ đức tin để đưa đến đức tin*” (Rm 1, 17a). “*Thật vậy, trong Đức Kitô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hoà giải với Ngài. Ngài không còn chấp tội nhân loại nữa, và giao cho chúng tôi công bố lời hoà giải*” (2Cr 5, 19). Tin Mừng chính là khi chúng ta tin rằng ân sủng của Thiên Chúa cứu rỗi chúng ta ngang qua những gì Đức Giêsu đã làm, tội lỗi chúng ta được tha, chúng ta sống theo đúng mục đích và được hứa ban một nơi cư ngụ trên thiên đàng.

Có cả hàng trăm cuốn sách thế giá hướng dẫn cách chia sẻ Tin Mừng. Tôi có thể cung cấp cho bạn danh sách những cuốn vốn hữu ích cho tôi (xem Phụ trương 2). Nhưng tất cả việc huấn luyện trên thế gian này sẽ không thôi thúc bạn làm chứng cho Đức Giêsu cho đến khi bạn thấm nhuần tám niềm xác tín đã nói trong chương trước. Điều quan trọng nhất

---

*Thiên Chúa ban cho chúng ta  
những niềm say mê khác nhau  
để bất cứ điều gì Ngài muốn  
thực hiện trong thế giới này  
đều được hoàn thành.*

---

là bạn phải học yêu thương những người hư mất như Chúa yêu thương.

Thiên Chúa không bao giờ dựng nên một người mà Ngài đã không yêu thương. Đối với Ngài, mọi người đều quan trọng. Khi Đức Giêsu dang rộng đôi tay trên thập giá, Ngài như đang nói, “Thầy yêu chúng con nhiều như thế này!”. Kinh Thánh nói, “*Tình yêu Đức Kitô thôi thúc chúng tôi, vì chúng tôi nghĩ rằng: nếu một người đã chết thay cho mọi người, thì mọi người đều chết*” (2Cr 5, 14). Bất cứ khi nào bạn cảm thấy thờ ơ với sứ vụ của mình trong thế giới, hãy dành một khoảng thời giờ để suy gẫm những gì Đức Giêsu đã làm cho bạn trên thập giá.

Chúng ta phải nặng lòng với những người chưa tin, vì Chúa rất quan tâm đến họ. Tình yêu không cho phép chọn lựa. Kinh Thánh nói, “*Tình yêu không biết sợ hãi; trái lại, tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi*” (1Ga 4, 18a). Cha mẹ sẽ chạy vào một căn nhà đang cháy để cứu con mình vì tình yêu dành cho con lớn hơn nỗi sợ hãi của họ. Nếu bạn ngần ngại chia sẻ Tin Mừng cho những người chung quanh, hãy cầu xin Chúa đổ đầy lòng bạn tình yêu thương họ.



Kinh Thánh nói, “*Chúa không muốn cho ai phải diệt vong, nhưng muốn cho mọi người đi tới chỗ ăn năn hối cải*” (2Pr 3, 9). Bao lâu bạn còn biết một người chưa biết Đức Kitô, bạn phải liên lỉ cầu nguyện cho họ, phục vụ họ trong yêu thương và chia sẻ Tin Mừng cho họ. Bao lâu còn một người trong cộng đồng bạn chưa thuộc về gia đình Thiên Chúa, cộng đoàn của bạn phải không ngừng tìm đến với họ. Cộng đoàn nào không muốn tăng trưởng là cộng đoàn đang nói với thế giới lời này: “Các người có thể xuống hỏa ngục!”.

*Bạn sẽ sẵn sàng làm gì để những người mà bạn quen biết được lên thiên đàng? Mời họ đến nhà thờ? Chia sẻ câu chuyện đời bạn? Tặng họ cuốn sách này? Mời họ một bữa ăn? Cầu nguyện cho họ mỗi ngày cho đến khi họ được cứu độ? Cánh đồng sứ mệnh của bạn chính là môi trường chung quanh bạn. Đừng bỏ lỡ những cơ hội Chúa ban cho bạn. Kinh Thánh nói, “Anh em hãy ăn ở khôn ngoan với người ngoài; hãy tận dụng thời buổi hiện tại” (Cl 4, 5).*

Có ai được lên thiên đàng nhờ bạn không? Có ai trên thiên đàng sẽ đến nói với bạn rằng, “Cám ơn anh / chị. Phải chăng nhờ sự ân cần của anh / chị đã chia sẻ Tin Mừng cho tôi nên tôi được ở đây?”. Thủ tướng tượng niềm vui khi chào đón những người trên thiên đàng, những người mà bạn đã giúp đỡ để họ có mặt ở đó. Ơn cứu độ đời đời của một linh hồn thì quan trọng hơn bất cứ điều gì bạn có thể thành đạt trong cuộc đời này vì chỉ con người mới tồn tại mãi mãi.

Với cuốn sách này, bạn đã học biết năm mục đích Thiên Chúa dành cho đời bạn trên trái đất này: Ngài tạo thành bạn để bạn là *một thành viên* của gia đình Ngài, một *kiểu mẫu* của chính Ngài, một *bài tán dương* của vinh quang Ngài, một *sứ giả* của ân sủng Ngài, và là một *thông tín viên* của Tin Mừng Ngài đến với người khác. Trong năm mục đích này, mục đích thứ năm chỉ có thể được thực hiện trên trần gian. Bạn sẽ tiếp tục hoàn thành bốn mục đích kia trong cõi vĩnh cửu theo một cách nào đó. Đó là lý do tại sao rao giảng Tin Mừng quan trọng đến thế; bạn chỉ có một thời gian ngắn để chia sẻ sứ điệp đời mình và hoàn thành sứ mệnh của bạn.

NGÀY BA MUỖI BẨY

## NGHĨ VỀ MỤC ĐÍCH ĐỜI TÔI

*Một điểm để suy tư:* Qua tôi, Thiên Chúa muốn nói một điều gì đó với thế giới.

*Một câu Kinh Thánh để nhớ:* “Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất kỳ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em, nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng” (1Pr 3, 15b-16).

*Một câu hỏi để nghiên ngẫm:* Khi tôi ngẫm nghĩ câu chuyện đời mình, Chúa muốn tôi chia sẻ nó với ai?

# TRỞ NÊN MỘT KITÔ HỮU ĐĂNG CẤP THẾ GIỚI

*“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ,  
loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo”  
(Mc 16, 15).*

*“Cho cả hoàn cầu biết đường lối Chúa,  
và muôn nước biết ơn cứu độ của Ngài”  
(Tv 67, 2b).*

Sứ Vụ Cả là sứ vụ của bạn.

Bạn có quyền lựa chọn. Hoặc sẽ là một Kitô hữu *đảng cấp thế giới* hoặc sẽ là một Kitô hữu *thế tục*.<sup>18</sup>

Các Kitô hữu thế tục tìm kiếm Thiên Chúa cốt để đạt được những thành tựu cá nhân. Họ đã được cứu độ nhưng vẫn quy về bản thân. Họ thích tham dự những buổi hoà nhạc và những khoá hội thảo làm giàu tri thức, nhưng bạn sẽ không bao giờ gặp họ trong một khoá hội thảo truyền giáo bởi họ chẳng quan tâm. Lời cầu nguyện của họ tập trung vào những nhu cầu riêng, những phúc lành và hạnh phúc của họ. Đó là

---

<sup>18</sup> Những cuốn sách của Paul Borthwick, *A Mind For Missions* (Colorado Springs: NavPress, 1987) và *How to Be a World-Class Christian* (Colorado Springs: Chariot Victor Books, 1993) là những sách mà mọi Kitô hữu nên tìm đọc.

một đức tin ưu tiên “tôi trước”: Chúa có thể làm cho cuộc sống *của tôi* thoải mái hơn thế nào? Họ muốn sử dụng Thiên Chúa cho những mục đích của mình thay vì *được* sử dụng cho những mục đích *của* Ngài.

Trái lại, các Kitô hữu đẳng cấp thế giới biết rằng, họ *được* cứu độ để phục vụ và *được* tạo dựng cho một sứ mệnh. Họ nóng lòng lãnh nhận trách vụ và hân hoan vì đặc ân *được* Thiên Chúa sử dụng. Các Kitô hữu đẳng cấp thế giới là những người duy nhất *sống động tràn đầy* trên hành tinh này. Niềm vui, lòng tự tin, và nhiệt thành của họ dễ lây lan bởi vì họ biết họ đang tạo nên một sự đổi thay. Mỗi sáng thức dậy, họ ước ao Thiên Chúa hoạt động ngang qua họ trong những cách thức tươi mới. Bạn thích trở nên *hạng* Kitô *hữu* nào đây?

Thiên Chúa mời gọi bạn dự phần vào một mục tiêu cao cả nhất, bao la nhất, đa dạng nhất và ý nghĩa nhất trong lịch sử - vương quốc Ngài.

Lịch sử là *câu chuyện* của Ngài. Ngài gây dựng gia đình Ngài cho đời đời. Không gì quan trọng hơn và không gì tồn tại lâu dài hơn. Từ sách Khải Huyền, chúng ta biết sứ mệnh toàn cầu của Thiên Chúa sẽ được hoàn tất. Một ngày nào đó, Mệnh Lệnh Cao Cả sẽ là Sự Hoàn Tất Cao Cả. Ngày kia, trên thiên đàng, một đoàn người không đếm được từ “*mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ*”



(Kh 7, 9) sẽ đứng trước Đức Giêsu Kitô để phụng thờ Ngài. Dấn thân như một Kitô hữu đẳng cấp thế giới sẽ cho phép bạn cảm nghiệm *trước* đôi chút về thiên đàng.

Khi Đức Giêsu nói với những kẻ theo Ngài, “*hãy đi khắp tứ phương thiêng hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo*”,

điều đó xem ra quá sức đối với nhóm người Palestine nhỏ bé nghèo hèn kia. Phải chăng họ phải đi bộ hay cõi trên những con vật chậm chạp? Đó là tất cả phuơng tiện họ có, và lúc đó chưa có tàu vượt biển nên thực sự có những ngăn trở vật lý cho việc đến với toàn thể thế giới.

Ngày nay, chúng ta có máy bay, tàu thuỷ, tàu hoả, xe buýt, xe hơi. Thế giới trở nên nhỏ bé và như co rút lại mỗi ngày. Bạn có thể bay vượt đại dương trong vài giờ và nếu cần, trở về nhà ngày hôm sau. Cơ hội dành cho những người Kitô hữu bình thường dấn thân vào các sứ vụ truyền giáo ngắn hạn trên khắp thế giới có thể nói là vô hạn. Mọi chân trời góc biển đang mở ra cho bạn - chỉ cần bao với ngành du lịch. Chúng ta không thể bào chữa nếu không loan báo Tin Mừng.

---



Từ xưa đến nay, chưa bao giờ việc chu toàn sứ mệnh đến với toàn thể thế giới lại dễ dàng như thế.

---



Giờ đây với internet, thế giới càng nhỏ hơn. Bên cạnh đó còn có điện thoại và fax, bất cứ tín hữu nào kết nối internet cũng có thể trao đổi với những người khác ở mọi quốc gia trên thế giới. Cả thế giới đang nằm trên đầu những ngón tay bạn!

Ngay cả nhiều làng mạc xa xôi cũng có điện thư, nên giờ đây bạn có thể thực hiện những cuộc nói chuyện “truyền giáo điện thư” với những con người ở phía bên kia trái đất mà không cần ra khỏi nhà! Từ xưa đến nay, chưa bao giờ việc chu toàn sứ mệnh đến với toàn thể thế giới lại dễ dàng như thế. Các rào cản lớn không còn là khoảng cách, tốn kém hay di chuyển. Rào cản duy nhất là lối suy nghĩ. Để trở nên một Kitô hữu đẳng cấp thế giới, bạn phải thay đổi cách suy nghĩ. Quan điểm và thái độ của bạn phải thay đổi.

## LÀM CÁCH NÀO ĐỂ SUY NGHĨ NHƯ MỘT KITÔ HỮU ĐẲNG CẤP THẾ GIỚI

Hãy chuyển từ lối suy nghĩ quy về mình sang lối suy nghĩ quy về người khác. Kinh Thánh nói, “*Thưa anh em, về mặt phán đoán thì đừng sống như trẻ con... nhưng phải là người trưởng thành*” (1Cr 14, 20). Đây là bước đầu tiên để trở nên một Kitô hữu đẳng cấp thế giới. Trẻ con chỉ nghĩ đến mình; người trưởng thành nghĩ đến người khác. Thiên Chúa đòi hỏi, “*Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác*” (Pl 2, 4).

Dĩ nhiên, đây là một điều khó vì tự nhiên chúng ta dễ quy về mình và hầu như tất cả quảng cáo đều khuyến khích mọi người nghĩ đến bản thân. Phương thế duy nhất giúp chúng ta có thể thay đổi lối suy nghĩ này là từng bước nương tựa vào Thiên Chúa. May thay, Ngài không để chúng ta chiến đấu tự sức mình. “*Phản chúng ta, chúng ta đã không lãnh nhận thần trí của thế gian, nhưng là Thần Khí xuất phát từ Thiên Chúa, để nhận biết những ân huệ Thiên Chúa ban cho chúng ta*” (1Cr 2, 12).

Hãy cầu xin Thánh Thần giúp bạn biết nghĩ đến nhu cầu thiêng liêng của những anh chị em chưa tin mỗi khi nói chuyện với họ. Bằng cách tập luyện, bạn có thể phát triển thói quen đọc thăm những “lời cầu nguyện theo hơi thở” cho những người mình gặp. Hãy nói: “Lạy Chúa, xin giúp con hiểu những gì đang ngăn trở người này nhận biết Chúa”.



Mục đích của bạn là xem coi họ đang đứng ở đâu trên bước đường thiêng liêng và làm bất cứ những gì có thể để đem họ đến gần với việc biết Đức Kitô hơn. Bạn có thể bắt chước phương pháp của thánh Phaolô, người đã nói, “*Cũng như tôi*

*đây, trong mọi hoàn cảnh, tôi cố gắng làm đẹp lòng mọi người, không tìm ích lợi riêng cho tôi, nhưng cho nhiều người, để họ được cứu độ”* (1Cr 10, 33).

**NGÀY BA MƯƠI TÁM  
TRỞ NÊN  
MỘT KITÔ HỮU  
ĐẲNG CẤP  
THẾ GIỚI**

Hãy chuyển từ lối suy nghĩ cục bộ sang lối suy nghĩ toàn cầu. Chúa là Thiên Chúa hoàn vĩ. Ngài luôn để tâm đến toàn thể thế giới, “*Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi...*” (Ga 3, 16). Từ ban đầu, Thiên Chúa đã muốn những thành viên gia đình Ngài đến từ mọi quốc gia. Kinh Thánh nói, “*Từ một người duy nhất, Thiên Chúa đã tạo thành toàn thể nhân loại, để họ ở trên khắp mặt đất; Ngài đã vạch ra những thời kỳ nhất định và những ranh giới cho nơi ở của họ. Như vậy là để họ tìm kiếm Thiên Chúa*” (Cv 17, 26-27).

Toàn cầu hoá, nhiều quốc gia trên thế giới đã nghĩ đến. Các hãng truyền thông và các tổng công ty lớn nhất đều là những tổ chức đa quốc gia. Cuộc sống của chúng ta đã dần dần hòa nhập với cuộc sống của những con người thuộc các quốc gia khác từ thời trang, giải trí, âm nhạc, đến thể thao và ngay cả các đồ ăn nhanh.

Có lẽ hầu hết những trang phục mà bạn đang mặc và phần lớn những gì bạn ăn hôm nay đều được sản xuất tại một quốc gia khác. Chúng ta liên đới với nhiều người khác hơn chúng ta tưởng.

Những ngày sống thật vui tươi phấn khởi. Con số Kitô hữu trên thế giới nhiều hơn bao giờ hết. Thánh Phaolô nói đúng, “*Tin Mừng này đang sinh hoa trái và lớn lên trên toàn thế giới như thế nào, thì nơi anh em cũng vậy, từ ngày anh em được nghe nói và nhận biết ân sủng của Thiên Chúa thực sự là gì*” (Cl 1, 6).

Cách đầu tiên để bắt đầu suy nghĩ một cách toàn cầu là

cầu nguyện cho những quốc gia đặc biệt nào đó. Những Kitô hữu đẳng cấp thế giới cầu nguyện cho thế giới. Hãy có một quả địa cầu hay một bản đồ thế giới và cầu nguyện theo tên các nước. Kinh Thánh nói, “*Con cứ xin rồi Cha ban tặng muôn dân nước làm sản nghiệp riêng, toàn cõi đất làm phần lãnh địa*” (Tv 2, 8).

Cầu nguyện là lợi khí quan trọng nhất đối với sứ mệnh của bạn trong thế giới. Người ta có thể từ chối tình yêu hoặc khước từ sứ điệp, nhưng họ không thể ngăn cản lời cầu nguyện của chúng ta. Như một hoả tiễn xuyên lục địa, bạn có thể nhắm một lời cầu nguyện đến tâm hồn của một người nào đó khi bạn ở cách họ 10 bộ hay 10.000 dặm.

Bạn nên cầu nguyện điều gì? Kinh Thánh nói, chúng ta hãy cầu nguyện cho có những cơ hội làm chứng (Cl 4, 3; Rm 1, 10), cho được can đảm để nói ra (Ep 6, 19), cho những người sẽ tin (Ga 17, 20), cho sứ điệp được nhanh chóng loan truyền (2Tx 3, 1) và cho có thêm nhiều thợ gặt (Mt 9, 38). Lời cầu nguyện giúp bạn đồng hành với bao tâm hồn trên toàn thế giới.

Bạn còn phải cầu nguyện cho các thừa sai và tất cả những ai đang dấn thân trong cánh đồng truyền giáo trên khắp thế giới. Thánh Phaolô nói với những người cầu nguyện cho ngài, “*Hãy lấy lời cầu nguyện mà trợ giúp chúng tôi*” (2Cr 1, 11). Nếu muốn có thêm những gợi ý cầu nguyện cho thế giới và cho các thợ gặt, xem Phụ trương 2.

Một phương thế khác để phát triển lối suy nghĩ toàn cầu là hãy đọc và theo dõi tin tức với “những đôi mắt Sứ Vụ Cao

*Người ta có thể từ chối tình yêu hoặc khước từ sứ điệp của chúng ta, nhưng họ không thể ngăn cản lời cầu nguyện của chúng ta.*



Cả”. Ở đâu có đổi thay hay xung đột, bạn biết chắc rằng, Chúa sẽ dùng biến cố đó để đem người ta đến gần Ngài hơn. Con người dễ tiếp nhận Thiên Chúa nhất khi họ căng thẳng hay khi họ đang ở trong giai đoạn chuyển tiếp. Do tốc độ biến chuyển ngày càng gia tăng trên thế giới, nên càng ngày, càng có nhiều người mở lòng mình lắng nghe Tin Mừng hơn bao giờ hết.

Cách tốt nhất để thay đổi cách suy nghĩ là bạn chỉ cần đứng lên và tham gia một dự án truyền giáo ngắn hạn tại một quốc gia nào đó! Không gì thay thế được việc thực hành, đó là kinh nghiệm sống thực tiễn trong một nền văn hoá khác. Hãy dừng việc học hỏi và thảo luận về sứ mệnh của bạn, chỉ cần bắt tay vào việc! Tôi khuyến khích bạn dấn thân đến cùng vào công việc đó. Trong Công Vụ Tông Đồ 1, 8, Đức Giêsu cho chúng ta một phương thức dấn thân: “*Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Ngài ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giêrusalem, trong khắp các miền Giudê, Samari và cho đến tận cùng trái đất*”. Những kẻ theo Ngài phải tìm đến cộng đồng của mình (Giêrusalem), đến với đất nước mình (Giudê), đến với các nền văn hoá khác (Samaria), đến với các quốc gia khác (khắp nơi trên thế giới). Hãy lưu ý, sứ mệnh của chúng ta phải làm cùng một lúc chứ không làm từng bước. Trong khi không phải ai ai cũng được ơn làm thừa sai, thì *mọi Kitô hữu đều được mời gọi thực thi sứ mệnh truyền giáo đối với cả bốn đối tượng này theo một cách thức nào đó*. Bạn có phải là một Kitô hữu của Công Vụ Tông Đồ 1, 8 không?



Hãy đặt mục tiêu cho việc tham gia một dự án truyền giáo đối với từng đối tượng đã được nói đến. Tôi khuyến khích bạn dành dụm và làm bất cứ điều gì để có thể tham gia một chuyến truyền giáo ngắn hạn đến các nước khác *càng sớm càng*

tốt. Hầu như mọi tổ chức truyền giáo đều có thể giúp bạn thực hiện điều này. Việc ra đi sẽ giúp bạn mở rộng tâm hồn, mở rộng tâm nhìn, mở rộng niềm tin, đào sâu lòng thương cảm và đổ đầy tâm hồn bạn một niềm vui mà bạn chưa từng cảm nhận. Đây chính là bước ngoặt đời bạn.

**Hãy chuyển từ lối suy nghĩ “ở đây và bây giờ” sang lối suy nghĩ đời đời.** Để tận dụng tối đa thời gian của bạn trên trần gian, bạn phải luôn có một cái nhìn trong viễn cảnh đời đời. Điều này giúp bạn khỏi quan trọng hoá những vấn đề nhỏ và biết phân biệt điều gì khẩn thiết, điều gì tối hậu. Thánh Phaolô nói, “*Vì thế, chúng ta mới không chú tâm đến những sự vật hữu hình, nhưng đến những thực tại vô hình. Quả vậy, những sự vật hữu hình thì chỉ tạm thời, còn những thực tại vô hình mới tồn tại vĩnh viễn*” (2Cr 4, 18).

Chúng ta đã phí sức vào những việc mà chỉ một năm sau, nó không còn quan trọng, chứ đừng nói đến đời đời. Đừng đổi cuộc đời bạn để lấy những gì tạm bợ chóng qua. Đức Giêsu nói, “*Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại dang sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa*” (Lc 9, 62). Thánh Phaolô khuyến cáo, “*Kẻ hưởng dùng của cải đời này, hãy làm như chẳng hưởng. Vì bộ mặt thế gian này đang biến đi*” (1Cr 7, 31).

Bạn đang để điều gì cản lối bạn thi hành sứ mệnh? Điều gì đang ngăn cản bạn trở nên một Kitô hữu đẳng cấp thế giới? Dù đó là gì đi nữa, hãy rũ bỏ nó! “*Chúng ta hãy cởi bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình*” (Dt 12, 1b).

Đức Giêsu bảo chúng ta, “*Hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời*” (Mt 6, 20a). Làm thế nào để thực hiện điều đó? Một trong những câu nói gây hiểu lầm nhất của Đức

---



“*Bạn không thể mang theo nó*” - nhưng Kinh Thánh nói, bạn có thể *giữ nó đi trước bằng cách đầu tư vào những người đang đi đến đó!*

---



Giêsu là: “*Phần Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: hãy dùng Tiền Của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu*” (Lc 16, 9). Đức Giêsu không có ý nói bạn hãy dùng tiền của mà “mua” bạn hữu. Điều Ngài muốn nói là bạn hãy dùng tiền của Chúa ban để đem những người khác đến với Ngài. Họ sẽ trở thành những bạn hữu trong cõi đời đời, cũng là những người sẽ chào đón bạn trên thiên đàng! Đó sẽ là sự đầu tư tiên của tốt nhất của bạn.

Có lẽ bạn đã từng nghe: “Bạn không thể mang theo nó” - nhưng Kinh Thánh nói, bạn có thể *gửi* nó đi trước bằng cách đầu tư vào những người đang đi đến đó! “*Như vậy họ tích trữ cho mình một vốn liếng vững chắc cho tương lai, để được sự sống thật*” (1Tm 6, 19).

**Để hoàn thành sứ vụ, hãy chuyển từ lối suy nghĩ bào chữa sang lối suy nghĩ sáng tạo.** Nếu bạn sẵn sàng, bạn luôn có cách để thực hiện và các tổ chức sẽ luôn giúp bạn. Đây là một vài lối bào chữa thường gặp:

- “*Tôi chỉ nói được tiếng Anh*”. Thực ra, đây lại là một lợi thế tại nhiều quốc gia, nơi mà hàng triệu người đang muốn học và nóng lòng thực hành Anh ngữ.
- “*Tôi không có gì để cống hiến cả*”. Có, bạn có chứ! Mọi khả năng và kinh nghiệm nơi bạn đều có thể được sử dụng ở một nơi nào đó.
- “*Tôi quá già (hoặc quá trẻ)*”. Hầu hết các tổ chức đều có những dự án ngắn hạn phù hợp với từng lứa tuổi.

Dù đó là bà Sara viện cớ mình quá già để Chúa dùng hay Giêrêmia viện cớ là quá trẻ, Ngài vẫn không chấp nhận lời bào chữa. “*Đức Chúa phán với tôi: ‘Dừng nói ngươi còn trẻ! Ta sai ngươi đi đâu, ngươi cứ đi; Ta truyền cho ngươi nói gì, ngươi cứ nói. Dừng sợ chúng, vì Ta ở với ngươi để giải thoát ngươi’ - sấm ngôn của Đức Chúa*” (Gr 1, 7-8).

Có lẽ bạn tin rằng, bạn cần một lời “mời gọi” đặc biệt từ Thiên Chúa và bạn đang chờ một cảm nhận hay một kinh nghiệm siêu nhiên. Vậy mà Thiên Chúa không ngừng lặp đi lặp lại lời mời gọi đó. *Tất cả* chúng ta được mời gọi hoàn thành năm mục đích đời mình: để thờ phượng, để sống thân tình, để nêu giống Đức Kitô, để phục vụ và để thi hành sứ mệnh với Chúa trong thế giới. Thiên Chúa không chỉ muốn dùng *một vài* con dân của Ngài; Ngài muốn dùng *tất cả* mọi người. Tất cả chúng ta được kêu gọi để chu toàn sứ mệnh cho Chúa. Ngài muốn toàn thể Hội Thánh của Ngài đem toàn bộ Tin Mừng đến với toàn cõi thế giới.<sup>19</sup>

Nhiều Kitô hữu bỏ qua kế hoạch của Thiên Chúa dành cho đời mình chỉ vì thậm chí họ không bao giờ *hỏi Thiên Chúa* xem Ngài có muốn họ dấn thân phục vụ như một thửa sai ở một nơi nào đó không. Hoặc do sợ hãi, hoặc do thờ ơ, cả hai



điều này đã tự động đóng kín lòng trí họ trước khả năng họ có thể phục vụ như một thửa sai thường trú tại một khu vực đa văn hoá. Nếu bạn bị cám dỗ nói không, bạn phải coi lại các phương thức và khả năng khác nhau mà bạn đang có (điều này sẽ làm bạn ngạc nhiên) và bạn phải nghiêm túc cầu nguyện và hỏi Chúa xem Ngài muốn bạn làm gì trong những năm sắp tới. Ai cũng biết, trong thời

điểm nóng bỏng hiện nay của lịch sử, cần có đến hàng ngàn thửa sai thường trú dấn thân khi bao cánh cửa đang rộng mở như chưa từng thấy trước đây.

Nếu bạn muốn nêu giống Đức Giêsu, hãy có một tấm

---

<sup>19</sup> Từ Giao Ước Lausanne (1974).

lòng cho cả thế giới. Bạn không được phép hài lòng với chỉ gia đình và một số bạn bè đang đến với Đức Kitô. Còn hơn 6 tỷ người trên thế giới và Đức Giêsu muốn tìm lại tất cả con cái đã hư mất. Ngài nói, “*Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy*” (Mc 8, 35). Sứ Vụ Cao Cả chính là sứ vụ của bạn và chu toàn phần vụ của mình là bí quyết để cuộc sống có ý nghĩa.

---

## NGÀY BA MUƠI TÁM NGHĨ VỀ MỤC ĐÍCH ĐỜI TÔI

**Một điểm để suy tư:** Sứ Vụ Cao Cả là sứ vụ của tôi.

**Một câu Kinh Thánh để nhớ:** “*Nguyễn Chúa Trời dù thương và chúc phúc, xin toả ánh tôn nhan rạng ngời trên chúng con, cho cả hoàn cầu biết đường lối Chúa, và muôn nước biết ơn cứu độ của Ngài*” (Tv 67, 2-8).

**Một câu hỏi để nghiên ngẫm:** Tôi cần phải chuẩn bị những gì để tham gia một cuộc truyền giáo ngắn hạn trong năm tới?

## QUÂN BÌNH CUỘC SỐNG CỦA BẠN

*“Anh em hãy cẩn thận  
xem xét cách ăn nết ở cửa mình,  
đừng sống như kẻ khờ dại,  
nhưng hãy sống như người khôn ngoan”  
(Ep 5, 15).*

*“Thà chịu khổ vì làm việc lành,  
nếu đó là ý của Thiên Chúa,  
còn hơn là vì làm điều ác”  
(1Pr 3, 17).*

Phúc thay ai quân bình, họ sẽ sống lâu hơn mọi người.

Một trong những bộ môn của Thế Vận Hội mùa hè là cuộc thi năm môn phối hợp. Nội dung năm môn đó là: bắn súng, đấu kiếm, đua ngựa, chạy và bơi. Mục tiêu của vận động viên là phải đạt thành tích ở cả năm nội dung chứ không chỉ một hoặc hai môn.

Cuộc đời của bạn là một cuộc thi gồm năm mục đích mà bạn phải giữ quân bình. Các mục đích này đã được thực hành bởi các Kitô hữu đầu tiên trong sách Công Vụ Tông Đồ chương 2, được thánh Phaolô giải thích trong thư Éphêsô chương 4 và được Đức Giêsu làm gương trong Tin Mừng thánh Gioan chương 17; nhưng chúng được tóm tắt trong Điều Răn Trọng Nhất và Sứ Vụ Cao Cả của Ngài. Hai câu này cũng tóm tắt toàn bộ nội dung cuốn sách này - năm mục đích Thiên Chúa dành cho đời bạn:

1. “Yêu mến Thiên Chúa hết lòng”: Bạn được tạo dựng cho niềm vui của Thiên Chúa, nên mục đích của bạn là yêu mến Ngài qua việc *thờ phượng*.
2. “Yêu người thân cận như chính mình”: Bạn được tạo dựng để phục vụ, nên mục đích của bạn là thể hiện lòng yêu mến những người khác qua việc thi hành *sứ vụ*.
3. “Đi và làm cho họ nên môn đệ”: Bạn được tạo dựng để thi hành một sứ mệnh, nên mục đích của bạn là chia sẻ sứ điệp của Thiên Chúa qua việc *loan báo Tin Mừng*.
4. “Rửa tội cho họ...”: Bạn được tạo dựng để sống trong gia đình Thiên Chúa, nên mục đích của bạn là nên một với Hội Thánh Ngài qua *sự hiệp thông*.
5. “Dạy họ làm mọi điều ...”: Bạn được tạo dựng để nêu giống Đức Kitô, nên mục đích của bạn là lớn lên đến chỗ trưởng thành qua *đời sống của người môn đệ*.

Bạn sẽ trở nên một Kitô hữu cao cả khi dấn thân trọn vẹn cho Điều Răn Trọng Nhất và Sứ Vụ Cao Cả.

Giữ quân bình năm mục đích này quả là điều không dễ. Tất cả chúng ta có khuynh hướng quá nhấn mạnh đến mục đích

mà chúng ta say mê nhất đang khi xao lãng những mục đích khác. Các cộng đoàn cũng có khuynh hướng đó. Nhưng bạn có thể giữ quân bình đời mình và đi đúng hướng bằng cách tham gia vào một nhóm nhỏ, ở đó mọi người có trách nhiệm qua việc thường

xuyên lương giá đời sống thiêng liêng của mình, ghi nhận những tiến bộ bản thân trong một nhật ký và chuyển trao những gì bạn đã học được cho những người khác. Đây là bốn hoạt động

quan trọng đối với một đời sống theo đúng mục đích. Nếu bạn nghiêm túc trong việc đi đúng hướng, bạn cần phát triển những thói quen này.

**Chia sẻ tâm tình với một bạn đồng hành thiêng liêng hay một nhóm nhỏ.** Cách tốt nhất để ghi nhớ những nguyên tắc trong cuốn sách này là thảo luận chúng với người khác trong mô hình một nhóm nhỏ. Kinh Thánh nói, “*Sắt bén nhờ sắt, con người nêu sắc bén nhờ bạn bè*” (Cn 27, 17). Chúng ta học được nhiều nhất trong cộng đoàn. Lý trí chúng ta sắc bén và niềm xác tín của chúng ta nêu sâu sắc nhờ các cuộc trao đổi.



Tôi *tha thiết* cổ vũ bạn quy tụ một nhóm nhỏ và làm thành một nhóm đọc “Sống Theo Đúng Mục Đích” để mỗi tuần đọc lại các chương này. Hãy thảo luận về những bài học và áp dụng trong mỗi chương. Hãy hỏi “Vậy thì sao?” và “Làm gì bây giờ?”, “Điều này có ý nghĩa gì với tôi, gia đình tôi và Hội Thánh của chúng ta?”. Tôi sẽ làm gì về điều này? Thánh Phaolô nói, “*Những gì anh em đã học hỏi, ... thì hãy đem ra thực hành*” (Pl 4, 9). Trong Phụ trương 1, bạn sẽ có các câu hỏi thảo luận đã được chuẩn bị cho các nhóm nhỏ hoặc các lớp học ngày Chúa Nhật.

Một nhóm nhỏ cùng đọc sẽ đem lại những lợi ích mà một cuốn sách tự nó không thể cung cấp. Bạn có thể cho và nhận những ý tưởng phản hồi về những gì bạn học được. Bạn có thể thảo luận những ví dụ trong đời thường. Bạn có thể cầu nguyện, động viên và nâng đỡ nhau như khi bạn bắt đầu sống cho những mục đích này. Hãy nhớ, phải cùng nhau lớn lên chứ không lớn lên riêng lẻ. Kinh Thánh nói, “*Vì thế anh em hãy an ủi nhau và xây dựng cho nhau; như anh em vẫn làm*” (1Tx 5, 11). Sau khi

bạn đã cùng nhóm đọc qua cuốn sách này, bạn có thể tìm đọc thêm những nghiên cứu Sống Theo Đúng Mục Đích dành cho các lớp và các nhóm (xem Phụ trương 2).

Tôi cũng động viên bạn tự học hỏi Kinh Thánh. Tôi đã ghi chú hơn một ngàn câu Kinh Thánh được dùng trong sách này để giúp bạn nghiên cứu trong văn mạch của chúng. Để giữ cân đối độ dài của các chương cho phù hợp với việc đọc mỗi

ngày nên tôi không thể giải thích văn mạch hấp dẫn của hầu hết các câu Kinh Thánh được dùng. Nhưng nghiên cứu Kinh Thánh thì phải nghiên cứu từng đoạn, từng chương và thậm chí cả cuốn sách. Cuốn *Personal Bible Study Methods* của tôi

có thể giúp bạn thêm về phương pháp nghiên cứu Kinh Thánh.

### **Thường xuyên kiểm điểm đời sống thiêng liêng của bạn.**

Cách tốt nhất để *quân bình* năm mục đích đời bạn là hãy tự đánh giá theo định kỳ. Thiên Chúa coi trọng thói quen tự mình đánh giá. Trong Kinh Thánh, ít nữa năm lần, chúng ta được nhắc nhở phải trắc nghiệm và kiểm điểm tình trạng linh hồn mình (Ac 3, 40; 1Cr 11, 28-31; 13, 5; Gl 6, 4). Kinh Thánh nói, “*Anh em hãy tự xét xem mình có còn sống trong đức tin hay không. Hãy tự kiểm điểm. Anh em chẳng nhận thấy là có Đức Giêsu Kitô ở trong anh em sao? Trừ phi anh em đã thua trong cuộc kiểm điểm này*” (2Cr 13, 5).

Để có sức khoẻ thể lý, bạn cần đều đặn gặp một bác sĩ, người có thể thẩm định những dấu hiệu sức khoẻ - huyết áp, nhiệt độ, trọng lượng... Với sức khoẻ phần hồn cũng vậy, bạn cần kiểm điểm đều đặn năm dấu chứng quan trọng của việc thờ phượng, tình thân hữu, trưởng thành nhân đức, thi hành sứ vụ và sứ mệnh. Giêrêmia khuyên bảo, “*Mọi nẻo đường của ta, ta hãy xem đi xét lại và trở về cùng Đức Chúa*” (Ac 3, 40).

Tại Hội Thánh Saddleback, chúng tôi áp dụng một phương pháp tự đánh giá khá đơn giản vốn đã giúp hàng ngàn người đi đúng mục đích của Thiên Chúa. Nếu bạn muốn có một bản, hãy email cho tôi (xem Phụ trương 2). Bạn sẽ ngạc nhiên khi phương pháp nhỏ bé này giúp bạn biết quân bình cuộc sống cách lành mạnh và trưởng thành. Thánh Phaolô thúc giục, “*Vậy nay anh em hãy hoàn thành công cuộc đó, để như anh em đã hăng hái quyết định thế nào, thì cũng tuỳ khả năng mà hoàn thành như vậy*” (2Cr 8, 11).

**Viết ra sự tiến triển của bạn trong nhật ký.** Cách tốt nhất để *củng cố* mức tiến triển của bạn trong việc hoàn thành những mục đích Thiên Chúa dành cho đời mình là hãy duy trì việc viết nhật ký thiêng liêng. Đây không phải là nhật ký các biến cố nhưng là ghi nhận những bài học cuộc sống mà bạn không muốn quên. Kinh Thánh nói, “*Vì thế, chúng ta càng phải chú tâm hơn nữa vào những lời đã nghe, kẻo bị cuốn trôi đi mất*” (Dt 2, 1). Chúng ta nhớ những gì chúng ta ghi.

Việc ghi chép làm sáng tỏ những gì Thiên Chúa đang thực hiện trong đời bạn. Dawson Trotman từng nói: “Các ý tưởng tự gõ rối khi chúng đi qua các ngón tay của bạn”. Kinh Thánh cũng đưa ra một vài ví dụ về việc Thiên Chúa nói dân Ngài phải duy trì một nhật ký thiêng liêng, “*Ông Môisen ghi lại những điểm khởi hành cho từng chặng đường theo lệnh của Đức Chúa. Đây là những chặng đường của họ, dựa theo các điểm khởi hành*” (Ds 33, 2). Bạn không vui khi Môisen vâng lệnh Chúa ghi lại hành trình thiêng liêng của Israel sao? Nếu ông lười biếng, hẳn chúng ta đã mất bao bài học giá trị của biến cố Xuất Hành.

Đang khi nhật ký thiêng liêng của bạn không được đọc rộng rãi như của Môisen, nó vẫn quan trọng. Bản dịch New International Version chép rằng: “*Môisen ghi lại những chặng đường trong hành trình của họ*”. Cuộc đời của bạn là một hành

trình và là một hành trình đáng viết ra. Tôi hy vọng bạn sẽ viết về những chặng đường trong hành trình thiêng liêng của mình khi sống theo đúng mục đích.

Đừng chỉ viết những gì bạn thích. Như Đavít, bạn cũng viết ra những nghi ngờ, sợ hãi và cả những cuộc chiến đấu với Thiên Chúa. Những bài học lớn nhất của chúng ta đến từ đau khổ và Kinh Thánh nói, Thiên Chúa nhận lấy những giọt nước mắt của chúng ta (Tv 56, 8). Hễ khi nào các biến cố xảy đến,



bạn hãy nhớ, Thiên Chúa đang dùng chúng để hoàn thành *cả* năm mục đích đời bạn: Các biến cố làm bạn tập trung về Thiên Chúa, đem bạn đến gần những người khác trong tình thân, xây dựng những tâm tính nêu giống Đức Kitô, tạo cho bạn một cơ hội thi hành sứ vụ và rồi, bạn sẽ có một chứng từ. Mỗi biến cố đều có mục đích của nó.

Giữa đau thương, tác giả Thánh Vịnh viết, “*Đời này phải ghi lại cho đời sau được biết, dân hậu sinh phải ca tụng Chúa Trời*” (Tv 102, 18). Bạn mắc nợ các thế hệ mai sau về việc gìn giữ chứng từ làm thế nào Thiên Chúa đã giúp bạn hoàn thành những mục đích của Ngài trên trái đất này. Đó là một lời chứng sẽ còn được tiếp tục nhắc đến cả sau khi bạn lên thiên đàng.

**Hãy chia sẻ những gì bạn biết cho người khác.** Nếu bạn muốn tiếp tục lớn lên, cách tốt nhất để học hỏi thêm là chia sẻ những gì bạn học được. Sách Châm Ngôn nói với chúng ta, “*Ngài rộng lượng được phượng phi béo tốt, chính kẻ cho uống lại được uống thoả thuê*” (Cn 11, 25). Ai biết chia sẻ những hiểu biết của mình, sẽ nhận được nhiều hơn từ Thiên Chúa.

Vì đã biết mục đích cuộc sống, nên trách nhiệm của bạn là

mang sứ điệp đó cho những người khác. Thiên Chúa đang mời gọi bạn trở nên sứ giả của Ngài. Thánh Phaolô nói, “*Những gì anh đã nghe tôi nói trước mặt nhiều nhân chứng, thì hãy trao lại cho những người tin cẩn, những người có khả năng dạy cho kẻ khác*” (2Tm 2, 2). Trong cuốn sách này, tôi gửi đến bạn tất cả những gì người khác đã dạy tôi về mục đích cuộc sống; nay, bối phận của bạn là làm điều đó cho những người khác.

Có lẽ bạn biết cả trăm người chưa biết đến mục đích cuộc sống. Hãy chia sẻ những chân lý này cho con cái, bạn bè, lối xóm và đồng nghiệp của bạn. Nếu bạn trao cuốn sách này cho một người nào đó, hãy ghi thêm một vài lưu ý riêng của bạn vào trang đê tặng.

Bạn càng hiểu biết nhiều, Thiên Chúa càng mong mỏi bạn dùng tri thức đó để trợ giúp những người khác. Thánh Giacôbê nói, “*Vậy kẻ nào biết làm điều tốt mà không chịu làm thì mắng tội*” (Gc 4, 17). Tri thức gia tăng trách nhiệm. Nhưng thông chuyển mục đích cuộc sống thì còn hơn cả một đòi buộc; đó là một trong những đặc ân cao cả nhất của cuộc đời. Thủ tướng tượng, thế giới sẽ biến đổi biết bao nếu mọi người đều biết mục đích cuộc sống của họ. Thánh Phaolô nói, “*Nếu anh trình bày cho anh em những điều ấy, thì anh sẽ là một người phục vụ tốt của Đức Kitô Giêsu*” (1Tm 4, 6a).

## TẤT CẢ CHO VINH QUANG CHÚA

Lý do chúng ta chuyển trao những gì mình đã học được là vì vinh quang Thiên Chúa và sự lớn lên của vương quốc Ngài. Đêm trước ngày chịu đóng đinh, Đức Giêsu đã tưởng trình lại

*Bạn mắc nợ các thế hệ mai sau  
về việc gìn giữ chúng từ làm thế  
nào Thiên Chúa đã giúp bạn  
hoàn thành những mục đích của  
Ngài trên trái đất này.*

với Chúa Cha, “*Phân con, con đã tôn vinh Cha ở dưới đất, khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con làm*” (Ga 17, 4). Khi thưa lên những lời này, Đức Giêsu chưa phải chết vì tội lỗi chúng ta, vậy thì Ngài đã hoàn tất “công trình” nào? Trong trường hợp này, Ngài đang liên tưởng đến một điều gì đó khác hơn là sự cứu chuộc. Câu trả lời nằm ở những gì Ngài nói trong hai mươi câu sau lời nguyện đó (Ga 17, 6-26).

Đức Giêsu đã nói với Cha Ngài về những gì Ngài đã thực hiện trong ba năm cuối đời: chuẩn bị các môn đệ mình sống cho những mục đích của Ngài. Ngài giúp họ nhận biết và yêu mến Thiên Chúa (thờ phượng), dạy cho họ biết yêu thương nhau (tình thân ái), trao cho họ Lời để họ lớn lên đến chỗ trưởng thành (tình môn đệ), chỉ cho họ cách thức phục vụ (sứ vụ) và sai họ đi loan truyền cho những người khác (sứ mệnh). Đức Giêsu đã nêu gương sáng về một đời sống theo đúng mục đích và Ngài cũng dạy cho người khác phương cách sống đó. Đó chính là “công trình” đem lại vinh quang cho Thiên Chúa.

Hôm nay, Thiên Chúa cũng đang mời gọi mỗi người chúng ta làm công việc đó. Ngài không chỉ muốn chúng ta sống cho những mục đích của Ngài, nhưng còn muốn chúng ta giúp những người khác sống như thế. Thiên Chúa muốn chúng ta dẫn dắt người khác đến với Đức Giêsu, đưa họ vào trong sự hiệp thông, giúp họ lớn lên, trưởng thành và khám phá vị trí phục vụ của họ và rồi, cũng gửi họ đến với những người khác nữa.

Đây là toàn bộ nội dung đời sống theo đúng mục đích. Dù ở lứa tuổi nào, những ngày đời còn lại có thể là những ngày tháng tốt đẹp nhất của đời bạn, và bạn có thể bắt đầu sống cho mục đích ngay hôm nay.

NGÀY BA MUOI CHÍN  
**NGHĨ VỀ MỤC ĐÍCH ĐỜI TÔI**

**Một điểm để suy tư:** Phúc cho ai biết quân bình cuộc sống.

**Một câu Kinh Thánh để nhớ:** “Anh em hãy cẩn thận xem xét cách ăn nết ở của mình, đừng sống như kẻ khờ dại, nhưng hãy sống như người khôn ngoan” (Ep 5, 15).

**Một câu hỏi để nghiên ngâm:** Một trong bốn hoạt động nào mà tôi sẽ bắt đầu thực hiện để đi đúng hướng và giữ quân bình năm mục đích Thiên Chúa dành cho đời tôi?

# SỐNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH

*“Lòng con người ấp ú bao dự tính,  
duy kế hoạch của Đức Chúa mới trường tồn”  
(Cn 19, 21).*

*“Vua Davít...  
phục vụ ý định của Thiên Chúa trong đời ông”  
(Cv 13, 36).*

Sống theo đúng mục đích là cách thế duy nhất để sống *dích thực*. Mọi lối sống khác chỉ là sống đơn thuần.

Hầu hết mọi người đều thao thức về ba vấn đề căn bản của cuộc sống. Thứ nhất là *căn tính*: “Tôi là ai?”. Thứ hai là *tầm quan trọng*: “Tôi có đáng kể không?”. Thứ ba là *ánh hưởng*: “Đâu là chỗ đứng của tôi trong cuộc đời?”. Câu trả lời của ba vấn đề đó được tìm thấy trong năm mục đích Thiên Chúa dành cho đời bạn.

Tại phòng Tiệc Ly, khi kết thúc ngày cuối cùng sứ vụ của Ngài với các môn đệ, Đức Giêsu đã rửa chân cho họ như một mẫu gương và nói, “Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em!” (Ga 13, 17). Khi biết điều Chúa muốn bạn làm, phúc lành sẽ đến trên bạn nếu bạn thực hiện điều đó. Khi chúng ta cùng nhau kết thúc hành trình bốn mươi ngày này và vì biết được những mục đích Thiên Chúa dành cho đời mình, thì bạn cũng sẽ được chúc phúc nếu bạn *thực hiện* những mục đích đó!

Có lẽ điều này muốn nói, bạn sẽ ngưng làm một vài công việc nào đó. Có rất nhiều điều “tốt” bạn có thể làm trong cuộc sống, nhưng những mục đích của Thiên Chúa là năm điều quan trọng nhất thì bạn phải làm. Thật không may, chúng ta dễ phân tâm và quên đi những gì quan trọng nhất, chúng ta dễ xao lảng với những gì đáng kể nhất và từ từ trêch hướng. Để ngăn ngừa điều này, bạn cần có một tuyên ngôn mục đích cuộc sống và thường xuyên ôn đi ôn lại.

## TUYÊN NGÔN MỤC ĐÍCH SỐNG LÀ GÌ?

**Đó là lời ý lực sống tóm tắt những mục đích Thiên Chúa dành cho đời bạn.** Theo cách nói của mình, hãy khẳng định cam kết của bạn về năm mục đích Thiên Chúa dành cho đời

bạn. Một tuyên ngôn mục đích sống không phải là danh sách các mục tiêu. Mục tiêu chỉ tạm thời, mục đích mới là vĩnh cửu. Kinh Thánh nói, “*Chương trình Chúa ngàn năm bền vững, ý định của lòng Ngài vạn kiếp trường tồn*” (Tv 33, 11).



**Đó là lời ý lực sống định hướng đời bạn.** Viết ra những mục đích của bạn trên giấy sẽ giúp bạn cách đặc biệt nghĩ đến hướng đi đời mình. Kinh Thánh nói, “*Dường con đi, hãy san cho phẳng, ước chi mọi nẻo con bước được an toàn*” (Cn 4, 26). Một tuyên ngôn mục đích sống không chỉ nói rõ những gì bạn có ý định làm với thời giờ, cuộc sống và tiền bạc của mình nhưng còn xác định cả những gì bạn sẽ không làm. Sách Châm Ngôn nói, “*Người hiểu biết chỉ nhăm đến khôn ngoan, còn người ngu để mắt khắp cùng trời cuối đất*” (Cn 17, 24).

**Đó là lời ý lực sống xác định “thành công” cho bạn.** Lời đó nói lên những gì bạn tin là quan trọng, chứ không phải những

gì thế gian nói là quan trọng. Lời đó làm sáng tỏ những gì là giá trị đối với bạn. Thánh Phaolô nói, “*Điều tôi khẩn khoản nài xin, là cho lòng mến của anh em ngày thêm dõi dào, khiến anh em được ơn hiểu biết và tài trực giác siêu nhiên, để nhận ra cái gì là tốt hơn*” (Pl 1, 9-10a).

**Đó là lời ý lực sống làm rõ vai trò của bạn.** Bạn sẽ đảm nhận nhiều vai trò khác nhau ở những giai đoạn khác nhau trong cuộc sống, nhưng các mục đích của bạn thì không bao giờ thay đổi. Chúng lớn hơn bất cứ vai trò nào bạn có.

**Đó là lời ý lực sống thể hiện định dạng của bạn.** Lời đó phản ảnh những đường lối duy nhất Thiên Chúa tạo thành bạn để bạn phụng sự Ngài.

Bạn hãy dành thời giờ viết ra tuyên ngôn mục đích sống của mình. Đừng tìm cách làm cho xong, cũng đừng hy vọng thật hoàn hảo ngay bản thảo đầu tiên. Bạn chỉ cần viết xuống thật nhanh các ý tưởng khi chúng vừa xuất hiện. Chỉnh sửa thì luôn dễ hơn sáng tạo. Đây là năm câu hỏi bạn cần đặt ra khi chuẩn bị viết ý lực sống của mình.

## NĂM VẤN ĐỀ LỚN NHẤT CỦA CUỘC ĐỜI.

**Trung tâm cuộc đời tôi sẽ là gì?** Đây là câu hỏi về việc thờ phượng. Bạn sẽ sống cho ai? Bạn sẽ làm gì để xây dựng đời mình? Bạn có thể tập trung cuộc đời mình xoay quanh nghề nghiệp, gia đình, thể thao, thú vui, tiền bạc, vui chơi hay nhiều hoạt động khác. Tất cả đều tốt nhưng chúng không thể là trung tâm đời bạn được. Không gì mạnh mẽ đủ để nắm giữ đời bạn một khi nó tan vỡ. Bạn cần có một trung tâm không chuyễn lay.

---



Khi Thiên Chúa ở tại trung tâm  
đời bạn, bạn thờ phượng Ngài.  
Khi Ngài không ở đó, bạn lo âu.

---



Vua Asa bảo dân Giuđa hãy “*tìm kiếm Đức Chúa là Thiên Chúa*” (2Sb 14, 6b). Thật ra, điều gì nằm ở trung tâm đời bạn, điều đó làm chủ bạn. Khi bạn dâng trọn đời mình cho Đức Kitô, Ngài sẽ đi vào trung tâm đời bạn, nhưng bạn phải giữ Ngài ở đó bằng việc thờ phượng. Thánh Phaolô nói, “*Xin cho anh em, nhờ lòng tin, được Đức Kitô ngự trong tâm hồn*” (Ep 3, 17).

**NGÀY BỐN MƯƠI  
SỐNG THEO  
ĐÚNG MỤC ĐÍCH**

Làm sao bạn biết khi nào thì Thiên Chúa ở tại trung tâm đời mình? Ngài ở đó khi bạn thờ phượng. Khi Ngài không ở đó, bạn lo âu. Lo âu là đèn cảnh báo cho biết Thiên Chúa đã bị xô ra ngoài.

Chính lúc bạn đặt Ngài vào lại trung tâm, bình an sẽ lại đến với bạn. Kinh Thánh nói, “*Và bình an của Thiên Chúa, bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Kitô Giêsu*” (Pl 4, 7).

**Tính cách đời tôi sẽ là gì?** Đây là câu hỏi về *người môn đệ*. Bạn sẽ là người như thế nào? Thiên Chúa quan tâm đến *con người* bạn hơn *công việc* của bạn. Hãy nhớ, bạn sẽ đi vào vĩnh cửu với các đức tính của mình chứ không phải với nghề nghiệp. Hãy liệt kê các đức tính bạn muốn sống và phát huy trong đời. Bạn có thể bắt đầu với những hoa trái của Thánh Thân (Gl 5, 22-23) hoặc Các Mối Phúc Thật (Mt 5, 3-12).

Thánh Phêrô nói, “*Chính vì thế, anh em hãy đem tất cả nhiệt tình, làm sao để khi đã có lòng tin thì có thêm đức độ, có đức độ lại thêm hiểu biết, có hiểu biết lại thêm tiết độ, có tiết độ lại thêm kiên nhẫn, có kiên nhẫn lại thêm đạo đức, có đạo đức lại thêm tình huynh đệ, có tình huynh đệ lại thêm bác ái*” (2Pr 1, 5-8). Đừng nản lòng bỏ cuộc khi vấp ngã. Phải mất cả đời để kiện toàn một nhân cách giống Đức Kitô. Thánh Phaolô nói với Timôtê, “*Anh hãy thận trọng trong cách ăn nết ở và trong lời giảng dạy. Hãy kiên trì trong việc đó*” (1Tm 4, 16).

**Đâu là phần đóng góp của cuộc đời tôi?** Đây là câu hỏi về việc phục vụ. Đâu là sứ vụ của bạn trong Thân Thể Đức Kitô? Khi đã biết sự kết hợp của ơn thánh, tấm lòng, khả năng, nhân cách và kinh nghiệm (SHAPE) của mình, thì đâu là vai trò thích hợp nhất với bạn trong gia đình Thiên Chúa? Bằng cách nào, bạn có thể làm được một điều gì đó mới mẻ? Có một nhóm đối tượng đặc biệt nào đó trong Thân Thể Đức Kitô dành cho việc phục vụ của tôi không? Thánh Phaolô chỉ ra hai lợi ích lớn lao khi bạn hoàn thành sứ vụ: “*Việc phục vụ cho công ích này không những đáp ứng nhu cầu của các người trong dân thánh, mà hơn thế nữa, còn là nguồn phát sinh bao lời cảm tạ dâng lên Thiên Chúa*” (2Cr 9, 12).

Nên biết rằng, đang khi bạn được tạo dựng để phục vụ những người khác, thì ngay cả với Đức Giêsu, Ngài cũng không đáp ứng nhu cầu của tất cả mọi người trên trần gian được. Bạn phải chọn đối tượng để có thể phục vụ hiệu quả nhất dựa trên căn bản định dạng của mình. Bạn phải tự hỏi, “Tôi ước ao phục vụ thành phần nào nhất?”. Đức Giêsu nói, “*Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái và hoa trái của anh em tồn tại*” (Ga 15, 16a). Mỗi người trong chúng ta mang lại những hoa trái khác nhau.

**Đời sống tôi tự nó nói lên điều gì?** Đây là câu hỏi về *sứ mệnh* của bạn đối với những người chưa tin. Tuyên ngôn sứ mệnh của bạn là một phần tuyên ngôn mục đích sống. Nó bao hàm việc bạn cam kết chia sẻ chứng từ của mình và chia sẻ Tin Mừng cho những người khác. Bạn cũng nên liệt kê những bài học cuộc sống và những niềm say mê đạo đức mà bạn cảm thấy Chúa ban cho bạn để bạn chia sẻ cho thế giới. Khi lớn lên trong Đức Kitô, Thiên Chúa có thể ban cho bạn một nhóm người đặc biệt nào đó để bạn tiếp cận. Đừng quên thêm điều đó vào tuyên ngôn.

Nếu là bậc cha mẹ, một phần của sứ mệnh của bạn là nuôi dạy con cái biết Đức Kitô, giúp chúng biết mục đích sống và phái chúng đi thi hành sứ mệnh trong thế giới. Bạn có thể đưa tuyên ngôn của Gioan Phêrô vào tuyên ngôn của mình: “Về phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi sẽ phụng thờ Đức Chúa” (Gc 24, 15b).

Dĩ nhiên cuộc sống của chúng ta phải đi đôi với sứ điệp chúng ta loan truyền. Trước khi phần lớn những người chưa tin chấp nhận Kinh Thánh như một cái gì có thể tin, họ muốn thấy *chúng ta* là những người đáng tin. Đó là lý do tại sao Kinh Thánh nói, “Chỉ có một điều là anh em phải ăn ở làm sao xứng với Tin Mừng của Đức Kitô” (Pl 1, 27).

**Dâu là cộng đoàn của tôi?** Đây là câu hỏi về *tình thân ái*. Làm sao chứng tỏ bạn cam kết dấn thân cho các tín hữu và liên kết với gia đình Thiên Chúa? Bạn sẽ thi hành lệnh truyền yêu thương “lẫn nhau” với các Kitô hữu khác ở đâu? Bạn sẽ là thành viên của cộng đoàn nào? Càng trưởng thành bạn càng yêu mến và muốn hy sinh cho Thân Mình Đức Kitô. Kinh Thánh nói, “Đức Kitô yêu thương Hội Thánh và hiến mình vì Hội Thánh” (Ep 5, 25). Bạn cần bày tỏ tình yêu của bạn dành cho Hội Thánh Chúa trong tuyên ngôn của mình.

Khi suy nghĩ để trả lời các câu hỏi này, bạn hãy đưa vào những câu Kinh Thánh phù hợp với từng mục đích. Có rất nhiều câu Kinh Thánh trong sách này. Có thể bạn phải mất nhiều tuần hoặc nhiều tháng để thảo ra tuyên ngôn mục đích sống theo ý mình. Hãy cầu nguyện, suy nghĩ về nó, bàn bạc với bạn bè và suy niệm Lời Chúa. Có thể bạn phải viết đi viết lại nhiều lần

---



*Trước khi phần lớn những người chưa tin chấp nhận Kinh Thánh như một cái gì có thể tin, họ muốn thấy chúng ta đáng tin.*

---



trước khi hoàn chỉnh bản chính thức. Dẫu vậy, với thời gian, bạn cũng có thể thay đổi đôi chút khi Chúa cho bạn hiểu biết sâu xa hơn về con người mình. Nếu bạn muốn xem qua một vài tuyên ngôn mẫu của những người khác, hãy email cho tôi (xem Phụ trương 2).

Bên cạnh việc viết một tuyên ngôn chi tiết mục đích sống, thì thật hữu ích khi bạn chỉ có những khẩu hiệu ngắn gọn để nhớ và gây phán khởi nhằm tóm tắt năm mục đích đời mình. Nhờ đó, bạn có thể nhắc nhở mình mỗi ngày. Vua Salomon khuyên: “Vì khi con giữ những lời ấy trong tâm khảm, và sẵn sàng nói hết ra ngoài miệng, thì thật là vui thú đường nào” (Cn 22, 18). Đây là một vài ví dụ:



- \* “Mục đích đời tôi là thờ phượng Đức Kitô hết lòng, phụng sự Ngài với cả con người tôi, sống thân ái với gia đình Ngài, trưởng thành nên giống Ngài và hoàn thành sứ mệnh của Ngài trong thế giới để Ngài được vinh hiển”.
- \* “Mục đích đời tôi là trở nên thành phần của gia đình Đức Kitô, làm gương về các nhân đức của Ngài, một người trao ban ân huệ của Ngài, một sứ giả của Lời Ngài và một người ca ngợi vinh quang Ngài”.
- \* “Mục đích đời tôi là yêu mến Đức Kitô, lớn lên trong Đức Kitô, chia sẻ Đức Kitô, phục vụ Đức Kitô qua Hội Thánh Ngài và hướng dẫn gia đình tôi và những người khác cùng làm công việc đó”.
- \* “Mục đích đời tôi là dấn thân hết mình cho Lệnh Truyền Cao Cả và Sứ Vụ Cao Cả”.
- \* “Mục đích đời tôi là nêu giống Đức Kitô; gia đình của tôi là Hội Thánh; sứ vụ của tôi là .....; sứ mệnh của tôi là .....; động lực của tôi là vinh quang Chúa”.

Bạn có thể thắc mắc, “Còn về ý muốn của Thiên Chúa đối với công việc của tôi, hôn nhân của tôi, hoặc nơi tôi sinh sống, nơi tôi học hành thì sao?”. Thành thực mà nói, đây chỉ là những vấn đề thứ yếu trong đời bạn và rất có thể đó là *tất cả* những gì nằm trong ý muốn của Thiên Chúa dành cho bạn. Điều hệ trọng nhất là chu toàn những mục đích đời đời của Thiên Chúa bất luận bạn sinh sống ở đâu, làm việc ở đâu hoặc sẽ thành hôn với ai. Những quyết định đó phải phù hợp với các mục đích của bạn. Kinh Thánh nói, “*Lòng con người ấp ú bao dự tính, duy kế hoạch của Đức Chúa mới trường tồn*” (Cn 19, 21). Hãy tập trung vào những mục đích Thiên Chúa dành cho đời bạn; đừng tập trung vào những kế hoạch bạn có, vì những mục đích của Thiên Chúa là những gì tồn tại mãi mãi.

Đã một lần, tôi nghe người ta đề nghị rằng, hãy xây dựng tuyên ngôn mục đích sống của mình dựa trên những gì bạn mong người ta nói về bạn trong ngày bạn được an táng. Thủ tướng tượng những lời khen ngợi hoàn hảo ấy và rồi dựa vào đó để xây dựng tuyên ngôn mục đích sống của bạn. Thành thật mà nói, đó là một dự định vô bổ. Vào cuối đời, chẳng có gì quan trọng với những điều người ta nói về bạn. Điều duy nhất quan trọng là *những gì Thiên Chúa nói về bạn*. Kinh Thánh nói, “*Thiên Chúa đã thử luyện chúng tôi và giao phó Tin Mừng cho chúng tôi, thì chúng tôi cứ vậy mà rao giảng, không phải để làm vừa lòng người phàm, mà để làm đẹp lòng Thiên Chúa*” (1Tx 2, 4).

Ngày kia, Thiên Chúa sẽ xem xét các câu trả lời của bạn về những câu hỏi này. Bạn có đặt Đức Giêsu ở trung tâm đời mình không? Bạn có trau dồi các nhân đức của Ngài không? Bạn có cống hiến đời mình để phục vụ kẻ khác không? Bạn có thông truyền sứ điệp Ngài giao và hoàn tất sứ mệnh của Ngài không? Bạn có yêu mến và dự phần trong gia đình Ngài không? Chính các vấn đề này mới đáng kể. Như thánh Phaolô đã nói,

*“Niềm tự hào của chúng tôi giới hạn trong phạm vi Thiên Chúa đã qui định cho chúng tôi”* (2 Cr 10, 13b).

## THIÊN CHÚA MUỐN DÙNG BẠN

Khoảng ba mươi năm trước, tôi lưu ý đến một câu văn gọn trong sách Công Vụ Tông Đồ (13, 36a) vốn đã thay đổi mãi mãi hướng đi đời tôi. Dù chỉ có vài chữ nhưng như một dấu ấn của một thanh sắt nung lửa, cuộc đời tôi vĩnh viễn được đánh dấu với dòng chữ này: *“Thế mà vua Davít, sau khi phục vụ Thiên Chúa trong đời ông, đã an nghỉ...”* (Cv 13, 36a). Giờ thì tôi hiểu tại sao Thiên Chúa gọi Davít là *“một người đẹp lòng Ta”* (Cv 13, 22). Davít đã trao hiến cả đời mình để hoàn thành những mục đích của Thiên Chúa trên trần gian.

Không có một văn bia nào tuyệt vời hơn nhận xét đó! Thủ tướng tượng trên bia mộ *của bạn*, người ta sẽ khắc: *Một người đã phục vụ những mục đích của Thiên Chúa trong thế hệ mình. Tôi cầu nguyện cho bạn và tôi cũng được người ta nói như thế khi chúng ta chết.* Đó là lý do tôi viết cho bạn cuốn sách này.

Cụm từ này là định nghĩa ưu việt của một đời sống tốt đẹp. Bạn xây dựng vĩnh cửu và vô biên (mục đích của Thiên Chúa) trong cái tạm thời và giới hạn (thế hệ của bạn). Đó là tất cả những gì *một cuộc sống theo đúng mục đích* nhắm đến. Các thế hệ đã qua cũng như các thế hệ sẽ đến không thể phục vụ Thiên Chúa trong thế hệ này. Chỉ chúng ta mới có thể làm được điều đó. Như trường hợp của Esther, Thiên Chúa đã tạo dựng bạn “*vì thời buổi như thế này*” (Et 4, 14).

Thiên Chúa vẫn đang tìm kiếm tuyển dụng nhiều người. Kinh Thánh nói, *“Bởi vì Đức Chúa đưa mắt rảo khắp hoàn*



*cầu để gia tăng sức mạnh cho những ai giữ lòng trung nghĩa với Ngài*” (2Sb 16, 9a). Bạn có trở nên người mà Thiên Chúa có thể dùng cho mục đích của Ngài không? Bạn sẽ sẵn sàng phục vụ mục đích của Ngài trong thế hệ của bạn không?

Thánh Phaolô đã sống một cuộc sống theo đúng mục đích. Ngài nói, “*Vậy tôi đây cũng chạy như thế, chứ không chạy mà không xác tín; tôi đấm như thế, chứ không phải đấm vào không khí*” (1Cr 9, 26). Lý do duy nhất để sống của ngài là hoàn tất những mục đích Thiên Chúa dành cho mình. Ngài nói, “*Vì đối với tôi, sống là Đức Kitô, và chết là một mối lợi*” (Pl 1, 21). Thánh Phaolô không sợ sống cũng chẳng sợ chết. Dù thế nào đi nữa, ngài vẫn hoàn thành những mục đích của Thiên Chúa. Ngài không bao giờ bỏ cuộc!

Ngày kia, lịch sử sẽ khép lại nhưng cõi đời đời sẽ tồn tại mãi mãi. William Carey nói, “Tương lai sẽ ngời sáng như những lời hứa của Thiên Chúa”. Khi việc hoàn thành các mục đích của bạn xem ra khó khăn, đừng bỏ cuộc hay nản lòng. Hãy nhớ đến phần thưởng của bạn, cái sẽ tồn tại muôn đời. Kinh Thánh nói, “*Một chút gian truân trong hiện tại sẽ mang lại cho chúng ta cả một khối vinh quang vô tận, tuyệt vời*” (2Cr 4, 17).

Bạn thử tưởng tượng một ngày nào đó, tất cả chúng ta đứng trước ngai Thiên Chúa để tường trình cuộc sống của mình trong niềm biết ơn sâu xa và ngợi khen Đức Kitô. Cùng nhau, chúng ta sẽ nói, “*Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Ngài xứng đáng lãnh nhận vinh quang, danh dự và uy quyền, vì Ngài đã dựng nên muôn vật, và do ý Ngài muốn, mọi loài liên có và được dựng nên*” (Kh 4, 11). Chúng ta sẽ ca ngợi Thiên Chúa vì kế hoạch của Ngài và sống cho những mục đích của Ngài mãi mãi.

*Bạn có thể sống  
theo đúng mục đích  
ngay hôm nay.*

NGÀY BỐN MUỖI

## NGHĨ VỀ MỤC ĐÍCH ĐỜI TÔI

**Một điểm để suy tư:** Sống theo mục đích là cách duy nhất để sống đích thực.

**Một câu Kinh Thánh để nhớ:** “Thế mà vua Davít, sau khi phục vụ Thiên Chúa trong đời ông, đã an nghỉ...” (Cv 13, 36a).

**Một câu hỏi để nghiên ngẫm:** Khi nào tôi mới dành thời giờ để viết ra những câu trả lời cho năm câu hỏi quan trọng của cuộc đời tôi? Khi nào tôi mới viết ra mục đích sống của mình?

## Phụ trương 1

### CÂU HỎI THẢO LUẬN

Thêm vào các câu hỏi cuối mỗi chương, bạn có thể sử dụng các câu hỏi thảo luận dưới đây trong các nhóm nhỏ hoặc các lớp ngày Chúa Nhật.

#### TÔI SỐNG Ở ĐỜI NÀY ĐỂ LÀM GÌ?

- Bạn nghĩ thế nào về những ý nghĩa của câu đầu tiên trong cuốn sách này: “Mục đích đời bạn không quy về bạn?”.
- Theo bạn, phần lớn cuộc đời người ta đang được điều khiển bởi những gì? Động lực nào đang điều khiển đời bạn?
- Cho đến nay, hình ảnh hay ẩn dụ nào mô tả rõ nhất cuộc sống của bạn? Một cuộc đua, một màn xiếc hay một cái gì khác?
- Nếu mọi người hiểu rằng, sống trên trần gian thực sự là *chuẩn bị cho vĩnh cửu*, thì lối sống của tất cả chúng ta sẽ thay đổi như thế nào?
- Điều gì khiến con người quá gắn bó với thế gian mà bỏ qua việc sống cho những mục đích của Thiên Chúa?
- Điều gì bạn còn gắn bó và ngăn cản bạn sống cho những mục đích của Thiên Chúa?

## BẠN ĐƯỢC TẠO DỤNG CHO NIỀM VUI CỦA THIÊN CHÚA

- “*Sống một đời cho đẹp lòng Chúa*” khác với cách mà phần lớn người ta hiểu về việc “thờ phượng” thế nào?
- Làm sao một tình bạn với Chúa lại giống với bất cứ tình bạn nào và đâu là sự khác biệt?
- Hãy chia sẻ một điều gì đó bạn đã học được khi Thiên Chúa xem ra xa vắng.
- Thờ phượng chung và thờ phượng riêng, với bạn, cách nào dễ hơn? Cách thờ phượng nào khiến bạn cảm thấy gần gũi Chúa hơn?
- Khi nào được coi là thích hợp nhất để bạn bày tỏ giận dỗi với Thiên Chúa?
- Nỗi sợ nào dấy lên khi bạn nghĩ đến việc trao phó toàn cuộc sống mình cho Đức Kitô?

## BẠN ĐƯỢC TẠO DỤNG CHO GIA ĐÌNH THIÊN CHÚA

- Việc chúng ta “*Cam kết với nhau cũng như cùng nhau cam kết với Đức Giêsu Kitô*” khác nhau thế nào với cách mà phần lớn người ta hiểu về sự “thông công?”.
- Điều gì ngăn cản chúng ta yêu thương và quan tâm những anh chị em tín hữu khác?
- Điều gì khiến bạn dễ sắn sàng chia sẻ những nhu cầu, tổn thương, sợ hãi và niềm hy vọng của mình cho những người khác?
- Đâu là lý do phổ biến nhất mà người ta đưa ra để bào chữa cho việc không gia nhập Hội Thánh, bạn trả lời họ thế nào?

- Nhóm chúng ta có thể làm gì để bảo vệ và thúc đẩy sự hiệp nhất trong Hội Thánh?
- Bạn có cần lời cầu nguyện để khôi phục một mối quan hệ với ai đó không?

## BẠN ĐƯỢC TẠO DỤNG ĐỂ NÊN GIỐNG ĐỨC KITÔ

- Việc “nên giống Đức Giêsu” khác nhau thế nào với cách mà phần lớn người ta hiểu về “tình mông đê?”.
- Đâu là một vài thay đổi bạn có thể thấy được trong đời mình từ khi bạn trở thành một tín hữu? Những người khác nhận xét thế nào?
- Từ bây giờ cho tới một năm sau, bạn sẽ nên giống Đức Kitô hơn như thế nào? Ngay hôm nay, bạn có thể làm gì để hướng tới mục tiêu đó?
- Trong sự trưởng thành thiêng liêng của bạn, đâu là chỗ bạn cần phải kiên trì hơn nữa vì xem ra ở điểm này, bạn tiến bộ rất ít?
- Chúa đã dùng đau khổ hoặc khó khăn để giúp bạn lớn lên thế nào?
- Khi nào thì bạn dễ bị cám dỗ nhất? Trong những bước để đánh bại cám dỗ thì bước nào giúp bạn nhiều nhất?

## BẠN ĐƯỢC TẠO DỤNG ĐỂ PHỤNG SỰ CHÚA

- Việc “dùng định dạng của bạn để phục vụ những người khác” khác nhau thế nào với cách mà phần lớn người ta hiểu về “sứ vụ”?
- Bạn thích làm gì để phục vụ những người khác trong gia đình Thiên Chúa?
- Hãy nghĩ đến những kinh nghiệm đau thương bạn đã trải qua mà Chúa có thể dùng để bạn giúp những người khác đang trải qua cùng một cảnh ngộ như bạn.

- Việc so sánh giữa mình với những người khác khiến chúng ta không phát triển trọn vẹn định dạng độc nhất của mình thế nào?
- Quyền năng Chúa thể hiện qua bạn thế nào mỗi khi bạn cảm thấy yếu đuối?
- Bằng cách nào, bạn có thể giúp mỗi thành viên của nhóm hoặc lớp tìm được vị trí để thi hành sứ vụ? Nhóm của chúng ta có thể làm gì để phục vụ gia đình Hội Thánh?

## BẠN ĐƯỢC TẠO DỤNG CHO MỘT SỨ MỆNH

- Người ta thường có những lo lắng và thành kiến nào mỗi khi nghe đến “truyền giáo”? Điều gì khiến bạn ngần ngại chia sẻ Tin Mừng cho người khác?
- Đâu là một phần Sứ Đientes Cuộc Sống Chúa ban cho bạn để bạn chia sẻ cho thế giới?
- Nêu tên một người bạn chưa tin để nhóm của bạn có thể cầu nguyện cho người đó.
- Nhóm chúng ta có thể cùng nhau làm gì để góp phần hoàn thành Sứ Vụ Cao Cả?
- Việc cùng nhau đọc qua cuốn sách này đã giúp bạn tập trung hay định hướng lại mục đích cuộc sống thế nào? Hãy nêu một vài nhận thức hữu ích nhất đối với bạn?
- Chúa muốn bạn nhớ đến ai để chia sẻ cho họ sứ điệp cuộc sống từ cuốn sách này?
- Chúng ta sẽ nghiên cứu gì nữa đây? (Xem Phụ trương 2 với những gợi ý).

*Email cho chúng tôi chuyện của nhóm bạn:*  
stories@purposedrivenlife.com

## **Phụ trương 2**

### **TÀI LIỆU THAM KHẢO**

#### **TÀI LIỆU CỦA SỐNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH**

Tại các hiệu sách hoặc ở [www.purposedrivenlife.com](http://www.purposedrivenlife.com):

1. *The Purpose-Driven® Life Journal.* Sách kèm theo cuốn này (Zondervan/Inspirio).
2. *The Purpose-Driven® Life Scripture Keepers Plus.* 40 thẻ gồm các câu Kinh Thánh và suy gẫm hằng ngày phù hợp với sách này. Có hộp đựng bằng gỗ (Zondervan/Inspirio).
3. *The Purpose-Driven® Life Album.* Mười hai bài hát mới về mục đích của Thiên Chúa do các nghệ sĩ Kitô hữu hàng đầu trình bày (Maranatha Music).
4. *The Purpose-Driven® Life Video Curriculum.* Sáu bài học được Rick Warren dạy và sử dụng trong các Hội Thánh khi nhấn mạnh sự tăng trưởng thiêng liêng với *40 Ngày Có Mục Đích*. Có sách hướng dẫn kèm theo ([www.purposedrivenlife.com](http://www.purposedrivenlife.com)).
5. *The Purpose-Driven® Church.* Cuốn sách được giải thưởng này chứng tỏ Hội Thánh của bạn có thể giúp

những người khác sống năm mục đích của Thiên Chúa. Hiện có ở dạng sách và DVD với 20 thứ tiếng. Hàng triệu người đã học tập tài liệu này trong các Hội Thánh và các nhóm (Zondervan và Purpose Driven Ministries).

6. *Foundations: 11 Core Truths to Build Your Life on.* Một giáo trình nổi tiếng của Hội Thánh Saddleback về nền tảng Kinh Thánh cho việc sống theo đúng mục đích. Loạt bài học 24 tuần dành cho các nhóm nhỏ hoặc các lớp của người trưởng thành gồm những ghi chú cho giáo viên, sách hướng dẫn giáo viên, sách hướng dẫn học viên, các câu hỏi thảo luận dành cho nhóm nhỏ và phần trình bày dạng PowerPoint (Zondervan).
7. *Doing Life Together.* Giáo trình 30 tuần lễ dành cho nhóm nhỏ, tập trung vào việc áp dụng các mục đích của Thiên Chúa cho đời bạn (Zondervan).
8. *Planned for God's Pleasure.* Cuốn sách xinh xắn và CD nhạc gợi hứng lấy sứ điệp của *The Purpose-Driven Life* đem áp dụng, thúc giục mọi người tìm ra ý nghĩa và tầm quan trọng qua việc suy gẫm những mục đích của Thiên Chúa dành cho đời họ (Zondervan).

## CHO NHỮNG NGƯỜI THI HÀNH SỨ VỤ TRỌN THỜI GIAN

Hãy email cho [toolbox@pastors.com](mailto:toolbox@pastors.com) để nhận miễn phí *Hộp Dụng Cụ Sứ Vụ* của Rick Warren, đó là bản tin email hằng tuần dành cho các mục sư và những ai thi hành sứ vụ trọn thời gian.

Để có thêm thông tin về những khoá hội thảo *Theo Dúng Mục Đích*, hãy liên lạc: Purpose Driven, 1 Saddleback Parkway, Lake Forest, CA 92630, Điện thoại: (800) 633-8876.

## TÀI LIỆU MIỄN PHÍ

Hãy email cho *devotional@purposedrivenlife.com* để nhận miễn phí hằng tuần tài liệu của Purpose-Driven Life Devotional.

Trong những tài liệu dưới đây, bạn thích nhận loại nào.  
Hãy email cho *free@purposedrivenlife.com*

Loại sách nhỏ *Your First Steps For Spiritual Growth*

Lịch bài đọc Kinh Thánh cá nhân hằng ngày

Danh sách những quyển sách hay nói về từng mục đích

Làm sao để cầu nguyện cho các nhà truyền giáo

Bảng Lương Giá của *Purpose-Driven® Life*

Thông tin về Nghi thức Phục Hồi

Thông tin về Những Người Xây Dựng Vương Quốc

Thông tin về *40 Ngày Sống Theo Mục Đích*, đề cập đến việc trưởng thành thiêng liêng cho Hội Thánh của bạn.





July 19, 2008

Nha Xuat Ban Ton Giao  
Religious Publishing House  
17 Ly Nam De  
Ha Noi, VIETNAM

To Whom It May Concern,

This is to certify that Purpose-Driven Ministry of Southeast Asia is granting Chuong Trinh Xuat Ban Kinh Thanh Vietnam (VBPP) the permission to print the Catholic Version of the book PURPOSE-DRIVEN LIFE authored by Rick Warren.

A Protestant version was published by Nha Xuat Ban Ton Giao in 2004 with the permission XB:53. 2097/XB QLXB dated June 8, 2004.

The difference between this version and the Protestant version is that it uses the Catholic version of the Bible in all its Bible quotations.

Sincerely,

Art Guina (signed)  
Regional Coordinator  
Purpose Driven Southeast Asia  
24241 N. 37<sup>th</sup> Lane  
Glendale, AZ 85310

